

Parochieblad
Dionysiusparochie
Heerhugowaard

jaargang 46
nr 7 december 2012

Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper
in onze parochie

VANUIT EIGEN ATELIER

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES

rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82

“Vreest niet”

Wij leven in een tijd waarin deze woorden van de engel ons wel aanspreken: “Vreest niet”. Wij zijn bang voor veel dingen. Voor het verleden en voor de toekomst. Voor de onverschilligheid onder de mensen. Wij vragen ons af hoe het met onze kinderen zal gaan. Wij zijn bang, dat de economische crisis ook voor ons gevolgen zal hebben. Voor sommigen is dat al zo!

Soms sluiten mensen uit angst de deuren van hun hart. Maar dan komt God dichterbij en zegt: Wees blij, de Redder is geboren! En deze Redder zal ons vrijmaken. Niet alleen vrij van de zonde, maar ook van angst. Wij kunnen niet onszelf redden van de angst. Wij moeten vertrouwen, de deur openzetten, op z'n minst op een kier.

Het eerste is het vertrouwen op God. Zijn er al niet eerder in de wereld, in het leven van bekenden en ook in ons eigen leven tekenen geweest van Gods menslievendheid?

Onze eerste stap is aan God vragen: Wat wilt U dat ik doe? De tweede stap is, dat wij mensen binnenlaten en naar hen luisteren: Wat voor goeds heb jij mij te zeggen? Waarin ben jij voor mij een geschenk? En zeker niet het minst belangrijk is de derde stap: het vertrouwen in jezelf. Vroeg of laat breekt het goede van God ook in jou door. Daar kun je op wachten. Daar kun je aan werken.

Dan geeft God ons een teken: “Gij

zult het pasgeboren Kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe”. Dat is wat God ons geeft: een Kind, zijn Kind! En bij een kind hoort toch geen twijfel!

Laten wij goed kijken naar dit Kind. Gaan wij er rustig voor zitten bij de kerststal. Zien wij het Kind. Het glimlacht naar ons. Zijn glimlach geneest. Wij mogen weten, dat ook wij de moeite waard zijn!

Het Kind helpt ons, maar het vraagt ook iets van ieder van ons. Waartoe zou het Kerstkind dit jaar jou uitnodigen? Wij verwachten allemaal iets van het Kerstkind, maar wat kan het van ons verwachten?

Laten wij vertrouwen op God, op elkaar, op onszelf. Zien wij hoe het Kerstkind inderdaad ons toelacht. Weten wij dat ook ons leven belangrijk is. Dóén wij iets voor God en voor elkaar. Dan wordt het een mooie Kerst. Ik wens jullie van harte een Zalig Kerstfeest!

“God, onze Vader, over ons leven, over onze wereld hangt dikwijls de mist van de vrees. Laat tot onze vreugde Jezus opnieuw geboren worden in ons hart, in onze tijd. Wij willen openstaan voor uw menslievendheid, voor uw mensen, voor uw tekenen in ons eigen leven. Wij kijken naar uw Zoon Jezus. Dit Kind spreekt tot ons hart. Wij zijn klaar voor een nieuw begin. Amen”.

Pastoor Frank Domen

Dierbare medeparochianen

In het vorige parochieblad heb ik u de laatste informatie gegeven van de afgelopen maanden na het beëindigen van mijn studie en het besluit van onze bisschop, mgr. J. Punt, om over te kunnen gaan tot de wijding van permanent diaken. Ook het verzoek om te worden aangesteld in de eigen Dionysiusparochie werd gehonoreerd.

In de week voorafgaande aan de wijding hebben Jannie en ik meegedaan aan een stille retraite in Thorn. Een week van nadenken, overdenken van de vier jaar studie en natuurlijk ook de toekomst. Onder leiding van mijn geestelijk begeleider (spiritueel) heb ik vele uren doorgebracht in de kapel voor gebed:



ochtendgebed (lauden), eucharistievieringen, middaggebed en vespers en dagsluiting. Intussen nadenken over de door de spiritueel gegeven lezingen. Ook de maaltijden in stilte, geen wereldnieuws. Op zulke momenten kom je dicht bij God en krijg je een blij gevoel over wat je de afgelopen jaren hebt ondernomen, samen met Jannie. Vrijdagmiddag naar huis en je voorbereiden op de grote dag van zaterdag en ook de aansluitende zondag. Twee dagen die we zeer intens hebben beleefd.

In de kathedraal van Haarlem was het koud en het duurde lang, heb ik gehoord! Ik heb er niets van vernomen. Ik heb de wijding zo intens beleefd, dat de marmeren vloer nog warm aanvoelt. Zoveel parochianen aanwezig om dit speciale moment voor mij en onze parochie mee te maken. Pastoor Frank en diaken Frank die meededen in de viering, een warm gevoel. Ook de zondag in onze kerk: voor de eerste keer assisteren in de plechtige Eucharistieviering, met twee priesters en twee diakens, veel misdienaars en acolieten. Een muisstille kerk om naar de preek te luisteren. Ook daar heb ik Gods aanwezigheid ervaren, heb ik kracht gekregen. Twee koren met een prachtige Mis en een speciaal voor mij gemaakt lied. Jannie, die er bij werd betrokken als mijn linker- en rechterhand, een hele mooie bijbel en een warme receptie completeerden deze twee dagen.

De opbrengst van de actie voor de stichting 'Kerk in Nood' was oorspronkelijk € 1450,=, maar met nog enkele nagekomen giften is de opbrengst nu afgerond op € 1500,=. Ook hiervoor, namens 'Kerk in Nood', hartelijk dank. Ook heel veel dank voor de hartverwarmende kaarten van jullie allemaal met hele fijne wensen en teksten.

Samenvattend: geweldig om bij deze parochie te horen en er te mogen functioneren. En heel veel dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Op het moment van schrijven zijn we bijna aangekomen bij de eerste zondag van de Advent. Een tijd van voorbereiding op het komende Kerstfeest. Een tijd om ons te bezinnen en om te keren, te bekeren. Als we dat willen, ons toekeren naar het Kind in de kribbe, dan zullen we stil moeten worden in ons zo drukke leven. Ontdekken wat Hij met zijn komst in ons teweeg wil brengen. Jezus biedt ons zijn vrede aan, zijn genade - maken we tijd voor Hem - om ons te bezinnen in dit Jaar van het Geloof.
Ik wens u een goede Adventstijd en een Zalig Kerstfeest en hoop u snel weer te ontmoeten.

Diaken Eelke Ligthart

Van de Penningmeester

Kerstcollecte 2012

In het voorjaar van 2013 hopen wij de noodzakelijke reparatie aan het platte dak boven de sacristie uit te voeren. Uw bijdragen, tijdens de Pinksteractie 2012, dekt een belangrijk deel van de uitgaven. Maar, zoals u weet, staan er meer onderhoudswerkzaamheden op het programma.

Zo is de vervanging van de houten rabatdelen aan de zijgevel van de kerk (tussen het dak en de glas-in-lood ramen) een absolute noodzaak. Ook deze werkzaamheden zullen in de lente 2013 worden uitgevoerd. Omwille van de duurzaamheid is gekozen van kunststof rabatdelen. Al met al is hier een bedrag van € 10.500,= (!) mee gemoeid. Het Parochiebestuur beseft terdege dat dit bedrag, tijdens de collecte rond de komende kerstvieringen, niet gerealiseerd kan worden. Wel vragen wij uw ruimhartige geldelijke ondersteuning voor dit project opdat ons kerkgebouw, ook kwalitatief, voor de toekomst is verzekerd.

Namens het Parochiebestuur
Egbert Klaassen



Even bijpraten ...

Op 1-2 december heeft diaken Frank Kamp afscheid van ons genomen. Hij heeft negen jaar gewerkt in onze parochie. Eerst als pastoraal werker en vervolgens als diaken. Zijn nieuwe werkplek is 'het hoge noorden': Texel, Anna Paulowna, Breezand en omgeving. Zeker weten dat hij, als hij daar enige tijd werkzaam is, ons laat weten hoe goed het hem bevalt. Wij houden u op de hoogte.



ziekenbezoek

Elke week worden de zieken in het MCA bezocht. Maar ... wij weten vaker niet wie in het ziekenhuis ligt. Als u dit wilt doorgeven, heel graag. Hetzelfde geldt voor zieken thuis, die een bezoekje op prijs stellen.

interessante websites

Natuurlijk vindt u heel wat interessante info op onze eigen website: www.dionysiusparochie.nl - Maar ook www.rorate.nl geeft heel wat katholiek wereldnieuws. En www.jaarvanhetgeloof.nl is eveneens de moeite waard.

verrassende Hans Wiegel

VVD-coryfee heeft een verrassende uitspraak gedaan. Hij pleit in een column in NRC Handelsblad voor voorzichtigheid bij het aanpakken van de SGP over het vrouwenstandpunt van die partij: "Hier gaat het om de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging". Volgens hem zijn de Staatkundig-Gereformeerden steeds bereid geweest hun standpunten aan te passen. "Na grondige interne discussies. De tijd nemend". De SGP typeert Hans Wiegel als "een rots in de politieke branding" en fractievoorzitter Van der Staij als "een keurige en principiële man".

ook goed nieuws

Wie binnen de autosport verbaal uit de bocht vliegt, heeft voortaan een probleem(pje). Formule-coureurs mogen niet meer schelden of vloeken in interviews. Autosportbond FIA heeft maatregelen aangekondigd voor racers die zich hieraan schuldig maken. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. "Onwelvoegelijke taal geeft een onwelkome slechte uitstraling aan de sport en de teams", waarschuwt de FIA in een brief aan de teams.

Palmpasenkruisen

Het is bijna Kerstmis en we hebben het over Palmpasenkruisen?! Ja, als u er nog een thuis heeft, wilt u dan a.u.b. even opbellen? Dan wordt de Palmpasestok opgehaald.

bijzondere activiteiten

In onze kerk vinden binnenkort drie bijzondere activiteiten plaats. Een kerstconcert op zondag 16 december. Een nieuwjaarsconcert op zondag 20 januari. En ook heel bijzonder, op zaterdag 5 januari kunt u in onze kerk kijken naar de KISI Kids, die de musical 'De hemel op stellen' laten zien én horen. U leest er meer over in deze Dionysius in Beeld.

bibliothecaris gezocht

Onze parochie heeft een mooie bibliotheek. Al die interessante boeken zouden méér toegankelijk moeten zijn voor iedere belangstellende. Wilt u helpen bij het ontsluiten en digitaliseren van de bibliotheek ... meldt u dan a.u.b. bij Wiljan Domen.



Eerste heilige Communie

Wilt u meer weten over de Eerste heilige Communie? Kijk op onze website www.dionysiusparochie.nl - De eerste ouderavond is maandag 7 januari om 19.45 uur en de eerste bijeenkomst met de communicantjes is donderdag 10 januari om 16.00 uur. Info en aanmelden bij:

Marja de Greeuw: 072 - 57 10 576 of merijn.greeuw@ziggo.nl of

p. Frank Domen: 06 26 30 66 36 of pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

Aanmelden via de website is ook mogelijk.

praktisch christen-zijn

In januari start weer een serie brede en verdiepende geloofsavonden - Gelovig leven anno nu - in de inmiddels wel bekende 'CaFE'-stijl. Inleiders zijn: Adri Kortekaas OSB (Abdij Egmond), Jannie en diaken Eelke Ligthart, Adriaan Rotteveel, Peter Zaat, diaken Frank Kamp, pastoor Frank Domen en Wiljan Domen. Voor het hele programma: zie elder in deze Dionysius in Beeld. Van harte aanbevolen en iedereen is welkom!

Nieuwe tijden, nieuwe wegen

Het vervolg op de Beleidsnota van het Bisdom Haarlem-Amsterdam is de moeite waard om te lezen: inspirerend en praktisch. De brochure geeft ook concrete informatie over enkele bestuurlijke, organisatorische en financiële beleidsopties en ligt in de kerk ... om mee naar huis te nemen.

Familieberichten

gedoopt

Lars Stuijt is geboren op 7 juni 2012 en op 4 november gedoopt. Hij woont in de Antonia Korvezeetuin 5.

Gabriela Stricker, Van Duivenvoordestraat 27, is geboren op 20 november 2011 en gedoopt op 10 november.

Op 25 november is Isabelle Geuzebroek gedoopt. Isabelle is geboren op 27 septmeber 2007 en woont in de Gezellestraat op nummer 2.



Op 8 december, heel bijzonder, is een echtpaar gedoopt in onze kerk. Dennis Lens (25 september 1977) en Sanna Lens-van Onselder (3 december 1985). De twee kinderen van Dennis en Sanna, Lucas en Julia, zijn al eerder gedoopt. De familie Lens woont in de Tuin van Freyr op nummer 32. Sanna doet al heel wat vrijwilligerswerk: de crèche, ze bezorgt het parochieblad én ze is bereid de PCI als penningmeester te ondersteunen. De 'benoeming' dient echter nog door het Bisdom geformaliseerd te worden. Op Tweede Kerstdag doen Sanna en Dennis hun Eerste heilige Communie en worden gevormd.

jubilea

Jan en Riet Borst hebben op 18 november, samen met ons - toen Eelke voor de eerste keer assisteerde als diaken - hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd. Hun adres is: Paulus Potterstraat 16.

Gré van Gaal-Admiraal, Frans Halsstraat 24, heeft op 25 november de ere-medaille van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging ontvangen omdat zij 25 jaar lid is van ons Gemengd Koor.

van ons is heengegaan

Anna Cecilia Wijnker van Diepen is geboren op 9 oktober 1930 en overleden op 5 december. Zij woonde in Hugo Oord. De avondwake en uitvaart waren op 11 en 12 december, De crematieplechtigheid was in Schagen.

Deze Familieberichten zijn gemaakt op vrijdag 7 december 2012

**U kunt van bijvoorbeeld de trouwring van uw overleden dierbare een prachtig hand-vervaardigd herinneringssieraad laten maken.
zie de advertentie van Rik van Rixel**

Begrafenisvereniging „SINT BARBARA” HEERHUGOWAARD-C.

Tevens verzorging van crematies

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63
Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222
J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.



MEMORIAL GEDENKTEKENS *Voor een blijvende herinnering*

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur
Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A
1921 CE Akersloot
Tel. 072 - 5330691
www.memorialgedenktekens.nl

Bondgenoten in de Caritas: bedankt!

U herinnert zich ongetwijfeld nog dat het weekend van 11 en 12 november in het teken stond van de Caritas, met als thema: Bondgenoten. Onder verwijzing naar een uitspraak van onze paus Benedictus, waarin hij ons oproep om onszelf te zien als daadwerkelijk medeverantwoordelijk voor het welzijn van de geloofsgemeenschap, heb ik toen een beroep mogen doen op uw vrijgevigheid voor de kwetsbaren onder ons.

Met dankbaarheid kan ik u meedelen, dat die oproep heeft geresulteerd in een bedrag van € 855,= waarvoor ik u namens de minder draagkrachtigen in onze gemeenschap hartelijk dank wil zeggen.

Maar naast uw gaven in de collecte vonden we in het postvakje van de PCI tot onze verrassing ook nog een envelop met een bedrag van € 250,= met daarbij een briefje met de tekst: "Bestuur PCI. Sinterklaas en Kerstmis zijn grote feesten. Er zijn vast wel mensen, die een extraatje kunnen gebruiken. Vriendelijke groeten. Een parochiaan." Vindt u dit geen voorbeeld ter navolging voor al diegenen die over een wat ruimere beurs beschikken? Via deze weg willen wij, als PCI, deze gulle gever van harte dankzeggen en hem toezeggen dat we graag gevolg geven aan het verzoek. En voor diegenen die zich door dit gebaar geïnspireerd voelen: u weet ons ongetwijfeld te vinden. Nogmaals aan u allen hartelijk dank, namens het Bestuur van de PCI.

Adriaan Rotteveel



Ontdek je kwaliteiten

De parochie van de H. Dionysius is een gemeenschap van gelovigen waar ruimte is voor velen. De kern van het samen-zijn, is het elke dag kunnen vieren van de heilige Eucharistie. Voor verdieping in, en om te getuigen van het geloof zijn er veel activiteiten waarbij catechese wordt gegeven. Ook heeft onze parochiegemeenschap veel diaconale activiteiten. Het Woord dat we in de vieringen horen, wordt zo in daden omgezet.

In elke gemeenschap, en dus ook in onze, is het belangrijk dat er schoon-gemaakt wordt, onder andere de kerk, het parochiecentrum, de pastorie, het Familiehuis; het is belangrijk dat de pastorietauin bijgehouden wordt en het parochieblad wordt gemaakt en rondgebracht.

Zo zou je nog een tijdje kunnen doorgaan met taken in een parochie, die wachten op vrijwilligers, die dat willen en kunnen doen. In onze parochiege-meenschap worden al veel taken door vrijwilligers gedaan. Toch is het zo, dat de verhouding van de vele taken niet evenredig is met het aantal vrijwil-ligers. Om een vitale en leefbare parochie te blijven, is het nodig dat méér parochianen zich willen inzetten.

Het is fijn, dat we allemaal verschillende talenten en mogelijkheden hebben. Zo kan/kunnen wellicht bij alle verschillende taken, die in een parochiege-meenschap te doen zijn, één of meerdere taken zijn die u zou kunnen of willen doen. Het biedt u de mogelijkheid om uw talent in te brengen en mee te werken aan een levende parochiegemeenschap. Denk niet meteen, dat u het niet kunt of geen tijd heeft. Probeer het gewoon, dan kunt u zelf bepalen of het al dan niet iets voor u is.

U kunt op de kwaliteitslijst, de vacaturebank van onze parochie, zien of er iets voor u bij is. De kwaliteitslijsten liggen in de kerk en staan ook op onze website. Het zal u veel voldoening schenken om ook zó Samen Kerk te zijn.

Jannie Ligthart



INTERNETWINKEL

Verzendboekhandel Colomba

Colomba is een stichting zonder winstoogmerk met als doel voorzien in goede lectuur passend in elk katholiek gezin

www.colomba.nl



Gelovig leven anno nu

'Walk the talk'

acht verdiepende geloofsavonden over 'het evangelie concreet maken'

datum	thema	inleider
23 januari	Rust en regelmaat in de wereld	Adri Kortekaas OSB
30 januari	Dient de Heer met vreugde	diaken Eelke Ligthart
6 februari	Wandelen met de Heer	Wiljan Domen
27 februari	De Kerk - Lichaam van Christus dat zijn wij	Adriaan Rotteveel
6 maart	Geloof en gezondheid	Peter Zaat
13 maart	Leven is ook sterven	Jannie Ligthart
3 april	Het Sacrament van de Zieken	pastoor Frank Domen
10 april	De oude en de nieuwe mens	diaken Frank Kamp

programma

19.30 uur koffie/thee
20.00 uur inleiding
20.30 uur pauze
20.45 uur gesprek in kleine groepen
21.30 uur einde



Kapsalon Soumo

Knippen: Dames en Heren

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali
Averkampaan 34
1701 VL Heerhugowaard
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

Ik werk het liefst op afspraak!

PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl



Johan Griffioen

Brillen en Contactlenzen

www.johangriffioen.nl

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 info@johangriffioen.nl

Stad van de zon - gratis parkeren

Adventsactie 2012

Als u dit leest is de Advent al op de helft, maar dat kan een goed moment zijn om er extra aandacht aan te besteden. Allereerst leest u hieronder een hernieuwde introductie van de Adventsactie. Daarna wordt nader ingegaan op het project, waar we dit jaar als parochie speciaal aandacht aan besteden en financiële steun aan willen geven.

We zien onze Katholieke Kerk als een 'kracht tot het goede' in de wereld. Duizenden mensen in Nederland spannen zich belangeloos in om mensen in de Derde Wereld in en door de katholieke gemeenschappen daar te helpen met hun ontwikkeling. Die missionaire ondernemers verdienen het om gezien en gesteund te worden.

Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter de activiteiten en denkt mee. Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. Waar nodig helpen we de missionaire ondernemers in ons land om hun goede inzet sterker te maken door ze in contact te brengen met organisaties, die over nuttige kennis en ervaring beschikken. Onze Nederlandse Katholieke Kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de Derde Wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de lokale kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten goed aan alle mensen. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk: ze staat open voor alle mensen in nood. Door zo te werken kunnen we met weinig overhead toe.

We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mens-geworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar. Hier en daar.



*Ons project voor Advent 2012
Laat de kinderen tot Mij komen ...*

Armoede, drugsgeweld, verlaten zijn door je ouders, de verleiding lid te worden van een straatbende: het kenmerkt het dagelijks leven van veel kinderen en jonge mensen in het Midden-Amerikaanse Honduras. Veel gezin-

nen zijn ontwricht: de vaders die zich verantwoordelijk voelen, proberen in het buitenland een beter bestaan op te bouwen, maar anderen erkennen hun verplichtingen niet of zijn betrokken bij een van de talloze drugsbendes. De vrouwen staan er dan alleen voor. De kinderen zijn daardoor vaak op zichzelf aangewezen, ook door de vele onderwijsstakingen. De scholen zijn dan dicht, waardoor de kinderen zo'n 265 dagen per jaar nergens terecht kunnen. Ook voor hen zijn dan de straat, de drugs en het geweld dichtbij en zijn verkeerde keuzes soms snel gemaakt.

Zeven Franciscanessen in de hoofdstad Tegucigalpa ontfermen zich over de kinderen. In hun internaat 'Casa del Niño' bieden de zusters de kinderen structuur, een opleiding, hulp bij het maken van huiswerk, religieuze vorming, een menswaardige omgeving en vooral veel liefde. Zo geven ze de aan hen toevertrouwde kinderen een goede basis mee, van waaruit ze zich sociaal en spiritueel kunnen ontwikkelen tot uitgebalanceerde volwassenen met kans op een betere toekomst dan hun ouders.

Op dit moment zorgen de zusters voor 50 meisjes. De kinderen worden op zondagavond gebracht en blijven tot vrijdagavond. Het internaatgebouw is echter dringend toe aan renovatie. Het dak lekt op veel plaatsen, waardoor er tijdens de tropische regenval regelmatig ruimtes onder water staan. Daarnaast is de elektrische installatie uiterst onveilig en brandgevaarlijk. Tenslotte willen de zusters het gebouw uitbreiden met een extra verdieping, zodat ze meer kinderen kunnen opvangen. De zusters willen voor de uitvoering van deze werkzaamheden de hulp inschakelen van studenten bouwkunde. Adventsactie wil € 22.000, = bijdragen aan een groter, veiliger en comfortabeler internaat.

U kunt uw steentje daaraan bijdragen via de deurcollecte na de vieringen op 15-16 december, of op bankrekeningnummer 65.31.00.000 t.n.v. Bisschoppelijke Adventsactie Den Haag, onder vermelding van 'Project Honduras'.

Namens de Missiewerkgroep
Siem van Langen



Merry Christmas!

'Kerst voor iedereen'

concert 16 december 16.00 uur

Het bekendste mannenkoor uit Den Helder, het Nieuwedieper Visserskoor, geeft samen met de Amsterdam Staff Songsters, het koor van het Leger des Heils, een kerstconcert in onze kerk op zondag 16 december om 16.00 uur. We hopen dat oude bekenden, die voorheen naar Schagen gingen, nu naar Heerhugowaard willen komen - zo laat het koor weten. Onder het motto 'Kerst is voor iedereen', is de toegang dankzij de vele sponsors gratis.



'De hemel op stellen'

familie musical zaterdag 5 januari om 14.30 uur

De KISI Kids, een groep van zo'n 30 kinderen en jongeren die dansen, zingen en toneel spelen, laten op zaterdag 5 januari om 14.30 uur in onze kerk een spetterende musical zien: 'De hemel op stellen'. We worden meegenomen naar de hemel, waar grote opwinding heerst en de engelen zich afvragen hóe er in hemelsnaam vrede op aarde kan komen?!

De KISI Kids vormen een hoopvol initiatief, dat afkomstig is uit Oostenrijk en sinds enkele jaren als een klein mosterdzaadje wortel schiet in Nederland en België. Jeugd van 8 tot 18 jaar ontwikkelt samen talent, vriendschappen worden opgebouwd en op een uitnodigende manier zijn ze bezig met hun geloofsleven. De kinderen studeren onder professionele begeleiding musicals in. Verspreid over Nederland doen momenteel 150 kinderen mee.

Kaartjes voor de musical kosten voor kinderen € 2,50 en voor volwassenen € 4,= (voorverkoop pastorie of online via www.hoeksteen.org). Op de dag zelf is de toegangsprijs € 3,50 voor kinderen en € 5,= voor volwassenen. Een héle leuke afsluiting van de kerstvakantie!

Nieuwjaarsconcert 'Glühwein en Oliebollen'

20 januari 2013 om 14.00 uur

Als in het nieuwe jaar de drie koningen alweer terug zijn, de kerstboom is afgetuigd en het stalletje met os, ezel en de Heilige Familie keurig in krantenpapier in een doos op zolder staat, wordt het tijd om te luisteren naar het jaar 2013. Op 20 januari verzorgt fanfare Hou en Trouw in onze kerk een nieuwjaarsconcert. Dit concert verwijst onder de naam 'Glühwein en Oliebollen' naar het nieuwe kalenderjaar en de voorbije feestelijkheden, die tijdens dit concert nog eens dunnetjes overgedaan worden. Organist Henk Smolenaars zal een deel van het concert voor zijn rekening nemen. Het concert is ook zeker toegankelijk voor jong publiek: op het programma staan immers hét Opleidingsorkest en het familiekoor SaTIerra. In hét Opleidingsorkest zitten leerlingen van alle leeftijden, die samen met een klein aantal oudere muzikanten muziek leren maken. SaTIerra is het familiekoor, dat tijdens de familievieringen zingt en inmiddels al een flink repertoire heeft opgebouwd. De middag belooft in ieder geval een concert te worden volgens de nieuwjaarsconcert-traditie: klassiek met een luchtig tintje. Uit de Walsen-medley van de beroemde Johann Sebastian Strauss zal blijken, dat het niet makkelijk is stil te blijven zitten en níet mee te zingen. Aan het einde van het concert wordt gezamenlijk een beker Glühwein geheven op het nieuwe jaar, en met een oliebol zal dat zeker smaken! Het concert is op zondag 20 januari en begint om 14.00 uur; de kerk is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte. Voor meer informatie: www.fanfare-houentrouw.nl

Merijn de Greeuw



Hartelijk dank
voor alle kerstbroden die u naar de kerk heeft gebracht
voor de cliënten van de Voedselbank.
Geweldig!

Bedevoarten Lourdes 2013

met de Lourdeswerkgroep 't Veld e.o.

9-daagse busreis van 8 t/m 16 mei

Als Lourdeswerkgroep 't Veld e.o. zijn we al weer begonnen met inschrijvingen voor de reizen in 2013. We willen gehoor geven aan de vele verzoeken om ook eens Bernadette in Nevers te bezoeken. Daarom gaan we in mei met een bus naar Lourdes. We bezoeken op de heenweg de Middeleeuwse plaats Rocamadour. Na ons bezoek aan Lourdes reizen we terug langs Bernadette in Nevers. Deze reis wordt pastoraal begeleid door Marion Bleeker. Het wordt een gecombineerde reis van vakantie vieren en pelgrimeren. Omdat we Rocamadour bezoeken moet u voor deze reis wel goed ter been zijn.

6-daagse vliegreis van 3 t/m 8 september

De week is volledig verzorgd en iedereen die Lourdes wil bezoeken, geven wij de mogelijkheid om met ons mee te gaan. Bent u moeilijk ter been of is wandelen voor u te vermoeiend, dan zorgen wij dat u gebruik kunt maken van een rolstoel met begeleider. Deze reis wordt pastoraal begeleid door Theo Vertelman.

voor informatie en/of aanmelden

Ina van Schagen	072-5712020	Heerhugowaard-Noord
Jan Verkroost	072-5742743	Heerhugowaard-Zuid
Jannie Ligthart	072-5744328	Heerhugowaard-Centrum



*De Stichting Lourdeswerkgroep 't Veld e.o.
wenst u Gezegende Kerstdagen
en een vreugdevol voorspoedig 2013*



Stichting Lourdeswerkgroep 't Veld e.o.
Veenhuizerweg 31
1704 DP Heerhugowaard
072 57 120 20
E tedinavanschagen@hetnet.nl
Bankrekening nr. 12 86 76 280
K.v.K. Alkmaar 37 12 84 96



Ten huize van ...

Nick Groot is geboren in Hoogwoud, komt uit een gezin met 12 kinderen, en getrouwd met Ria Schneider uit Obdam. En zij wonen sinds 1973 in de Themislaan op nummer 9. Daarvoor hebben ze twee jaar in de Honthorstlaan gewoond. Vorig jaar hebben zij én wij, als parochie, hun 40-jarig huwelijksjubileum gevierd.

Als je Huize Groot binnentreedt, vallen meteen twee mooie etalage-kasten op met oud en bijzonder gereedschap: museum-items. En ... een prachtige door Nick gemaakte houten trap naar boven.

Een buurman van Nick was wagenmaker en Nick was daar vaak. De liefde voor het timmervak is daar geboren. Na de Ambachtsschool heeft Nick vele avondstudies gevolgd. Op 20-jarige leeftijd slaagde hij bijvoorbeeld voor het aannemers-diploma. In 1964 ging hij werken in Heerhugowaard als timmerman, later als uitvoerder.

Nick was de eerste bewoner van de Themislaan en nauw betrokken bij de bouw als uitvoerder/bedrijfsleider van een aannemersbedrijf. De plaatselijke situatie rond Themislaan 9 toen en nu is niet meer te vergelijken - zoals het hele leven en ook de maatschappij: één geweldig groot proces van verandering!



En hoe mensen bij elkaar gebracht worden! Nick studeerde samen met een broer van Ria. En de broer van Ria was bevriend met een zus van Nick. Nick en Ria zagen elkaar dus twee maal per jaar bij verjaardagen. Ria verhuisde in die tijd naar Haarlem, waar ze werkte in het onderwijs. Maar met die verjaardagen, twee maal per jaar, is het begonnen, geworden en gebleven: Nick en Ria én Ria's broer en Nicks zus.

In 1977 begon Nick bij houthandel Eecen in Oudkarspel als assistent-bedrijfsleider. In 1990 kreeg hij een verkoop-functie. Hij verkocht alle bouwmaterialen die nodig waren om loodsen, veelal landbouwschuren, af te bouwen. Bij die functie hoorde veel calculatiewerk en ook de planning en leiding over de afbouwploegen. Het 'echte' timmerwerk heeft Nick maar 3-4 jaar gedaan. Het was een erg drukke tijd: op zondagavond naar 'Sport in Beeld' kijken, lukte nauwelijks vanwege de vele telefoontjes waarmee de werkweek dan al startte.

Cees Tesselaar had Nick al eens gevraagd of hij zijn werk, coördinatie onderhoudswerk, van hem wilde overnemen. Maar Nick, nog werkend, had er de tijd niet voor. Toen hij in 2000 stopte met werken en werd gevraagd, nu door Piet Konijn voor het Parochiebestuur, is hij - heel gelukkig voor ons! - op de uitnodiging ingegaan.

De bouw van ons Parochiecentrum - wat zouden we zonder moeten?! - dateert uit 2003. De eerste paal zat binnen één minuut in de grond dankzij Nick Groot en de toenmalige kraanmachinist. Deze bijzondere first-minute-actie heeft de kerk toen € 350,= (gesponsord door Bakker Jan Rood) opgeleverd.

Nick heeft ook een leidinggevende functie bij de bouw van de jaarlijkse kerststal in onze kerk. De kerststal lijkt ieder jaar hetzelfde, maar van dichtbij zijn steeds verschillende mooie en grappige details zichtbaar. Vroeger stond de kerststal wel in de Mariakapel. En ook in de buurt van de doopvont. Maar de laatste jaren staat de stal waar Jezus geboren is op het priesterkoor. Heel centraal in de kerk, zoals de Menswording centraal staat in het leven van de christenen.



De Menswording is een heel mooi en groot geheim van ons geloof: God is mens geworden zoals wij, in alles aan ons gelijk behalve in de zonde. En nú is het de bedoeling, dat wij mensen worden zoals Hij ... beeld van God. Ikzelf vind 'praktisch' christen-zijn erg belangrijk: Gods liefde en woorden, Jezus' houding, zichtbaar maken in het leven van elke dag. Vooral in het Nieuwe Testament staan allerlei praktische tips voor het dagelijkse leven van christenen. Mijn favorieten: "Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft". "Spreekt de waarheid in liefde". "Mort niet onder elkaar". "Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn". "Spreekt geen kwaad van elkaar, maar spreekt een goed woord, tot zegen voor de hoorders en tot opbouw van de gemeenschap". Met Kerstmis is Gods menslievendheid in Jezus op aarde verschenen. En iedereen is uitgenodigd Hem te volgen: mens-lievend te zijn, zonder onderscheid.

Onze kerststal wordt in de vier weken van de Advent opgebouwd. Nick loopt elke Advent een rondje door zijn huis en schuur en kijkt waarmee hij onze kerststal kan verfraaien: planten, een schemerlamp, en deco-artikelen. De beelden van onze kerststal zijn erg schadegevoelig. Momenteel zijn de

herders daarom bij Rien van Holland. En vorig jaar is de gewonde kameel door arts-tiest Rien opgelapt. Het kerst-groen komt uit de tuin van de kerk. Maar ook afval van een tuincentrum is wel eens gebruikt. En een grote buur-boom, dat is een boom uit de tuin van de buurman. Nick zorgt er altijd voor dat het groen gratis is.

Heeft u de aparte bankjes op het kerkplein en in de achtertuin van de kerk wel eens goed bekeken? Hun voortbestaan op onze grond hebben ze aan Nick Groot te danken! Ze stonden klaar om door de grof-vuil-auto opgehaald te worden. Twee zijn zelfs uit stortbakken gered. Nick heeft mét anderen jarenlang rond Moederdag een rommelmarkt met bloemen georganiseerd. De bloemen kwamen van Arie Beers, die 30% van de opbrengst aan de kerk wegschonk! Ook Ria heeft veel voor onze parochie gedaan én nog. Ze deed destijds de kindercatechese, samen met o.a. Saskia, en was lid van het Catechetisch Beraad, maar het meeste werk werd verzet achter de schermen.

Nick en Ria zijn altijd gelovige mensen geweest. Het naar-de-kerk-gaan is altijd een goede gewoonte geweest en gebleven. Ook op menige dag door de week. Ze hebben drie getrouwde dochters, drie schoonzons en tien gedoopte kleinkinderen. Toen de kinderen klein waren en later tieners, waren de contacten op het kerkplein heel belangrijk. Veel van deze jongeren volgden een geloofscursus. Er ontstond een jongerengroep, die elkaar en dé Kerk trouw bleven. Nick en Ria voelen zich rijk en dankbaar als ze aan hun (klein)kinderen denken.

Eigenlijk was het grootste deel van de avond gewijd aan het geloof, de Kerk en tijd waarin we leven als gelovige en kerk-gaande mensen. Toen ik tegen 23.30 uur Huize Groot verliet, viel die prachtige door Nick gemaakte houten trap naar boven me weer op. En op de fiets dacht ik: Onze aartsvader Jakob zag eens in een droom een ladder, die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af. Op die mooie door Nick gemaakte trap gaan ook engelen op en af - twee engelen.

Wiljan Domen



De Katholieke Jongerendag 2012

Wij (Izabella en Xaviera) waren dit jaar bij de Katholieke Jongerendag. Het was een hele leuke dag en we hebben veel gedaan. Er traden verschillende katholieke bands op, zoals Trinity en The Fruits en je kon er veel verschillende workshops doen. De workshops die wij gedaan hebben zijn: M25 en Rock Solid. Bij de workshops deden we spelletjes en soms was het dus wel lachen.

De KisiKids traden ook op. Dat is een groep die leuke liedjes zingt en er dansjes bij doet. Het thema van die dag was 'Hoop'. Er was een interview en een korte voorstelling.

Toen we in de ochtend weggingen met de bus hadden we er heel erg zin in. De Mis was ook heel mooi: er waren bisschoppen en priesters en er waren heel veel mensen, méér dan 1400. We hebben ook veel over God geleerd en over heiligen. Het was een hele leuke dag en we hebben vooral veel lol gehad en veel nieuwe mensen ontmoet. Het was een gezellige dag om nooit te vergeten.

xxxxx Izabella en Xaviera



Zingen is dubbel bidden

Nauwelijks had ik mijn copy voor het parochieblad bij Wiljan, onze parochie-
le hoofdredactrice, ingeleverd of ik lees in het magazine van Evean, naar ik
aanneem bij u wel bekend, tot mijn grote tevredenheid enige pagina's over
het feit hoe gezond zingen wel is,

Zingen is gezond (najaar 2012)

- 1) Het maakt vrolijk. Dat komt omdat er tijdens het zingen een stofje (endorfine) vrijkomt in het lichaam waarvan je een 'kick' krijgt.
- 2) Je krijgt er een stevige buik en rugspieren van.
- 3) Het werkt stress-verlagend.
- 4) Wie zingt heeft lucht en adem nodig en dat stimuleert de bloedsomloop. Nu hoort u het eens van een ander!

Het helpt niet altijd, denk ik, maar wel als u bij Henk Smolenaars, dirigent/organist in onze kerk gaat zingen.

Wat endorfine is, wist ik ook niet maar Google zegt: *Voor de tweede zenuwcel betekent endorfine activeren van de receptor, vaak het oproepen van een prettig, plezierig, minder bedreigend gevoel.*

Waar de receptor precies zit, weet ik niet, maar dat ervaart u wel als u bij Henk gaat zingen.

Dus, mensen, vat je receptor bij de horens en meld je bij een van de vier koren in de Dionysius!!!

Ton Klos



Boekje open

Gert-Jan Segers & Marten de Vries. Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen. 213 blz. € 17,90. ISBN 9789023920427

Alweer een tijdje geleden was er in de parochiezaal een film over Franse monniken, die opgepakt werden door moslimextremisten in Algerije en van wie nooit meer iets vernomen is. Een heel indrukwekkende film.

Als achtergrond dit boek om te verduidelijken wat de islam voorstaat, maar met als uitgangspunt het christelijk geloof dat belijdt, dat God de almachtige Vader is, die alles heeft geschapen, dat Jezus Christus, zijn enige Zoon onze Verlosser is en, mens geworden, onze zonden heeft weggedragen op het kruis. Die voor ons gestorven is, maar ook verreezen en die zit aan de rechterhand van de Vader. En we geloven in de Heilige Geest, die voor ons de derde Persoon van de heilige Drie-eenheid is.

Dit boek is van de hand van twee islamkenners: christenen, de een is predikant en de ander heeft zeven jaar in Egypte gewoond en een studie gemaakt van de islam. Dit boek wil een handreiking zijn voor christenen, die zich afvragen hoe met moslims in gesprek te gaan. Zelfs als je dat niet meteen van plan bent, is heel boeiend te lezen hoe de een het licht laat schijnen over de leer van de islam naast het christendom. De ander werkt een gedeelte van onze Tien Geboden uit, die op het eerste gezicht overeen-

komsten lijken te hebben met de islam. Zoals we dat van onze christelijke medebroeders gewend zijn, hebben die een uitgebreide Bijbelkennis, waarvan de vele Bijbelteksten getuigen. Achterin staat heel overzichtelijk een lijst van gebruikte teksten en daarna een register van teksten gerangschikt naar de Bijbel. Zo staat er bijvoorbeeld over de engelen verteld, die ook bekend zijn in de moslimwereld, dat die voor hen door Allah gebruikt worden om de heilige boeken aan de profeten te openbaren. De schrijver vertelt hier uitgebreid de christelijke versie over de engelen. Eigenlijk het christelijk geloof in het kort kun je zeggen. Met af en toe een aanhaling uit de Koran om dat verder te verduidelijken, misverstanden uit de weg ruimend. Iets anders is het verhaal van de 'Verloren zoon', dat door moslims heel anders wordt uitgelegd. Laten we bidden voor de moslims, dat ze op een dag de Waarheid mogen horen. Voor ons blijft het Jezus die zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."

Ada Bakker



damschool



nico konijn

Woensdag 9 januari start een nieuwe damcursus voor beginners.

De cursus omvat tien lessen van een uur.

Na de tien lessen wordt examen voor het eerste damdiploma afgenomen.

De lessen worden gegeven op woensdagmiddag in
een lokaal van de Pater Jan Smitschool aan de Van Veenweg.

De aanvang van de lessen is 13.30 uur.

Kinderen vanaf groep 5 van elke Heerhugowaardse basisschool
kunnen zich voor de cursus opgeven.

De prijs voor deze cursus is € 25,- (incl. Damwerkboek).

Aanmelden kan via nicokonijn@planet.nl

www.damschoolnicokonijn.nl

Puzzel

De kerstster ...

moge de drie koningen naar de kribbe hebben geleid, deze ster heeft duidelijk een andere, wat materialistischer functie: hij brengt u hopelijk via groot puzzelgenoegen naar het tientje dat deze keer door Anja Bijpost, van de Wouwermanslaan 10, vanuit 'Madrid' in de wacht is gesleept. De puzzel: na juiste invulling vormen de letters 1 t/m 12 in deze volgorde een woord dat past in deze tijd. Dat is de oplossing die nog in dit oude jaar gedeponeerd moet worden in de brievenbus van Jan Tamis, Van Hellemondstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard of digitaal: j.tamis@ziggo.nl. Zinvolle dagen toegewenst!



1-2 gewricht 3-2 toespraak 4-3 hemellichaam 4-5 goed heiligman 5-6 eetlust 6-7 haarlok 8-7 automerk 9-8 1000 gram 9-10 bedehuis 10-11 aanlegplaats voor schepen 11-12 voedsel 1-12 dapper 6-12 balspel 8-2 aanbod 10-4 pompoen.

Adopteer een oma

Mijn naam is Marije Bijvoet en ik ben werkzaam als programma-coördinator bij de internationale christelijke ontwikkelingsorganisatie Dorcas. Misschien kent u deze stichting uit Andijk wel.

We zijn inmiddels actief in achttien landen in Oost-Europa en Afrika waar we 180 projecten met lokale partnerorganisaties, meestal kerken, uitvoeren. Ik coördineer de Adopt a Granny (adopteer een oma/opa) projecten.

Ouderen in ontwikkelingslanden hebben het zwaar. Dit komt onder andere doordat de pensioenen door economische ontwikkelingen bijna niets meer waard zijn, en er vaak niemand is die voor de ouderen kan zorgen. Veel mensen trekken tegenwoordig naar de stad of emigreren in de hoop werk te vinden. Ouderen blijven vaak achter: eenzaam, arm en in slechte gezondheid. Soms hebben deze ouderen ook nog de zorg voor hun kleinkinderen, terwijl ze nauwelijks in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Ik heb een aantal van deze grannies mogen ontmoeten en hun situatie raakt me iedere keer weer enorm. Oude mensen die jarenlang hard hebben gewerkt, leven in tochtige hutjes, zonder water of sanitaire voorzieningen, en niemand die naar hen omkijkt ...

De lokale partner-organisaties in Oost-Europa en Afrika selecteren de ouderen die voor hulp in aanmerking komen. Door het Dorcas-project ontvangen deze ouderen materiële hulp en medische zorg. Ook wordt het sociale isolement doorbroken door maatschappelijk werkers, die de ouderen regelmatig bezoeken en door activiteiten die zij organiseren. Een granny ondersteunen kost € 25,= per maand. Kijk op www.adoptagranny.nl voor meer informatie of bel Dorcas (0228 -59 590). De grannies zullen u heel dankbaar zijn!



Marije Bijvoet

Marije Bijvoet heeft onlangs bij ons de Alpha-cursus gevolgd

Vieringenrooster en concerten

za	15-12	19.00		samenzang
zo	16-12	10.00	3 ^o zo Advent	Gemengd Koor
	16-12	14.30	familie-boeteviering	Familiehuis
	16-12	16.00	concert Nieuwedieper Vis- serskoor en Leger des Heils	
woe	19-12	19.00	boeteviering	samenzang
za	22-12	19.00		samenzang
zo	23-12	10.00	4 ^e zo advent	Gemengd Koor
ma	24-12	19.00	'Nachtmis'	Spirit
	24-12	21.30	Nachtmis	Gemengd Koor+Cantory
di	25-12	10.00		Gemengd Koor+Cantory
woe	26-12	10.00	Familieviering	SalTierra
za	29-12	19.00		samenzang
zo	30-12	10.00	Heilige Familie	Gemengd Koor
ma	31-12	19.00	Oudjaar	Cantory
di	01-01	10.00	Maria, Moeder van God	Gemengd Koor
za	05-01	14.30	musical 'De hemel op stelten'	KISI Kids
	05-01	19.00		Cantory
zo	06-01	10.00	Openbaring des Heren	Gemengd Koor
za	12-01	19.00		samenzang
zo	13-01	10.00	Doop van de Heer	Gemengd Koor
za	19-01	19.00		samenzang
zo	20-01	10.00	2 ^e zo dhj C	Gemengd Koor
	20-01	11.30	Familieviering	SalTierra
	20-01	14.00	concert Hou en Trouw	
za	26-01	19.00		Spirit
zo	27-01	10.00	3 ^e zo dhj C	Gemengd Koor

za	02-02	19.00		Cantory
zo	03-02	10.00	4° zo dhj C	Gemengd Koor



Jesaja, de profeet van de Advent, zegt ons:



“Geloof vast en u staat vast.”

en

“Laat u niet ont-Redderen.” ☆

Garage van den Berg

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
en onderhoud van alle merken

- 35 jaar ervaring
 - apk keuring benzine, diesel en hybride auto's
 - schadeherstel
 - storingsdiagnose
 - banden, uitlijnen
 - airco service
 - uitlaatservice
 - gratis haal- en breng-service
- Stevinstraat 1a
1704 RN Heerhugowaard
Tel. 072 5713842
www.garagevandenbergnl



TOYOTA



RENAULT



OPEL



CITROËN

en vele
andere ...

Inhoud

Pastoor Frank Domen "Vreest niet"	1
Eelke Ligthart Dierbare medeparochianen	2
Egbert Klaassen Van de Penningmeester	3
Even bijpraten ...	4
Familieberichten ...	6
Adriaan Rotteveel Bongenoten in de Caritas	8
Jannie Ligthart Ontdek je kwaliteiten	9
Gelovig leven anno nu	10
Siem van Langen Adventsactie 2012	12
'Kerst voor iedereen' - concert 16 december	14
'De hemel op stellen' - musical 5 januari	14
Nieuwjaarsconcert 'Glühwein en Oliebollen - 20 januari	15
Bedevaarten Lourdes 2013	16
Wiljan Domen Ten huize van ...	17
De Katholieke Jongerendag 2012	20
Ton Klos Zingen is dubbel bidden	20
Ada Bakker Boekje open	21
Jan Tamis Puzzel	23
Marije Bijvoet Adopteer een oma	24
Vieringenrooster	25



Als u bijzondere dubbele kerstkaarten wilt versturen ...
in de pastorie te koop: Jezus is geboren ... wat nu?
A5-formaat (liggend) mét enveloppe.
Een uitgave van 'Kerk in Nood', Samuel en Alpha.
Per 10 stuks € 3,50.
De opbrengst komt ten goede aan 'Kerk in Nood'

R.K. Parochie van de H.Dionysius

Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
www.dionysiusparochie.nl

pastoor Frank Domen

06 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

diaken Eelke Ligthart

072 - 57 44 328
ed.ligthart@quicknet.nl

eucharistievieringen

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

Aanbidding

elke donderdag van 19.00 uur tót vrijdag 23.00 uur

Parochiebestuur

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

Commissie Kerkbijdragen

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking

Rabobank 32 69 10 034

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

ABN-AMRO 58 90 67 656

kerkledenadministratie

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

kerkhof

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

de volgende Dionysius in Beeld verschijnt op 24 januari 2013

copij a.u.b vóór 12 januari sturen naar
parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking
Zonwering**

**Raamdecoratie
Buitenzonwering**

**Wandbekleding
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50
www.decobreed.nl**

BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: gmsprenkeling@quicknet.nl



Lijstenmakerij (De Rietvink)
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.
Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Horizon Transport & Koeriersdienst V.O.F Heerhugowaard

***Altijd snelle en goede bezorgservice
Voor binnen- en buitenland***

Mobiel: 06 53 68 68 37

06 23 66 11 20

Fax: 072 53 49 00 6

www.horizon-transport-koeriersdienst.nl



Horizon Transport & Koeriersdienst

WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering. Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten
en hoorservice!