

Parochieblad
Dionysiusparochie
Heerhugowaard

jaargang 46
nr 3 mei 2012

Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper
in onze parochie

VANUIT EIGEN ATELIER

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES

rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82

Meimaand - Mariamaand

Vaak denken wij te weten wie de ander is: we hebben ons een beeld gevormd. Maar we ervaren nogal eens dat ons beeld niet klopt met de werkelijkheid. Die is vaak anders, vaak boeiender dan ons beeld. Geldt dit ook van ons beeld van Maria?

Hoe luidt haar levensverhaal? Geboren uit Joachim en Anna. Geworteld in het geloof van het volk van God. In de tempel opgedragen.



Jong verloofd met Jozef. Voordat zij samenwonen, is zij in verwachting. Maar die twee vertrouwen elkaar voldoende om samen op te trekken en het kind op te voeden. Hetgeen niet zonder problemen gaat. Denk maar aan de twaalfjarige Jezus in de tempel.

Maria heeft zorgen om de volwassen geworden Jezus. Hij heeft Nazaret verlaten. Met een groeiende groep leerlingen beleeft en verkondigt Hij de Blijde Boodschap. Het hart hiervan is liefde. Maria gaat nu en dan met Hem mee, zoals naar

de bruiloft te Kana. Maar ze krijgt ook te horen: "Wie is dat, mijn moeder?". Zij begrijpt niet altijd wat Hij zegt en doet. Hij stáát voor de wil van zijn Vader. Zo moet Hij zijn zending volbrengen. Maria vertrouwt Hem, steunt op Hem en ondersteunt Hem. Dan gebeurt wat gebeuren moet met zo'n jonge man, die door velen gezien wordt als verstoorder van de publieke orde. Hij kiest namelijk consequent partij voor de zwaksten, omdat Hij hongert en dorst naar gerechtigheid. Hij wordt gearresteerd, ter dood veroordeeld, geëxecuteerd. En zij? Zij staat aan de voet van het kruis van de schande. En ze blijft solidair met de leerlingen die, na Pasen en Pinksteren, zullen doorgaan met het beleven en uitdragen van de Blijde Boodschap. Tot de dag waarop ook zij sterft.

Wat typeert deze vrouw uit Nazaret in Galilea? Zij gaat heel concreet om met vragen rond leven en dood. Vrouwen zijn meestal op een eigen manier bij het leven betrokken: ze worden erdoor aangesproken. Daarom staan ze aan de kant van het leven. Met afkeer van hardheid en hoogmoed kiezen ze vaak vooral voor de zachte krachten, die het leven behoeden en verdedigen. Zo deed ook Maria die op zo'n onverwachte wijze vruchtbaar werd. Haar 'ja-woord' tot de God van het Verbond is een bewust 'ja'. Zonder vooroverleg met haar verloofde trekt

ze hem met zich mee in een bedenkelijke situatie. Met dit ja-woord verlaat Maria de gebaande wegen van het alledaagse en stelt zij zich bloot aan roddel en verdachtmaking. Door haar ja-woord wordt zij in een samenleving waarin vrouwen nooit het woord voeren, draagster van het Woord. De dienstmaagd blijkt een sterke gelovige te zijn. Hiermee staat zij in de lijn van de profeten, vooral in hun verzet tegen onderdrukking en in hun inzet voor meer gerechtigheid. Haar loflied, het Magnificat, een unieke bloemlezing uit het beste van haar volk, biedt een alternatief beeld van onze samenleving: een beeld waarin trotsen van hart uiteen geslagen worden, heersers hun troon verliezen, rijken met lege handen staan, maar kleinen worden verheven. De dienstmaagd is een baanbreker, profetes van de armen.

Als wij haar deze maand bijzonder eren, dan moeten we Maria met haar profetische trekken serieus nemen, en het opnemen voor al degenen die weinig of geen deel van het leven krijgen: degenen die hoe dan ook onderdrukt worden; allen die hard moeten vechten voor een beetje meer menswaardigheid. Maria ging in een onbarmhartige wereld tegen de draad in. Wordt haar 'ja' ons 'ja'? Dan staat ons heel wat te wachten. Maar we staan niet alleen. We horen bij alle mensen die doorgaan met de Blijde Boodschap, bijzonder bedoeld voor de armen.

In de meimaand groeit en bloeit de hele natuur: teken van volheid. Het leven wint het van de dood. Ook wij mogen Maria zalig prijzen. Wat een vrouw!

Pastoor Frank Domen

Pinksteractie 2012

Bij deze uitgave van Dionysius in Beeld vindt u een enveloppe met belangrijke informatie over de Pinksteractie 2012. Tevens is een acceptgiro ingesloten waarmee u uw bijdrage kunt overmaken. De Pinksteractie 2011 is een groot succes geweest. Wij hopen van harte dat ook dit jaar het beoogde resultaat (zie brief) wordt behaald. Zonder uw steun kan het noodzakelijke onderhoud niet worden uitgevoerd. Over het resultaat van de Pinksteractie 2012 zullen wij u in het derde kwartaal van dit jaar informeren. Hartelijk dank voor uw deelname!

Het Parochiebestuur

Even bijpraten ...

misintenties

Is het u ook opgevallen? Tijdens de paasvieringen was er een enorme lijst met misintenties. Enerzijds heel fijn. Anderzijds is daar het gevoel, dat dit eerder toch beter geregeld was. Dus ... we zouden heel graag willen, dat u weer opgeeft of uw intentie op zaterdagavond of zondagochtend gelezen moet worden. En ook, tijdens wélke viering met Kerstmis: kerstavond om 19.00 uur óf 21.30 uur óf Eerste Kerstdag om 10.00 uur?



Als u een intentie opgegeven heeft voor de zaterdagavond en u bent plotse-ling verhinderd ... geen probleem: u mag altijd opbellen en dan wordt de intentie 'verhuisd' naar de zondag, of naar een andere dag.

Natuurlijk worden alle misintenties die tót nu toe zijn opgegeven, gewoon het hele weekend voorgelezen.

filmavond

Op 25 mei is er weer een filmavond in het Parochiecentrum. Er wordt gekeken naar 'The Mission' (winnaar Oscar, beste cinematografie, winnaar Gouden Palm) met Robert de Niro en Jeremy Irons. 'The Mission' speelt zich af in de 19^e eeuw. Een Spaanse Jezuiet besluit een missiepost te gaan bouwen in de Zuid-Amerikaanse wildernis. De contacten met de inheemse bevolking, met een beruchte slavenhandelaar die zich bekeert, en de politieke en kerkelijke leiders van die tijd, zijn verweven tot een ontroerend persoonlijk en historisch verhaal. De natuuroptnamen en de muziek zorgen voor een plus! Het centrale personage van de film, vader Gabriel (Jeremy Irons), is losjes gebaseerd op de heilig verklaarde Jezuiet Roque González de Santa Cruz. De avond begint om 19.30 uur en de film duurt twee uur.

forse besparing

Door een ander energiebeleid is ten opzicht van 2009 25% bespaard op het gasverbruik, heeft de penningmeester laten weten. En dat zonder dat we het koud hebben gehad!

familievieringen

Op zaterdag 19 mei wordt de Kisi Kids dag besloten met een speciale familieviering, die om 19.00 uur begint. Onze hulpbisschop, mgr. Jan Hendriks, is dan hoofdcelebrant. Iedereen is welkom!

De familieviering dáárna is op zondag 24 juni, gewoon om 11.30 uur. Het is meteen de terugkomviering voor de communicantjes en vormelingen van 2011-2012.

Familieberichten

gedoopt

Dilayla Turenhout is geboren op 5 september 2011 en gedoopt op 11 maart. De familie Turenhout woont: Tuin van Freyr 53.

Op 25 maart is Rens Groot gedoopt. Hij is geboren op 7 januari 2004 en woont met zijn familie: Kea Boumanland 5.

Renzo, Ilse en Kian van Roode zijn ook gedoopt op 25 maart. Renzo is geboren op 12 januari 2004, Ilse op 22 oktober 2005 en Kian op 6 mei 2010. Hun adres is: Vliet 25.



Nathalie Gussenhoven en haar vier dochters zijn gedoopt op 9 april, Tweede Paasdag. Nathalie is geboren op 29 april 1978, Xaviera op 25 februari 2000, Gwendolyn op 4 augustus 2001, Esparanza op 25 mei 2004 en Robina op 8 mei 2006. Hun adres is: Mondriaanlaan 82.

Jan de Vries is gedoopt op 21 april. Hij is geboren op 10 januari 2012. Jan en zijn zusje Cathy en hun ouders wonen: Kopermolen 3.

Yonathan Rietveld is gedoopt op 22 april. Hij is geboren op 10 december 2011 en hij woont met zijn ouders: Keerkring 42.

Nellie Hoedt, geboren op 6 november 2011, is gedoopt op 29 april. Het adres van de familie Hoedt is: Stellingmolen 35.

Eerste heilige Communie

Op 22 april deden hun Eerste heilige Communie in onze kerk: Matthijs van Aken, Alicia Brocx, Mats van Dijk, Reina Gouveia, Anne en Lotte Groot, Rens Groot, Esparanza en Nathalie Gussenhoven, Gwendolyn en Xaviera Jones, Lukas en Stijn de Jong, Melanie Ogunbowale, Renzo van Roode, Cathy de Vries en Pascal Wellens.

van ons zijn heengegaan

Op 22 maart is Margaretha Cornelia (Gre) Slijkerman-Reuzenaar overleden. Zij werd geboren op 4 september 1932 en woonde met haar man, Joop Slijkerman, aan de Stationsweg op nummer 35A. De avondwake en

de uitvaartdienst waren op 26 en 27 maart, waarna zij is begraven op ons eigen kerkhof.

Loesje Grotestam was niet RK, maar huurde vaker de Dionysiuszaal voor haar gebedsgroep. Plotseling was ze in Hugo Oord op de palliatieve afdeling, waar ze overleed 68 jaar jong. Voor haar was op 12 april een uitvaartdienst in ons parochiecentrum, waar zo'n 175 mede-gelovigen afscheid van haar hebben genomen tijdens een woorddienst met eigen voorgangers.

Catharina Jacoba Maria (Tiny) Ketelaar-Stam is geboren op 3 juni 1937 en woonde in de Metiusstraat op nummer 60. Zij is van ons heengegaan op 16 april. De avondwake was op 19 april en de uitvaartdienst op 20 april. De begrafenis heeft plaatsgevonden op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

Op 1 mei was de uitvaartdienst voor Huiberdina Nicolasina Maria Snel. Aansluitend was de crematie in Hoorn. Ineke Snel is geboren op 16 mei 1947 en overleden op 25 april. Zij woonde: Martin Luther Kingstraat 53.



MEMORIAL GEDENKTEKENS

Voor een blijvende herinnering

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur
Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A
1921 CE Akersloot
Tel. 072 - 5330691
www.memorialgedenktekens.nl

Op 30 april is Cornelia Kruijjer-Vlaar overleden. Zij is geboren op 23 juli 1927 en woonde in Zuyder Waert. De uitvaartdienst was op 5 mei, waarna zij op ons eigen kerkhof is begraven.

De uitvaartdienst voor Martha Jacoba Veldt-van der Velden was op 7 mei. Zij is geboren op 25 juli 1925 en overleden op 2 mei en woonde aan de Van Veenweg op nummer 11. De begrafenis was op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

Deze familieberichten zijn gemaakt op 2 mei 2012.

Kerkhof van de RK Parochie Heilige Dionysius

Er blijkt onduidelijkheid te zijn over de mogelijkheid tot het laten begraven op ons eigen kerkhof. Sommigen zijn van mening, dat er geen kavels meer beschikbaar zijn voor nieuwe graven. Lege plekken zijn immers niet zichtbaar.

Laat ik door middel van dit bericht een misverstand uit de weg helpen. Er zijn ruim voldoende kavels voor nieuwe graven beschikbaar. Zelfs enkele tientallen! Dit is niet direct zichtbaar omdat de Commissie Kerkhof meent, dat het vroegtijdig weghalen van de bestaande grafmonumenten, van de graven waarvan de grafrechten zijn verlopen en niet zullen worden verlengd, een opvallende kaalslag veroorzaakt. Na de renovatie van het kerkhof ruim twee jaar geleden, is ons kerkhof weer een prachtige begraafplaats waar voor onze dierbaren een waardige laatste rustplaats kan worden geboden. Hierbij behoort ook de mogelijkheid om, na crematie, de urn in een zogenaamd urnenkeldertje bij te zetten.

Niet onbelangrijk zijn de gunstige tarieven. Bijvoorbeeld voor het grafrecht voor een periode van 10 jaar € 750, - en voor 20 jaar € 1.500, -.

Bovendien bieden wij de mogelijkheid voor het huren van de grote en/of de kleine zaal voor condoleance na afloop van de begrafenis. Hierbij kunnen koffie/thee en cake, of koffie/thee met belegde broodjes worden geserveerd. Kortom, tal van mogelijkheden binnen uw eigen parochie.

De ons bekende uitvaartverzorgers zijn geïnformeerd over de geboden mogelijkheden en tarieven. Voor aanvullende informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat: 072 - 57 11 292.

Namens de Commissie Kerkhof
Egbert Klaassen

Mariamorgen

woensdag 16 mei 2012

De KBO houdt in de maand mei weer een Mariaviering.

De werkgroep heeft deze keer gekozen voor het thema: 'De dogma's over Maria'. De vier dogma's over Maria, die de Kerk nu kent, zijn: 1) Maria, Moeder van God (afgekondigd door het Concilie van Efese in 431); 2) De blijvende maagdelijkheid van Maria (afgekondigd door het Lateraans Concilie van 649 onder paus Martinus I); 3) De Onbevleete Ontvangenis van Maria (afgekondigd op 8 december 1854 door paus Pius IX); en 4) De tenhemelopneming van Maria met lichaam en ziel (uitgesproken op 1 november 1950 door paus Pius XII).



Een eventueel nieuw vijfde dogma moet vastleggen, dat Maria de geestelijke Moeder van alle volkeren is in haar drie moederlijke rollen van: medeverlosseres, middelares van alle genaden en voorspreekster.

Dogma's zijn volgens de katholieke catechismus waarheden, die vervat zijn in de goddelijke openbaring of waarheden, die daarmee noodzakelijkerwijs in verband staan. Het christenvolk is verplicht door het leergezag van de Kerk gedefinieerde dogma's aan te hangen, leert de catechismus.

Onze voorganger in de eucharistieviering zal zijn pastoor Frank Domen. Predikant is diaken Frank Kamp. Wij mogen rekenen op onze dirigent-organist dhr. H. Smolenaars en natuurlijk hopen wij op een goede opkomst van de koorleden. De eucharistieviering begint om 09.30 uur in de Dionysiuskerk. We vertrouwen er op, dat het een mooie viering zal zijn. De werkgroep van de kerkelijke activiteiten van de KBO, de leden Ria Louter-Bruin, Coba Rood-Mulder en bestuurslid Rina de Lange-Vlaar doen er hun best voor.

De tuinlieden van onze parochie zullen zorgen, dat het Mariabeeld vóór in de kerk komt te staan. Ons lid Gert Bakkum zal zorgen, dat er een fraaie bloemenpracht om heen komt. Zo zal het zeker een mooie Mariaviering worden.

Na de viering zal, zoals gebruikelijk, gezamenlijk in de parochiezaal een kopje koffie of thee gedronken worden.

KISI-dag in Heerhugowaard

Dansen, zingen, toneelspelen met een basis van geloof, catechese en gemeenschap. Kinderen leren dat ieder kind op zijn eigen manier waardevol is. Of je nou kunt zingen, dansen, troosten, helpen, of dat jou talenten ergens anders liggen.

KISI. Vanaf het moment van onze kennismaking met KISI, tijdens Celebrate 2010, gaat er een magische aantrekkingskracht uit van dat woord. Het gaat om kinderen, tieners en enkele volwassenen die samen zingen. Ze zingen prachtige, gelovige liedjes in al even mooie, kleurige KISI-kleding. Ze zingen niet alleen, maar ondersteunen de zang met gezamenlijke, vloeiende gebaren. De melodieën zijn aanstekelijk en inspirerend.

Dan nog de musicals: 'De Hemel op Stelten', 'De barmhartige Vader', 'Lily's ongelofelijke comeback' ...

Op zaterdag 19 mei zijn de KISI-kids in onze parochie. Jongens en meisjes uit het hele land zijn van harte welkom om dit mee te maken. Van 10.00 uur tot en met de eucharistieviering van 19.00 uur, die KISI (wij dus) zullen opluisteren (zie ook de folder in dit parochieblad). Onze hulpbischop, mgr. Jan Hendriks, is dan hoofdcelebrant. Het is een goede manier om kennis te maken en enthousiast te raken voor KISI.

Aanmelden kan via www.hoeksteen.org.

Onze kinderen kunnen haast niet wachten toe het zover is.

Marja de Greeuw



Spirit-nieuws

Zoals de meeste parochianen wel weten, is Spirit een 'nieuw' koor in onze parochie. In september 2010 zijn wij opgericht; we zijn ontstaan uit het jeugdkoor. De oudere kinderen, inmiddels zo'n 16 jaar oud, waren zo'n beetje klaar met het jeugdkoor, maar wilden wel blijven zingen. Zodoende zijn wij met deze groep en hun ouders een nieuw volwassen koor begonnen. Gezien de gemiddelde leeftijd bij de diverse koren, ook in omliggende parochie's, is dit zeer uniek te noemen. De pianist en dirigent die al bij het jeugdkoor actief waren, gingen ook Spirit erbij doen. Helaas is het jeugdkoor ter ziele gegaan in 2011; er waren niet genoeg kinderen meer om dit voort te zetten. Dit heeft uiteraard wel consequenties voor koren; er is geen natuurlijke doorstroom! En dus zijn nieuwe leden zeer, zeer welkom.

De groep mensen die nu Spirit vormt, is vrijwel dezelfde als waarmee we zijn begonnen en dat is fijn: zo'n vaste groep mensen, daar kun je op bouwen. Maar we willen heel graag nog veel meer nieuwe leden om op te bouwen. Vanaf ongeveer 13-14 jaar ben je welkom en een bovengrens is er niet!! Dus 40-ers, 50-ers, 60-ers ook jullie zijn nodig! En zoals een ieder heeft kunnen lezen in de stukjes van Ton Klos (gemengd koor): zingen is gezond, ontspannend en zeer gezellig!!! En ook leuk om met het gezin te doen, er zijn meerdere gezinnen lid van Spirit.

Helaas gaat Laura (na zeven jaar pianist te zijn geweest bij het jeugdkoor en Spirit) ons verlaten. Vanwege studie, stage's en werk heeft zij hier geen tijd meer voor. Gelukkig hebben we vrij vlot een nieuwe pianist kunnen vinden die het heel graag bij ons wil gaan proberen, te weten Nicole Blokdijs. Zij heeft een aantal jaren gezongen bij het jeugdkoor en is daarna doorgestroomd naar Spirit, en is dus vanaf de start bij ons betrokken. Ze was al de inval van Laura tijdens de repetities. Helaas betekent dit wel, dat we een sopraan in het koor gaan missen! Nóg een reden om bij ons koor te komen zingen!!!

We repeteren iedere woensdag van 19.30 uur tot circa 20.30 uur in de kerk. Het is maar een uurtje, maar wel een gezellig uurtje; daarna kun je weer lekker thuis een 'bakkie' doen. Dus zet je twijfels overboord, aarzel niet langer en sluit je bij ons aan! Je wordt verwelkomd met toeters en bellen (indien aanwezig). Een hartelijke groet van de leden van het koor Spirit.



Spirit zingt
zaterdag 26 mei
zaterdag 30 juni
en de repetities in het nieuwe schooljaar
beginnen op 5 september

Ten huize van ...

Rina de Lange-Vlaar heeft iets met de letter k: katholiek, Kerk, kinderen, kleinkinderen, koeien en kalveren (maar géén koetjes en kalfjes), KBO, KVG, koster. En dan heeft Rina een koninginnehouding: plicht wordt altijd gedaan, ook onder moeilijke omstandigheden. Kalm hoort in het rijtje! En kado! Want Rina zelf is een kado!



Rina is op 8 mei 1939 geboren in de Schermer. Na de nodige opleidingen en cursussen gevolgd te hebben, heeft ze les gegeven (huishoudelijke vakken) aan de Landbouwhuishoudschool in De Goorn en in Amsterdam-Noord. Toen ze in 1964 trouwde met Jaap de Lange is Rina Heerhugowaardse geworden.

Heel grappig, en écht Rina, vóór dit interview kreeg ik een gedetailleerde lijst, een dubbelzijdig A4-tje, met levensloop, gedane studies en de daarbij horende jaartallen. Een lijst met leeftijden, woonplaatsen en bijzonderheden van de drie kinderen, en van de schoon- en kleinkinderen. Tevens een indrukwekkende lijst met Rina's vrijwilligerswerkzaamheden ín en buiten de kerk, compleet met start- en einddata; bij de meeste vrijwilligerswerkzaamheden staat overigens ... 'tot heden'! Dus eens even kijken

Samen met haar man heeft Rina een veehoudersbedrijf gehad. Voor hun bedrijf, en ook privé, heeft ze de financiële administratie en boekhouding gedaan ... "wel in overleg met mijn man" zie ik daarachter tussen haakjes staan. Dat is ook écht Rina! Bij dat veehoudersbedrijf kwam trouwens heel wat kijken: ruim 80 stagiaires van een middelbaar kader en een hogere agrarische opleiding hebben Jaap en Rina intern in huis en op het bedrijf gehad. De verzorging van de kalveren was ook Rina's taak. Nu staat de halve Stad van de Zon op dit voormalige bedrijf.

Jaap is bijna negen jaar geleden op hun 39^e trouwdag overleden. Verwacht, want hij had al meer dan 12 jaar longemfyseem, maar toch onverwacht. De laatste drie jaar van zijn leven heeft hij dag en nacht met zuurstof geleefd en zich buitenshuis met een auto, rolstoel of scootmobiel verplaatst. Rina tilde soms verschillende keren per dag de opvouwbare rolstoel in de auto en haalde hem er ook weer uit. En duwen moest natuurlijk ook gebeuren. Maar op deze manier kon Jaap, heel actief in het verenigings- en vrijwilligerswerk, dankzij Rina, dit tot aan zijn dood blijven doen. Heel goed vóór Jaap, heel goed ván Rina.



Het laatste jaar van Jaaps leven heeft Rina hem elke dag zelf gewassen of gedoucht of met de badlift in bad geholpen. Maar longpatiënten houden, vanwege hun benauwdheid, niet van elke dag douchen. De damp veroorzaakt nóg meer benauwdheid! Daarom begon Rina met wassen op de rand van het bed. Er is veel geduld voor nodig; je mag niet gehaast te werk gaan met wassen en aankleden vanwege de benauwdheid. Alles moest kalm gebeuren, lees ik op het A4-tje! Echt Rina! Ze had een goede gezondheid en vond, dat ze alles zelf kon doen. Thuiszorg was niet nodig. Voor huishoudelijk werk kwam ze natuurlijk wel tijd te kort, en dat werd opgelost via een PGB met één maal per week een ochtend huishoudelijke hulp.

Rina heeft haar hele leven iets gehad met de Kerk. Van haar 12e tot 25e jaar bij zusters op school gezeten, weet Rina geen enkele negatieve ervaring te melden. Ze heeft een reken- en taalknobbel. En kreeg op de lagere school al, onder de reken- en taallessen, speciale opdrachten, zodat ze zich niet hoefde te vervelen. Rina had en heeft graag iets te doen. De zusters hoopten, dat zij wilde intreden. Rina had echter tijdens haar studietijd al verkering met Jaap. Haar moeder vond dat niet passend: studeren en verkeren, dat ging niet samen. Maar Rina's vader stimuleerde haar om goed na te denken alvorens belangrijke besluiten te nemen.

Goed nadenken vind ik zelf heel erg belangrijk. Goede beslissingen kunnen alleen maar genomen worden nadat goed is nagedacht. Is mijn (eventuele) beslissing gebaseerd op emotie, of op een stevig fundament? Soms kun je je afvragen of het een gelovige beslissing is, een getuigenis van een gelovige keuze? Welke gevolgen heeft deze beslissing voor de mensen in mijn omgeving? Belangrijk is ook: bidden om inzicht en wijsheid alvorens een belangrijke beslissing te nemen. Ik heb God vaker om een teken, een

bevestiging, gevraagd en Hij heeft me nooit teleurgesteld. 'Geloof en rede' is trouwens een actueel item in Kerk en wereld. Terug naar Rina.

Jaap was hoofdkoster; dat betekende ook: koster zijn bij uitvaarten en jaar-openingen en kerstvieringen van scholen. Na Jaaps overlijden wilde Rina dit alles één jaar proberen, maar - heel erg gelukkig voor ons allemaal - is dat blijkbaar goed bevallen. Rina verstaat de knst van goed spreken en goed zwijgen. Ze spreekt goede woorden als de tijd daar is. En ze zwijgt in alle talen als dat beter is. Natuurlijk heeft Rina de nodige pastoors meegeemaakt. Over een pastoor zegt Rina: "Hij komt en gaat, maar de parochie blijft en dus blijven we gewoon onze dingen doen voor het voortbestaan voor de parochie". Een houding, die het gevolg is van nadenken! In Zuid-Schermer waar Rina is opgegroeid, was iedere vier jaar een andere pastoor. Dat had voor- en nadelen. Rina is ermee opgegroeid en vindt dat iemand daar-door sterker wordt.

U heeft vaker in 'Dionysius in Beeld' kunnen lezen over Beauraing. Maria wordt daar vereerd als 'Maria met het Gouden Hart'. Het is een bedevaartplaats, die Rina aan het hart gaat. Al weer langer geleden kende Rina mensen die naar Beauraing gingen. In 2005 kon iemand door omstandigheden toch niet mee. "Is dat niet iets voor jou, Rina?" Zo is het gekomen. Zo is het gegroeid. Nu is Rina penningmeester én secretaris van het Nederlands Beauraing Comité pro Maria van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Rina vindt, dat je in Beauraing helemaal tot rust komt. Je kunt moeilijkheden daar gemakkelijker loslaten en voor Maria kun je je helemaal openstellen. En de contacten met anderen zijn ook leuk, soms zelfs verrassend: Rina kwam er mensen tegen met wie ze vroeger op school gezeten had.

Het interview was, wegens tijdgebrek, niet letterlijk 'ten huize van' (Van Santenlaan 61). Op donderdag 19 april na de avondwake was de keuken van de pastorie de plaats van gesprek. Maar met iemand zó praten, is toch 'thuis-zijn' bij iemand. Dat is mooi: het huis is niet het belangrijkste, maar de persoon die in het huis woont.

Een laatste gesprekspunt was de Kerk, nu en straks. Rina vindt het fijn, dat er jonge ouders met kinderen in onze kerk zijn. Het is natuurlijk wel een beetje rumoeriger in de kerk, maar er is een crèche en KinderWoordDienst! Vroeger ging Rina altijd op zaterdag naar de kerk en Jaap op zondag. Maar tegenwoordig werken beide ouders vaak en willen in het weekend alles samen doen. Ook samen naar de kerk gaan. Rina vindt het belangrijk, dat oudere mensen jongere mensen accepteren. Ze zijn de toekomst!

Peter Sneek (Begraffenisvereniging Sint Barbara) kwam tijdens dit interview, na de avondwake, nog even bij ons zitten. En Rina regelde meteen fijntjes, dat hij voor het Allerzielennummer geïnterviewd mag worden.

De dag na het interview kreeg ik een e-mail van Rina.

“Goede morgen Wiljan. Je mag gerust op het einde het volgende erbij vermelden: Ik ben God dankbaar, dat ik gezegend ben met een redelijk goede gezondheid, zodat ik kan doen wat ik momenteel doe als vrijwilliger bij de kerk, bij het Nederlands Beauraing Comité pro Maria Bisdom Haarlem-Amsterdam, de KBO, KVG, en Wonen Plus. Op al mijn kleinkinderen heb ik periodes in hun leven regelmatig opgepast. Daardoor bouw je wel goede banden op met je kleinkinderen. Ik ben ook mijn kinderen dankbaar, dat ze mij de ruimte geven om al dit vrijwilligerswerk te doen. Ook zij moeten mij wel eens dagdelen missen, op zon- en feestdagen en verjaardagen als ik kosten en/of lector in de kerk ben, of bij een avondwake of uitvaart”.

Nóg een k. **K**nap, hoe Rina in het leven staat en dóór het leven gaat.



Wiljan Domen

ANA

KLEDINGREPARATIE NAAIATELIER & STOMERIJ

Ulterwaard 1B - 1703 MB - Heerhugowaard - Tel. 072 5345 555
www.anakleding.nl - info@anakleding.nl

Wij verstellen, repareren én maken
gewone kleding, bruidskleding, gelegenheds-
kleding, zwangerschapskleding etc.

**Wij helpen u ook graag met het maken/
vermaken van uw gordijnen.**

STOMERIJ

Overhemden wassen en strijken: € 1.95 p/st
In de rivierenwijk naast de Vomar

De weg naar de doop ...

Op 11 september 2011 liepen mijn kinderen en ik liepen langs de kerk en mijn dochters zeiden: "Mama, waarom gaan wij nooit naar de kerk?". We belden aan en pastoor Frank vroeg naar de reden van ons bezoek. Ik zei dat de dames op een katholieke school zaten en dat we graag wat informatie wilden over dopen en zo. Van huis uit zijn al mijn familieleden katholiek en een en ander was voor mij niet geheel nieuw, maar we deden er weinig mee. Pastoor Frank maakte een afspraak om bij ons thuis op bezoek te komen. Ik had meteen een 'thuis-gevoel'. De volgende zondag zaten we dus om 09.45 uur in de kerkbanken. "Dit is het begin van een nieuw leven", dacht ik. Na de Mis bleven we koffie drinken. We voorgesteld aan diaken Frank en Rien van Holland. En vanaf dit moment tot nu toe zijn we iedere zondag naar de kerk geweest.

We kregen elke week dooples van pastoor Frank. De dames werden ook ingeschreven voor de Eerste heilige Communie en het Vormsel.

De cursussen die gegeven werden, heb ik bijgewoond: ook een goede geloofsverkenning en -verdieping. De Alpha-cursus: eerst samen eten en dan leren en praten in kleine groepjes over God, Jezus en de heilige Geest, en alles om het geloof heen. Dit jaar doe ik zeker weer mee!

Toen kwam de heiligen-cursus 'In goed Gezelschap'. Weet u wat het mooie was, iedereen is daar met interesse! Tijdens de heiligen-cursus kwam ik ook op ideeën voor onze doopnamen: Francisca en Theresia.

Helaas kreeg ik op 28 november vorig jaar een ongeluk waarbij mijn knie verbrijzeld werd. Maar het geloof heeft mij geholpen. Alles heeft een reden en die zag ik al vrij snel.

En toen die bijzondere dag van de doop. Pastoor Frank en diaken Frank hebben er een enorm mooie plechtigheid van gemaakt. Ik sloot die dag een Verbond. En ik kreeg er een grote (kerk)familie bij!

Iedereen heel erg bedankt voor alles! En we zijn er nog niet, dit is pas het begin: er wacht een mooie, leerzame toekomst. Ik blijf mijn missie volgen.

(Xaviera, Gwendolyn, Esparanza, Robina en) Nathalie Gussenhoven

Bezoek aan Heiloo

Nathalie, Marcha en ik waren op 29 maart in het Julianaklooster in Heiloo, waar een lezing over 'de Goddelijke Barmhartigheid' werd gehouden door Martijn van de Graaf. Eerst was er een eucharistieviering met rector Nars Beemster. En toen de lezing. 'Jezus, ik vertrouw op U' is de tekst, die zuster Faustina Kowalska onder het inmiddels bekende schilderij liet zetten. Zij 'zag' deze afbeelding in een droom en ontving de opdracht deze te laten schilderen: Jezus, die zijn hand op zijn hart legde, waaruit een rode straal en een witte straal kwamen. Ze kreeg nóg een opdracht: het schilderij moest opgehangen worden in haar eigen kerk. Daarna zou de afbeelding verspreid worden. En zo geschiedde het; wel pas na behoorlijk wat kritiek en tegenwerking, maar dat lijkt bij 'opdrachten van Boven' te horen. Het was een geslaagde avond, mét inhoud.

Daarom waren we geïnteresseerd in de speciale eucharistieviering ter ere van de 'Goddelijke Barmhartigheid', die elk jaar (op de 2^e zondag van Pasen) in Heiloo wordt gevierd. Hoofdcelebrant is dan altijd onze bisschop J. Punt. Rector Nars Beemster en onze eigen pastoor Frank waren concelebranten. Later zagen we veel meer parochianen in de grote (bedevaart)kerk. Weer wat later zaten we samen op het terras met een kopje koffie, napratend over de 'Goddelijk Barmhartigheid'.

Al met al hebben we mooie herinneringen en zijn een ervaring rijker. Het is fijn op deze manier weer eens tot rust komen, samen met God en met elkaar in deze drukke wereld.

Niels Buiten

Ook de 22e Stille Omgang-loop naar Amsterdam ...

was er weer een die een positief verslag verdient. Begunstigd door goed weer en gesterkt door het reisgebed en de zegen van pastoor Domen vertrok een groep van negentig lopers vroeg in de morgen vanuit de kerk in de Noord naar Amsterdam om, na een loop van 55 km met een rugzak vol ervaringen, in de avond de indrukwekkende eucharistieviering in de Krijtberg te beleven, met de Stille Omgang, de moedertocht van alle stille tochten, als sluitstuk van de tocht.



We hebben het al meer gezegd: wie de formule van de tocht doorziet, beleeft alles als een echte pelgrim. De sportprestatie is geen doel, maar middel: de gezamenlijke inspanning en het gedeelde ongenoegen als het lijf protesteert, vormen samen de basis voor een lijfelijk en geestelijk welbevinden van waaruit de Stille Omgang zelf intenser beleefd kan worden. Wie dat één keer meemaakt, is elk jaar weer van de partij. En wat verrast: die formule pakt ook jongeren die best uit de weg kunnen met de op deze wijze verpakte religieuze boodschap

Ervaringen te over: de vlekkeloze organisatie van ons driekoppig comité, Vronie van der Molen, Ada Klaver en Arie Botman, garant staande voor een mooie, uitgekende route met goede pleisterplaatsen, waar het thema van de tocht 'Geef zin aan het leven' als een rode draad was verweven in de pakkende overwegingen van Jan van Schagen en Ans Groot-Pronk, uitgesproken bij het aandoen van diverse kerken langs de route, waarbij het onthaal door méér bepaald werd dan alleen door een kopje-koffie-met-wat-erbij; dan het ontroerende Ave Maria van Bert Glorie; de serene Obdamse zanggroep 'Grenzenloos' van medeloper Peter van Diepen; de woorden van reisgids Arie Botman; het enthousiasme van al die pelgrims uit alle hoeken van het land, die in de Krijtberg bijna de lampen van het plafond zongen en Loop zelf maar eens een keer mee en dan ervaar je datgene wat ik in die 28 keer die Boven me toestond, heb ondervonden en me eigen heb mogen maken.

Jan Tamis



Nationale Open Dag KCV Tweede Pinksterdag

Toe aan een nieuwe uitdaging in uw leven? Oude patronen doorbreken en een frisse wind laten waaien? Vernieuwing van binnenuit? Dan is deze dag een echte aanrader. De heilige Geest wil wat stoffig is en oud, wegdoen. En ons vervullen met een frisse vernieuwde passie voor God.

De Katholieke Charismatische Vernieuwing wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang te brengen in elke geloofsgemeenschap, zodat ieder, groot of klein, groeit in de persoonlijke relatie met Jezus.

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, viering, ontmoeting, vergeving en genezing zijn zomaar wat trefwoorden, die beschrijven waarom het bij de KCV om gaat. Kom! En beleef het mee!

God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn bij ons leven, bij ieder persoonlijk. Hij houdt van ons. Hij wil leiding en richting geven aan ons leven. Hij roept ons op om dienstbaar te zijn en wacht op ons met open armen.

Deze Open Dag met een apart programma voor kinderen en tieners (4U), vindt plaats in De Schuilplaats, Otterloseweg 18A te Ede. De Open Dag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Wilt u meer weten? Folders liggen achter in de kerk.

Gert Borst (072 - 57 10 883)

Met Dio naar Rio in 2013

Helpt u ons???



In 1984 werden de WereldJongerenDagen in het leven geroepen door paus Johannes Paulus II. Doel: jongeren een hart onder de riem steken en de Blijde boodschap brengen aan de jeugd: God die mens werd in Jezus van Nazaret en zijn leven voor ons gaf. De WereldJongerenDagen brengen vooral jongeren tussen de 16 en 35 jaar bijeen om het geloof te ervaren en om bijvoorbeeld na te denken over de rol van God in het hedendaagse leven. De WJD worden internationaal georganiseerd. Om de beurt een Europees land en dan een land van een ander continent. Afgelopen jaar waren de WereldJongerenDagen in Madrid ook voor jongeren uit onze parochie een mooie en inspirerende ervaring. Na de afsluitende eucharistieviering werd door paus Benedictus bekend gemaakt, dat de volgende WereldJongerenDagen worden gehouden in Rio de Janeiro. Ook de jongeren van onze parochie willen daaraan graag meedoen. Met onze kerngroep 'Met Dio naar Rio' hebben we al een paar leuke bijeenkomsten gehad. Maar nog weinig aandacht besteed aan ons doel: met een aantal jongeren op weg gaan naar Rio de Janeiro. Daarmee gaan we nú beginnen!

Omdat de reis en het verblijf in Rio best wel veel geld kosten, hebben wij de volgende leuke gadgets bedacht. U kunt ons sponsoren om zo de reis voor de jongeren mogelijk te maken. Wij verkopen na de viering op zondag 13

mei en zaterdag 26 mei achter in de kerk novenekaarsen met het Christus-de-Verlosser-logo uit Rio à € 10,= per stuk. Ook zijn er hand-gegraveerde glazen, met een afbeelding van Christus de Verlosser, in drie uitvoeringen te koop. Deze kosten eveneens € 10,= en kunnen via intekenlijsten besteld worden. Wij hopen van harte dat u ons een handje op weg wilt helpen, zodat voor ons de reis naar Rio de Janeiro betaalbaar wordt.

Kerngroep 'Met Dio naar Rio'

Fietssponsortocht 9 juni 2012

Dit jaar willen wij deelnemen aan de door de Rabobank gesponsorde fietstocht. Er worden maximaal tien deelnemers gesponsord, die per deelnemer € 30,= voor de parochie kunnen 'verdienen'. In totaal dus € 300,= (!) Een meer dan welkome aanvulling ter bestrijding van de onkosten van het onderhoud van de kerk en de pastorie. Hieronder leest u aanvullende informatie, zoals door de Rabobank is verstrekt en de mogelijkheid om u aan te melden voor de fietstocht. Mochten er meer dan tien deelnemers zijn, is dat uiteraard geen bezwaar. Eenieder wordt uitgenodigd mee te fietsen, alleen levert dit geen extra bijdrage op, maar het gezamenlijk fietsen is sowieso een aanbeveling waard.

Aanvullende informatie

Datum: zaterdag 9 juni 2012. Startpunt: kantoor Rabobank, Middenwaard 96A te Heerhugowaard. Starten: tussen 09.00 uur en 10.30 uur. Finish: vóór 13.30 uur. De deelnemer ontvangt bij aankomst op het startpunt een tasje met daarin de route en de stempelkaart. Uiteraard mag u met meer personen fietsen, maar daar zijn geen extra tasjes voor beschikbaar. Wilt u voorafgaand weten hoe de route eruit ziet? Deze is vanaf circa 15 mei te bekijken op www.alkmaar.rabobank.nl. De Rabobank biedt per stichting/vereniging tien deelnemers een consumptiebon aan. Vergeet niet bij de finish de stempelkaart weer in te leveren!



Bijdrage verdubbelen?

Op 9 juni speelt het Nederlands Elftal tegen Denemarken. Om daar alvast voor in de stemming te komen, roept Rabobank Alkmaar e.o. u op om de Fietssponsortocht in het oranje gekleed te fietsen! Voor het team dat het origineelst in het oranje verkleed gaat, wordt de bijdrage verdubbeld. U kunt bij deelname met tien personen de bijdrage van € 300, = dus verdubbelen naar maar liefst € 600, =! Na de Fietssponsortocht heeft u tot 16 juni de kans om uw foto te uploaden via www.alkmaar.rabobank.nl. De winnende stichting of vereniging krijgt binnen twee weken bericht!

Tot slot

Bets Dudink (57 11 510) en Corrie Stuyt (57 11 562) hebben zich bereid verklaard voor de coördinatie, namens onze parochie, zorg te dragen. Uw deelname wordt door Bets of Corrie genoteerd. Wij wensen u alvast veel plezier tijdens de Fietssponsortocht!

Week Nederlandse Missionaris 2012

Samen de missionaire traditie voortzetten

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers wereldwijd. Ook dit jaar stelt de WNM deze toegewijde mensen centraal. Zij zetten zich, geïnspireerd door ons geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten als geen ander wat nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun van de Week Nederlandse Missionaris. Dit jaar loopt de Pinksteractie van 17 mei t/m 28 mei.

'Samen de missionaire traditie voortzetten' is het motto van de Week Nederlandse Missionaris 2012. De campagne laat zien dat de missionaire traditie springlevend is. Naast de 'traditionele' missionarissen, waarvan er vanuit Nederland ruim 850 actief zijn, zetten jongere missionaire werkers zich in voor mensen in moeilijke omstandigheden. Zij zetten de traditie voort, in de voetsporen van de missionarissen, vanuit hun persoonlijke talenten en betrok-



kenheid. Maar dat lukt niet zonder steun van parochies en donateurs, die het missionaire werk een warm hart toedragen.

Afrika

Afrika staat dit jaar centraal. Verschillende missionarissen en missionaire werkers vertellen over hun leven en werk in Afrika, waarbij de nadruk ligt op hun werk met jongeren. Zij zijn het immers die de toekomst van Afrika bepalen. Dankzij de missie leren zij naast kennis en vaardigheden ook normen en waarden waar zij hun leven lang iets aan hebben.

De WNM laat u kennismaken met bijvoorbeeld Martien Sonnemans. Hij is al ruim veertig jaar in Kameroen. Als Broeder van La Salle werkte hij eerst in het onderwijs. Gaandeweg ontdekte hij, dat hij meer voor jongeren kan betekenen door hen praktische vaardigheden op het gebied van landbouw aan te leren. Zodat zij zich tenminste kunnen redden als zij terugkeren van de stad naar het platteland. Ook laat de WNM u kennismaken met Lenneke Tange. Zij is 27 jaar en werkt samen met Kameroenese jongeren aan democratie en mensenrechten. Naast deze bevolgen mensen brengt de WNM dit jaar ook andere boeiende personen in beeld.

Een bijzondere vriendengroep

De WNM is een laagdrempelig fonds, waar missionarissen steun kunnen aanvragen voor noodzakelijke dingen zoals een computer, reparaties of liturgische benodigdheden. Maar ook voor vakantiegeld, zodat zij eens in de paar jaar met verlof naar Nederland kunnen. Want zo is de Week Nederlandse Missionaris: als een groep vrienden en vriendinnen die samen achter de missionarissen staan. De WNM wil graag al diegenen steunen, die dit nodig hebben en uitzendingen mogelijk blijven maken. Helaas voorziet de WNM voor dit jaar een tekort.

U kunt de WNM steunen door: 1) uw gift aan de Pinkstercollecte, tijdens de vieringen in het Pinksterweekend. Ook kunt u 2) uw bijdrage overmaken op giro 676 ten name van de Week Nederlandse Missionaris in Den Haag. 3) Het WNM-boekje bestellen (15 euro incl. verzendkosten).

Meer weten over WNM? Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl.
Hartelijk dank voor uw hartverwarmende en onmisbare steun en inzet.

Siem van Langen
namens de Missiewerkgroep

Vastenactie 2012

De zeer voorlopige resultaten van de inzameling voor de Vastenactie zijn:

in de duiventil	achter in de kerk	€ 954,72
collecte	17-18 maart in de vieringen	€ 864,80
aktie	basisschool de Zevensprong	€ 668,14
gestort	rekening Missiewerkgroep	€ 195,00
voorlopig totaal		€ 2682,66

Vorig jaar (een duidelijk topjaar!) stond de teller in dit stadium op € 2826,36. Hierbij zijn de direct aan de Vastenactie overgemaakte bedragen niet inbegrepen. We zijn vol goede moed wat betreft het eindresultaat. Dit wordt ons door de Vastenactie over een paar maanden gemeld. We willen u namens de Vastenactie, maar ook namens de schoolkinderen in Dhanka bedanken voor uw gaven en betrokkenheid. Mocht u de Vastenactie over het hoofd hebben gezien, dan kunt u uw gift voor Dhanka nog overmaken op bankrekening 32.69.10.034 o.v.v. Vastenactie, of giro 5850, t.n.v. Vastenactie.

Vastenactie op basisschool de Zevensprong

Gelukkig zetten dit jaar leerlingen en team van de Zevensprong zich weer stevig in voor de Vastenactie. In de doosjes werd fanatiek gespaard, en goed gevuld werden deze op school ingeleverd. Het resultaat was een bijna niet te tillen zak met muntgeld (en zelfs een paar biljetten). Na enig telwerk bleek dit goed voor € 668,14 (vorig jaar € 419,76)! Een top-opbrengst dus, waar de school heel trots op mag zijn. Heel hartelijk dank aan de leerlingen en teamleden van de Zevensprong voor deze prachtige bijdrage!

Namens de Missiewerkgroep
Siem van Langen



Wandel mee met de 39e 40MM

Op 19 mei is voor de 39e maal de sponsorwandeltocht voor de Derde Wereld. We hebben vele bedankbrieven ontvangen van onze gesponsorde wereld-projecten. Gaat u ook de uitdaging aan om samen met uw kinderen of kleinkinderen, vrienden of vriendinnen mee te wandelen en uzelf een

mooie dag te gunnen, waar de medemens centraal staat en daardoor onze gesteunde projecten in de Derde Wereld. Overal waar een raambiljet met *Hier inschrijfformulier* hangt, kunt u zich inschrijven. En bij de leden van de MOV kunt u een inschrijfformulier kopen voor € 2,50.

Siem van Langen	Stationsweg 28	072 - 57 16 016
Vera Muller	Rubensstraat 9	072 - 57 41 437
Tiny Lafeber	Stationsweg 57	072 - 57 22 497
Henk Mol	Koenenlaan 33	072 - 57 12 774

Tot ziens op 19 mei bij de 40MM, de leukste sponsorwandeltocht van West-Friesland.

Ziekentriduüm Heiloo 2012

In het vorige parochieblad heeft u over het Ziekentriduüm kunnen lezen, maar toen waren de kosten nog niet bekend. Nog even de data: 3 juli, 4 juli en 5 juli. Dagelijks is er een eucharistieviering, een meditatieve viering en ter afsluiting van de dag een Lof. Ook is er ruimte voor ontspanning en lekker eten. Om 15.30 uur is het programma ten einde. U kunt alle dagen deelnemen, maar ook één of twee dagen naar keuze. De kosten voor deelname zijn € 5,= per dag, inclusief koffie en lunch. Met een dieet kan rekening worden gehouden. U wordt goed verzorgd en verplegend personeel is aanwezig. De kosten voor vervoer blijven € 5,= per dag. Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kan daarover gesproken worden en zullen wij een oplossing proberen te vinden. Tot en met 30 mei kunt u zich opgeven bij Stiny van Schaik (57 14 446) of bij Cilia Janse (85 05 091). Wij verzoeken u vriendelijk u vooral tijdig op te geven vanwege de organisatie. Mensen die eerder mee geweest zijn, worden in de maand mei persoonlijk benaderd.

Vervoer Ziekentriduüm Heiloo 2012

Traditiegetrouw vragen wij vrijwilligers voor het vervoer naar Heiloo van de deelnemers aan het Ziekentriduüm van 3-5 juli. De vertrektijd is rond 08.30 uur en om 15.30 uur kunnen de mensen weer opgehaald worden. U ontvangt een onkostenvergoeding. Zowel de deelnemers als ondergetekenden zijn blij met u. In de laatste week van juni wordt contact met u opgenomen.

Stiny van Schaik (57 14 446) en Cilia Janse (85 05 091)

Kapsalon Soumo

Knippen: Dames en Heren

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali
Averkamplaan 34
1701 VL Heerhugowaard
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

Ik werk het liefst op afspraak!

BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: gmsprenkeling@quicknet.nl



Lijstenmakerij (De Rietvink)
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.
Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

JG

Johan Griffioen

Brillen en Contactlenzen

www.johangriffioen.nl

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 info@johangriffioen.nl

Stad van de zon - gratis parkeren

Zingen is dubbel bidden (6)

Als het goed is, leerden we op de lagere school, zingen. Overigens zingen is sinds 1914 in de Onderwijswet een verplicht vak. Met een beetje geluk leerden we ook de notennamen do-re-mi-fa-sol-la-si-do. Dat waren geen namen, die zo maar uit de lucht kwamen vallen, maar door de monnik Guido van Arezzo (1033) ontleend aan lettergrepen van een hymne op het feest van Johannes de Doper (24 juni).

Henk, onze dirigent-organist, zingt vaak met zijn mannenkoor gregoriaans. Dat gregoriaans gaat altijd over een groep van slechts zes noten. Bovendien heeft het gregoriaans, zoals dat in onze parochiekerk gezongen wordt, een ander vorm van noten schrijven. Wie meezingt, leert dat ook kennen. Omdat sinds de Middeleeuwen deze kerkzang door mannen, monniken, werd gezongen, is het nog steeds gebruikelijk, ook bij Henk, dat mannen het gregoriaans zingen (met uitzondering van Credo III) Kom eens kennismaken, mannen! (Zie: you tube/utqueantlaxis)

Ton Klos

Mothers Prayers regiodag Heiloo

Op 12 mei komen de biddende (groot)moeders bij elkaar in het Julianaklooster, Hoogeweg 65 in Heiloo.

Het thema is: Verheug je in het moederschap.

Rector Nars Beemster is aanwezig voor de eucharistieviering en voor persoonlijke gesprekken.

Graag zelf een lunchpakketje meenemen.

Opgave bij regioleidster Marja Vervoorn: 078 - 62 10 580 of vervoornbremer@hotmail.com

catechese voor groep 5-7

Na de grote vakantie start in onze parochie een catecheseproject voor kinderen van groep 5-7.

Inhoudelijk, eigentijds en speels.

Eén maal per maand

op de zaterdagmiddag

komt deze 'Dionysiusclub' bij elkaar.

Verdere info volgt.

Puzzel

Tot genoeg in de file ?

Na deze puzzel zit je voor je plezier in een file, want je kunt je tijd toch nuttig besteden. Hoezo? Vorm met de letters van een autokentekenplaat één woord door er klinkers aan toe te voegen: ervoor, ertussen of erachter. Het getal geeft via het eerste cijfer aan uit hoeveel letters het bedoelde woord bestaat; het tweede cijfer duidt op de te kiezen letter van het woord. Bij juiste oplossing vormen deze letters in de gegeven volgorde de naam van een historische figuur. We helpen je met het vierde kenteken: 99-ST-RL. Je denkt onder meer aan: straal, streel en steriel, maar die kloppen niet, want het moet een woord van negen letters zijn. Bij enig doordenken kom je op AUSTRALIE. Je moet de negende letter nemen: dus de E. Die historische figuur moet voor eind mei in de brievenbus liggen van Jan Tamis, Van Helmondstraat 50, 1701 ER. Of via: j.tamis@zonnet.nl. Geef vrijmoedig je mening over deze originele puzzel. En hoe zit het met jouw autokenteken? Leuk woord? Laat het even weten. Riet Groot, Van Eedenstraat 25, voegt een tientje aan haar vakantiegeld toe.

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. PR-LN-82 | 7. PL-NT-75 |
| 2. 73-DL-MN | 8. 83-GL-DN |
| 3. 77-ST-RT | 9. 75-SP-RN |
| 4. 99-ST-RL | 10. TR-PN-84 |
| 5. NG-RN-86 | 11. PR-MT-86 |
| 6. ND-LS-84 | 12. 72-GM-LN |



Vieringenrooster

za 12-05	19.00		samenzang
zo 13-05	10.00	6 ^e zo van Pasen	Gemengd Koor
woe 16-06	09.30	KBO Mariaviering	ad hoc koor
do 17-05	10.00	Hemelvaart	Gemengd Koor
vrij 18-05	10.30	40-jarig huwelijksjubileum Gert en Riet Borst	
za 19-05	19.00	hoofdcelebrant mgr. Jan Hendriks	Kisi Kids
zo 20-05	10.00	7 ^e zo van Pasen	Gemengd Koor
za 26-05	19.00		Spirit
zo 27-05	10.00	Pinksteren	Gemengd Koor + Cantory
ma 28-05	10.00	Tweede Pinksterdag	ad hoc koor
za 02-06	19.00		Cantory
zo 03-06	10.00	H.Drie-Eenheid	Elegia
za 09-06	19.00		samenzang
zo 10-06	10.00	Sacramentsdag	Gemengd Koor
za 16-06	19.00		samenzang
zo 17-06	10.00	11 ^e zo dhj B	Cantory
za 23-06	19.00		samenzang
zo 24-06	10.00	Geboorte Johannes de Doper	Gemengd Koor
	11.30	Familie- en terugkomviering EHC+Vormsel	SalTierra

Inhoud

Pastoor Frank Domen	Meimaand - Mariamaand	1
Pinksteractie		2
Even bijpraten ...		3
Familieberichten		4
Egbert Klaassen	Kerkhof van de RK Parochie Heilige Dionysius	6
Mariamorgen KBO		7
Marja de Greeuw	KISI-dag in Heerhugowaard	8
Spirit-nieuws		9
Wiljan Domen	Ten huize van ...	10
Nathalie Gussenhoven	De weg naar de doop	14
Niels Buiten	Bezoek aan Heiloo	15
Jan Tamis	Ook de 22 ^e Stille Omgang-loop ...	15
Gert Borst	Nationale Open Dag KCV	16
Met Dio naar Rio		17
Fietssponsortocht		18
Siem van Langen	Week Nederlandse Missionaris en Vastenactie	19
Wandel mee met de 39 ^e 40MM		21
Stiny van Schaik	Ziekentriduüm Heiloo	22
Ton Klos	Zingen is dubbel bidden	24
Jan Tamis	Puzzel	25
Vieringenrooster		26

Bloembinderij Florissant

www.wereldsboeket.nl
florissant@wereldsboeket.nl

Kwaliteit staat bij ons voorop! Dit geldt voor al onze snijbloemen, boeketten, bloemstukken en planten. De snijbloemen zijn altijd vers.



De bloemen worden door ons geschikt of u kunt uw eigen creativiteit laten spreken.



Er staat een ruime keuze aan boeketten voor u klaar.

Bloembinderij Florissant
Berckheidelaan 12
1701 VG Heerhugowaard
T/F 072 - 5744210



R.K. Parochie van de H.Dionysius

Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
www.dionysiusparochie.nl

pastoor Frank Domen

06 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
www.pastoorfrankdomen.nl

diaken Frank Kamp

f.kamp@dionysiusparochie.nl

eucharistievieringen

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

Parochiebestuur

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

Commissie Kerkbijdragen

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking

Rabobank 32 69 10 034

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

ABN-AMRO 58 90 67 656

kerkledenadministratie

wijjandomen@dionysiusparochie.nl

kerkhofadministratie

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

advertenties parochieblad

parochieblad@dionysiusparochie.nl

Het volgende parochieblad verschijnt op 14 juni 2012

copij a.u.b vóór 3 juni sturen naar
parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking
Zonwering**

**Raamdecoratie
Buitenzonwering**

**Wandbekleding
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50
www.decobreed.nl**

PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Begraffenisvereniging „SINT BARBARA”

HEERHUGOWAARD-C.

Tevens verzorging van crematies

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63
Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222
J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

*Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich **UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.***

WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering. Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten
en hoorservice!