

Parochieblad
Dionysiusparochie
Heerhugowaard

jaargang 46
nr 1 januari 2012

Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper
in onze parochie

VANUIT EIGEN ATELIER

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES

rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82

Het gaat goed!!!

Als je de berichten af en toe hoort, zou je het bijna niet geloven.

Maar, lieve mensen, weten jullie, dat het toch goed gaat met de Kerk! Bij ons in Heerhugowaard, maar ook wereldwijd. Het christendom is de snelst groeiende godsdienst ter wereld. Iedere dag komen er 83.000 christenen bij! Ook in onze parochie stijgt het aantal doopjes. In 2009 waren het er 18, in 2010 25, en het afgelopen jaar nog ietsje meer: 27. En ... we zijn dit jaar weer goed begonnen. Zondag 15 januari is tijdens de familieviering Roelinda Valks gedoopt, een jonge vrouw van 26 jaar. En daarna om 14.00 uur een babytje: Raul Pujol van Rijn.



Maar er zijn ook grotere kinderen en volwassenen, die dit jaar gedoopt willen worden. Twee kinderen worden met het oog op hun Eerste Heilige Communie gedoopt. En ook een moeder, met haar vier dochters (5 t/m 11 jaar) gaan gedoopt worden. Een volwassen echtpaar van wie we al twee kindjes hebben gedoopt. En nog een paar. Ook zijn er volwassenen, die alsnog gevormd worden of zelfs katholiek willen worden.

De Kerk leeft, ook bij ons in Heerhugowaard. Gods heilige Geest is aan het werk. Wij kennen allemaal wel het gezegde: Als de nood het hoogst is ... is de redding nabij! Dat lijkt te gebeuren. Uit allerlei landen komen goede berichten: er is een groeiende belangstelling voor het religieuze leven, er komen meer priesterstudenten. Ook zijn er plaatsen waar meer toenadering komt tussen moslims en christenen.

Natuurlijk, we kunnen ook een hele lange lijst van erge dingen samenstellen. Maar de zaken, die hier genoemd worden, zijn bedoeld als tekens. Tekens van leven, van opleving.

God lijkt soms ver van ons af te staan. Maar de mensen, die echt met Hem op weg zijn, laten een ander geluid horen. Zij ervaren God als een nabije God, als een Vader, die van ons houdt, die met ons meeleeft in dagen van vreugde en van verdriet. Ze spreken dat ook bij Hem uit.

Hebt u het gevoel dat God ver weg is? Kom dan eens naar onze aanbidding. Jezus in het Heilig Sacrament wordt iedere week in ons kapelletje uitgesteld van donderdagavond 19.00 uur tot vrijdagavond 23.00 uur. Kom eens een uurtje bij Hem zitten. Overdag of midden in de stilte van de nacht. Vertel Hem je verhaal. En wees dan stil en luister. Dan zul u merken: God houdt van u!

Pastoor Frank Domen

Kerkbalans 2012

Verleden jaar schreef ik in ons parochieblad 'De tijd vliegt', en deze waarneming is onveranderd gebleven. Eveneens onveranderd is de traditie, in de maand januari, te houden actie Kerkbalans.

Zonder afbreuk te doen aan het motto van 2011, te weten 'Een kerk is van blijvende waarde', is dit jaar gekozen voor het motto

'Wat is de kerk u waard?'

Juist in een tijd waarin de samenleving zich verhardt en er, in het algemeen gesproken, steeds minder tijd is voor onze naasten, biedt de kerk, onze kerk, een plek van bezinning en rust. Laat ik me beperken door deze vaststelling, immers ons pastorale team is veel beter dan ik in staat om de diepere waarde van onze kerk (= onze parochie = onze parochianen) toe te lichten.

In eerdere publicaties in *Dionysius in Beeld* vermeldde ik dat het resultaat van de actie Kerkbalans 2011, in vergelijking met de voorgaande jaren, zeer bevredigend is. U herinnert zich ongetwijfeld het dieptepunt in 2009, het herstel in 2010 en het vervolg hierop in 2011. Uiteindelijk zijn wij er niet in geslaagd om het resultaat van 2010 (ruim € 83.000,=) te evenaren maar mogen we, met in totaal € 78.500,= toch spreken van een mooi resultaat. In de beoordeling van de inkomsten moeten wij realistisch zijn. Het aantal kerkbezoekers is, ook in onze parochie, lager dan voorheen. De gemiddelde bijdrage daarentegen is hoger dan in het verleden. Dit is een hoopvol signaal.

Het huishoudboekje van onze parochie kent een 4-tal 'geldstromen' n.l.

1) de actie Kerkbalans, 2) de collecten/misintenties/kaarsengeld/overige, 3) uitvaarten en kerkhof en 4) rendement op spaargeld.

De actie Kerkbalans is hiervan verreweg de belangrijkste. Niet alleen het resultaat van de jaarlijkse acceptgiro's, maar minstens zo belangrijk zijn de periodieke (maandelijks/kwartaal etc.) bijdragen.

Aan de uitgavenkant zien wij eveneens een aantal bepalende geldstromen zoals 1) personele kosten 2) bijdrage kerkelijke organisatie, 3) huishoudelijke kosten voor pastorie en kerk, waaronder energie en verzekeringen en 4) kosten voor onderhoud.

Als we het totaal van de inkomsten en uitgaven in 2011 vergelijken, zien we een aanzienlijk negatief resultaat. Dit heeft o.a. te maken met enkele incidentele uitgaven, die zich in 2012 niet zullen herhalen. Toch voorspelt de begroting van 2012 eveneens een nadelig saldo. Wij zijn, ondanks de in-

spanningen die tot op heden zijn geleverd, niet in staat om de inkomsten en de uitgaven in balans te brengen. Is dit dramatisch? Nee, zeker niet! Door permanent op de uitgaven te letten en daar waar mogelijk te bezuinigen én het vertrouwen dat u, ook dit jaar, uw blijf van betrokkenheid middels uw financiële bijdrage zult tonen, kunnen we de schade beperken.

Tot slot, in bijgaande enveloppe vindt u aanvullende informatie over de actie Kerkbalans 2012 en de acceptgiro, die u voor dit doel kunt gebruiken. Door deelname steunt u uw parochie en toont u **'Wat de kerk u waard is'**!

Namens de Commissie Kerkbijdragen
Egbert Klaassen, penningmeester



Kerkledenadministratie

Misschien heeft u dit parochieblad 'zomaar' voor de eerste keer, of na een langere periode wéér, ontvangen. Wij hopen natuurlijk, dat u blij bent met 'Dionysius in Beeld'. Onze kerkledenadministratie is van het programma 'Kerkhulp' naar het landelijke programma 'Navision' geconverteerd. De Bisschoppen van Nederland hebben álle parochies verzocht deze stap te zetten. Het is de éníge manier om de kerkledenadministratie up-to-date te houden. De Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie (Sila) geeft namelijk wijzigingen in de parochiebevolking door aan de kerken. Deze wijzigingen worden door het GBA aan de Sila verstrekt. Het was een stevige en grote conversie, die nooit helemaal perfect verloopt. Dat kán betekenen dat sommige oude(re) gegevens verloren zijn gegaan. Misschien heeft u dus eerder aangegeven het parochieblad niet te willen ontvangen. Wij weten dat niet. Misschien ontvangt u ons parochieblad omdat u een 'nieuwe' parochiaan bent? En dan al meteen een acceptgiro bijgevoegd? Helaas! De Dionysiusparochie is een hele grote parochie met een geautomatiseerde administratie, en het is onmogelijk dit op andere wijze te organiseren.

Momenteel wordt de kerkledenadministratie geoptimaliseerd. Heeft u vragen, mededelingen en/of opmerkingen, u bent van harte welkom.

wiljandomen@dionysiusparochie.nl of 06 16 800 400

Even bijpraten ...

attente bezorgers 'Dionysius in Beeld'

Heel fijn, dat bezorgers van ons parochieblad soms even laten weten dat bijvoorbeeld op één adres twee parochiebladen bezorgd worden! Veel dank!



Ten huize van ...

Op de laatste 'Ten huize van ...' zijn verschillende meelevende reacties gekomen. Ook bij Pieter Goede van stomerij Cristal Cleaning. Menige parochiaan brengt hem immers kleding en andere artikelen om te stomen of te reinigen. Eén van de reacties: één parochiaan belde op of te vragen waar 'Lena uit Polen' te bereiken was: men wilde haar een kerstpakket overhandigen. Heel veel dank, ook namens Lena.

vrijwilligersavond

Op woensdag 18 april 2012 is de jaarlijkse vrijwilligersavond. Riet van Straaten is al bezig met de organisatie van een leuke activiteit. Géén bingo, maar als u een pen mee wilt nemen ... dat is handig. U krijgt natuurlijk nog een uitnodiging, maar noteert u de datum alvast in uw agenda?

filmavonden

Binnenkort start de cursus 'In goed gezelschap, waarover u in deze 'Dionysius in Beeld' meer kunt lezen. Dáárna worden nog twee filmavonden georganiseerd in de parochiezaal: op 25 april en op 23 mei.

Eelke Ligthart acoliet

Op maandag 6 februari wordt Eelke Ligthart in de Tiltenberg officieel aangesteld tot acoliet. Weer een stapje dichterbij de diakenwijding.

vervoer naar de kerk

De Werkgroep Vervoer zoekt vrijwilligers, die mensen die graag op zondag naar de kerk willen, ophalen en thuisbrengen. Het betreft parochianen die moeilijk kunnen lopen. Als u zich opgeeft, komt u op de reservelijst te staan. Het blijkt erg gemakkelijk om een reservelijstje te hebben. Wilt u behulpzaam zijn, meld u a.u.b. even bij Riet Borst (57 10 883) of Anneke Klaassen (57 13 383).

Aanbedding

De wekelijkse Aanbedding van donderdag 19.00 uur tot vrijdagavond 23.00 uur loopt goed. Als iemand zich wil opgeven om wekelijks op donderdag van

18.00-19.00 uur bij de Heer te zijn, kunnen we de Aanbedding met een uurtje uitbreiden. Kapelaan Nars Beemster, die overal preekt over dit initiatief, heeft laten weten dat steeds meer parochies, in het hele land, met Aanbedding beginnen. Trouwens ... iedereen mag altijd aanbellen om langer of korter in de Aanbidingskapel naast de voordeur te bidden. Om zijn dankbaarheid jegens de Heer uit te spreken, om zijn zorgen bij Hem te brengen, om problemen voor te leggen. Probeer het een keertje. U gaat 'anders' weg. Zeker weten!

onze zieken

Weet u het al? Achter in de dagkapel liggen namen en adressen van parochianen, die langere tijd in het ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven. De bedoeling is dat ze geregeld een kaartje krijgen en merken dat ze door ons, hun kerkfamilie, niet vergeten worden.

Heel leuk om te merken, Joop Baten bezoekend, dat hij echt héél veel kaarten heeft ontvangen. Hartelijk dank namens Joop. Iedere kaart is een bemoediging. De parochianen in het ziekenhuis en verpleeghuis worden iedere week bezocht. Als u weet dat er mensen in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn, geef het even door a.u.b.



Familieberichten

gedoopt

Op 16 december, Tweede Kerstdag, is tijdens de viering om 10.00 uur Kaley Gabriella Ximena Oudenes gedoopt. Zij woont met haar ouders: Anna Louisa Salomonstuin 13.

Roelinda Valks is gedoopt op zondag 15 januari tijdens de familieviering. Heel bijzonder: Roelinda is geboren op 18 september 1985 en dus 26 jaar. U hebt haar al heel vaak in de kerk kunnen zien en bij de verschillende geloofscursussen. Roelinda is op donderdagavond ook trouw een uur aanwezig bij de Aanbedding. Zij woont in de Titaniaaan op nummer 10.

Raul Juan Pujol is geboren op 20 augustus 2011 en ook gedoopt op 15 januari. Hij woont samen met zijn ouders: Lien Gisolfand 12.

van ons zijn heengegaan

Catharina Maria, Tine, Dekker-Schouten, is geboren op 4 mei 1923 en overleden op 5 december 2011. Zij woonde: Koraal 68. De avondwake en de uitvaartdienst waren op 9 en 10 december, waarna zij is begraven op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

Maria Elisabeth (Marlies) Schoneveld-Schauerte is overleden op 18 januari 2012. Zij is geboren op 23 mei 1935 en woonde met haar man Jan Schoneveld in de Rembrandtstraat op nummer 1. De uitvaartdienst was op 24 januari, waarna zij is begraven op ons eigen kerkhof.

Deze familieberichten zijn gemaakt op vrijdag 20 januari.



MEMORIAL GEDENKTEKENS

Voor een blijvende herinnering

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur
Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A
1921 CE Akersloot
Tel. 072 - 5330691
www.memorialgedenktekens.nl

In goed gezelschap

over bijzondere mensen en ... óns eigen leven

datum	thema	inleider
woe 01-02	Pater Pio - Kijken in de ziel	p. Frank Domen
woe 08-02	Theresia van Lisieux Groot in kleine dingen	d. Frank Kamp
woe 15-02	Franciscus van Assisi Een vrolijke Frans met een blij geloof	Jannie Ligthart
woe 22-02	géén cursus - het is Aswoensdag	
woe 29-02	Pater Damiaan - Innerlijke genezing	Peter Zaat
woe 07-03	Edith Stein - Steengood!	Wiljan Domen
woe 14-03	Maria Goretti - Zuiverheid in deze tijd?	diaken Frank Kamp
woe 21-03	Maria, onze moeder en ons voorbeeld	mgr. Jan Hendriks de hulpbisschop

programma februari-maart 2012

19.30 uur zaal open en koffie
20.00 uur inleiding
20.30 uur pauze met een drankje
20.45 uur gesprek in kleine groepen
21.30 uur afsluiting

www.dionysiusparochie.nl

diaken Frank Kamp 06 40 98 32 27 f.kamp@dionysiusparochie.nl
pastoor Frank Domen 06 26 30 66 36 pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

Ten huize van ...

Egbert Klaassen zingt bij de Cantory én is een heel oplettende penningmeester! Het past in deze financiële 'Dionysius in Beeld' om de parochie-penningmeester te interviewen. Penningmeester: eigenlijk een grappig en waarschijnlijk oud woord! Een penning is toch een historische munt! Een penningmeester wordt ook wel eens 'thesaurier' = 'schatbewaarder' genoemd. In geval van Egbert is Anneke dan de 'schat', want onze kerk is niet zo vermogend.

Egbert is dus getrouwd met Anneke die, na jarenlang bij de Emmaüsgroep te hebben gezongen, nu bij de Cantory zingt en al meer dan 20 jaar de misintenties noteert. Zij is elke donderdagochtend aanwezig op het parochie-secretariaat. Anneke en Egbert wonen: Lommerhof 26.

Anneke van den Broek is geboren in Heemstede en Egbert in Haarlem. Toen Egbert als 18-jarige terugkwam van een lift-vakantie door Italië en Frankrijk liep hij, mét plunjezak, langs de buurvrouw, een tante van Anneke. En hij zag Anneke binnen zitten. Egbert zei, dat hij 'getroffen' was! Even later belde de buurvrouw of Egbert misschien gedag wilde komen zeggen en ... zo is het gekomen! Merkwaardig hoe voorvallen gewoontjes gebeuren en welke grote gevolgen kleine gebeurtenissen kunnen hebben.

Egbert was in den beginne niet katholiek; geloof was niet aanwezig in de opvoeding. Anneke wel, en vooral voor haar vader was het niet-katholiek zijn van Egbert een probleem. Toch heeft Egbert zich niet laten dopen om met Anneke te kunnen trouwen. Hij had enkele kerkelijke contacten. Zo was er een oudere heer, met wie hij, als jochie van een jaar of 10, wandelde en ook wel eens een kerk van binnen bekeek. Deze oudere heer deed altijd zijn hoed af als hij langs een kerk liep. "Een begroeting uit eerbied", legde hij Egbert uit, waarop Egbert in het vervolg zijn pet afdeed. Chapeau! En petje af voor Egbert! Een bepaald 'gevoel' voor het geloof was blijkbaar aanwezig. Het kostte hem ook geen moeite om met Anneke mee naar de kerk te gaan. Toen Egbert op de onderste sport van zijn loopbaanladder stond, hij was jongste kantoorbediende, en bezig (vier avonden in de week) met een 5-jarige opleiding - in de avonduren - aan een Handelsschool, volgde hij op de late vrijdagavond ook nog een geloofscursus: hij kreeg het nodige onderricht om gedoopt te kunnen worden. Een mens moet tenslotte wel weten, voor zover mogelijk, waar hij 'ja' tegen zegt. Ook wil hij kwijt dat zijn betrokkenheid met de kerk in hoofdzaak is gebaseerd op een christelijke overtuiging - het proberen, met de nadruk op proberen, in de samenleving, op een on-



baatzuchtige wijze, iets te betekenen voor de ander. Egbert vervolgt: "Ondanks de negatieve sluier die, zeker de laatste jaren, over de Katholieke Kerk hangt waarbij sleutelwoorden als hypocrisie en gemeenschappelijke schaamte nadrukkelijk gelden, moeten wij vooral niet generaliseren. Er zijn tal van positieve elementen die hierdoor onder dreigen te sneeuwen. Voor mij is het collectief van onze parochie dus de parochianen, waaronder de vele vrijwilligers, een bindende en inspirerende factor".

Egbert heeft allerlei studies gedaan en vak-specifieke cursussen, gevolgd, bijvoorbeeld bij het Nederlands Instituut voor Efficiency.

Sales en Marketing bij het Instituut voor Bedrijfswetenschappen, het Advanced Management Program for Senior Management op verschillende locaties in Europa en voor Duitse en Engelse presentatielessen is hij intern geweest bij Regina Coeli B.V., het Taleninstituut in Vught. Uiteindelijk is Egbert algemeen directeur geworden van een bedrijf in Groningen met 200 medewerkers, dat hoogwaardige verpakkingsmaterialen produceerde. Waaraan dan denken? Aan Senseo-verpakking, vacuümverpakking, de verpakking van infuusvloeistof, verpakkingsfolie: de zakken waarin de chips zitten, de wikfels van Mars en Mentos, van het Duyvis-assortiment, en de koffie van DE, en nog veel meer. Achter de verschillende verpakkingen schuilt een hele wetenschap: zuurstofdicht, hittebestendig, sommige folie bestaat uit 9 verschillende componenten waarvan de specifieke eigenschappen zorgen voor het gewenste resultaat. De reclame-dessins werden aangeboden, maar het bedrijf had ook een eigen studio. En ook een laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe materialen. Er waren machines die twee tot drie maal zo lang zijn als de huiskamer van Egbert en Anneke. Conclusie: als je in de Lommerhof woont, zijn die machines dus héél lang!

Een andere conclusie: verpakkingsmateriaal verdient dus, vóór zomaar achteloos weggegooid te worden, het nodige respect vanwege de verwerkte kennis, gebruikte hoogwaardige materialen en knappe ontwerpen op technologisch gebied waarbij tal van milieu-aspecten (waaronder afbreekbaarheid) een hoge prioriteit geniet.



Egbert en Anneke hebben drie kinderen en drie kleinkinderen (ja zeker, ook oppas oma en opa!) gekregen. Ze kunnen niet praten over 'hun' leven zonder het tragische overlijden te noemen van Egbert junior, die bijna 21 jaar is geworden. Hij overleed ten gevolge van een noodlottig verkeersongeval in Amsterdam, waar hij studeerde en woonde. De dood, vooral van een kind, is en blijft een groot verdriet én een mysterie. Ze hebben het geloof als steun

ervaren en hun geloofsbeleving is dieper geworden. Natuurlijk was daar de 'waarom-vraag'. Anneke vertelde, dat ze 'opnieuw moest leren leven' en 'opnieuw plezier moest leren krijgen'. In die periode zong ze graag bij elke uitvaart in de kerk: ze vond steun en verdieping in de preken die bij uitvaarten gehouden werden. Ook las ze allerlei boeken over de dood, over rouwverwerking, en het leven na de dood. En één jaar na de dood van Egbert junior, in oktober 1991, is Anneke begonnen met het secretariaatswerk: het inschrijven van de misintenties, waarbij heel wat komt kijken. In een gedeelte van de Edelstenenwijk en het Lommerhof bezorgt ze 'Dionysius in beeld'. En samen met Riet Borst coördineert ze ook de Werkgroep Vervoer: mensen die slecht(er) ter been zijn, worden door parochianen opgehaald en thuisgebracht. Zo kan, wie wil, toch op zaterdag of zondag naar de kerk.

Egbert heeft ruim 40 jaar gewerkt en was, vanwege zijn functie, veel op reis. Op een gegeven moment is het, hoe interessant en plezierig ook, genoeg. En kwam er tijd beschikbaar voor vrijwilligerswerk.

Vier jaar lang is hij voorzitter geweest van de Parochiële Caritas Instelling, de PCI. In die tijd heeft hij de regiocontacten hernieuwd met onze zusterparochies in De Noord en 't Kruis, het InterKerkelijk Diaconaal Overleg, Stichting Present en het Platform Armoedebestrijding. Bovendien bekleedt hij, sinds enkele jaren de functies van voorzitter van de Commissies Kerkbijdragen en het Kerkhof. Zo heeft hij de renovatie van ons kerkhof mede begeleid. Volledigheidshalve mag nog worden vermeld, dat Egbert een bestuursfunctie als vicevoorzitter en penningmeester van het CDA - Heerhugowaard uitvoert.

Sinds een klein jaar is hij penningmeester van ons Parochiebestuur, een functie die reglementair niet te combineren is met het voorzitterschap van de PCI. We hebben in de kerk lang gebeden voor een nieuwe penningmeester en Egbert is dus, volgens mij, een gebedsverhoring. Egbert zelf ziet dat ietwat zakelijker. Eelke Ligthart, die veel vrijwilligerswerk doet én een stevige opleiding tot diaken volgt, was vóór Egbert ook nog tijdelijk - tot er iemand anders zou komen - penningmeester. Een combinatie van taken die, naar Egberts mening, zelfs voor een allesdoener als Eelke een behoorlijke belasting was. Er moesten knopen worden doorgemaakt en Egbert besloot, nadat hij in de persoon van de heer Adriaan Rotteveel een waardevolle en deskundige opvolger als voorzitter van de P.C.I. had gevonden, de veelomvattende taak als penningmeester op zich te nemen.

Waarschijnlijk weet u wel, dat een penningmeester geen geld telt! Egbert beoogt uit ons bescheiden parochie-kapitaal maximaal rendement te halen. en voert daartoe gesprekken met verschillende banken. Soms lukt het de

penningmeester ook, via een ingediend en goed onderbouwd bezwaarschrift, een besparing te realiseren op belastingheffingen. Dit alles in combinatie met het blijvend streven van het Parochiebestuur om de (on-)kosten te reduceren en beheersbaar te houden.

Wat betreft de financiële stand van zaken van onze parochie heeft Egbert twee waarnemingen te melden. 1) Ondanks de ontkerkelijking doet onze parochie het toch relatief goed: minder parochianen betalen méér. 2) Hij ziet minder opbrengsten uit spaar-tegoeden én bovendien extra kosten - het onderhoud van onze gebouwen en omliggend terrein - komen in zicht. Dit wordt een meer-jaren-plan.

Egbert vindt het evenwel een hartverwarmende constatering, dat de parochianen samen er steeds weer in slagen een bepaald gevraagd financieel niveau te bereiken. Maar, nogmaals, de onkosten zijn hiermee niet gedekt.

Het is januari 2012: Actie-Kerkbalans-tijd. Samen kunnen we onze Dionysiuskerk 'in balans' houden. De kerk is belangrijk: om te vieren en te rouwen, om te leren en te verdiepen, om te ontmoeten: God en mensen!
Egbert is onze penningmeester.
Wij zijn allemaal rentmeesters!



Wiljan Domen

Wereldgebedsdag

Op 2 maart vindt weer de jaarlijkse Wereldgebedsdag plaats. Jaren geleden is dit gebeuren gestart als Vrouwenwereldgebedsdag, maar al jaren zijn ook mannen welkom om mee te doen aan deze viering. De teksten en liederen zijn dit jaar uitgezocht door vrouwen uit Maleisië.

De bijeenkomst wordt gehouden in de kapel van Hugo Oord en begint om 10.00 uur.

Na afloop drinken we samen een kopje koffie.

De boekjes à € 0,60 zijn verkrijgbaar bij de afdelingen van het KVG en de Passage, en ook vóór de viering in de kapel.

Thema-ontmoetingsochtend

We vinden het fijn om u, ook in 2012, uit te nodigen voor een ontmoetingsochtend met een thema. Van september tot en met mei vindt deze plaats op de derde woensdag van de maand in de parochiezaal van de Dionysiusparochie, Middenweg 248, in Heerhugowaard.

Op woensdag 18 januari was het thema **Bidden**. Bidden wordt vaak als *moeillijk* ervaren. Hoe kan ik (leren) bidden, en: hoe maak ik er tijd voor? Helpt bidden, en hoe merk ik dat? Er zijn ongetwijfeld meer vragen die bij ons leven over *bidden*. Diaken Frank Kamp leidde deze ochtend. En onze vragen hebben we met elkaar besproken.

Op woensdag 15 februari komt broeder Adri Kortekaas, van de Abdij van Egmond, over zijn kloosterleven vertellen.



De ontmoetingsochtend begint om 10.00 uur met koffie/thee.

Daarna begint een inleiding rond het thema. We proberen de ochtend om 11.30 uur af te sluiten, vaker een beetje moeilijk vanwege het gezellige samenzijn. De inloop-ochtend is in principe opgezet om elkaar te ontmoeten en elkaar te spreken, en het is daarom fijn dat er steeds nieuwe belangstellenden komen.

Vooraf, om 09.00 uur, is de eucharistieviering in de dagkapel. En aansluitend wordt, met wie wil, het rozenhoedje gebeden. We hopen elkaar op deze ochtenden te ontmoeten.

Namens de PCI en de Diaconale Werkgroepen van de Dionysiusparochie Jannie Ligthart-Slippers

**De volgende familieviering
met SalTierra is
zondag 19 februari om 11.30 uur**

Interkerkelijke Zangdienst

De Interkerkelijke Zangdienst in onze kerk is op zondagavond 26 februari en begint om 19.00 uur. Tien minuten voor de aanvang wordt er ingezongen. Wij willen u van harte uitnodigen om mee te zingen. Aan deze interkerkelijke samenhang werken mee: Het mannenkoor De Urkerzangers, onder leiding van Jacob Schenk; het gemengd koor Vergutas, onder leiding van Wim Broer; het Worship Team Shaloom; het jeugd- en jongerenkoor Spirit, onder leiding van Sandra Blokdijk. Viool: Sandra Srausa, en klarinet: Iris van Diezen. Dub de Vries is organist en Arie Horst, pianist, begeleiden de samenhang. Diaken Frank Kamp opent de avond. Een korte overdenking wordt verzorgd door Rennie Schoorstra.

Er is een collecte. Na aftrek van de gemaakte kosten is de opbrengst (via Dorcas) voor de allerarmsten in Tanzania en voor het kindertehuis 'Sonshine' in Rotterdam. Wij wensen u allen een gezegende avond toe.

Namens het organiserend comité

Harrie Overtoom	Sienie van der Horn
Dora Hoogeland	Corrie Stuyt
Baukje Klercq	

Stille Omgang

Zaterdag 17 maart is het weer zover. De 22^e Stille Omgang wordt gelopen met pelgrims vanuit de kerk in De Noord. U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen. Wij lopen de hele dag van kerk naar kerk en overall staat koffie en thee klaar en een warme maaltijd is ook geregeld. Onderweg worden mooie teksten en gedichten gelezen en wij hopen als een hechte groep in Amsterdam aan te komen.

De heilige Mis is in de Krijtberg en daarna lopen we de Stille Omgang. Het motto van de Stille Omgang is: 'Passie voor de eucharistie' en ons eigen motto is: 'De zin van het leven is er zin aan geven'.

De kosten voor de hele dag zijn € 40,= en we gaan met de bus terug naar Heerhugowaard.

Info en opgave: Ada Klaver - 06 23 32 03 41 of klaver4@quicknet.nl

Als u met de bus naar de Stille Omgang wilt, dan belt u natuurlijk

Jan Borst - 072 - 57 16 397.

Hightime 2011

Hightime 2010 leek net voorbij (qua gevoel) of Hightime 2011 werd alweer gehouden. Het leek wel alsof de tussentijd niet geweest was.

In 2010 ben ik voor de eerste keer mee naar Hightime in Helvoirt gegaan, en ik vond het een prachtige bijeenkomst met jongeren van 12 t/m 18 jaar, waar het katholieke geloof centraal staat. In 2011 ging mijn vrouw Marcha ook mee, voor haar was het Hightime voor de eerste keer. Maar ook zij was snel verk(n)ocht aan dit jongerenfestival, dat georganiseerd wordt door de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing).

Er waren weer prachtige ministries, lofprijzingen, en elke dag een eucharistieviering. Ook waren er teachings. Marcha en ik waren ingedeeld bij de deelgroep 'Are you ready': kinderen in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar, verken- den op een laagdrempelige manier het katholieke geloof. De teachings wer- den gegeven door de voorzitter van de KCV, Piet Timmermans. Hij kan alles erg mooi overbrengen, zodat de kinderen heel geïnteresseerd luisterden.

Tijdens de ministries was er gelegenheid om het Sacra- ment van Boete en Verzoening te ontvangen, om te biech- ten dus, en dat deden veel jongeren: er stond een hele file in de gang van het klooster van Emmaus.

Ook was er tijd voor sport en spel. We hebben bijvoor- beeld 'Levend Statego' gespeeld in het donker buiten op het terrein van het klooster. Erg leuk.

Er waren verschillende workshops met diverse activiteiten: bowlen was erg in trek, zelf heb ik gedart en getafeltenist.

's Ochtends met zijn allen ontbijten, 's middags warm eten en 's avonds brood eten: de keuken had alles tip top geregeld.

Van onze parochie waren aanwezig: Marcha Buiten, Suzanne van Aalst, Frank Kamp, Pelle en Arieke de Greeuw, Mariska Schuurmans, Ikar en Tho- mas Garcia Bijvoet, Izabella en Marja Braas, Emma en Roos Admiraal, Ton Vu, Xaviera Jones en mijn persoontje. Ik denk dat ik namens iedereen spreek: het was wéér een zeer geslaagde Hightime, en we kunnen niet wachten tot Hightime 2012.

Gelukkig is er eerst nog 'Celebrate' (eind juli, waarover hierna meer) in Stadskanaal. Ik heb begrepen dat meerdere mensen (gezinnen) van onze parochie naar 'Celebrate' gaan. Marcha en ik gaan voor de eerste keer en laten ons heerlijk verrassen. Gezien de titel kan het niet kapot.

Celebrate betekent 'Vieren', we gaan het geloof vieren met Gods zegen.



Niels Buiten

Celebrate 2012

Celebr[®] ... want voor het achtste jaar wordt Celebrate georganiseerd en gepresenteerd. Een week om samen vakantie te vieren, samen bij God te komen, en te ervaren dat God er helemaal voor jou wil zijn!

Het thema van de week is: 'Met hart en ziel'. God kiest voor jou, uit de grond van zijn hart. Het is zijn Vaderhart dat brandt van liefde voor jou. Laat God je overtuigen van zijn liefde en trouw, laat het vuur van je geloof ontvlammen of aanwakkeren.

Durf jij met hart en ziel voor God te kiezen?

Ons sterrenstelsel is zo'n 100.000 lichtjaar lang, en er staan zo'n 200 tot 400 miljard sterren in, waarvan de zon er eentje is. In het deel van het heelal dat door ons waarneembaar is, zijn naar schatting een paar honderd miljard sterren-stelsels ...



De maker van dit alles is God, die ook j^ouw schepper is. Een God die jou kent en die je Vader mag noemen. Een Vader die voor jou kiest en die wil, dat je Hem steeds meer leert kennen. Met hart en ziel!

Het Celebrate-festival is voor kinderen en tieners, voor gezinnen en alleenstaanden, voor (groot)ouders. Ook dit jaar is Celebrate in Stadskanaal (het familie-vriendelijke vakantiepark Pagedal in zuidoost Groningen).

Naast de gebruikelijke vakantie-faciliteiten als huisjes, camping, zwembad en speelplekken beschikt het park over conferentiezalen en ruimten, waar het inhoudelijke programma van Celebrate onderdak vindt. Tel daar het natuurschoon uit de omgeving bij op en de som is compleet: dé perfectie vakantiebestemming!

Info: Gert en Riet Borst (072 - 57 10 883)

Memisa 2012

Memisa is het gezondheidsfonds van Cordaid. Met hart en ziel zetten zij zich in voor het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Zij leiden medisch personeel op, geven gezondheidsvoorlichting, ondersteunen lokale initiatieven en delen onze kennis en ervaring om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden structureel te verbeteren.

Missie en visie

Memisa zorgt dat vooral kwetsbare groepen zoals vrouwen in ontwikkelingslanden betere toegang krijgen tot gezondheidszorg. Dit wordt gedaan samen met lokale organisaties, die als geen ander weten wat de lokale behoefte is en welke mensen kunnen bijdragen aan een blijvend verbeterde gezondheidszorg. Zo investeren ze via partners in fietsambulances die vrouwen uit de geïsoleerde gebieden in Malawi naar het ziekenhuis vervoeren. Zij geven Ghanese vrouwen voorlichting over gezond eten en hygiëne. Of ze introduceren een nieuw werksysteem bij zes kleine regionale gezondheidscentra in Oeganda. De centra krijgen betaald voor elk behaald resultaat, bijvoorbeeld per veilig uitgevoerde bevalling. Ze leiden medisch personeel op, zoals vroedvrouwen in Afghanistan.



Betere gezondheid voor moeder en kind

De algemene gezondheidssituatie van vrouwen en kinderen in arme landen is zeer zorgwekkend:

- Elke anderhalve minuut sterft ergens ter wereld een vrouw aan complicaties tijdens haar zwangerschap of bevalling; 99% van deze sterfgevallen vindt plaats in ontwikkelingslanden.
- Ongeveer één miljoen kinderen blijven jaarlijks moederloos achter. Deze kinderen lopen tien maal zoveel risico om binnen twee jaar te sterven.
- Elk jaar overlijden bijna elf miljoen kinderen voor hun vijfde jaar door ziektes als diarree, malaria, aids en tbc, door ondervoeding of door complicaties tijdens de bevalling.
- In westerse landen sterft minder dan 1% van de kinderen voor hun vijfde levensjaar. In Zuidelijk Afrika sterft bijna 20% van de kinderen voor hun 5e levensjaar.

De gezondheidsprogramma's van Cordaid Memisa stellen de gezondheid van moeders voorop. Dat begint bij goede voorlichting rondom familie-planning en bevallingen. Hierin speelt de training van vroedvrouwen een grote rol. Een hoger aantal (veilige) bevallingen in klinieken en ziekenhuizen betekent een betere start voor de gezondheid van moeder en kind. Sterfte van moeders en kinderen vlak na de geboorte worden teruggedrongen door betere controles en een goed inentingsprogramma. Door toe te zien op betere levensomstandigheden, zoals toegang tot water, sanitatie en voeding, komt kindersterfte als gevolg van infectieziektes en diarree veel minder voor. Bij lagere kindersterfte daalt de behoefte bij moeders aan een groot aantal kinderen waardoor vrouwen weer gezonder en productiever blijven.

Memisa vraag uw financiële steun

In het weekend van 4 en 5 februari wordt er na de vieringen een deurcollecte gehouden waarvan de opbrengst is bestemd voor de Memisa. Deze collecte wordt u van harte aanbevolen.

U kunt ook uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer: 56 57 ten name van Cordaid Memisa, Den Haag, onder vermelding: 316041.

Namens de MOV
Henk Mol



Vastenactie 2012 ... Stedelijke Leefbaarheid

Het lijkt veel te vroeg, maar toch willen we nu al uw aandacht vragen voor de Vastenactie. Het volgende parochieblad komt namelijk pas uit als de 40-dagentijd al een stuk gevorderd is.

De Vastenactiecampagne 2012 vormt de afsluiting van een driejarencyclus met als thema: 'Behoud van de schepping'. In 2010 stonden de gevolgen van de klimaatverandering voor boerengezinnen in Malawi centraal. In 2011 stond de campagne in het teken van duurzaamheid en van de bedreiging, die mijnbouw en houtkap vormen voor de inheemse bevolking op het Filipijnse eiland Mindoro. In 2012 is het afsluitende thema 'Stedelijke leefbaarheid'. Zorg voor de aarde en voor allen die daar op wonen, betekent ook zorgen voor de miljoenen mensen die wereldwijd in steden wonen, en vooral de armsten die de sloppenwijken bevolken.

Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in Ethiopië. Hier zet de congregatie Daughters of Charity zich in voor de sloppenwijkbewoners van Addis Abeba. Met scholing, een vakopleiding of een lening krijgen de allerarmsten de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen.

De Daughters of Charity werken nauw samen met bestaande initiatieven en scholen. Kleine kinderen krijgen onderwijs en gemotiveerde jongeren kunnen een vakopleiding volgen tot kapper, cateraar of hotelmanager. Zij krijgen schoolgeld, boeken en vervoer. Ook komen kleine ondernemers in aanmerking voor een lening om voorraad of gereedschappen te kopen. Dit project is een voorbeeld van de vele projecten die de Vastenactie wereldwijd steunt. Voor onze parochie is dit jaar gekozen voor steun aan het project: Uitbreiding katholieke basisschool in Dhanka, West-Ethiopië.

Dit is een door Vastenactie/Cordaid goedgekeurd project, dat gedragen wordt door twaalf parochies in en rond Alkmaar. Het project is voorgedragen door de Bonifatiusparochie in Graft-De Rijk in samenwerking met Stichting Schoolproject Ethiopië, en past feilloos in de campagne van Vastenactie 2012.

De goedkeuring door Cordaid betekent dat zij 50% toevoegen aan het bedrag dat de twaalf parochies opbrengen tijdens de Vastenactie. Ook Stichting Schoolproject zal een deel van de kosten van het project op zich nemen. Het project omhelst de uitbreiding van de katholieke missieschool in het dorp Dhanka (vlakbij Dembi Dollo) tot een 8-klassige school die daarvoor is toegerust om de kinderen t/m het Nationaal Examen te begeleiden. Als ze slagen voor dit examen hebben ze toegang tot secundair onderwijs. Hierdoor wordt de kans vergroot tot het vinden van werk. De huidige praktijk wijst uit, dat deze kinderen na hun scholing de kostwinners van hun families worden.

In de volgende 'Dionysius in Beeld' zullen we wat meer details proberen te geven. De Vastenactie zal weer op de bekende manier worden gevoerd: in het volgende parochieblad vindt u het envelopje met machtiging. Dit kunt u met uw bijdrage of ingevulde machtiging in de offerkist (duiventil) achter in de kerk deponeren.

In het weekend van 17-18 maart zal in de vieringen extra aandacht worden besteed aan de Vastenactie en worden gecollecteerd.

Namens de Missiewerkgroep
Siem van Langen

Kapsalon Soumo

Knippen: Dames en Heren

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali
Averkamplaan 34
1701 VL Heerhugowaard
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

Ik werk het liefst op afspraak!

BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: gmsprenkeling@quicknet.nl



Lijstenmakerij (De Rietvink)
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.
Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

JG

Johan Griffioen

Brillen en Contactlenzen

www.johangriffioen.nl

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 info@johangriffioen.nl

Stad van de zon - gratis parkeren

Met Dio naar Rio

Met de Dionysiusparochie (Dio) naar Rio de Janeiro (Rio)

Hoe staan we ervoor?

Een jongerenreis in 2013 mogelijk maken naar eindbestemming Rio de Janeiro, met jongeren uit heel Nederland, vraagt heel veel voorbereiding. Afgelopen kersttijd heeft paus Benedictus als eerste 'deelnemer' zijn voornemen uitgesproken: hij gaat volgend jaar naar Rio de Janeiro om de jongeren vanuit de hele wereld te ontvangen. De Kerk, gebouwd op Petrus de steenrots, door Jezus zo genoemd, is verheugd dat de Heilige Vader ondanks zijn hoge leeftijd, (paus Benedictus wordt dit voorjaar 85 jaar) de moed en intentie heeft uitgesproken om met de jongeren in 2013 de lange reis aan te gaan. Vier miljoen jongeren worden verwacht in Brazilië Wij hopen daar met een grote groep jongeren uit onze parochie aanwezig te zijn.



Wat al gebeurd is

Nu wij dit schrijven, is onze eerste jongerenbijeenkomst van het nieuwe jaar achter de rug. We hebben een mooie avond achter de rug in ons aller Familiehuis met gezamenlijk eten en waarbij kort is stil gestaan bij het thema 'Eenheid'. Jezus bidt in het Johannesevangelie de Vader om deze eenheid: "dat zij allen één mogen zijn". Zondag 22 januari was tevens de laatste dag van de Week voor de Eenheid. De Wereldkerk is samengekomen rondom dit grote thema om te bidden voor deze eenheid: "dat die spoedig mag komen in deze tijd". Moedige stappen worden gezet om de data van Pasen tussen alle kerkelijke gemeenschappen wereldwijd gelijk te schakelen, maar er is nog veel gebed nodig om dit te kunnen realiseren.

Op 28 januari hebben de jongeren uit onze parochie hun stem laten horen tijdens de Mis op zaterdagavond in onze kerk. Wij willen graag naar buiten treden en gebruiken daarvoor in dit nieuwe seizoen een rijk gevarieerd programma als voorbereiding. Regelmatig zullen we u via Dionysius in Beeld op de hoogte houden.

Wat binnenkort gebeurt

Zo hebben wij voor komende tijd op 26 februari een bijeenkomst gepland, van 18.00 tot 21.30 uur, met gezamenlijk eten en spel voor jongeren vanaf 15 jaar in ons Familiehuis. Omdat we op zaterdag 17 maart deelnemen aan

de Stille Omgang in Amsterdam is het thema als voorbereiding op de Stille Omgang op 26 februari dan: Wat zijn eucharistische wonderen?
Thema van de Stille Omgang voor de jongeren dit jaar is: 'Durf'. De Nederlandse zuster Anima Christi, van de Blauwe Zusters, is hoofdgastspreker die avond tijdens de jongerenontmoeting in de Nicolaaskerk in Amsterdam aan het IJ. Het belooft een geweldige ervaring te worden. Wij organiseren nog meer activiteiten komend jaar. Laat even weten of je mee wilt doen. Opgeven voor de jongerenontmoeting in Amsterdam (vanaf 14 jaar) kan ook. Zie onderstaand telefoonnummer.

Namens de kerngroep 'Met Dio naar Rio'
Piet, Sjoerd, Frank Kamp, George
Julian, Paula en Martijn (06-18487084)



Boekje Open

Mieke Fransen, Over seks en relaties. 96 blz. € 13,95.

Deze keer een heel interessant boekje voor zowel ouders als kinderen als opa's en oma's. De schrijfster was docent aan een hogere school en ging een discussie aan met haar studenten vanaf zo'n jaar of 17, 18 over het hebben van seksuele relaties en alles wat daar bij komt kijken. Ze ging niets uit de weg.

Mieke Fransen, zelf Rooms-Katholiek, laat de christelijke moraal aan de orde komen. Meer nog: ze zag het als haar missie om de moraal van de Katholieke Kerk te vertalen naar de maatschappij van nu. Op humoristische wijze, maar heel duidelijk en zich kwetsbaar opstellend, stelde ze vele vragen en gaf daarop ook zelf duidelijke antwoorden. Ouders en opvoeders hebben vaak niet genoeg argumenten om hun diep-gevoelde principes door te geven.

Er komen vragen aan de orde als: Wanneer mag volgens jullie seks? Hoeveel dagen in de maand is een vrouw vruchtbaar? Hoe kun je aan iemands lichaamstaal zien of hij sekservaring heeft.

Hoofdstukken zijn o.a.: seks voor het huwelijk, voorbehoedmiddelen, natuurlijke geboorteregeling, samenwonen of trouwen, homoseksualiteit, drie soorten liefde, partnerkeuze, communicatie.

Nu echtscheiding en relatieproblemen zoveel voorkomen is het belangrijk dat er ook vanuit een ethische hoek voorlichting gegeven wordt.

Het geluk van jonge mensen staat op het spel. Een leuk boek, dat leest als een trein. Te bestellen via de pastorie.

Ada Bakker



Zingen is dubbel bidden

In de vorige editie heb ik geschreven over de zang die men in de Middeleeuwen, met name in de kloosters, bezigde. Was het Gregoriaans, de enige muziek die men kende? Overal werd gezongen. Kijk naar oude schilderijen: Pieter Breughel, Jan Steen, er werd gezongen en vooral gedronken. Wat moesten de, over het algemeen ongeletterde, mensen met de Latijnse gezangen van de Kerk? Men zong volksliederen en of gezangen die enigszins verwant waren aan de kerkmuziek.

De vele volksliederen waarvan er enkele bewaard zijn gebleven, waren soms wel afkomstig uit de Kerk. Het oudste volkslied dat uit de 11e eeuw stamt, is ons bekende kerstlied 'Nu sijt wellekome'. Eigenlijk wel de oudste volksmelodie die we kennen. Er moeten er vele zijn geweest.

Pas in de 19e eeuw kregen we meer belangstelling voor het lied, dat door het 'gewone' volk werd gezongen. Ofschoon het Kerstfeest zoals we dat nu kennen niet altijd zo gevierd werd, moeten we toch aannemen dat er kerstliederen gezongen werden. De kerstliederen zoals we die nu kennen, stammen allemaal uit het recente verleden van de 19e eeuw. 'De herdertjes' bijvoorbeeld, geschreven door Alberdingk Thijm, is van ongeveer 1850; het 'Stille nacht' is ook van de 19e eeuw. Verschillende andere kerstliederen zijn afkomstig van het buitenland zoals 'Engeltjes door 't luchtruim zweven'

(Duitsland). Ook de Amerikaanse invloed doet zich gelden, 'Jingle Bells', maar eigenlijk zijn dat meer winterliederen die weinig met Kerst te maken hebben.

'Nu sijt wellekome' is een leis, dat wil zeggen het sluit af met 'Kyrieleis'. Als we grote jongens tegenkomen, spreken we soms van 'grote leis', althans in Zuid-Holland, de streek waar ik vandaan kom.

De uitdrukking 'Kyrieleis' komt uit de Gregoriaanse gezangen. Sommige Kyrieleisons in de Middeleeuwen waren zó lang, dat men de lange reeks van noten niet kon onthouden. Er werd iets verzonnen waardoor dat wél lukte. Vele zinnen met teksten onthoudt men beter door ze op een melodie te zingen. Probeer maar eens 'De herdertjes' zonder melodie voor te dragen!!!

Zing maar met Henk mee, in het Gemengd Koor of de Cantory, dan leer je zaken beter begrijpen, want ook de liederen die we regelmatig in de Dionysius zingen op gewijde teksten, stammen vaak uit het volkslied.

Ton Klos



Teletheater

Het Teletheater presenteert muziekprogramma's op grootbeeld en met HiFi geluid. Het heeft een uitstekende plek gevonden in het Familiehuis, in de achtertuin van de pastorie. Veel aandacht wordt besteed aan muziek en kunst en dan vooral in de educatieve sfeer. Samen met u kunnen we een keuze maken uit o.a. de volgende onderwerpen: De Middeleeuwen (serie), de tijd van Breughel en Bosch, de 17^e eeuw, de Barok, de Klassieken (Mozart-serie), de Romantiek, Dans en Ballet, Maria, de Stem als Muziekinstrument, de Instrumenten van het Orkest, de Vrouw in Opera en Operette, de Natuur in vele verschijningsvormen, Grote Historische Gebeurtenissen, Sagen, Mythen en Legendes, de Kruistochten, enz.

Heeft u interesse?

Informeer dan vrijblijvend bij Jan Neeffjes 072 - 57 15 115

Puzzel

kris-kras-kruiswoord

Mijn dank voor de vele wensen, die de ingezonden oplossingen van de vorige puzzel (= Stradivarius) vergezelden. Laten we proberen in het nieuwe jaar al onze problemen tot het puzzelgebied te beperken. Dit keer een kris-kras-kruiswoord, waarbij je alle kanten op kunt en hopelijk geldt dat ook voor het hele nieuwe jaar. Tel na invulling de letters E die erin voorkomen en dat aantal is de oplossing die we graag voor half februari in de bus geworpen zien van Jan Tamis, Van Hellemondstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard of via j.tamis@zonnet.nl. Lyda Zwetsloot, Middenweg 60, begint dit jaar van de bezuinigingen goed: zij won de € 10,-. Daar gaan we!



1 bedehuis 2 roem 12-2 deel van een trap 3 papegaai 11-3 meisjesnaam 4 hoon 19-4 snoep 5 naaldboom 20-5 edelman 6 pausennaam 14-6 vent 7 vogeleigenschap 13-7 beroep 8 grafsteen 9 bengel 10 gereedschap 11 haarversteviger 12 hoeveelheid 13 sneeuwschoen 14 voertuig 21-15 lange rij 16 planeet 17 land in Azië 19 hoofdstad van Peru 20 familielid 21 grote werkplaats 23 smalle plank 23-35 schoonvader van Jakob 24-38 beddengoed 24-29 onderricht 26-18 tijding 26 vis 27-22 vleessoort 27 spoed 28 ruzie 29 krachtig 30 meisje 30-25 waterkering 31 advies 32 rad 33 eetlust 34 strook 35 vochtig 36 een weinig 37 kippenloop 38 deel van de hals.

Christelijke Peuterspeelzaal Het Parapluutje



*Elk kind is bijzonder!
Jezus heeft ook oog
voor alle kinderen*

Locatie Heerhugowaard
Taxuslaan 32
1702 SC Heerhugowaard

Telefoon: 06-10525884

Locatie Broek op Langedijk
Dorpsstraat 130
1721 BP Broek op Langedijk

www.hetparapluutje.nl

Met ingang van dit schooljaar gaan wij werken
met het VVE-programma LEEF!

Bloembinderij Florissant

www.wereldsboeket.nl
florissant@wereldsboeket.nl

Kwaliteit staat bij ons voorop! Dit geldt voor al onze snijbloemen, boeketten, bloemstukken en planten. De snijbloemen zijn altijd vers.

-  De bloemen worden door ons geschikt of u kunt uw eigen creativiteit laten spreken.
-  Er staat een ruime keuze aan boeketten voor u klaar.

Bloembinderij Florissant
Berckheidelaan 12
1701 VG Heerhugowaard
T/F 072 - 5744210



Vieringenrooster

za 28-01	19.00		Spirit
zo 29-01	10.00	4 ^e zo dhj	Gemengd Koor
do 02-02	09.00	Maria Lichtmis	
za 04-02	19.00	Kantorij	Cantorij
zo 05-02	10.00	5 ^e zo dhj	Gemengd Koor
za 11-02	19.00		samenzang
zo 12-02	10.00	6 ^e zo dhj	Gemengd Koor
za 18-02	19.00		samenzang
zo 19-02	10.00	7 ^e zo dhj	Gemengd Koor
	11.30	familieviering	SalTierra
woe 22-02	19.00	Aswoensdag	Gemengd Koor
za 25-02	19.00		samenzang
zo 26-02	10.00	1 ^e zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
za 03-03	19.00		Cantory
zo 04-03	10.00	2 ^e zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
za 10-03	19.00		Spirit
zo 11-03	10.00	3 ^e zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
za 17-03	19.00		samenzang
zo 18-03	10.00	4 ^e zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
ma 19-03	09.00	H.Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria - hoogfeest	
za 24-03	19.00		samenzang
zo 25-03	10.00	5 ^e zo 40-dagentijd	Gemengd Koor

ma 26-03	09.00	Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap - hoogfeest	
woe 28-03	19.00	boeteviering	samenzang
za 31-03	19.00	Palmzaterdag	Gemengd Koor
zo 01-04	10.00	Palmzondag	SalTierra

**Aswoensdag
22 februari 2012 19.00 uur
eucharistieviering
met askruisje**



Inhoud

Pastoor Frank Domen	Het gaat goed!!!	1
Egbert Klaassen	Kerkbalans 2012	2
Kerkledenadministratie		3
Even bijpraten ...		4
Familieberichten		5
In goed gezelschap		7
Wiljan Domen	Ten huize van ...	8
Jannie Ligthart	Thema-ontmoetingsochtend	12
Interkerkelijke Zangdienst		13
Stille Omgang		13
Niels Buiten	Hightime 2011	14
Celebrate 2012		15
Henk Mol	Memisa 2012	15
Siem van Langen	Vastenactie 2012	17
Met Dio naar Rio		20
Ada Bakker	Boekje Open	21
Ton Klos	Zingen is dubbel bidden	22
Teletheater		23
Jan Tamis	Puzzel	24
Vieringenrooster		26

R.K. Parochie van de H.Dionysius

Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
www.dionysiusparochie.nl

pastoor Frank Domen

06 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
www.pastoorfrankdomen.nl

diaken Frank Kamp

f.kamp@dionysiusparochie.nl

eucharistievieringen

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

Parochiebestuur

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

Commissie Kerkbijdragen

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking

Rabobank 32 69 10 034

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

ABN-AMRO 58 90 67 656

kerkledenadministratie

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

kerkhofadministratie

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

advertenties parochieblad

parochieblad@dionysiusparochie.nl

Het volgende parochieblad verschijnt op 22 maart 2012

copij a.u.b. inleveren vóór 11 maart

parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking
Zonwering**

**Raamdecoratie
Buitenzonwering**

**Wandbekleding
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50
www.decobreed.nl**

PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Begraffenisvereniging „SINT BARBARA”

HEERHUGOWAARD-C.

Tevens verzorging van crematies

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63
Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222
J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

*Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich **UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.***

WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering. Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten en hoorservice!