

Lieve Bevers, Zusters
Familie + Vrienden,
Synyrus Parochie-HHLV

Dar-ul-Aman, Shivpora,
SRINAGAR CANTO-190006
Kashmir-INDIA

(13)

Dinsdag - 8 November 2016

De Vrede van Jezus! Hoe gaat het met jullie? Ik ben blij dat ik het al een beetje weet, want we hadden gisteren onze Leo aan de lijn (ik wil zeggen, op ons mobieltje !!). Vandaag (10 November) heb ik een mooie vrije-dag, Dus - deze brief naar "Huis" te schrijven.

Onze toestand hier: we zitten nog steeds in de prent: Alle Scholen in onze Kashmir Vallei zijn nog helemaal gesloten. Datzit hem nog steeds in de opstandige beweging die begin Juli is begonnen. In alle dorpen en steden worden jongeren ingeschakeld om op te komen voor "Bevrijding" van de huidige regering (van ons land India): "Wij willen onafhankelijk te zijn - en ons aansluiten bij het land ten westen van onze Kashmir Vallei!!" De regering van ons land, India, schakelt politie en leger in om alles in toom te houden. Schermutselingen: er zijn al zo'n 90 doden gevallen!!!

Normaal, in de scholen zijn in Oktober de eind-examens - en begint het nieuwe schooljaar in November (nieuwe school-boeken enz). Dit kan hier of de scholen absoluut niet. Hoer moet het dan verder gaan met onze eigen Missie-school, de Goede Herder School (Good Shepherd), die hier al sinds 1997 wordt geleid door onze Zuster Veronika Tytler (uit New Delhi). Daar heeft ze toch iets op gevonden. In de omstreken van onze School, op vijf verschillende dorpen komen onze schoolkinderen nu bijeen. Daar schrijven ze hun eind-examens. Gisteren was de eerste dag, op Zaterdag (12 Nov) komt het 2e examen-onderwerp... enz. En binnen een week, kunnen we beginnen met de school-boeken van het nieuwe School-jaar. De ouders van de kinderen zijn er heel blij mee. En onze Good Shepherd Mission School is de enige School in de hele Kashmir Vallei, die het nieuwe Schooljaar kan beginnen - nog voor deze komende winter-kou. (Het nieuwe schooljaar ~~beginnen~~ ^{opent} weer op 1 Maart 2017. Wij kunnen dan naar het warme Zuiden van India in Dec-Jan-Februari-zoals we al vele jaren hebben gedaan.

Woensdag - 23 november 2016

Eindelijk zal ik deze brief afmaken - voor de post. We zitten hier in de winter-koude - en proberen warm te blijven met onze overjassen (Kashmiri Ferran) aan. Ook in mijn woon-kamer (met bed!) is de winter-koude aanwezig. 's Nachts gebruik ik een warme "kruik" (van leer)! 's Morgens vroeg voor het opstaan is er gelukkig warm water in onze "bad-kamer" ~~te~~ Toch heeft een warm "bad" 's morgens vroeg met opstaan. Nu sluit ik want we gaan werken van de overgangs-rapporten van de school-leerlingen.

Met heel veel dank voor jullie steun + gebed. Met hartelijke groeten van
Rita + Jaap Boast
HHLV