

Pastoor

Good Shepherd Mission School (9)

Dangerpora, Pulwama, 192301,  
Kashmir - INDIA

Lieve Broers + Zusters,

Familie + Vrienden

Dionysius Parochie-HHW

27 JULI, 2016 - Noensdag

o.v.v. 11-8-16

De Vrede van Jezus! Het gaat het er mee - bij jullie allen thuis

Deze brief schrijf ik van uit onze nationale hoofdstad NEW DELHI.  
Ik heb weer een kamer bij de SVD - de Missionarissen van Steyl-Limbu.  
Gisteren hier ge-arriveerd uit PUNA - (naby Bombay). De Fatima Zusters  
daar hadden me uitgenodigd voor een kort bezoek. Deze Zusters werden  
al in 1893 gesticht door onze Milfill Father, Francis Xavier KROOT uit  
Zwolle. Voor deze Zusters had ik al in 1993 een boek geschreven!

"From Holland With Love" over deze Fr. P. X. KROOT, M.H.M.

Nu ben ik op terug-reis, voor twee dagen in New Delhi. Ik kan, hier  
in New Delhi, deze brief mooi op de post doen.

Dus, morgen terug naar onze Kashmir BergVallei in het verre  
Noorden van ons land, India. Het is daar in Kashmir een heel grote  
bende!!! Daar werd op Vrijdag, 21 juli, een grote ondergrondse leider  
doodgeschoten in een vuur-gevecht. Grote getallen van onze jeugd  
gingen toen de straten op: stenen gooien naar leger-mensen en politi.  
Alle scholen, straat-winkels gingen post-dicht. Leger + politie schoten  
terug met "pellet" kogels (heel kleine korreltjes). Dit is doorgegaan tot  
vandaag. Er zijn bijna 50 jongeren gewond, en gedood!!! Wat een toe-  
stand. Als we morgen terug zijn in Srinagar, de Kashmir Hoofdstad,  
hopen we toch onze school weer te openen begin Augustus. Hoop doet  
Leven!!!

En er is nog een grote verrassing ook: een heel hoog opgeleide en  
bekwame Zuster (met een jongere helpster) komen overmorgen, Vrijdag,  
aan in Srinagar - Kashmir. Ze gaat werken als bijstand en Vice-  
Principal van Zuster Veronica, die 18 jaar geleden de School begon.

Zuster Veronica komt uit New Delhi, en is vandaag op bezoek bij  
haar broer (en gezin) - en misschien nog naar een oom - die hoog in de politiek  
is hier in New Delhi.

Ik zal nu proberen om deze brief van daar nog te posten hier in  
New Delhi. Het ga jullie allen heel goed - With love from brother Jaap pr.