

Lieve Broers + Zusters,
Familie + Vrienden
Dionysius' Parochie - HHHW

Pastor Pastorie 7
Good Shepherd Mission School,
Dangerpora, Pulwama - 192301.
Kashmir - INDIA

24 Mei 2016 - Dinsdag

De Vrede van) Jezus! Hoe gaat het met jullie? Ik weet het toch al een heel klein beetje: Gistermiddag had ik broer Leo aan de lijn!! Prachtig! Deze brief schrijf ik van uit New Delhi, de grote hoofdstad van ons heel grote land: INDIA! Daar, ik schrijf deze brief in NEW DELHI!!! Ik heb hier een mooie en koele kamer bij de S.V.D., de paters van Steij. Hier in New Delhi zit je toch in het hete seizoen. Vandaag is de temperatuur even boven de 41°C!!! Gelukkig is er een "afkoeling/systeem" en mijn kamer (net "tegenover" de "verwarming" die we in Nederland 3 winters echt nodig hebben!!) Zuster Veronica is ook mee: haar familie woont in dit hete New Delhi!! We zitten hier vlak bij het grote Katholieke Ziekenhuis: "Holi Family Hospital". Ik werd onderzocht door Dr. Rajiv Gupta - en hij vond wel wat akkevietjes (dat krijg je in je oude jaren) maar ik kreeg toch ook goede punten.

Terug in Kashmir 31 Mei 2016 - Dinsdag

Het is alweer een week later - en deze brief mag toch echt wel op de post. Het is nog maar zeven uur 's morgens, de zon is ook op, en de hemel-lucht belooft de eer "mooie warme dag". Ik heb net stilletjes de Eucharistie gevierd in onze kapel. Het is vandaag het Feest van Onze Lieve Vrouw-op-Bezoek (Visitatie!) In ons leven van dag tot dag, verwachten we ook de nabijheid van "onze" Moeder, die voor ons bidt en werkt.

Op school wordt er ook heel hard gewerkt. Binnen twee weken beginnen de half-jaarlijkse Examens. De lessen-schriften, en het dagelijks huiswerk, worden nauwkeurig onderzocht en aangetekent. De kinderen en studenten willen persoonlijke aandacht - en krijgen dat ook. Geen wonder dat de studenten van ONZE school de beste en hoogste punten gaan krijgen in onze school.

Onder-tussen blijft de toestand ook nog weer "hommelies": de gewapende "ondergrondse" blijven actief, ook in onze School-streek van Pulwama... Elke dag, elke morgen vertrouwen we onszelf toe aan Zijn bescherming - en Hij laat ons nooit in de steek!!

Nu mag deze brief op de post. Het ga jullie allen goed, heél goed
With all my love, in Ute je broer Jaap