

Lieve Broers + Zusters
Familie + Vrienden
Dionysius Parochie - HTW

Dntv. 25-5-16

Good Shepherd Mission School
Dangerpore, Pulwama - 192301
Kashmir - INDIA

10 Mei 2016 - Dinsdag

De Vrede van JEZUS! Hoe gaat het met jullie allen? Ik ben altijd benieuwd en ik bid, vooral ook ⁱⁿ met de vroege-morgen Eucharistie (± 6.15's-morgens).
Mijn laatste brief (5) heb ik Vrijdag 6 mei op de snellepost (Speed Post) gedaan.

De volgende dag, (Zaterdag) weer naar School - en het was de dag voor de ouders van de School-kinderen, om Het Rapport (Unit 2) op te komen halen - en - (tussen haakjes hun achterstallige leer-geld te betalen) Maar daar kwam toch maar heel weinig van!!! De hele stad en omgeving (Panzgam + Tahab) was pot-dicht!! Wat was er aan de hand?

(5 Nachts) kwamen de politie en het leger er achter dat er drie gewapende en gevaarlijke ondergrondse strijders in dorp Panzgam waren ondergedoken. Hun Schuilplaats werd omringd en platgebrand. Ze werden alle drie gedood!!

Maar zo gemakkelijk was het niet voor het leger; jongeren-groepen uit de dorpen vielen de agenten/soldaten van het leger aan, met veel stenen gooien. De reactie van het leger was het schieten met tranen-gas en zware stokken. Dat ging zo enkele dagen door. Zo'n 22 jongeren werden zo gewond... En er werd overal in de stad en dorpen gestakt, en niemand mocht door hun heen, geen auto, fiets of zelfs te voet.

Op die Zaterdag kwamen er dus maar heel weinig ouders (van onze studenten) om hun leer-geld te betalen - en hun Rapport (Carten) af te halen!

Ik kwam er toen ook achter, dat een staf-lid van onze school, ook gewond was geraakt - en nog niet terug-gekeerd op z'n post in onze School.

Ik sluit hier enkele kranten-berichten in, over wat er Zaterdag-Zondag (7 + 8 Mei) toen is gebeurd!! Maar het leven gaat verder. Gisteren - Maandag - en vandaag ook was onze Goede Herder Missie School weer volledig open - en werd er weer hard gewerkt door studenten, kinderen en Staf. Een klein aantal ouders zijn ook gekomen om de rapporten van hun kinderen op te halen!!! En hun schoolgeld te betalen!!! Dat komt ook wel weer in de komende dagen.

Hier sluit ik dan mee. Het ga jullie allen goed, heel goed!

Met hartelijke groeten - God's Rijke Zegen -

en all my love je broer Jaap