

+

5

Good Shepherd Mission School,
Dangpora, Pulwama - 192301
Kashmir - INDIA

Lieve Broers en Zusters
Familie + Vrienden
Dionysius Parodie - HHW

Orth. 5/16
22/5/16

5 Mei, 2016 - Donderdag.

De Vrede van Jezus! Hoe gaat het met jullie? Als je weinig hoor, dan denk je gauw dat het wel goed gaat!!! We bidden voor elkaar, ook al dragen we allemaal toch wel de last van ouderdom!! 5 Mei is de verjaardag van onze Peter en Jan. Ik feliciteer jullie twee - en bid speciaal voor jullie op deze mooie dag. Van harte gefeliciteerd - en nog veel mooie dagen - en gelukkige jaren!!! We hebben allemaal onze mooie herinneringen: Wij "oudere" kindeken mochten ^{tiel} enkele maanden "op vakantie" naar onze Ooms en Tantes!!! Maar dan ook 5 Mei 1945: Dag van Overwinning: de oorlog is ten einde, en wij de oudere kinderen gingen in lange optochten langs alle dorpswegen, zingend: "Wij hebben het overwonnen; Hiep-hiep Hoera, Hoera!!" Vanmorgen om half zes heb ik - in onze kapel - komee - de heilige Mis - voor jullie - met jullie hele gezin - voor jullie opgedragen!!! Gebed houdt ons bij elkaar!!!

Vandaag is toch een heel bijzondere dag: Hemelvaarts-dag! Tien dagen voor Pinksteren! Onze Lieve Heer nam afscheid, ging naar Boven - naar het koninkrijk van de hemel. "Daar maak ik ook plaatsen voor jullie!!" Hier in Kashmir is het ook een nationaal-vrije dag. Daarmee kan ik rustig gaan zitten, om deze brief te schrijven!!!

Nu nog iets anders. Ik sluit hierbij in een klein pakketje van Post-Zegels! Ze zijn allemaal van 5 Rupees (een kwartje, zo te zeggen) voor 'n gewone brief. Ze gaan allemaal over katholieke gebouwen, kerken, personen in Kerala (zuid-West India). De Apostel Thomas is daar, 2000 jaar geleden, gekomen en heeft het Evangelie ("Blijde Boodschap") daar verkondigd. De kerk daar bestaat dus al 2000 jaar - en is er nog steeds sterk. Ik stuur ze op naar jullie thuis - als een aandenken. - Eh bid dan maar voor ons - in dit grote missie-land INDIA!!!

6 Mei 2016 - Vrijdag

Het is 5 uur 's avonds!

Ik zal deze brief afmaken: dan kan hij morgen op de post, de snelle post (SPEED Post) van mijn bovenstaand adres). Morgen zijn er geen lessen op de school. Nee, alle kinderen hebben net de Unit-Three examens gehad - en de ouders komen dan allemaal zelf naar school om de punten-lijsten van hun kinderen op te halen. Wel moeten ze dan zelf eerst wat achterstallige school-geld betalen! Dan doen ze dan ook - en wij kunnen dan achterstallige salarissen van school-staff uitbetalen!!! Het wordt dus morgen een mooie dag

Hier sluit ik dan mee. Het allerbeste en Zijn Zegen van Omhoog

With all my love de Broen Jaap M.H.M