

St. Joseph's House, Ramanthapur,
Amberpet P.O. Hyderabad 500013 (2016)
Andhra Pradesh - INDIA

Lieve Broers, Zusters

Familie + Vrienden,

Dionysius' Parochie - HHW

31 Januari 2016 (Donderdag)

Conto 19-2-16

De Vrede van Jezus! He gaat het met jullie allen ^{en} ik ben echt benieuwd! Ik weet het wel een beetje want enkele dagen terug heb ik de S-Mail van Leo ontvangen met het laatste nieuws. We bidden heel bijzonder voor onze Renze, Renate, Peter. Moge het allemaal toch goed gaan - met vrede in ons aller hart.

Woensdag 10 Februari 2016

Voor een hele maand ben ik gebleven in het Mill Hill Huis - St. Joseph's House. Ook met onze Zuster Veronica (van de Good Shepherd Mission School in Pulwama-Kashmir). Daar bij 'Mill Hill' was ik echt thuis! Vandaar uit hebben we ~~het~~ ons Groot-Seminarie ^{bezoekt!} (3 jaar studie - ook Philosophie) zoals ik dat in ons Rosendaal Groot-Seminarie heb mee-gemaakt. Mill Hill heeft daar zo'n 30 studenten! Naast dit St. Joseph-Huis, is de parochie-kerk. Daarin werden 4 van onze Theologie Studenten Priester gewijd op 3 februari: vier nieuwe Mill Hillers!

De volgende dag zijn we met de Trein weg-gereisd naar het diepe Zuiden; naar de Divine Retraite Centrum in Muringoor - in KERALA. Hier heb ik een rustige kamer gekregen. Heerlijk ook om uit te rusten. Deze week zijn er zo'n 2500 mensen in de Retraite (in 4-5 talen groepen). Vanmorgen een heel gebeds-~~voorn~~ liturgie van As-Woensdag die op TV werd uitgezonden!!!

Over twee weken gaan we dan terug naar het noorden; eerst naar New Delhi - waar ik een onderhoud zal hebben met de Bawelijke Nuntius. Daarna, vliegers-vlug, naar Srinagar in Kashmir. Daar werk ik nu, in volle tijd, in onze Good Shepherd Mission School, in de vaak onrustige Pulwama-streek. De beste school van de streek, maar financieel heel zwak (!). Maar we werken hard, en bidden dat "alles zal goed komen!" We verblijven niet daar in de streek, maar in ons tehuis aan de rand van Srinagar. Dit "tehuis" heeft in Sept. 2014 de grote overstroming van de Rivier overkomen.

Hier mee sluit ik nu. Heel veel dank voor jullie medeleven en gebed. Met gebed en goede wensen voor jullie allen.

Sincerely yours in JESUS

Jaap
Boest
M.H.W.