

Lieve Broers + Zusters,
Familië + Vrienden,
Dionysius Parochie-HHW

Holy Family Catholic Church,
M. P. Road Srinagar - 190001
Kashmir - INDIA.

Zaterdag - 8 Augustus 2015

De Vrede van Jezus! Hoe gaat het met jullie, allen? We bidden, van God, Heel Goed! Het is vandaag 8 Augustus - en mijn gedachten gaan dan terug naar onze Lia, onze oudste zus - en haar vriendinnen die ook op deze dag jarig waren. Onze Lia bidt nu zeker voor haar hele gezin - en allen die er aan toegevoegd zijn!

Deze Zaterdag - Maria-dag - hadden we hier op school moeten zijn - het was de 1st Examen-dag!!! Maar nee, dat is niet doorgegaan. In onze school-streek was een ondergrondse 'opstandeling' actief bezig (al enkele jaren). Toen hij op 6 Augustus zijn thuis kwam bezoeken, geheimelijk!!! kwam het leger, omsingelde zijn huis - en het werd tot de grond afgebrand!!! Dus, gisteren en vandaag, algemene staking in onze streek!!! (Maandag, 10 Aug. is alles weer open!!!) Wij kunnen hier (aan de rand van de grote stad Srinagar) rustig en veilig onze tijd door brengen.

Heel veel dank voor jullie goede wensen - en gebed - voor mijn 3 Augustus verjaardag. Met 83!!! Met direct contact met onze Leo en ook Jan + Riet. We waren die Maandag op school - en alle kinderen hebben die dag met ons gevierd, met 'marsen' van elke klas, saluut, en toneel/stukjes. Aan het einde, snoep voor ieder kind iedere student. Toch mooi!!!

Via de post (ik heb geen internet enz!!!) las ik dat onze Mill Hill congregatie een nieuw bestuur heeft (in Londen): De nieuwe Algemene Overste: de IER father Michael Corcoran (55 jaar). Hij heeft drie 'assistenten' - en voor ons in Azië is het Father Jimmy Lindero uit de Philipijnen. Hij is nog maar met 39 jaar!!! Ja, Mill Hillers, begonnen in Londen en West Europa, heeft nu seminaries ook in Afrika en Azië, met veel nieuwe leden. Zou 25 jaren terug heeft onze Father Arie Bijvoet dat bewerkstelligd!!! In de hemel blijft hij zeker voor ons bidden - en voor de hele Mill Hill Congregatie.

Ik zit te denken, "Zou het nog mogelijk zijn voor mij om deze maanden een bezoek te brengen aan jullie allen THUIS?" Ik weet het echt nog niet. Mijn terug-reis papieren, terug naar Kashmir, zitten nog steeds muur-vast. Enkele top-mensen hier die daarbij kunnen helpen hebben het al over-druk, en zijn voor ons moeilykte bereiken. Zelf blijft ook mijn dagelijkse vaak met de school, en het officiële werk daar.

Het is nu (vandaag) Maandag (10 Aug) en zijn met de studenten bezig op onze school. We zijn hier vanuit Srinagar langs een omweg hier gekomen - want de streek om de "opstandeling" (hier-boven) is nog steeds niet veilig om heen te gaan.

Dus, aan jullie allen, Gods Zegen, en het allerbeste van je bron Jaop...