

% Holy Family Catholic Church,
M. A. Road, Srinagar - 190 001
Kashmir - India

Lieve Broers + Zusters
Familie + Vrienden
Dionysius - Broche - HHW

Jan 22-7-15

Vrijdag - 3 juli 2015
Feest van St. Thomas, Apostel

De Vrede van JESUS! Hoegaat het met jullie allen?! We bidden van heel goed, echt goed!! Dat komt van O L Heer die ons nooit alleen laat!!

Vandaag vieren we het feest van die nuchtere Thomas, die het eerst echt niet zag zitten! Totdat hij O L Heer ZELF zag en aanvoelde!!

Die Thomas heeft daarna de Blyde Boodschap verkondigd - ook in Syria (Edessa) en toen ook in Zuid-India - in Madras, waar hij de martel-dood stierf. Ik heb daar bij zijn graf gebeden!!

Ondertussen zitten we hier in het midden van de plaatselijke Vastentijde. Dat Vasten hier is niet mis - daar krijg je wat van!! Zo ook in Pulwama, waar we de Good Shepherd Mission School met z'n 450 kinderen - al jaren lang opvoeden. Woensdag avond om half-tien klopt een gewapende jonge vent op de deur van een "evangelist" - en schoot hem kopot! Toen wegwezen - en onze vriend stierf voordat hij by het ziekenhuis werd gebracht. Die evangelist bracht de Blyde Boodschap stilletjes al jaren bij de mensen daar op het Platte-land. Die jonge vent had zich aangesloten bij extremisten - en was helemaal in het zwart gekleed - alleen z'n ogen waren zichtbaar - zoals je dat ziet in Syria (miden Oosten!).... We bidden hier tot de "Heilige Michael" Verdedig ons in de strijd tegen macht van het kwaad... (Heel vroeger; gebed na de H. Mis - dat hebben wij echt nodig hier!).

(Hij) O L Heer heeft alles in handen - maar we moeten bidden - en dan komt alles weer goed. Ik weet nog van de herfst van 1943: een ongelukje; kokend heet water op mijn benen in onze keuken; toen 100 dagen in St. Elisabeth Ziekenhuis in Alkmaar. Alles kwam weer goed. Mijn missionaris-Reeping had ik al een jaar te voren - in de derde klas - gekregen (en nog aan niemand verteld!!!). Ik blij hier te zijn, en te blijven!!!

Ik heb zo'n rooie uitnodiging van jullie gekregen, om deze zomer nog een dag of tien over te komen (na vier lange jaren). We doen ons best, maar mijn Papieren; er wordt aan gewerkt, maar het is nog niet in orde. Wij blijven er voor bidden.

Zaterdag - 4 Juli 2015

Nu schrijf ik van uit het kantoor van onze "Goede Herder School" Ik hoop dat ik deze brief van mij vanmiddag nog op de "Speed Post" (Snelle Post) in Srinagar - Stad Kan. Het weer is weer heet - een hete "Speed Post" (Snelle Post) in Srinagar - Stad Kan. Het weer is weer heet - een hete zomer verdragen. Maandag morgen gaat de school vanaf 8.00 's morgens tot één uur. In plaats van nu; 9.30 - 3.00 's middags. Ik hoop en bid dat alles goed mag blijven gaan met iedn van jullie.
Hartelijke groeten en al myl love
Hebeer Jaag