

Lieve Broers + Zusters,
Familie + Vrienden
Dionysius Parochie - HHW

1/2 Holy Family Catholic Church
M.A. Road, Srinagar - 190 001
Kashmir - INDIA

(8)

4-6-15

24 Mei 2015

PINKSTER - ZONDAG

De Greeten van Olfheer in het
Evangelie van Pinkster-Zondag: Vrede zij U - allen (Johannes 20, 19 v). Wij wensen
elkaar de Vrede - maar de Vrede is Zijn geschenk. Dat is toch ook ons aller
ondervinding.

Ik zit hier deze morgen te schrijven - in mijn kamer, op de eerste verdieping van
ons Tehuis dat de grote overstroming ("Zondvloed") van September (2014) heeft over-
leefd. Ik zie van hier nog onze twee grote lammeren die het gras-veld een beetje
intoom houden. Ze herinneren me aan de "Goede Herder" - die me aan Olfheer doet denken.
In Psalm 22 (23) horen we de jonge herder David zingen: "Olfheer is mijn Herder - ik
kom niets te kort... waar we ook gaan en trekken - hier en daar, op en neer - ik zal
niets te kort komen." Daarom ook werd deze jongeman de konink van Gods Volk -
en zijn nakomelingen gingen door - totdat Jezus kwam ("Zoon van David") en ons
Gods eigen koninkrijk binnen leidt! (Jezus zei: "Ik zal voor jullie een plaats
klaar houden - zodat we tesamen in Gods koninkrijk blijven leven!") (zie Johannes
14, 1-3).

Onder tussen is het me duidelijk geworden hoe groot de steun is ge-
worden van de Dionysius Parochie, vooral met de Vasten-actie. Zo veel had
ik niet kunnen verwachten! De parochie heeft een Tien gekregen - en gegeven!
Heel veel dank - with all my heart! - Hier in het verre Azië, hoog in de
bergen - wordt er toch zoveel voor ons gedaan!!

Elke dag blijven we ons inzetten om de kinderen, studenten van de Pulwama
Streek goed op te voeden. Na de opening van onze school (in 1997!) zijn er ook
enkele andere scholen begonnen - die naar ons kijken, om te zien hoe je het
best de kinderen/studenten kunt opvoeden en klaar maken voor hogere studies,
en de mensen in de maatschappij de goede kant kunt leiden. Bv. onze oud-studen-
- Waheed Parra - is nu "Jeugd President" in onze nieuwe regering. We kunnen veel
van hem verwachten - een goede leiding van de komende generatie van Kashmir.

Weer terug in School, in weer met regenachtige 25 Mei 2015
wolken - en gewoon echt koud! Ik zal proberen om vandaag nog deze brief
op te sturen.

En zaterdag kreeg ik de brief van Theer-Abie (van eind maart) - Heel welkom!
en heel veel dank!! Hier sluit ik dan mee. Alle Zegen Van Boven
en hartelijke groeten van je broer Jaco