

Lieve Broers & Zusters,
Family en Vrienden
Dionysius Parochie (HHW)

St. Holy Family Catholic Church,
M.A. Road - Srinagar - 190001
INDIA
(7 April) 2015 → 12 April
(Zondag)

De Vrede van JESUS! gister morgen had ik onze Leo van Corine
aan de lijn - met het droevige bericht dat Corine de dag tevoren - in het
verpleeghuis was gestorven. Ik wil hiermee meteen onze Leo condoleeren -
met het gezin Ilse, Leon, Edwin en Annemiek. Van harte gecondoleerd! We
bidden ook voor jullie - en weet dat ook jullie moeder nu - bij Onze Heer - voor
jullie blijft bidden.

Hier gaat het ook goed. Het weer is omgedraaid; na een hele natte
en donkere maand (Maart) hebben we nu een echte mooie Lente - met veel
blauw lucht en zonneschijn. In de Goede Week voor het Paasfeest zat ik
- een beetje gevangen - in een stille kamer van onze grote Jongens-school
Burn Hall School. De school werd in 1950 gestart door Monsignore Jan
Boerkamp (Mill Hill) - en is nog steeds de beste en grootste jongens school
hier in de streek. Die week werd er weer een grote rivier-overstroming
verwacht (zoals op 7 september 2014) - maar gelukkig stopte de regenbuien
op Woensdag - en konden we Witte Donderdag & Paaszondag rustig vieren.
Zelf heb ik die Goede Week - stiljes op mijn kamer (van Burn Hall) mee
gevierd!!!

Woensdag, 15 April 2015

Het wordt nu echt tijd om deze brief klaar te maken voor de Post!
Vanmorgen zijn we nog weer naar de Good Shepherd Mission School in Pulwama
gekisd, in onze schoolauto. Daar zijn onze kinderen/studenten bezig met
"Unit I"-exams, die intern in de school worden gehouden. Dat lukte ook
het, want ergens in die streek was er een vuurgevecht geweest tussen
"ondergrondsen" en het leger. Sisten werden grote doden begraven. Dus van
daag werden er grote demonstraties gehouden in Pulwama-stad!!! En nu
dat ik weer thuis ben, zijn de regen-wolken weer gekomen - en schrijft
de hemel met ons mee....

Morgen toch weer naar onze School in Pulwama. We willen met de exams
klaar komen - want dan pas gaan we met alle school-kinderen weer naar
de grote - en nu wereldberoende - Tulpen-tuinen, niet ver hier vandaan. De
tulpen staan in volle bloei!!! En waar kunnen die Tulpen alsnog vandaag? Uit
Holland natuurlijk. Ik wens U allen het allerbeste en alle zegen van bovenaf.
Met hartelijke groeten, veel gebet, en all my love Jeboon Jaap (MM)