

1/6 Holy Family Catholic Church,
M.A. Road, Srinagar-190001
Kashmir-India

Lieve Broers - Zusters,

Family, Vrienden,
allen in onze Parochie!

Ontv. 31-3-15
Zaterdag, 21 Maart, 2015

De Vrede van JEZUS! Heegaat het met jullie? Vanmorgen vroeg, in gebed in onze huis-kapel, kwam deze gedachte: over twee weken is het alweer Paas-feest! Daarom deze brief: Van harte gefeliciteerd - in de Grote Week en een Zalig Paasfeest toegewenst voor jullie allemaal!! JEZUS is Verrezen van de dood - en leidt ons allen binnen in het Eeuwig Leven.

Het is vandaag ook de openings-dag van de Lente. We hebben de laatste maand hier veel last gehad van een latere winter, met veel regen, zware sneeuw-val - en veel wegen (ook de lange berg-weg van Jammu - naar Srinagar) dicht met sneeuw en modder - zelfs de vlieg-reis van Jammu naar onze Berg-Vallei kon veel dagen niet doorgaan - en vliegkaartjes waren meestal peper-duur!!

Nu - is het weer om! Op Donderdag, 19 Maart: een blauwelucht - en alle schoolkinderen terug op school - na VIJF volle winter maanden. Wat waren de kinderen (en schoolstaf, en ouders) blij: "Die winter is vergangen ---": het Lente-lied van vroegere jaren!!

Het was - die 19^e Maart ook het Feest van St. Joseph, die harde werker, om't gezin te beschermen, warm te houden, van al het nodige te voorzien!!

Die 19^e Maart is ook voor onze Mill Hill Missionarissen een heel bijzonder Feest Dag. Onze "Naam" is: De St. Joseph Kongregation voor "Foreign Missions" dwz voor Verre Missiegebieden. Onze Stichtings Dag was op 19 Maart 1866 - bijna 150 jaar terug: Volgend jaar is het dan 150 jaar Jubileum. Onze Missiegebieden (Afrika en Azie) zijn nu bloeiende bisdommen - die nu zelf ook Mill Hill Missionarissen uitzenden. Ook in India zijn er nog zoveel stammen en gebieden waar de mensen op ons wachten!!

Ik schrijf deze brief wat vlug. Dan kan hij vandaag nog op de post - en bereikt jullie allemaal op tijd voor het Paas-feest.

Mijn brief (4) van 8 Maart is al bij jullie angekommen. Ik heb onze Leo ook nog aan de lijn gehad! Heel veel dank! Het ga jullie allemaal goed, ja heel goed! Zelf, ik zelf ook, gebroken ribben!! Dat gaat weer de goede kant op. Met harte-lyce groeten - ook van onze Zuster Veroniek - die hande werken - voor de kinderen en voor Zijn koninkrijk
With all my love, in Jesus' name Je broer Jaap MHH