

Lieve Broers + Zusters
Familie + Vrienden

Dinsdag, 16 December, 2014

EER aan God in den Hoge
EN Vrede aan allen van Goede Wil!!

Dit is mijn laatste brief van het -oude-jaar 2014!! Ik bid en wens dat jullie allen een mooi kerstfeest kunnen vieren - en blij-gemaakt het nieuwe jaar mogen ingaan!!

Terugkijken! Dat is voor ons hier vooral 7 September - die Zondag dat we van 'smorgen-vroeg tot 3 uur 's middags gevangen zaten op de eerste verdiep in van ons verblijf - in Shingora, bij de stad Srinagar. Bijna een zondvloed van water - door stort-buizen en gebroken pijpen. We werden gered door een platte roei-boot van het leger...

Het water bleef enkele weken. In mijn kamer: alles weg, kapot, verwoest - ock mijn 30-jarig lange dagboeken, adressen, alles, alles....

Met de hulp van enkele vrienden - en veel betaalde arbeidskrachten - is ons hoge Ring-muur weer opgebouwd - en zijn de grond-laag vertrokken wat schoon-gemaakte van wette - en besmette - modderlagen: pas na nog zes maanden kunnen we die vertrekken weer gewoon gebruiken: we moeten dan ook allemaal nieuwe tafels, stoelen, kisten (met in houd) weer aanschaffen.

Ik schrijf voortdurend over het hoofdgebouw - maar hetzelfde geld voor de bij-gebouwen: de grote (bid-)zaal met kamertjes en keukentje - de de garage!! Toen we met de weder-opbouw zijn begonnen (Oktober-November) hebben we veel moeten lenen - maar er is van jullie - via onze Leo + Corrie - veel goede hulp gekomen. Ik ben daar heel dankbaar voor - gewoon fantastisch!!! Zo veel steun uit je moederland + vaderland!! Heel veel dank!

Waar zijn we nu? We kampeerden 6-8 weken in School-kamers van onze Good-Shepherd Mission School in Pulwama (30 km verder). Maar (nu) zijn we weer terug in onze verblijven in Shingora - in kamers, met kapel, op de eerste verdieping. Vanwege de winterkou (vaak met sneeuw) zijn alle scholen gesloten van eind november tot 1 maart 2015!!! Ik schrijf nu vanuit New Delhi (hoofdstad) maar we gaan straks nog weer naar het Warme Zuiden: het Divine Retracte Oord in Muringoor in Kerala.

Wat verwachten we nu van het komende jaar 2015? Natuurlijk Gods Zegen - want we werken voor Hem alleen!! Maar ook om de School - en ons verblijf - flink op te bouwen. Het is mijn dagelijks gebed. Het komt goed! Lees maar eens even het evangelie van Markus (1) hoofdstuk 10, 13-16 en (2) Markus 11, v. 24+25!!!!

Nog maats - heel veel dank voor jullie gebed - en grote steun. Moge OL Heer jullie - na de kou - ock een heerlijke Lente-zon, en Lente-Regen geven.

Met hartelijke groeten en all my love Youngin Jim Father Jaap Bares
F1117