

Parochieblad
Dionysiusparochie
Heerhugowaard

jaargang 47 nr 2
maart 2013



Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper
in onze parochie

VANUIT EIGEN ATELIER

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES

rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82

Vieringen rond Pasen

- woe 20-03 19.00 Boeteviering en biechtgelegenheid
- za 23-03 14.30 Palmpasenkruisen maken in het Parochiecentrum
19.00 Palmpasenviering met het Gemengd Koor
- zo 24-03 09.30 Palmpasenprocessie hoek Metiusstraat/Cromhoutstraat
10.00 Palmpasenviering met SalTierra
- do 28-03 **Witte Donderdag**
09.30 Paasviering met de Zonnewijzer
19.00 Witte Donderdagviering met de Cantory
aansluitend Aanbidding tot vrijdag 09.00 uur
- vrij 29-03 **Goede Vrijdag**
09.00 ochtendgebed in de dagkapel
aansluitend Aanbidding tot 15.00 uur
13.30 Kruisweg voor gezinnen in de tuin
aansluitend biechtgelegenheid
15.00 Kruisweg in de kerk
aansluitend Aanbidding tot 19.00 uur
19.00 Dienst van Goede Vrijdag met het Gemengd Koor
aansluitend Aanbidding tot 22.00 uur
- za 30-03 **Stille Zaterdag**
09.00 ochtendgebed in de dagkapel
aansluitend biechtgelegenheid tot 10.30 uur
15-16 biechtgelegenheid in de kerk
19.00 Paaswake met Spirit
21.30 Paaswake met de Cantory
- zo 31-03 **Paaszondag**
10.00 eucharistieviering (Gemengd Koor en de Cantory)
- ma 01-04 **Tweede Paasdag**
10.00 eucharistieviering met SalTierra
aansluitend eieren zoeken



Een vrouw als eerste getuige

Wij horen dat steeds meer vrouwen leidinggevende posities krijgen in de politiek en in het bedrijfsleven. Dat is goed. Vrouwen kijken op een andere manier tegen zaken aan als mannen. Als er sprake is van een gezond evenwicht - een evenwichtige kijk, een mannelijke en een vrouwelijke - kan dat ons leven alleen maar ten goede komen.



Jezus zelf heeft als apostelen alleen mannen uitgekozen. Apostelen zijn 'gezondenen'. Hun eerste zending betreft de verrijzenis. Zij en hun opvolgers, de bisschoppen, moeten overal ter wereld getuigen van de Blijde Boodschap, dat Jezus Christus is gestorven en verrezen. Maar aan wie verscheen Hij als eerste? Aan een vrouw, Maria Magdalena,

een ex-prostitué. Zij was zo vol liefde voor de Heer, dat zij bij het graf bleef waken. Als beloning mocht zij Hem als eerste zien. Uiteraard snelde zij toen meteen naar de apostelen om het Goede Nieuws te verkondigen. Zij werd helaas niet meteen geloofd, maar zij was daarmee wel de eerste getuige van de verrijzenis. Even later snelden de eerste mannen naar het graf. En weer wat later getuigden ook zij van de verrijzenis. Vrouwen en mannen getuigen - ieder op hun eigen manier - van de verrijzenis van de Heer. Als ik jullie een Zalig Pasen toewens, dan hoop ik, dat jullie iets van de vreugde van de Verrezen Heer mogen ervaren. Maar... houd deze vreugde niet voor jezelf. Durf erover te spreken. Er zijn zoveel mensen, die wel een beetje Blijde Boodschap kunnen gebruiken. Delen is lang niet altijd een kwestie van geld. Laat anderen ook delen in je innerlijke rijkdom. Dat hebben de meeste mensen nog harder nodig dan je geld. Zalig Pasen!

Pastoor Frank Domen

PS

Nu we het toch over delen hebben: ik wil iedereen, die heeft bijgedragen aan mijn verjaardagscadeau héél hartelijk danken. In totaal heb ik €1200,= gekregen. Zoals beloofd zal ik het gebruiken voor de aanschaf van kazuifels.

Even bijpraten ...

Pauze

Het is 'pauze' in de Kerk, want er is - als deze woorden geschreven worden - geen Paus! Donderdag 28 februari was de laatste pauselijke werkdag van Benedictus XVI. Heel bijzonder: een paus die terugtreedt! Bijzonder was ook de RKK-uitzending met



Antoine Bodar op die donderdagavond. Wat een enthousiaste menigte mensen, jong en oud, in Rome. Wat een dankbare woorden, wat een respect voor de persoon en het werk van Benedictus XVI. Dr. Govert Buijs (*1964), bijzonder hoogleraar politieke filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zelf christelijk gereformeerd, heeft een korte analyse gemaakt van het werk en de ideeën van Paus Benedictus XVI. Zie in deze Dionysius in Beeld: 'Wees gezegend, Benedictus!' Ook de reacties van Ben Stoffels SJ en Ban Ki-moon zijn het lezen waard.

3641 journalisten geaccrediteerd voor conclaaf

Vrijdagmiddag 1 maart hadden al 3641 journalisten van 968 verschillende media een accreditatie, document nadat hun de betrouwbaarheid is gecontroleerd, aangevraagd om verslag uit te brengen van het conclaaf. Zij zijn afkomstig uit 61 verschillende landen en brengen verslag uit in 24 talen. Dat meldde Radio Vaticaan. De ruime meerderheid (2740 journalisten) werkt voor de televisie, 336 journalisten voor de geschreven pers. Er zijn ook 115 aanvragen van journalisten van websites. En er zijn tevens 156 fotografen en 231 accreditaties voor radiozenders aangevraagd.

gelovigen-tekort

Het tekort aan priesters is uiteraard een zorg, maar de daling van het aantal gelovigen is veel erger. Dat stelt mgr. Charles Morerod, bisschop van Lausanne, Geneve en Freiburg, in zijn pastorale Vastenbrief die in de parochies van zijn Bisdom werd voorgelezen. "De oudsten onder ons zijn nog opgegroeid in een cultuur die doordrenkt was van het christelijke geloof, maar dat is in het algemeen niet meer het geval voor de min-vijftigjarigen", aldus de Bisschop. "De vermindering van het aantal gelovigen manifesteert zich onder meer in de drastische daling van de deelname aan de eucharistie", stelt mgr. Morerod. "Men rijdt kilometers ver om boodschappen te doen, om een sportwedstrijd of een cultureel evenement bij te wonen, maar naar een eucharistieviering rijden in een naburig dorp is voor velen te veel gevraagd. Als men geen kleine verplaatsing wil doen om Jezus Christus te ontvangen, wijst dit duidelijk op een geloofscrisis", zegt de Bisschop. Hij

pleit voor eucharistievieringen op centrale plaatsen, “maar daar waar de eucharistieviering niet kan opgedragen worden, moet een christelijke gemeenschap blijven samenkomen in andere ontmoetingen”, aldus de Zwitserse Bisschop.

Paus Benedictus XVI heeft de Zwitserse Dominicaan en theoloog Charles Morerod, eerder rector van de Pauselijke Universiteit ‘Angelicum’ in Rome en secretaris van de Internationale Theologische Commissie, in 2011 benoemd tot Bisschop van Lausanne, Genève en Fribourg. In het Bisdom wonen 687.192 katholieken, een derde van de bevolking. Charles Morerod werd in 1961 in het Zwitserse Riaz geboren. In 1983 trad hij toe tot de Dominicanen en in 1988 werd hij tot priester gewijd. In 1996 behaalde hij een doctoraat in de theologie. Daarna doceerde hij in Zwitserland, Rome en de VS. Morerod is professor dogmatiek en wordt wereldwijd beschouwd als een van de belangrijkste kenners van de geschriften van Thomas van Aquino.

Dionysius in Beeld

Fijn, dat u ons af en toe even attent maakt op een foutje in de bezorging. Dat wordt gewaardeerd. Wij, van onze kant, maken u erop attent dat Dionysius in Beeld steeds op donderdag verschijnt en wordt opgehaald door zeven hoofdbezorgers. Wij hopen dan, dat de meer dan honderd bezorgers de parochiebladen vóór zaterdagavond bij de parochianen in de brievenbus doen. Een hele organisatie: het betreft momenteel 2650 parochiebladen! Edwin Walberg is bereid gevonden lid van de redactie te worden. Edwin is 50 jaar, grafisch ontwerper, heeft vorig jaar de Alpha-cursus gevolgd en wordt binnenkort gedoopt in onze kerk.

zaalverhuur

Wilt u een feestje geven in het parochiecentrum? Of een bijeenkomst organiseren? Dan kunt u Wiljan Domen bellen voor de planning en het kostenplaatje. Annie Eeken-Beers, is eerst-verantwoordelijke voor de (indien gewenst) catering.

vrijwilligersavond

Op woensdag 24 april is de vrijwilligersavond. Ook als u níet komt, wilt u dan a.u.b. toch het ingevulde retourstrookje bij de pastorie in de brievenbus doen? En we zijn heel blij met e-mailadressen!

filmploeg

Wilt u het leuk om af en toe naar een goede film te gaan? Maar, liever niet alleen? In onze parochie is de mogelijkheid u aan te sluiten bij een ‘film

ploeg'. Enige titels, die al de moeite waard bleken: The Hobbit en Life of Pi. Iedereen is welkom om, self-supporting, mee te gaan. Info bij de pastorie.

koninklijk bezoek

Op een ochtend was er onaangekondigd koninklijk bezoek: twee prachtige parmantige pauwen, met kroontjes op hun kop, wandelden statig rond en inspecteerden de tuin. Een bezienswaardigheid ... dat vonden Nelis en Esti (twee kattenbewoners van de pastorie) ook. Opeens waren ze samen in de tuin. Met wiebelende achterwerkjes - "Zullen we de aanval inzetten ... nee, toch maar niet ... die grote dikke pauwenlijven!" - hielden ze het koninklijk bezoek nauwkeurig in de gaten. Het was een bliksembezoek, want de onzichtbare band met de kinderboerderij bleek sterk. En tussen Nelis en Esti, op die dag eventjes katten-kameraden, was het helaas weer niet meer dan gewapende vrede!



gevraagd

De tuinmannen van de kerk willen graag een handgrasmaaiër mét grasvanger - voor de kleine grasperkjes op het kerkhof. Heeft iemand een dergelijk apparaat staan en kan hij het missen, dan kunt u contact opnemen met Jan Dekker, Bickerstraat 27 (57 19 689).

Palmpasenkruisen maken

Op zaterdag 23 maart om 14.30 uur worden de Palmpasenkruisen gemaakt in het Parochiecentrum. Heel fijn, als de kinderen na de viering op zondag (10.00 uur) hun Palmpasenkruis naar een zieke parochiaan willen brengen. Dat past natuurlijk helemaal in de Veertigdagentijd: iets weggeven om een ander blij te maken. Adressen van zieke parochianen zijn na het maken van de Palmpasenkruisen beschikbaar.

Kijk vooral naar:
hoe God alles bedoeld heeft.
En niet alleen naar:
wat mensen er vaker van maken!

Familieberichten

gedoopt

Op 3 maart is Djazza van den Brink gedoopt. Zij is geboren op 19 februari 2009 en woont: Mikadofazant 19.

Op 10 maart zijn Linda Snijder (*13 april 1977) en Nicola van Roode-Smit (* 24 januari 1977) gedoopt. Linda Snijder en Timo Snoek zijn de ouders van Anne en Bas Snoek en wonen in de Van Necksingel op nummer 27. Nicola en Ferry van Roode hebben drie kinderen: Renzo, Ilse en Kian, en wonen in de rivierenbuurt: Vliet 25.



Eerste heilige Communie

Op 24 februari, tijdens de heilige Mis van 10.00 uur, is Gabriella van Wanrooij (15 jaar) gevormd en heeft zij haar Eerste heilige Communie gedaan. Gabriella is een kleindochter van Bert en Klazien Pino en zij woont in Frankrijk in Draguignan (VAR). Hoe is dat gegaan met de voorbereiding ... ? Pastoor Frank en Gabriella hebben samen heel wat geskrypt en zo is het dus gekomen

van ons heengegaan

Catharina Maria de Boer-Oud, geboren op 22 september 1939, is van ons heengegaan op 5 februari. Zij woonde met haar man Cees in de Van Schagenstraat op nummer 23. De uitvaartdienst was op 9 februari, waarna Tiny begraven is op ons eigen kerkhof.

Theo (Theodorus Nicolaas) Bankras is overleden op 21 februari. Hij woonde met zijn vrouw, Annie Bankras-Kok, in de Bickerstraat op nummer 46. Theo is 77 jaar geworden. De avondwake en uitvaartdienst waren op 26 en 27 februari. De crematieplechtigheid was in Schagen.

Gerardus (Gert) Zuurbier is op 93-jarige leeftijd overleden op 1 maart. Hij woonde met zijn vrouw Jans Zuurbier-Oudhuis aan de Van Veenweg op nummer 1. De avondwake was op 6 maart en de uitvaart op 7 maart. De begrafenis vond plaats op ons eigen kerkhof.

Engelbertus Marie van Raai - Bert - geboren op 17 mei 1924, is overleden op 2 maart. Een paar dagen eerder had juist zijn vrouw, Judith van Raai-

van Rooijen, het Sacrament van de Zieken ontvangen. Adres: Dolomiet 3. De uitvaartdienst was op vrijdag 8 maart, waarna de crematieplechtigheid volgde in Driehuis.

Deze Familieberichten zijn gemaakt op vrijdag 8 maart

Begrafenisvereniging „SINT BARBARA” HEERHUGOWAARD-C.

Tevens verzorging van crematies

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63
Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222
J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.



MEMORIAL GEDENKTEKENS *Voor een blijvende herinnering*

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur
Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A
1921 CE Akersloot
Tel. 072 - 5330691
www.memorialgedenktekens.nl

Wees gezegend, Benedictus!

Dr. Govert Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit in Amsterdam - geboren in 1964 en van huis uit christelijk-gereformeerd. Deze bijdrage verscheen, ietsje uitgebreider, als column de dag na het terugtreden van Benedictus XVI in het Nederlands Dagblad.

Donderdag 28 februari heeft Benedictus XVI zijn ambt neergelegd. In veel terugblikken op zijn pontificaat is in Nederland weer, volgens inmiddels bekend recept, zuur gereageerd. Hier komt de definitie van paus nu eenmaal vaker niet verder dan 'een gefrustreerde oude man die tegen condooms en homo's' is. Momenteel geef ik op de VU een cursus over 'Gerechtigheid' of 'Rechtvaardigheid'. Geheel onwetend van de recente ontwikkelingen in het Vaticaan, had ik ook de encycliciek *Caritas in veritate* (Liefde in Waarheid) van Benedictus genoemd. In de wereldwijde discussie over het thema rechtvaardigheid is de katholieke stem belangrijk. Bij herlezing raakte ik opnieuw onder de indruk. Dat was ook de ervaring van mijn studenten (komend vanuit heel verschillende achtergronden). Wat een diepgang en wat een brede, waarlijk wereldwijde visie! Benedictus spreekt over de ontwikkeling van de mensheid, over globalisering, de financiële crisis, de verhouding van arm en rijk wereldwijd, over recht op voedsel en water, over markt en moraal. De algehele toon is die van hoop, solidariteit en verantwoordelijkheid - niet precies wat je zou ver-

wachten van een 'oude man'.

"Waarom weten we dit niet?", vroegen studenten. "Ik schaam me eigenlijk", zei iemand, "dat ik deze man zo verkeerd heb beoordeeld." Hoe kan dit zo?

Al denkend hierover schetste ik, als goed protestantse jongen, het volgende achtergrondplaatje.

In Nederland, dat kleine halfverdrongen lapje grond ergens in het noord-westen van Europa, heeft een bepaalde groep mensen, de 'verlicht-seculieren', het nogal voor het zeggen. Misschien, als je de mensen met deze ideeën mondiaal bij elkaar optelt - en dan tellen we echt heel royaal - kom je op één honderd miljoen. Op zichzelf is daar niets mis mee: er zijn allerlei groepen in de wereld. Maar dit kleine groepje mensen heeft veel last, zeker in Nederland, van de merkwaardige gedachte dat men toch wel de voorhoede van de mensheid vormt, het beste wat de geschiedenis heeft voortgebracht. Het zijn veelal hoogopgeleiden met een goede baan. Over hogere waarden en idealen wordt nauwelijks gesproken. Enkelingen noemen nog wel eens de 'vrijheid van het individu'.

Wat is een Paus nu voor iemand?

Hij is geroepen om herder, geestelijk begeleider, te zijn van meer dan één miljard mensen. Die enorme schare kent niet de eenvormigheid van de 100 miljoen verlicht-seculieren. Onder hen bevinden zich ondervoede kinderen in Afrika, opgejaagde pubers in gewelddadige favela's in Brazilië, oude krom-gewerkte vrouwen in Oekraïne, én her en der ook mensen die jaarlijks vele miljoenen op hun bankrekening kunnen bijschrijven, bankiers en zakenmensen, politici en arbeiders, kleine zelfstandigen en mensen met een beperking, analfabeten én top-wetenschappers in allerlei vakgebieden.

Als een Paus spreekt, spreekt hij voor en tot die allen. Aller stem, ieder soort weeklacht, heeft hij gehoord. Hen allen heeft hij op het oog, de hele 'familie van de mensheid', zoals het in de encycliek heet. Tegen die achtergrond stelt hij de vraag naar een rechtvaardige ontwikkeling voor ál die mensen en

kritiseert hij grondig de eenzijdige economische manier van denken, die ons in een creditcrisis heeft gestort.

Benedictus begon zijn pontificaat op 78-jarige leeftijd met de encycliek *Deus est caritas* (God is Liefde) en gaf daarmee aan de Kerk wereldwijd haar, vaak vergeten, diepste kernbegrip terug. Liefde is echter niet blind, maar zet aan tot analyse van wat er feitelijk mis is in de wereld, tot doordachte kritiek, tot 'waarheid' dus - liefde in waarheid.

Een mislukt pontificaat? Iemand die zo trefzeker, op hoge leeftijd met jeugdig elan en nuchter idealisme de wereld analyseert en vanuit de diepste kern van het evangelie - God is Liefde - nieuwe wegen wijst, is een groot Paus geweest. Het zij hem gegund een stap terug te doen.

Benedictus sis, Benedictus! Wees gezegend, Benedictus!

Dr. Govert Buijs

Verkondig niet alleen je eigen mening
maar eerst en vooral
het Woord van God
- in woorden en daden -
dát maakt de Kerk weer aantrekkelijk!

Erfstukken van de Paus emeritus

Ben Stoffels SJ staat in 'Ignis webmagazine' stil bij de ongekende erfenis van Benedictus XVI.

Geen pontificale uitvaart, geen marmeren grafmonument, maar een erfenis van boeken, artikelen en toespraken en nog veel meer commentaren, oordelen en meningen - in Nederland vaak kritisch en onwelwillend, maar met weinig kennis van zaken, daarbuiten doorgaans genuanceerder en ook met meer waardering. Benedictus XVI, een paus die vrijwillig zijn ambt neerlegt, voor het eerst sinds Celestinus V (13e eeuw). In 'The Tablet' heet het een ontmythologisering van het Petrus-ambt. Het is een taak die iemand toegewezen krijgt en die zo goed mogelijk moet worden volbracht.

De structurele hervorming van een massief en weerbarstig bestuursapparaat bleef uit, maar is nu met een persoonlijk voorbeeld radicaal in praktijk gebracht. Het verschil met het pausschap van Johannes Paulus II kon nauwelijks groter zijn en de gevolgen voor de toekomst zijn nauwelijks te overzien. Ze konden wel eens ingrijpend zijn. Het gezegde 'Verbeter de wereld - begin bij jezelf' wordt hier wel heel indringend toegepast. Benedictus heeft ons een Kerk nagelaten, die hij zelf geërfd had van zijn voorganger, en waar hij ook weer zijn eigen stempel heeft gedrukt, schijnbaar niet zo spectaculair

maar wel fundamenteel.

Opvallend aan dit pausschap is de dialoog, met alle kwetsbaarheid en dus de risico's vandien. Zijn antwoord was geen machtswoord, maar een argumentatie. Dat is nieuw. Uit de nalatenschap van Jozef Ratzinger als Paus wil ik enkele erfstukken bewaren die in mijn ogen karakteristiek voor hem zijn en een verandering van het pausschap laten zien.

De kern van de zaak

Zijn encyclieken laten alle drie een nieuw geluid horen. De eerste, 'Deus caritas est' (2005), zegt onomwonden waar het in het christelijk geloof wel en niet om gaat. Zo bondig was het nog niet gezegd. De tweede, 'Spe salvi' (2007), onderstreept de reële kracht die van de hoop uitgaat. De derde, 'Caritas in veritate' (2009), geeft een kritisch commentaar op de ontwikkelingen in techniek, economie, migratie en milieu, waarin de mens zijn menselijke waardigheid moet zien te behouden. Benedictus gaat naar de kern van de zaak en sluit daarbij aan bij zijn voorgangers en met name bij het Tweede Vaticaans Concilie.

Bescheidenheid

In het voorwoord van zijn trilogie

‘Jezus van Nazareth’ tekent de schrijver op: Het [boek] is enkel en alleen een uitdrukking van mijn persoonlijk zoeken naar het gelaat van de Heer. Iedereen is daarom vrij mij tegen te spreken. Ik vraag de lezeressen en lezers alleen om het voorschot aan sympathie, dat altijd nodig is om iets te kunnen verstaan en begrijpen. Iemand zou waarschijnlijk tevergeefs zoeken naar een vergelijkbare opmerking in de kerkgeschiedenis.

Verantwoording

Zelden is zoveel onwelwillendheid, maar ook gebrek aan informatie, getoond bij de reacties op de opheffing van de excommunicatie (géén rehabilitatie!) van het Pius-X-broederschap. De precieze toedracht en motivering zijn te lezen in het antwoord op de felle reacties en de schitterende toelichting die Benedictus naderhand schreef (10 maart 2009). De paus geeft uitleg en verantwoording aan zijn broeders in het bisschopsambt

in die brief die bewust verspreid is tot in de kring van allen die er kennis van willen nemen. Bovendien geeft hij inzage in wat hem in zijn hele werk ten diepste beweegt. Niet lezen en wél oordelen komt meer voor. Maar het is revolutionair, dat een paus - of bisschop, of zelfs maar pastoor - verantwoording wil afleggen voor zijn beleid.

Collegialiteit

Paus Paulus VI had in 1963 afstand gedaan van zijn tiara, de drievoudige kroon van de Paus en symbool van zijn wereldlijke macht. Johannes Paulus heeft er nooit een gedragen. Maar Benedictus XVI heeft de tiara ook op de pauselijke vlag vervangen door de bisschopsmijter. Want collegialiteit moest een kenmerk zijn van het Petrusambt. Aan deze vorm van leiderschap zijn we noch in de Kerk, noch in de samenleving gewend geweest.

Ben Stoffels SJ

Ban Ki-moon prijst Benedictus XVI

ROME (RKnieuws.net) -Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, heeft een brief geschreven aan Benedictus XVI. Dat meldt Radio Vaticaan. In de brief prijst Ban Ki-moon Benedictus XVI voor zijn engagement voor de interreligieuze dialoog, voor zijn strijd tegen honger en armoede en voor de bevordering van de mensenrechten en de vrede.

Gebed

In mijn preek op Aswoensdag heb ik aangegeven dat er volgens het evangelie gedurende de Vastentijd drie wegen kunnen worden bewandeld: 1) het vasten zelf. Dit is goed voor het lichaam en geeft een heldere geest, 2) het geven van aalmoezen aan bijvoorbeeld de Vastenactie, en 3) het bidden.

Bidden is voor veel mensen soms moeilijk. Wat moet je bidden? Hoort God het wel als je bidt? Allemaal vragen die in ons opkomen. Een gebed bestaat vaak uit woorden, maar ook uit stilte om de stem van God te kunnen horen. Stilte moet je zoeken in ons drukke bestaan. Even een moment afstand nemen en enkele gedachten aan God voorleggen. Of aan Maria die dicht bij Jezus, haar Zoon, staat. Spreek ook je dankbaarheid uit, ondanks de schijnbaar niet op te lossen moeilijkheden. Paus Johannes Paulus II bad onderstaand gebed dagelijks. Wellicht kunnen we ook een poging wagen om er iedere dag even tijd voor vrij te maken.

Gebed tot de Heilige Geest

O, Heilige Geest, Gij liefde van de Vader en de Zoon. Geef mij altijd in wat ik moet denken. Geef mij altijd in wat ik moet zeggen en hoe ik het moet zeggen. Geef me in wat ik moet zwijgen en hoe ik mij daarbij moet gedragen. Geef me in wat ik tot eer van God, tot heil van de zielen en tot mijn eigen heiliging moet doen. Heilige Geest, geef me verstand om te begrijpen en te erkennen, geef me het bevattingsvermogen om alles te onthouden. Leer me de methoden en geef me de bekwaamheid altijd weer te leren. Geef me de scherpzinnigheid, om juist te duiden en te onderscheiden. Geef me de genade om doeltreffend te spreken. Heilige Geest, geef me vertrouwen en trefzekerheid aan het begin, leid en begeleid me bij de uitvoering en schenk mij volmaaktheid bij de voltooiing. Amen.

Diaken Eelke Ligthart



Vastenaktie 2013

Even minderen voor een ander! Solidair zijn met 700 kinderen in Ethiopië!

Tijdens de laatste campagnes van de Vastenaktie is het begrip vasten meer centraal komen te staan: we gingen van de nadruk op actie naar vasten. Ook in de campagne van 2013 roepen we mensen op zich te bezinnen op hun leven hier en hun relatie met mensen ver weg. Vasten kan immers een goede oefening zijn voor jezelf, maar ook een goede manier om je solidariteit met medemensen en met de schepping gestalte te geven. Iedereen kan vervolgens het feitelijke vasten op zijn of haar eigen manier invullen. Centraal staat, dat we het zelf in die tijd met wat minder doen. Juist tijdens de Vasten kunnen we onze tijd, ons geld en onze aandacht delen met iemand die onze steun kan gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.

Dit jaar besteden we in het kader van de Vastenaktie extra aandacht aan kinderen in Ethiopië: 700 kinderen in het dorp Dhanka (in het westen van Ethiopië) gaan dagelijks naar de katholieke missieschool daar. De school telt zes klassen. Dat is een probleem omdat het examen dat de kinderen moeten halen om verder te mogen studeren pas na de achtste klas wordt afgenomen. De laatste jaren losten de kinderen dat probleem op door lopend naar de stad te gaan om daar klas 7 en 8 te volgen.

De Ethiopische regering heeft echter besloten, dat een basisschool acht klassen dient te hebben. Het Bisdom dat de school heeft gesticht, wil wel lokalen bijbouwen, maar heeft daar de middelen niet voor. Bovendien stijgen de lopende kosten van de school door de uitbreiding dusdanig dat zoiets niet met het normale budget is op te brengen. Daarom zijn er een aantal agrarische activiteiten gepland, die zo veel geld opleveren dat de lopende kosten daarmee gefinancierd kunnen worden. Al met al een ambitieus plan, dat ongeveer € 150.000,= zal kosten. Er is dus een drie-jaren-plan gemaakt, ook richting de Vastenaktie. Vorig jaar hebben veertien Noord-Hollandse parochies samen met Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) actie gevoerd voor dit doel.

De gezamenlijke parochies hebben € 20.000,= binnengekregen. SSE voegde daar € 13.333,= aan toe dat afkomstig was van scholen, diaconieën, Rotary Clubs en uit de eigen reserve van de stichting. Vervolgens heeft stichting Cordaid dat mooie bedrag met 50% vermeerderd en € 50.000,= overgemaakt naar het vicariaat (Bisdom) van Nekemte, dat het project coördi-



neert. Ook in 2013 zijn er veertien parochies die het plan adopteren tijdens de Vastenaktie.

In Dhanka heeft men ook niet stil gezeten. Ongeveer tien km buiten het dorp is een mooi stuk land gevonden, 1700 meter boven zeeniveau en grenzend aan een rivier. Ruim vijf hectare is aangekocht voor het houden van slachtvee. Op het land worden producten verbouwd, die de ossen tot voedsel dienen. Er wordt een stalling gebouwd waar de dieren 's nachts een veilig onderdak vinden. Er staat een hutje voor de toezichthouder en een opslag voor veevoeder en materialen. Er zijn afspraken gemaakt met slachterijen in de buurt voor de afname van het gemeste vee. Naast het



land waar de ossen grazen, wordt een groter stuk land aangekocht, waar een koffieplantage is gepland. Koffie is een product, dat het in Ethiopië goed doet. Het wordt dagelijks gedronken door de inheemse bevolking. De pluk van de bessen is een intensief werk. Het hele dorp wordt erbij betrokken. Na de pluk worden de bessen te drogen gelegd in de zon, waardoor bonen ontstaan, en opgeslagen totdat de marktprijzen gunstig zijn. Deze activiteiten leveren werk op voor een aantal mensen, zeven op de veehouderij, zeven op de koffieplantage. Dan zijn er ook nog plannen voor een winkeltje waar twee mensen werk kunnen vinden. Zoals gezegd, zijn de verdiensten bedoeld om de school draaiende te houden.

Als de school met twee klassen is uitgebreid, kunnen de kinderen in hun eigen dorp acht jaar lang naar school en worden ze in staat gesteld om hun diploma te halen dat toegang geeft tot vervolgonderwijs. Dat betekent veel voor de gemeenschap. Waar voorheen diepe armoede was, zijn er nu voor de nieuwe generatie kansen zich te ontwikkelen om daarna hun familie tot steun te zijn.

U kunt uw steun geven door een gift te doen in het envelopje, dat u in deze Dionysius in Beeld vindt. Het gevulde envelopje kunt u deponeren in de bekende 'duiventil', die tot Pasen achter in de kerk zal staan. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening 32.69.10.034 van de Missiewerkgroep, onder vermelding van 'Vastenaktie'.

In het weekend van 16-17 maart zal extra aandacht worden besteed aan de Vastenaktie, en is de collecte tijdens de vieringen ook bestemd voor het vastenaktieproject. Van harte aanbevolen!!! De totaalopbrengst via envelopjes, bankrekening en collecte, zal door Vastenaktie met 50% worden verhoogd, en dan worden gestort voor het scholenproject in Ethiopië. We

zouden het heel erg op prijs stellen, als u een van de genoemde mogelijkheden gebruikt voor uw gift.

De MEMISA deurcollecte, gehouden op 2-3 februari, heeft het mooie bedrag van € 432,= opgebracht (vorig jaar € 401,40). Heel hartelijk dank voor uw niet aflatende steun aan deze belangrijke organisatie!

Namens de Missiewerkgroep
Siem van Langen

Stille Omgang



In het weekend van 16-17 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang plaats. 'Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor' (Credo, pugno), is dit jaar het thema. De vertrektijden voor parochianen en anderen, die per bus mee willen gaan zijn:

H.Hartkerk - De Noord	19.50 uur
Dionysiuskerk - Centrum	20.00 uur
H. Familiekerk - 't Kruis	20.05 uur

De heilige Mis in 'De Krijtberg' is om 22.15 uur en daarna wordt de Stille Omgang gelopen. Na afloop is er koffie en een broodje in de Lutherse kerk aan het Spui. De kosten voor deelname zijn € 11,= per persoon; graag gepast betalen in de bus.

Opgave deelname bij Jan Borst (57 16 397) en Siem Rood (57 10 219). Ook dit jaar gaat weer een grote groep pelgrims te voet vanaf de H. Hartkerk in De Noord - info bij Arie Botman (57 11 861).

Onze paus-emeritus, Benedictus XVI, heeft een 'Jaar van het Geloof' afgekondigd. Hij roept in het kader van dit bijzondere jaar alle christenen op te getuigen van hun geloof in de drie-ene God. Benedictus XVI maakt duidelijk, dat het christelijk geloof een openlijk getuigenis inhoudt. De heilige

Geest die ons als een rijke gave bij Doopsel en Vormsel is gegeven, zendt ons uit en versterkt ons getuigenis door het moedig en vrijmoedig te maken. Tijdens de tocht door Amsterdam, een stil maar openlijk teken van ons geloof, kunnen we ons biddend afvragen hoe wijzelf kunnen bijdragen aan de boodschap van heil, de boodschap van Gods liefde, die ons laat delen in zijn goddelijk leven tot in zijn eeuwigheid.

Vanuit Heerhugowaard gaan ook enkele jongeren mee. Petra Bijvoet gaat mee als begeleiding. Vanuit het Bisdome wordt voor Noord-Holland-Noord een bus geregeld: vertrek om ongeveer 18.30 uur. De toegangsprijs voor het jongerenprogramma is € 7,- p.p. (graag gepast betalen). Als je mee wilt gaan, meld je dan aan (pjc.bijvoet@versatel.nl) bij Petra Bijvoet. Het thema van het jongerenprogramma van de Stille Omgang 2013 is 'Believe!' Tijdens het jongerenprogramma staan we stil bij het thema onder andere door middel van muziek en een spreker van formaat. Aan de hand van de drie volgende vragen wordt ingegaan op het thema: What do I believe?, Why do I believe? en When do I Believe? Op www.stille-omgang.nl/jongeren/ kun je meer info vinden over de Stille Omgang en het jongerenprogramma.

La Tintarella 

**Bij inlevering van deze advertentie
èn bij besteding van méér dan € 24,95
een dagverse appeltaart gratis.**

U kunt bij ons terecht voor heerlijke Limburgse vlaaien.
Keuze uit wel 40 soorten (op bestelling).
Dagelijks keuze uit 10 soorten bij ons in de Tintarella-salon.

La Tintarella, Raadhuisplein 12, 1701 EJ Heerhugowaard
Zie hyves, facebook en twitter



Interkerkelijke Koren- en Zangavond

Op zondagavond 7 april is de jaarlijks terugkerende Interkerkelijke Koren- en Zangavond in onze kerk

Met medewerking van:

Interkerkelijk Mannenkoor Edoza uit Sneek o.l.v. Jan Hibma
Ritmisch Koor uit Heerhugowaard De Noord o.l.v. Trudy Hand
Kinderkoor His Kids uit Broek op Langedijk
Wordship Sjaloom - Ensemble Sonore

Esther Burgstra, sopraan en Danielle van den Berg, panfluit
Dub de Vries, orgel en Arie Horst, piano

Aanvang 19.00 uur
Toegang gratis. Er is een collecte



Het Interkerkelijk Mannenkoor Edoza (Evangelie door Zang) bestaat uit meer dan 100 leden, die vooral uit Friesland afkomstig zijn. Het koor wordt veel gevraagd door kerken om medewerking te verlenen aan zangdiensten. En regelmatig worden concerten gegeven, ook in samenwerking met solisten en/of orkesten. In 2008 heeft Edoza haar 50-jarig bestaan gevierd en het koor verheugt zich nog steeds over een groeiend aantal leden. Ook buiten Friesland is Edoza geen onbekende. Naast diverse TV- en radio-opnames heeft Edoza tournees gemaakt door Canada en Oost-Europa. Optredens in o.a. Tsjechië, Polen, Hongarije, Roemenië Duitsland vormden een hoogtepunt bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Ook mag het Groot-Kerstconcert in Sneek niet onvermeld blijven.

Vrienden van het Gregoriaans

Op 14 april luisteren de 'Vrienden van het Gregoriaans' om 10.00 uur de heilige Mis in onze kerk op.

Voor het koor een vanzelfsprekendheid, voor de kerkganger van deze tijd wellicht even een vraagteken, voor de ouderen een stuk herkenning en genieten van deze aloude muziek. Een stukje geschiedenis ...

In de jaren 1960-1965 dreigde het Gregoriaans door de ongebreidelde vernieuwingsdrang als traditionele kerkzang te verdwijnen; dit tot ergernis en verdriet van velen. Dit gegeven bracht de heren Jan Hand (dirigent), Hill Schipper (organisator bij uitstek en tevens reserveorganist), Jos van der Linden (organist), en Henk Kooter (organisator en zanger) in september 1969 op het idee om samen met een aantal gelijkgestemde zangers een Gregoriaans koor op te richten, om zodoende deze prachtige zang en dit cultureel erfgoed te behouden en in de diverse kerken in de regio ten gehore te brengen. Dit is een moedig en tegelijkertijd een fantastisch initiatief gebleken. Het koor kreeg de naam 'Vrienden van het Gregoriaans' - onze lijfspreuk is: Cantate Domine Canticum novum: Zingt voor de Heer een nieuw gezang - en startte met zo'n 30 leden. En na al die jaren waarin de samenstelling van het koor zich regelmatig wijzigde maar constant in aantal bleef, verzorgen wij nog altijd met groot enthousiasme jaarlijks 14-15 eucharistie- en woord- en communievieringen in de diverse kerken in de regio.

In dit kader mogen wij op 14 april bij u in de Dionysiusparochie de eucharistieviering opluisteren en bent u in de gelegenheid het Gregoriaans te beluisteren en mogelijk te (her)ontdekken. Wij wensen u vanaf deze bladzijde een goede en devote viering toe.

Vrouw & Geloof-dagen 2013

Ontmoetingsdagen voor vrouwen over omgaan met verlies

De Werkgroep 'Vrouw & Geloof' - Noord-Holland - organiseert in april in Wormer, Hoorn en Schagen drie (dezelfde) dagen voor vrouwen over 'Omgaan met verlies'. Een ontmoetingsdag voor vrouwen over een thema waarmee we allemaal te maken hebben, maar niet altijd even makkelijk over praten. Verlies komt in ieders leven voor. Verlies door overlijden of een

(echt)scheiding, verlies van gezondheid, werk of andere ervaringen van verlies. Ze horen onherroepelijk bij het leven. Ervaringen die gevoelens oproepen van onmacht, rouw en verdriet. Iedere vrouw beleeft dat op haar eigen manier. Dat kun je niet voor elkaar invullen. Maar je kunt elkaar wel steunen en van elkaar leren.

Op deze ontmoetingsdagen laten we ons inspireren door Maria van Nazareth, de vrouw uit de Bijbel die in haar leven veel heeft verloren en veel had te rouwen. Jos van Steen (Wormer) vertolkt op theatrale wijze het aloude verhaal. Daarna houdt José van Sante een inleiding vanuit haar pastorale praktijk in Purmerend. Na de lunch is er gelegenheid om onze indrukken te verwerken in een groeps gesprek of een creatieve activiteit. Eén van de workshops wordt gegeven door kunstenaar Ida van der Lee vanuit haar project 'Allerzielen Alom'. Ook is er ruimte voor muziek en zang. We sluiten de dag af met een korte viering.

Voor wie? Voor alle belangstellende vrouwen (maximaal 40 per dag).
Data en plaats: dinsdag 16 april in Wormer, vrijdag 19 april in Hoorn, en vrijdag 26 april in Schagen. Tijd: van 10.00-16.00 uur (ontvangst vanaf 09.30 uur). Kosten: € 10,= of € 15,= (naar draagkracht, graag gepast).
Lunch: ieder brengt zelf brood mee; wij zorgen voor soep, fruit en drinken.
Informatie en aanmelden per e-mail naar: vrouwengeloof@gmail.com of schriftelijk naar: Werkgroep Vrouw & Geloof, p/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn (0229 - 84 25 44).

CELEBRATE

Inspired in Spirit

Celebrate zal dit jaar voor de negende keer gehouden worden, en wel van 26 juli tot 2 augustus op Vakantiepark Pagedal in Stads kanaal. Een schitterende locatie met veel faciliteiten (als u Pagedal nog niet kent, neem dan een kijkje op www.pagedal.nl).

Deze Celebrate-vakantieweek laten wij ons inspireren en aanvuren door Gods heilige Geest. We beleven samen ons geloof, vieren ons geloof en versterken ons geloof. En we genieten van een heerlijke vakantieweek.

Lees de brochure (in de kerk aanwezig) door, meld u aan en nodig ook uw vrienden of familie uit!

Wij verlangen ernaar dat God de mensen van vandaag opnieuw aanspreekt, dat de heilige Geest ons - kinderen, tieners, jongeren, en volwassenen - doet *léven*!

Voor meer info over alle activiteiten zie: www.kcv-net.nl of 0495- 55 46 44. U kunt ook Gert Borst (57 10 883) bellen om meer inlichtingen.

De biecht

Een liefdevolle verzoening

Wie van ons is zonder zonde? Wie kan zeggen, dat hij of zij helemaal perfect is? Ik denk dat niemand van ons dat kan zeggen, ik in ieder geval niet. Wat is het dan mooi dat de Kerk een sacrament heeft om weer recht te komen staan voor God en mensen: het Sacrament van Boete en Verzoening. Sommige mensen zullen zeggen: "Ik belijd mijn fouten alleen rechtstreeks aan God". Maar het kan zo bevrijdend zijn om aan een vertrouwenspersoon je zonden te biechten, omdat deze voor je kan bidden en advies kan geven en naast je kan gaan staan. De brief van de apostel Jakobus zegt het ook: "Belijdt elkaar je zonden en bidt voor elkaar". Dus niet alleen de verticale relatie van God tot mens is van belang, maar ook de horizontale relatie van mens tot mens is nodig. De priester staat in het dienstwerk van de Kerk en daarmee in dienst van Jezus Christus zelf. Daarom kan hij in zijn Naam ook nog vergeving schenken van je zonden. Hierdoor word je weer helemaal schoon, zoals bij je doopsel. En omdat niet iedereen een geheim kan bewaren, is het biechtgeheim ingesteld. De priester heeft geheimhoudingsplicht.



De één zal vaker behoefte hebben om te biechten dan de ander, maar de Kerk schrijft voor om minimaal één keer per jaar te biechten, het liefst in de Paastijd. Sommige mensen hebben vroeger vaak verplicht moeten biechten. Dat is nu niet meer de bedoeling. Het gaat om de werking van de Heilige Geest, die je laat zien dat je iets verkeerd ge-

daan hebt. En die je het verlangen geeft om het weer goed te maken. Zoals de apostel Paulus schrijft, “dat het Gods goedheid is die u tot inkeer wil brengen”. Eigenlijk is het Sacrament van Verzoening, zoals het nu heet, een liefdes-gave. Zonde staat tussen mensen en God in en heeft ook gevolgen voor de relatie met anderen. Door de vergeving kun je weer recht staan voor God en mensen, en krijg je weer de liefde om verder te gaan. En als laatste wil ik zeggen: er is geen enkele zonde waarover je berouw hebt, die niet vergeven kan worden. Dus het is nooit te laat of te vroeg om naar een priester te gaan om je zonden te belijden. En om, als belangrijkste, de liefdevolle vergeving van God de Vader te ontvangen. Want Hij wil niets liever doen, dan een kind dat tot bekering komt, weer in zijn armen nemen.

Johan Gierlings

Ten huize van ...

De tuin van de kerk en pastorie ... een pláátje ... als de Hof van Eden en Jan Meester is onze hof-meester! Een geestige speling van de natuur heeft ervoor gezorgd, dat hij in de Hortensialaan (110) woont. Jan kwam, met een heleboel foto's naar de pastorie, zijn buiten-verblijf, om de nodige vragen te beantwoorden.

We weten natuurlijk een heleboel van Jan. Hij is degene, die 's morgens om 06.00 uur, soms nóg eerder, bezig is het kerkplein blad- of sneeuwvrij te maken en zout strooit zodat doordeweekse en weekend-kerkgangers geen benen en/of andere ledematen breken. We hebben op een witte zondagmorgen wel eens voor Jan geklapt in de kerk. Want al dat werk is wel een applausje waard. Hij is degene, die op een bescheiden manier de bloemetjes buitenzet in het centrum van Middenwaard bij de Hema en Mr. Cocker, en parochianen daarbij uitnodigt.

Hij is degene, die graag een jonkie drinkt en vertelt over zijn avonturen in Nederlands-Indië, en drie onderscheidingen draagt op zijn linker revers. Hij is degene, die defensiebladen brengt naar onze burgemeester, die zelf nooit in dienst is geweest. Hij is degene, die én op zaterdagavond én op



zondag rechts achter in de kerk zit. Hij is degene, die de bloembakken vak-kundig vult met primula's, azalea's, skimmia's, en viooltjes. Ook het lapje grond rond de grote oude boom op het kerkplein heeft de bijzondere aandacht van Jan.

De meegebrachte fraaie familiefoto maakt duidelijk, dat Jan de oudste is van de kinderen Meester: na hem werden nog drie broers en twee zussen geboren. Jan zag het levenslicht in Hoogwoud, op 17 juli 1928, en is gedoopt in de Lambertuskerk in De Weere. Toen hij vijf jaar was, verhuisde de familie naar de Obdammerdijk en daarna naar de Hensbroekerdijk, tegenover De Draai. Toen ging hij met de schuit over naar de Goddelijk-Kind-school, nu de Pater Jan Smitschool. Na de lagere school heeft hij twee jaar gestudeerd aan de Tuinbouwschool. Op 14-jarige leeftijd begon Jan als boerenknecht; dat betekende toen zeven dagen per week werken.

Als 19-jarige 'verhuisde' hij naar Arnhem om zijn dienstplicht te vervullen. Toentertijd sliep men met veertig man, tweehoog, op één kamer. Een dienstkamerraad uit Genemuiden (zwaar-gereformeerd) verkondigde: "Ik heb nog liever een nikser naast me dan een Roomse". Een 'nikser' is een ongelovige of atheïst. Jan had een prachtig katholiek gezond-verstand-antwoord: "Straks moeten we naar Indië en dan hebben we elkaar allemaal hard nodig!" Zo zijn de in hart en nieren rooms-katholieke Jan en de zwaar-gereformeerde Genemuidenaar vrienden geworden en altijd bij elkaar gebleven.

Ze werden met twee bataljons, in de Kota Inten, naar Nederlands-Indië gestuurd, een toenmalige kolonie van Nederland. Nederlands-Indië wilde destijds zelfstandig worden, maar Nederland wilde de kolonie niet kwijt. De allereerste dag al sneuvelden drie jongens en in totaal 6200. "Je hebt een sterke geest nodig", merkte Jan op. De tientallen meegebrachte fotootjes dateren allemaal uit die tijd en zijn dus 65 jaar oud. Vanuit de toenmalige Dionysiusparochie zijn ooit eenentwintig jongens naar Nederlands-Indië vertrokken, van wie nog zes in leven.

In oktober 1949 kwam Jan terug uit Nederlands-Indië. Met de bus uit Rotterdam waar de boot (na 4½ week varen) aankwam. Overall werden 'de jongens' afgezet. Voor Jan stond een erepoort klaar met 'Welkom Thuis' erop en de fanfare was er met een serenade.

De Gemeente Heerhugowaard bood hem een baan aan bij de Plantsoenen-dienst, maar Jan wilde eens een andere uitdaging. Zo werd hij stalmeester in een slachthuis in Alkmaar, waar hij 25 jaar gewerkt heeft.

Jan heeft ook een scheidrechtters-opleiding gevolgd en 's avonds trainde hij de voetbaljeugd. Op de fiets met de jongens naar Heiloo, naar Hoorn, en nooit een ongeluk gehad! Jan is van nature een dankbaar mens en dan zie je hoe bijzonder en kostbaar dat alles is. Jan heeft behalve een gezond verstand ook een gezonde kijk op situaties. Als de jongens, zonder af-bericht, niet op de training kwamen, werden ze niet opgesteld en dat legde hij ook uit aan de (verbaasde!) ouders! Ook in zijn tijd als scheidsrechter riepen ouders tegen hun kinderen:



“Schop z'n poten kapot!” Dan stopte Jan de wedstrijd en sommeerde de booszeggers, dat ze moesten vertrekken. Zo niet, dan zou hij een rapport opstellen en volgde automatisch een boete!

We weten ook een heleboel niet van Jan. Zo zag ik op één zo'n kleine foto een meisje! “Wie is dat?” Dat meisje was, volgens Jan, toch niet zo'n succes: “Ze was 'erg gemakkelijk' en ging niet naar de kerk!” Met een ander meisje (op foto) heeft Jan alleen maar geschreven tijdens zijn Nederlands-Indië-tijd. Dergelijke contacten waren belangrijk, naar post uitkijken, post mogen verwachten ... heel goed ... in een ver, vreemd en moeilijk land. En dan waren er nog de Javaanse meisjes, met wie hij getafeltennist heeft. Jan heeft lange tijd kleding ingezameld voor mensen (Roma's) in een vluchtelingenkamp in Frankrijk. Het KVG heeft ooit actie gevoerd voor dit doel en zo kreeg Jan een trailer vol.

Jan doet ook mee aan de nachtelijke Aanbidding. Meestal is hij van donderdag op vrijdag aanwezig van 00.00-01.00 uur, tenzij hij wordt gevraagd om te vervangen op een ander (nachtelijk) tijdstip. En dan te bedenken, dat hij 's morgens meestal om 05.00 of 06.00 uur opstaat. Allemaal geen probleem! En ... kookt hij zelf en elke dag? “Ja, hoor”, antwoordt Jan. Even later hoor ik wel, dat de Aldi hele goede instant-maaltijden verkoopt! Ik maak een voorzichtige bedenkelijke opmerking Jan kijkt me aan. “Ik ben nooit één dag ziek geweest”. Jan gaat ook wel eens voor € 5,= eten bij de Horst. Ja, en de was doet hij ook zelf.

Koken, eten, wassen, strijken ... waar heb ik het toch allemaal over?! Jan is een echte leerling van de Meester, die ooit zei: “Wees niet bezorgd voor je leven, wat je zult eten of drinken en ook niet voor je lichaam, wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar jullie hemelse Vader voedt ze. Zijn

jullie niet veel meer dan zij? ... En wat maak je je zorgen over kleding? Kijk naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik je: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als één van hen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan jullie, kleingelovigen. Maak je dus geen zorgen over de vraag: wat zullen we eten of wat zullen we drinken. Of wat zullen we aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie al deze dingen nodig hebben. Maar zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles jullie erbij gegeven worden. Maak je dus niet bezorgd voor de dag van morgen (Mt. 6).

Favoriete tv-programma's: voetbal, natuurfilms natuurlijk, het nieuws en docu's. En alleen voelt hij zich nooit: "Ik ben altijd bezig". Jan is in het bezit van een mooie sjerp, gemaakt door Anneke van Holland: *Eerbied in Gods tuin*, staat erop te lezen. Toen Rien zijn 80^e verjaardag vierde, ontving Jan deze sjerp. Op gepaste tijden weet Jan de sjerp in en buiten de kerk te dragen: als we ons parochiefeest vieren bijvoorbeeld, en op de Jaarmarkt-dag. Het kán natuurlijk niet anders, of je bent met een dergelijke levenservaring een halve psycholoog. Jan spreekt alleman. Jan kent alleman. Jan kan omgaan met alleman. Hij signaleert vanwege de recessie de nodige psychische problemen bij mensen. "Je hebt een sterke geest nodig!" Hoe is Jan nu eigenlijk in de hof van de Dionysiusparochie terecht gekomen? Nou, daarvoor mogen we Jan Zwetsloot heel erg dankbaar zijn! Er is nóg een meegebrachte fraaie foto, eigenlijk een collage van kleine foto's, met de tekst: **17-7-2008 Ome Jan 80 jaar!** Dat betekent dus, dat onze hof-meester, op 17 juli van dit jaar 85 jaar wordt!

Augustinus Aurelius (354-430), een groot theoloog en spiritueel schrijver, heeft de mensenfamilie ooit vergeleken met een veldboeket: de één is een roos, de ander een tulp, een derde een narcis ... maar allemaal samen vormen de mensen één groot en prachtig veldboeket. Wat is Jan dan? ... Ik kies voor klimop. Klimop is eenvoudig en sterk en blijft altijd groen. Klimop geeft een boeket iets extra's, een bijzondere uitstraling. Een boeket met klimop wordt ... meesterlijk! Bovendien is de klimop een symbool voor trouw. Heel hard nodig in deze tijd! In Kerk én wereld.



Wiljan Domen

Kapsalon Soumo

Knippen: Dames en Heren

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali
Averkamplaan 34
1701 VL Heerhugowaard
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

Ik werk het liefst op afspraak!

PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl



Johan Griffioen

Brillen en Contactlenzen

www.johangriffioen.nl

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 info@johangriffioen.nl

Stad van de zon - gratis parkeren

Zingen is dubbel bidden

Telkens als ik, waar ook ter wereld, een kerk binnen ga, dan kijk ik als organist of er een orgel is en waar het staat. Er zijn namelijk kerken waar geen orgel is! (Voor mij is dat geen echte kerk.)

De kerk krijgt meerwaarde als er wel een orgel staat. Het staat er echter niet voor de sier, ofschoon ik vaak, vooral in Nederland, met bewondering kan kijken naar de prachtige structuur van kerkorgels. Het is mijn leven lang mijn vak geweest om het orgel in de kerk te bespelen. Eén van mijn zoons wilde zijn vader wel opvolgen om dan een 'meneer te worden van de pastoor van de kerkpiano'. Hij is wel musicus geworden, maar spelen op een 'kerkpiano' doet hij niet.

In Volendam waar ik vele jaren als organist in drie verschillende kerken kwam, om de heilige Mis op zaterdagavond te ondersteunen, ontdekte ik tot mijn schrik, dat vlak voor de kerkdienst, in het Kruis, zo heette de kerk aldaar, de koster in alle frontpijpen van het orgel, een bosje tulpen had gestoken! Het orgel stond, zoals in de Dionysius, vlak naast het altaar. Het was of ik een klap in mijn gezicht kreeg.



De Katholieke kerk kan niet zonder orgel. In de geschiedenis van de protestante kerken is het lange tijd zelfs verboden geweest, dat er in de kerk een orgel geplaatst en bespeeld werd: te werelds. De samenzang werd, en wordt nog steeds op sommige plaatsen op de Veluwe, alleen gezongen op lange en trage noten, omdat men de zang niet ondersteunt met orgelmuziek, het orgel draagt de menselijke stem die zingt.

Op 10 november j.l. maakte Paus Benedictus XVI de aantekening dat muziek in de kerk door haar schoonheid het geloof voedt. Muziek draagt bij tot eer van God en heiliging van het Godsvolk. Muziek is niet alleen een toevoeging of een uiterlijke verfraaiing van de liturgie, maar is zelf liturgie. Aldus de Paus (bron: Vatican Information Service).

De Dionysiuskerk in Heerhugowaard staat er toch maar goed voor. Mooi orgel, twee koren, en wat wil je nog meer? Nieuwe koorleden zorgen er voor dat dat in de toekomst ook zo blijft. Als u meer wilt weten, mag u mij ook bellen: 072 - 57 15 172.

Ton Klos 🎵

Boekje open

Wilkin van de Kamp. Het wonder van het kruis. € 17,95.
ISBN 90-809546-1-6.

In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden; daarom heeft God besloten hen, die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging (1 Kor. 1,21). Als ondertitel staat vermeld: *De laatste achttien uur voor Jezus' sterven*.

Als katholieken hebben we de Bijbel en de Kruisweg, en vele meditaties over het lijden van Christus. De invalshoek van de schrijver is: hebben de mensen, die persoonlijk bij het lijden en het sterven van Jezus betrokken waren, wel begrepen wat er precies gebeurde en waarom Hij stierf? En wijzelf? Aan de hand van de zeven keer dat Jezus voor ons heeft gebloed, vertelt hij van de zeven wonderen van het kruis. En plaatst die wonderen ook in ons leven. Want voor jou en mij heeft Jezus zijn leven gegeven om ons het Leven te geven. Als eerste was daar, dat Jezus bloed zweette in de Hof van Olijven. Wat was de oorzaak? Als Jezus tot

zijn Vader bidt dat Hij de beker van Hem weg zou nemen, over welke beker heeft Hij het dan? De Man zonder zonde, wiens levensbeker alleen gevuld is met liefde, vrede, trouw, geduld, vriendelijkheid, enz. Zijn beker werd nu gevuld met overspel, ontucht, losbandigheid, afgoderij, haat, ruzie, drift, onenigheid, jaloezie, dronkenschap en al het andere dat onze zondige natuur heeft voortgebracht. Al onze zonden werden samengeperst in die ene beker. Toen heeft Hij de dood gesmaakt. Het eerste wonder van het kruis bestaat hierin, dat Jezus mijn levensbeker vol zonden heeft leeggedronken, zodat al mijn zonden



werkelijk van mij zijn weggenomen. Door het wonder van het kruis kan God ons weer zien. "Vroeger was u ver van God verwijderd, maar nu bent u dicht bij Hem gekomen door het bloed van Christus" (Ef. 2,13). Maar je moet dan wel je beker aan Jezus geven, m.a.w. je zonden belijden. En daarvoor hebben we dat genezende sacrament van de biecht. Als we niet erkennen dat we gezondigd hebben, kunnen we wel proberen elkaar te vergeven, maar zullen we nooit de bevrijdende kracht van Gods vergeving ervaren. Alleen door de vergevende kracht van Gods Liefde kunnen gebroken relaties herstellen.

Na dit eerste wonder van het kruis volgen er nog vele, met verwijzing naar ons eigen leven. Aan het eind van ieder hoofdstuk staat een gebed tot de

hemelse Vader om ons te helpen. Zulke gebeden zijn belangrijk om te leren heel direct iets bij God te brengen.

Tussendoor zijn er de vele verhalen van wat gebeurd is met mensen, die met hun leven naar Jezus gingen: vaak met genezing als gevolg. Aan het eind staat in volgorde wat er met Jezus gebeurde die laatste uren voor zijn sterven, met een verwijzing naar de plaatsen in het evangelie. De vele verwijzingen naar de Bijbel, maken dat je dit boek niet zo maar uitleest, maar het keer op keer zult pakken.

Het is indrukwekkend en boeiend in zijn poging de onvoorstelbaar grote liefde van God voor jou en mij te laten zien, en ons antwoord daarop in gebed en vertrouwen. Maar altijd is het Jezus' aanwezigheid die vóór alles gaat. Hij is erbij, bij alles wat gebeurt in jouw leven, hoe verdrietig of vol moeite, hoe zondig of vreugdevol. Het gaat om Jezus' liefde voor jou!! Laat ook voor jou het kruis een wonder worden! En daarna: Zalig Pasen!

Ada Bakker

Een modern profeet

Voor mij zijn schrijvers tochtgenoten en hun boeken landschappen, waar wij samen doorheen trekken. Als ik op mijn leven terugkijk, op mijn zoeken naar wijsheid, op mijn verlangen een literaire metgezel te vinden met unieke inzichten in de wereld die ik bewoon en het geloof dat ik belijd, dan is er één naam die altijd weer boven komt: C.S. Lewis.

Wat Lewis het meest aan het hart ging, was wat hij noemde het 'onversneden christendom', dat wil zeggen het Geloof dat altijd de kern heeft gevormd van het Evangelie en van de Belijdenis van de Kerk sinds de apostelen het hebben verkondigd.

C.S. Lewis, befaamd geleerde en literair criticus van Oxford en Cambridge, gewaardeerd schrijver van fictie en non-fictie, populair apologeet van het christelijk geloof, schreef tijdens zijn leven meer dan dertig boeken. ...

Uit: Benedictijns Tijdschrift (2013) 1, 27-28 (artikel van Bruce L. Edwards).

Boeken van C.S. Lewis, die een halve eeuw geleden stierf, kunnen geleend worden bij de pastorie.

Puzzel

Komt vrienden, in den ronde ...

en denk daarbij terug aan de tijd dat je met een griffel op een lei het ABC opschreef. Maak met ons de dans rond de start van het alfabet en zoek 18 woorden van 7 letters die van binnen naar buiten moeten worden ingevuld. Sympathiek van ons, dat we je de beginletters al geven. Bij juiste invulling verschijnt in de zwart omliggende ring een opmerking die bij deze tijd van het jaar past. Die is dan de oplossing die binnen een maand in de brievenbus moet liggen van Jan Tamis, Van Hellemondstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard of digitaal via j.tamis@ziggo.nl, als u een gooi wil doen naar het tientje waarmee dit keer, dankzij de 12 E's, Sijbrand Duin, Tamarixplantsoen 55, ging strijken.



Omschrijvingen:

1 groei 2 zonder gezelschap 3 langzaam (muziek) 4 onoverwinnelijke vloot
5 blamage 6 deel van een tekst 7 bioscooptheater 8 deel van een vliegtuig
9 geschenk 10 bekoring 11 foto toestel 12 hoeks chop 13 sportjasje 14 redev
voering 15 bovenarmspier 16 doen ezels 17 genegen om iets te doen 18
opschepper.

Vieringenrooster

zie ook: bladzijde 1: Vieringen rond Pasen

za	16-03	19.00		samenzang
zo	17-03	10.00	5 ^e zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
di	19-03	09.00	H. Jozef	samenzang
woe	20-03	19.00	Boeteviering	
za	23-03	19.00	Palmzaterdag	Gemengd Koor
zo	24-03	10.00	Palmzondag	SalTierra
do	28-03	09.30	De Zonnewijzer	
		19.00	Witte Donderdagviering	Cantory
vrij	29-03	13.30	Familie-Kruisweg (tuin)	SalTierra
		15.00	Kruisweg	
		19.00	Dienst van Goede Vrijdag	Gemengd Koor
za	30-03	19.00	Paaswake	Spirit
		21.30	Paaswake	Cantory
zo	31-03	10.00	Pasen	Gemengd Koor+Cantory
ma	01-04	10.00	Tweede Paasdag	SalTierra
za	06-04	19.00		Cantory
zo	07-04	10.00	2 ^e zo van Pasen	Gemengd Koor
za	13-04	19.00		samenzang
zo	14-04	10.00	3 ^e zo van Pasen	Vrienden vh Gregoriaans
za	20-04	19.00	4 ^e zo van Pasen	samenzang
zo	21-04	10.00	EHC-viering	SalTierra
za	27-04	19.00		samenzang
zo	28-04	10.00	5 ^e zo van Pasen	Gemengd Koor
za	04-05	19.00		Cantory
zo	05-05	10.00	6 ^e zo van Pasen	Gemengd Koor

Inhoud

Vieringen rond Pasen	1
Pastoor Frank Domen Een vrouw als eerste getuige	2
Even bijpraten ...	3
Familieberichten	6
Govert Buijs Wees gezegend, Benedictus	8
Ben Stoffels SJ Erfstukken van de Paus emeritus	10
Diaken Eelke Ligthart Gebed	12
Siem van Langen Vastenactie 2013	13
Stille Omgang	15
Interkerkelijke Korenavond	17
Vrienden van het Gregoriaans	18
Vrouw & Geloof	18
Celebrate	19
Johan Gierlings De Biecht	20
Wiljan Domen Ten huize van ...	21
Ton Klos Zingen is dubbel bidden	26
Ada Bakker Boekje open	27
Een modern profeet	28
Jan Tamis Puzzel	29
Vieringenrooster	30

Garage van den Berg

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
en onderhoud van alle merken

- 35 jaar ervaring
 - apk keuring benzine, diesel en hybride auto's
 - schadeherstel
 - storingsdiagnose
 - banden, uitlijnen
 - airco service
 - uitlaatservice
 - gratis haal- en breng-service
- Stevinstraat 1a
1704 RN Heerhugowaard
Tel. 072 5713842
www.garagevandenbergh.nl



TOYOTA



RENAULT



OPEL



CITROËN

en vele
andere ...

R.K. Parochie van de H.Dionysius

Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
www.dionysiusparochie.nl

pastoor Frank Domen

06 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

diaken Eelke Ligthart

072 - 57 44 328
ed.ligthart@quicknet.nl

eucharistievieringen

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

Aanbidding

elke donderdag van 19.00 uur tót vrijdag 23.00 uur

Parochiebestuur

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

Commissie Kerkbijdragen

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking

Rabobank 32 69 10 034

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

ABN-AMRO 58 90 67 656

kerkledenadministratie

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

kerkhof

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

de volgende Dionysius in Beeld verschijnt op 9 mei 2013

copij a.u.b vóór 28 april sturen naar:
parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking
Zonwering**

**Raamdecoratie
Buitenzonwering**

**Wandbekleding
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50
www.decobreed.nl**

BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: gnmsprenkeling@quicknet.nl



Lijstenmakerij (De Rietvink)
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.
Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

**Horizon Transport & Koeriersdienst
V.O.F Heerhugowaard**

***Altijd snelle en goede bezorgservice
Voor binnen- en buitenland***

Mobiel: 06 53 68 68 37
06 23 66 11 20
Fax: 072 53 49 00 6

www.horizon-transport-koeriersdienst.nl



Horizon Transport & Koeriersdienst

WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering.

Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten
en hoorservice!