

Parochieblad
Dionysiusparochie
Heerhugowaard

jaargang 46
nr 5 september 2012

Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper
in onze parochie

VANUIT EIGEN ATELIER

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES

rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82

Jaar van het Geloof 2012-2013

Beste medeparochianen, jullie hebben misschien al gehoord, dat paus Benedictus XVI een speciaal 'Jaar van het Geloof' heeft aangekondigd. Dit jaar begint op 11 oktober 2012 op de 50e verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. Het wordt afgesloten op 24 november 2013, Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.

De paus nodigt ons uit om de gave van ons geloof te delen met anderen, die de Heer nog niet kennen en die nog niet weten, dat de deur van het geloof altijd voor hen openstaat. Paus Benedictus wil met dit jaar bereiken, dat alle mensen vriendschap sluiten met Jezus Christus, de Zoon van God, de Redder die ons leven geeft, leven in overvloed.

De bedoeling is dat wij ons opnieuw te binnen brengen hoe mooi het geloof is en dat wij het geloof weer een belangrijke plaats geven in ons dagelijks leven; dat wij blijdschap en enthousiasme putten uit een hernieuwde ontmoeting met Jezus Christus; dat wij het Tweede Vaticaans Concilie beter gaan begrijpen; dat wij in iedere medegelovige het verlangen opwekken om het geloof ten volle en met hernieuwde overtuiging, met vertrouwen en hoop, te belijden.

Ondanks de moeilijke situatie van de hedendaagse mens zien wij, dat het Woord van God nog steeds blijft groeien en zich verspreiden. Op de eerste plaats omdat de kracht van het Woord niet van ons afhangt, maar met name van God. Wij mogen geloven in de verborgen kracht van het Woord van God en God laten handelen!

Op de tweede plaats groeit het Woord nog steeds, omdat er ook nog steeds goede grond is waarin het zaad valt en kan opschieten en vruchten dragen. Er zijn nieuwe evangelisten, die op deze mooie akker werken en daardoor wordt hun leven en dat van vele andere mensen omgevormd.

Op de derde plaats, omdat - ook al is er veel onverschilligheid onder mensen, misverstanden en vervolging - velen hun hart toch openen voor de uitnodiging van Jezus Christus en zijn leerlingen willen worden. Zij zijn als het mosterdzaadje, dat op den duur een grote boom wordt, die vruchten draagt; als het gist dat het deeg laat rijzen; als de graankorrel die openbarst om de korenhalm te geven.

Lieve medeparochianen, de Kerk en het geloof leven nog steeds. Laten wij van dit 'Jaar van het Geloof' samen iets moois maken, voor onszelf en voor anderen. Wij zijn medeverantwoordelijk voor de verspreiding van de Blijde Boodschap. Laten wij deze kostbare schat niet voor onszelf houden, maar uitdelen aan alle mensen om ons heen.

Pastoor Frank Domen

Even bijpraten ...

Westfriese Bedevaart

In tegenstelling tot eerdere berichten is de heilige Mis in Heiloo, op 16 september bij gelegenheid van de Westfriese Bedevaart, om **12.15 uur**. In de grote hal van de kerk vindt u op het prikbord het hele programma. De heilige Mis wordt opgeluisterd door ons Gemengd Koor én de Cantory. Diaken Frank gaat op de fiets. Iedereen die mee wil fietsen: de starttijd is 10.00 uur, bij de kerk. Wilt u graag met iemand meerijden in de auto? U kunt zich melden bij de pastorie. Ook als u een plaatsje over hebt in de auto. In de Dionysiuskerk is op 16 september om 10.00 uur een stille Mis.

jaarmarkt

Op 17 september staat onze kerk weer op de Jaarmarkt. De werkers van het eerste uur beginnen al om 06.30 uur met het opbouwen van de kramen. De heilige Mis is op 17 september om 07.30 uur in plaats van om 09.00 uur. Iedere bezoeker ontvangt een tasje met wel heel bijzondere verrassingen. En de artikelen in onze twee kramen zijn het bekijken en kopen waard. Maar alleen voor een kopje koffie bent u ook welkom!



Alpha-cursus

Op 26 september begint de jaarlijkse Alpha-cursus. In deze Dionysius in Beeld vindt u een folder. De Alphacursus begint altijd met een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Er is een heel team in de keuken. Vindt u het leuk om mee te doen ... ? Is koken uw hobby? We zoeken ook iemand, die af en toe op woensdag vanaf 17.00 uur leiding kan geven aan het kookteam. Het gaat om maaltijden voor ± 15 personen.

kaartje sturen

Weet u dat een kaartje sturen naar ... zeer gewaardeerd wordt?! Langdurig zieke mensen ervaren post en ook een bezoekje als heel bemoedigend. Tineke Koehler (Woonzorggroep 'Samen' Magnushof, Jacob Ruysdaellaan 30, 1741 KW Schagen) schrijft: "Lieve medeparochianen, ik wil jullie allen hartelijk bedanken voor alle lieve kaarten en goede wensen die ik gekregen heb. Het is heel fijn te weten, dat zo veel mensen met me meeleven en voor me bidden. Dat geeft me kracht en moed om door te gaan op deze lange weg." Vergeet u ook a.u.b. Corrie van Straaten niet: Medisch Centrum Alkmaar, Afdeling 063, kamer 025, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.

grote groene plant

Als u een grote(re) groene plant heeft, die eigenlijk niet meer in uw kamer past, wilt u dan a.u.b. eens aan de kerk denken? Misschien dat de plant wel mooi zou staan in de Fatimazaal.

Eerste heilige Communie en Vormsel 2012-2013

Alle bijzonderheden kunt u vinden op: www.dionysiusparochie.nl

advertenties

Zoals u ziet, zijn er weer nieuwe adverteerders. Advertenties zijn voor elk tijdschrift, voor elke krant, belangrijk. Oók voor Dionysius in Beeld. Maar voor adverteerders is het belangrijk te merken, dat hun advertentie het goed doet en resultaat heeft. Ideetje: vertelt u een adverteerder even dat u de betreffende advertentie in Dionysius in Beeld heeft gezien! Zo helpt u én Dionysius in Beeld én de adverteerders. En ... kijkt u eens naar de advertentie van La Tintarella ... bij inlevering van de advertentie én besteding van € 25,= krijgt u tót 1 november een appeltaart gratis!

La Tintarella 

Speciale actie geldig tot 1 november

Bij inlevering van deze advertentie èn bij besteding van méér dan € 24,95 tót 1 november 2012 een dagverse appeltaart gratis.

U kunt bij ons terecht voor heerlijke Limburgse vlaaien.
Keuze uit wel 40 soorten (op bestelling).
Dagelijks keuze uit 10 soorten bij ons in de Tintarella-salon.

La Tintarella, Raadhuisplein 12, 1701 EJ Heerhugowaard
Zie hyves, facebook en twitter



Ons Parochiefeest

Op zondag 7 oktober om 10.00 uur vieren we ons parochiefeest. Mgr. Jan van Burgsteden SSS is hoofdcelebrant en predikant. Ons Gemengd Koor, de Cantory en Spirit luisteren de viering op. Drie kunstenaars hebben zich ingezet om er een bijzondere dag van te maken. Inge Boulonois heeft een afbeelding van Dionysius verfraaid. Bas Bentzon (Bloemsierkunst) laat ons in het Parochiecentrum, tijdens de koffie met appeltaart en een glaasje, zijn bijzondere collectie rozenkransen zien. Er is een expositie van door hem gemaakte schilderijen en 'kunst met een knipoog'. En Bas leest ook enkele van zijn gedichten voor. Het door Rien van Holland gemaakte 'glas in lood'-raam (Aanbidingskapel in de pastorie) wordt gezegend en kan door iedereen bewonderd worden. En voor de kinderen is er leuke activiteit. We hopen dat u allemaal komt want elkaar ontmoeten, is het allerbelangrijkste van een parochiefeest!



Familieberichten (gemaakt op 5 september)

gedoopt

Alejandro Rubio is gedoopt op 17 juni. Hij is geboren op 3 januari 2012.
Adres: Van Teylingenstraat 40.

Op 1 juli is Julia Antonia Koopman gedoopt. Zij is geboren op 9 april 2012 en woont in de Nicolaas Beetsstraat op nummer 58.

Op 1 juli zijn ook gedoopt Yorrit (*15-12-1905) en Yannick (*13-08-07) Willebrands. Hun adres is: Van Eedenstraat 14.

Shanna Tol, is geboren op 29 april 2012 en op 8 juli gedoopt. Adres: Rijn 8.

Raphaël Maria Xaverius van Rixel is gedoopt op 12 augustus. Hij is geboren op 8 juli 2012 en woont: Amatist 53.

Jazzlee Djamayra Cheryleen Freeth is geboren op 23 mei 2012 en gedoopt op 19 augustus. Zij woont in Beverwijk, in de Beijneslaan op nummer 50.

Willem Soering is geboren op 29 maart 2012 en gedoopt op 26 augustus.
Adres: Van Veenweg 120.

Jaylinn Shavelly Macnack is gedoopt op 8 september. Zij is geboren op 25 januari 2011 en woont: Keerkring 40.

getrouwd

Op 1 september zijn Odilon Romero en Madeleine Vodde in onze kerk getrouwd. De familie Romero woont: Diepsmeer 4.

van ons zijn heengegaan

Op 9 juni is Maria Catharina Hillegonda (Riet) van den Berg-Zut overleden. Zij is geboren op 23 november 1938 en woonde met haar man Arie in de Nelson Mandelastraat op nummer 117. De avondwake was op 14 juni en de uitvaartdienst op 15 juni. De crematieplechtigheid was in Schagen.

Maria Adelheid Bot-Sünder is geboren op 23 augustus 1917 en overleden op 26 juni. Zij woonde: Raadhuisstraat 1a. De wake was op zondagmiddag 1 juli en de uitvaart op 2 juli. Maria Adelheid Bot-Sünder is bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats aan de Krusemanlaan.

Margaretha Entius-Konijn is overleden op 24 juli. Zij werd geboren op 6 november 1925 en woonde in het Palet op nummer 19. De avondwake en de uitvaartdienst waren op 27 en 28 juli. Zij is begraven op ons eigen kerkhof.

Gerrit Buffing, geboren op 10 september 1927, is overleden op 28 juli. De laatste jaren verbleef hij in De Botter in Enkhuizen. De uitvaartdienst was op 3 augustus, waarna de begrafenis plaats vond op ons eigen kerkhof.

Johanna (Jos) Vlaar-Kaandorp, is geboren op 5 september 1933 en overleden op 2 augustus. Jos woonde met haar man Piet in de Metiusstraat op nummer 32. Op zondagmiddag 5 augustus was er een wake in onze kerk. De crematie in Schagen was op 6 augustus.

Johanna Maria Alida (Jo) Blommestein-Himmelreich, geboren op 9 november 1920, is overleden op 8 augustus. Zij woonde Dolomiet 90. De uitvaartdienst was op 16 augustus, waarna de crematieplechtigheid in Schagen.

Op 24 augustus is Joke van Walstijn overleden. Zij is 71 jaar geworden. Zij woonde in Noord-Scharwoude. De begrafenis was op ons kerkhof op 28 augustus.

Nicolaas Theodrus van Stralen, *14 maart 1924, is overleden op 4 september. Hij woonde: Middenweg 198. De uitvaart was op 8 september waarna de begrafenis plaats vond op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

**U kunt van bijvoorbeeld de trouwring van uw overleden dierbare een prachtig hand-vervaardigd herinneringssieraad laten maken.
zie de advertentie van Rik van Rixel**

Begrafenisvereniging „SINT BARBARA” HEERHUGOWAARD-C.

Tevens verzorging van crematies

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63
Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222
J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.



MEMORIAL GEDENKTEKENS *Voor een blijvende herinnering*

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur
Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A
1921 CE Akersloot
Tel. 072 - 5330691
www.memorialgedenktekens.nl

Van de Penningmeester

Namens het Parochiebestuur informeer ik u over de financiële situatie van onze parochie. De Kerkbijdragen tot en met juli 2012 bereikten het niveau van € 67.815,=. Dit is ruim € 4.000,= meer dan in 2010 doch fractioneel MINDER dan in 2011. We hebben de voorsprong, zoals eerder vermeld, tot op heden niet vast kunnen houden, maar hopelijk vindt er een positieve correctie in de komende maanden plaats. De Pinksteractie 2012 is per saldo € 400,= minder dan verleden jaar.

De **Jaarcijfers 2011** zijn eind maart aan het Bisdom voorgelegd en zijn begin juli, evenals de eerder ingediende **Begroting 2012**, door het Bisdom goedgekeurd. Te uwer informatie volgen hieronder enkele kengetallen waaruit u kunt beoordelen hoe uw/onze parochie er voor staat.

Omwille van de leesbaarheid heb ik me beperkt tot de meest bepalende onderdelen in de relatie lasten (uitgaven) en baten (inkomsten); alle bedragen zijn euro's.

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>Begroting 2012</u>
<u>Lasten</u>			
Persoonskosten	80.313	85.397	85.454
Onroerende zaken en kerkelijke gebouwen	70.359	68.773	77.650
Eredienst/pastoraal	15.188	13.733	15.150
Verplichte en vrijwillige bijdragen	24.086	30.914	30.350
Beheerskosten	<u>14.130</u>	<u>15.935</u>	<u>14.600</u>
	204.076	214.752	223.204
<u>Baten</u>			
Bijdragen parochianen*	174.651	149.868	143.950
Opbrengst bezit en beleggingen	23.210	29.044	21.250
Incidentele baten	0	1.617	0
Nadelig resultaat	<u>6.215</u>	<u>34.223</u>	58.004 (!)
	204.076	214.752	223.204

* totaal: kerkbijdragen, collecten, stipendia, uitvaarten, kaarsengeld, giften, etc.

Uit dit overzicht blijkt dat de **lasten** per jaar steeds met € 10.000,= **toemenen** terwijl de **inkomsten** significant **afnemen**. Dit jaar wordt zelfs een **tekort van € 58.004 (!)** verwacht.

Nu kan ik me heel goed voorstellen dat u met enige verbazing (en wellicht ook met zorg) kennis neemt van de post 'Bijdragen parochianen'. Het gaat relatief goed met de Kerkbijdragen, liet ik u eerder weten. En dan nu 2011 en in 2012 (voorspelling) enorme tekorten. Hoe is dat mogelijk? Er zijn meerdere oorzaken te noemen: de wekelijkse collecten, de inkomsten uit het kerkhof en afzonderlijke giften zijn beduidend lager dan in de voorgaande jaren.

Het doorbreken van deze negatieve spiraal kan worden bewerkstelligd door het verhogen van uw wekelijkse collectebijdrage en/of door het verstrekken van extra giften en/of het testamentair, aan onze parochie, toekennen van een legaat.

Voorts blijft het Parochiebestuur alert met het terugdringen van de kosten. Onze recente deelname aan het collectief "Energie voor Kerken", voor de levering van gas en stroom, geldt hierbij als voorbeeld.

Al met al geen eenvoudige opgave doch gelijktijdig geen reden tot groot pessimisme. Met uw bereidheid tot (extra) ondersteuning zullen wij gezamenlijk in staat zijn uw/onze parochie, ook in de toekomst, te laten floreren.

Egbert Klaassen



Activiteiten Jaar van het Geloof

Ook in onze parochie besteden wij aandacht aan het 'Jaar van het Geloof'. In het weekend van 13-14 oktober wordt het 'Jaar van het Geloof' geopend! Internet-verzendboekhandel Colomba heeft onze parochie flink gesponsord zodat we u, na de zaterdagavond- en zondagochtendviering van genoemd weekend, iets moois kunnen aanbieden in het kader van het thema. In het Jaar van het Geloof zijn er activiteiten voor jong en ouder, die alles te maken hebben met geloofsverdieping.

Cursus Filosofie vanuit Rooms-Katholiek perspectief

Gehoor gevend aan de oproep van Paus Benedictus XVI om ons een jaar lang intensief te gaan bezighouden met de beleving en de inhoud van ons geloof, is - onder andere - besloten aan te vangen met een cursus filosofie vanuit Rooms-Katholiek perspectief. De grondgedachte daarbij is de uitspraak waarmee de zalige Paus Johannes Paulus II zijn beroemde Encycliek 'Fides et Ratio' begint: "Geloof en Rede (Fides et Ratio) zijn als twee vleugels waarmee de menselijke geest zich verheft om de waarheid te beschouwen. Het streven om de waarheid te leren kennen en tenslotte Hemzelf te kennen heeft God de mensen in het hart gelegd, opdat hij, door Hem te kennen en te beminnen, ook tot de volledige waarheid over zichzelf kan komen." In deze cursus zal de nadruk liggen op de 'vleugel van de rede' en zullen de grondbeginselen en grondbegrippen van de filosofie (in het bijzonder van Aristoteles en de heilige Thomas van Aquino) worden benut om ons geloof niet alleen begrijpelijker te maken maar vooral te versterken. Juist omdat zowel geloof als rede allebei gaven van God zijn en allebei gericht zijn op de waarheid, vormen ze een twee-eenheid die elkaar wederzijds kan en moet versterken. De cursus is gestart op 13 september om 19.30 uur en zal om de twee weken worden gegeven door drs. Adriaan Rotteveel (filosoof). U kunt zonder bezwaar aansluiten op donderdag 27 september.

Dionysiusclub

Ook voor de jeugd is er iets in het Jaar van het Geloof. Op zaterdag 15 september om 14.30 uur start de Dionysiusclub, een catecheseclub voor kinderen van groep 5 t/m 7. Waarom? Heel eenvoudig: goed leren is belangrijk, goed voetballen of handballen ook. En goed zwemmen en tekenen en trompet spelen. Maar 'goed geloven' - dat gaat ook niet vanzelf - is nóg belangrijker ... God kennen en weten dat Hij van je houdt, er altijd is, en je helpt om gelukkig te zijn en anderen gelukkig te maken. Kinderen kunnen dit leren ervaren. Dat is de doelstelling van de Dionysiusclub. De bijeenkomsten zijn inhoudelijk en heel gevarieerd, speels én eigentijds. (Groot)ouders zijn heel welkom. Vrienden en vriendinnen ook. Probeer het een keer!

Leesgroep Catechismus van de Katholieke Kerk

Het afkondigen van dit Jaar van Geloof, door Paus Benedictus XVI, is een oproep om de kostbare gave van het geloof te (her)ontdekken en met elkaar te delen. Het is dan ook 20 jaar geleden dat de Catechismus van de Katholieke Kerk is uitgekomen. We willen graag gehoor geven aan de oproep van de paus en we zijn ervan overtuigd, dat er meerdere parochiën zijn die er zo over denken. Daarom starten we een leesgroep, waarin

we uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, deel 1 *De Geloofsbelijdenis* met elkaar zullen lezen.

Vóór elke bijeenkomst wordt van de deelnemers verwacht, dat een afgesproken gedeelte van dit hoofdstuk is doorgelezen. Tijdens de bijeenkomst lezen we het nog eens door, en vervolgens gaan we erover met elkaar in gesprek. Het samen lezen en praten over het geloof, in respect en vertrouwen, geeft ons de kans ons geloof te (her)ontdekken en te verdiepen.

We starten op maandag 1 oktober 2012. De bijeenkomsten zijn van 10.00-11.00 uur in ons parochiecentrum, en we komen om de twee weken bij elkaar. Het zijn de maandagen van een oneven week. De eerste keer heeft u nog niets door kunnen lezen, maar krijgt u een reader aangereikt. Is uw belangstelling gewekt, dan bent u van harte welkom.

U kunt gewoon binnenlopen of u opgeven bij onderstaande personen:

Gert en Riet Borst (072 - 57 10 883) en Jannie Ligthart (072 - 57 44 328)

Ten huize van ...

Henk Smolenaars, onze organist, is op 2 juni 1945 geboren in dé orgelstad van Nederland: Haarlem. Dat kan geen toeval zijn. Misschien wel Toeval: een speelse beschikking van Boven! Haarlem ... waar het móóiste orgel van Europa staat: het Christiaan Muller-orgel in de Grote of Sint Bavokerk. Haarlem ... bekend om het grootste internationale orgel-improvisatie-concours. Haarlem ... waar onze organist-dirigent is geboren.

Hoe is nu het idee geboren om organist te worden? Henk speelde met de gedachte tijdens de Hoogmissen op zondag, die hem altijd muzikaal inspireerden.

De kerkmuziek waarvan Henk houdt, wórdt gespeeld maar spéélt ook met mensen. Als je echt luistert, streelt kerkmuziek je oren. Kerkmuziek opent je geest voor de schoonheid van de liturgie. Kerkmuziek nodigt je ziel uit om te dansen en geneest een gewond gevoel. Kerkmuziek maakt een mens van binnen stil. En kerkmuziek helpt het hart zich te Verheffen: “Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer” (Prefatie van elke heilige Mis).



Negen jaar jong kreeg Henk piano- en orgelles. En zijn leraar stelde hem na verloop van tijd voor om vak- en kerkmusicus te worden. Na de middelbare school kreeg hij een studiebeurs van de Gemeente Haarlem, en studeerde zes jaar theorie, piano, orgel én koördirectie aan de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in Haarlem.

Henk is organist én dirigent! Tijdens zijn studie was hij al werkzaam in zijn eigen parochie: Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Het orgel alhier verkeerde in een dergelijke slechte staat, dat het 'de achtste smart' werd genoemd! Ook heeft Henk gespeeld in de, inmiddels gesloten, kerk van de H. Elisabeth en Barbara, de parochie van Mia (met wie Henk getrouwd is) en waar een neef van Mgr. Huibers pastoor was, en in de Parochie van de H. Johannes de Doper in de Amsterdamstraat. Vervolgens in de Petrus en Pauluskerk en daarna verruilden Henk en Mia Haarlem voor Heerhugowaard en werd hij organist-dirigent in onze Dionysiuskerk.

“Hebben jullie elkaar ook ontmoet op een dansschool zoals sommige andere al geïnterviewde parochianen?” Nee, bij Albert Heijn. Mia zegt dan, dat Henk niet kan dansen!? Henk legt uit, dat hij geen maat kan houden?! Is dat wel mogelijk ... een dirigent-organist die geen maat kan houden?! Misschien een speels excuus omdat Henk niet wil dansen?! Henk heeft vaker speelse oplossingen! Hij componeert ook zelf. Als koorleden dan 'Henk Smolenaars' onder de muziek zien staan, krijgt hij wel eens commentaar. Henk ondertekent dus met 'Enrico Smolenski' en ... iedereen vindt het prachtig!

Hoe is deze Haarlemmer in hart en nieren in Heerhugowaard terecht gekomen? De Petrus en Pauluskerk, waar Henk organist was, zou gaan sluiten, en de Dionysiuskerk in Heerhugowaard had een organist nodig. Henk en Mia wilden kinderen adopteren en wilden daarom een groter huis. Heerhugowaard is het, nu al 35 jaar lang, helemaal: werk- en woonplek: kerk en huis!

Henk en Mia hebben twee kinderen, vlak na hun geboorte, verloren. Henk zei, dat dit verschrikkelijk is om mee te maken, maar dat het niet past om God de schuld te geven. Een echt bijbelse gedachte, want zo staat geschreven: “Het is niet God die de dood heeft gemaakt. Hij toch heeft alles geschapen om te leven” (Wijshheid 1,13-14).



We weten allemaal wel dat het niet God is, maar de zonde die de dood heeft gebracht. Onlangs las ik in het 'Benedictijns Tijdschrift': *De wereld is een gevallen wereld doordat het besef is verdwenen van een God die alles*

in alles is. Dit volkomen negeren van God vormt de erfzonde die de wereld aantast en bederft (2012/3, 104). Bij het woordje 'dood' denken we meestal aan doodgaan. Maar mensen kunnen ook monddood gemaakt worden, en doodsbang. We kunnen iemand dood-zwijgen, iemand dood-ongelukkig maken, en we kunnen zó heel erg lelijk naar iemand kijken, dat de uitdrukking 'als blikken konden doden ...' gebruikt wordt. Ook deze vorm van de dood past niet bij God! Zonde! Dood-zonde?!

Mia vertelde dat *men* een kleine veertig jaar geleden niet gewend was dat een Nederlands echtpaar kinderen adopteerde uit India. Henk en Mia hebben destijds gevraagd om kinderen, die een gezinssituatie, liefde en zorg, het meest nodig hadden. *Men* kan hard oordelen en harde dingen zeggen tegen mensen, die juist handelen in de geest van het evangelie. Onze Heer Jezus heeft toch gezegd: "Alles wat gij voor de minsten der Mijnen doet, doet gij voor Mij." En ook: "Wie één van deze kleinen opneemt, neemt Mij op!" Wat is het toch belangrijk dat mensen nadenken, verbanden zien, zich verdiepen. Henk en Mia hebben dus twee kinderen geadopteerd: Maurice in 1974 en Bharati in 1976.

Ik kan me nog goed herinneren dat, al weer lang geleden in een parochie waar mijn broer kapelaan was, een voorbijganger na de ochtendmis van 07.30 uur vrolijk gedag zei en riep: "Kapelaan, uw werk zit er voor vandaag op en het mijne begint." Zo heeft ook een organist-dirigent véél meer werk dan een uurtje spelen op zaterdagavond en zondagmorgen. Eens in de veertien dagen, op maandagavond, repeteert de Cantory. Elke dinsdagavond repeteert het Gemengd Koor. Henk rijdt een paar maal per week van Schaapskuilmeer 51 naar Middenweg 248 om te studeren op ons orgel, dat 2056 pijpen telt, verdeeld over twee manualen (klavieren) en pedaal. Nieuwe Missen en liederen uitzoeken en instuderen, bewerken en herschrijven. Heeft u wel eens opgemerkt hoe mooi de teksten van de liederen bij de lezingen passen? Henk, een echte professional, vindt de liturgie van dé Kerk heel belangrijk en wil zich daar strikt aan houden.

En wat denkt u van de uitvaarten en jubilea en andere bijzondere vieringen, waarbij de dirigent-organist altijd aanwezig moet zijn! Er wordt nooit gevraagd aan de dirigent-organist of het schikt. Hij is er 'gewoon' en nog even graag als 35 jaar geleden. Henk is 35 jaar werkzaam in de Dionysiuskerk, maar in totaal al 47 jaar kerkmusicus. Hulde trouwens aan Mia! Je kunt geen organist-dirigent zijn als je vrouw je niet steunt op de achtergrond. En wie kan beter uitleggen aan de kinderen waarom papa al weer naar de kerk moet?! Mia heeft ook een indrukwekkende



vrijwilligersloopbaan: ze is lid van de Bezoekersgroep geweest, weekend-koster en nog steeds gastvrouw. Elke zondag zet ze na de viering koffie voor degenen die even gezellig een kopje willen drinken.

De vader van Henk vond het vak kerkmusicus géén vak. Dus studeerde Henk ook pianotechniek: hij stemde en repareerde piano's en gaf les. En dan was er de orgeljob natuurlijk. In eerdere tijden werkte hij wel 60 uur per week. Henk had veel leerlingen, 's avonds ook oudere mensen.

Wat een groot geluk dat Henk en Mia doorzetters zijn. In 2002 heeft Henk een open-hart-operatie ondergaan. In 2005 kreeg Mia borstkanker. In november 2010 heeft Henk lange tijd in het MCA gelegen en maanden thuis gerevalideerd vanwege een geïnficeerde galblaas, die tijdens de operatie was stuk gestoten. Vervolgens zette een bacterie zich vast tussen drie rugwervels op de hoofdzenuw van de ruggengraat. Uitval-verschijnselen, erge pijn, rolstoel, rollator, krukken Toen het eindelijk weer kón, hebben verschillende parochianen Henk elke dag naar de kerk gebracht om orgel te spelen: de pedaaltechniek moest weer ontwikkeld worden. Op deze plaats in dit interview ook hulde aan Ton Klos die al die tijd, in (winter)weer en wind en Deo gratias, Henk heeft vervangen.

Henk heeft natuurlijk in zijn kerkelijke loopbaan heel veel verschillende pastores meegemaakt en houdt niet van uitdrukkingen als *die pastoor* "Als organist-dirigent, als koor, als vrijwilliger, als kerkganger moeten we gewoon doorgaan. Alleen dan blijven gemeenschap én kerkgebouw behouden. Ik stop pas als ik echt niet meer kán!"
Dat klinkt als de prachtigste orgelmuziek in mijn oren!

Wiljan Domen



Een druilerige dag mét zon

Het was op een druilerige doordeweekse dag, dat de post uit de pastorie-brievenbus werd gehaald. De post wordt dan in de diverse postbakjes van de verschillende werkgroepen gedaan. In het postvakje van de PCI vonden we een enveloppe waardoor de zon ging schijnen: met € 90,- van een onbekende gever. Fantastisch en heel hartelijk bedankt. Het is fijn om te erva-

ren, dat er met elkaar meegeleefd wordt en dat we er als parochiegemeenschap voor elkaar kunnen en moeten zijn. Waar de PCI voor staat, en hoe u het dienstwerk van de PCI eventueel kunt ondersteunen, is te lezen in de folder die u vanuit de kerk kunt meenemen en op www.dionysiusparochie.nl

Jannie Ligthart namens de PCI

Glas-‘indoor’-ramen Aanbiddingskapel

Mijn ontwerp-idee om de Aanbiddingskapel wat kleur te geven door middel van glas-beschilderde ramen heeft de goedkeuring gekregen van het Parochiebestuur. En daar was ik blij mee. Ik acht het namelijk van religieuze waarde, dat een ruimte waar het Allerheiligste is uitgesteld en wordt aanbeden in vergelijking met de andere ruimten van de pastorie, een speciale sacrale uitstraling heeft. Met groot enthousiasme en geïnspireerd door de Geest heb ik het glas van de ramen (naar een ontwerp) met duurzame verf beschilderd en van strippen lood voorzien, waardoor een glas-in-lood-effect ontstaat, met name aan de binnenkant, in de kapel.

betekenis van de voorstellingen

Het linkerraam, vanuit de kapel gezien, verbeeldt o.a. het kruis, de eucharistie (ciborie, kerk en heilige hostie, korenaren, druiven), alsmede rechts beneden het lege graf met weggeschoven steen (verrijzenis).

Het rechterraam toont o.a. de heilige Paulus (links) met zijn leerling de heilige Dionysius als bisschop, beiden wijzend op het Allerheiligste, rechtsboven de zon, linksboven de duif (heilige Geest) en beneden de Bijbel.



Het was niet eenvoudig om met glasverf de juiste compositie en kleurverhouding te creëren, uitgaande van een glas-in-lood-suggestie. Intussen heb ik van diverse parochianen positieve reacties gekregen en dat doet mij goed! Ik hoop dat beide kapelramen mogen bijdragen aan de lof en eerbied van het Allerheiligste, onze God.

Rien van Holland

Bezoekersgroep R.K. Parochie van de H. Dionysius

Pastoor Frank Domen, diaken Frank Kamp en de zeven leden van de Bezoekersgroep bezoeken regelmatig parochianen. Dit zijn veelal parochianen, die aangegeven hebben bezoek op prijs te stellen.

De Bezoekersgroep heeft echter het gevoel dat het voor meer parochianen zinvol is om eens bezoek te krijgen van iemand uit de parochie. De bedoeling is om als Bezoekersgroep, onder leiding van het Pastorale Team, alle parochianen van 80 jaar en ouder te bezoeken. We realiseren ons, dat het op deze leeftijd moeilijk kan zijn om zelf naar het parochiecentrum en/of naar de kerk te gaan. Het Pastorale Team wil met deze bezoeken, én met het bezoeken van nieuwe parochianen, hun betrokkenheid met de parochianen uitdrukken.



We horen ook graag wanneer iemand ziek is of het anderszins moeilijk heeft. Een bezoekje en erover praten, kan al erg goed doen.

Indien van toepassing zoeken we naar mogelijkheden om te helpen. Graag horen we ook als een parochiaan in een ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis wordt opgenomen. Het adres leggen we dan op de achterste bank van de dagkapel, zodat ieder die wil een kaartje kan sturen of een bezoekje kan brengen. We willen als parochiegemeenschap ziekte, verdriet én vreugde met elkaar delen, en elkaar met liefde en aandacht nabij zijn op onze levensweg.

U kunt meer informatie vinden op de website van onze parochie:
www.dionysiusparochie.nl

Familienieuws

zaterdag 15 september 14.30 uur	Dionysiusclub groep 5 t/m 7
zaterdag 13 oktober 14.30 uur	Dionysiusclub groep 5 t/m 7
zondag 14 oktober 11.30 uur	Familieviering met SalTierra

Vacature Penningmeester PCI

Zoals u weet, probeert de PCI, de Parochiële Charitatieve Instelling, vanuit de christelijke overtuiging gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de medemens. Wij proberen dat te doen door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van mensen, die een beroep doen op de parochiegemeenschap en proberen ook zodoende ons steentje bij te dragen aan het bevorderen van de deugd van rechtvaardigheid in de maatschappij.

Wij hebben een gezellig team, dat zo'n vijf keer per jaar bij elkaar komt. Tussendoor houden wij ons vanzelfsprekend bezig met onze hoofdtaak: het ondersteunen van diegenen die een beroep op ons doen. Voor het financiële beleid zijn wij verantwoording verschuldigd aan het Bisdom. Om ons daarbij te ondersteunen zijn wij op zoek naar een vrijwillig(st)er die zich op de eerste plaats aangetrokken voelt tot ons werk, maar die tevens beschikt over enige expertise op het gebied van financiële administratie. De totale werkzaamheden leiden tot een werklast, die over het jaar verdeeld nauwelijks meer dan een paar uur per week vraagt.

Als u denkt te voldoen aan de hierboven gegeven beschrijving en als u ons bij ons Caritas-werk zou willen helpen, dan nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen bekijken of deze vrijwilligersfunctie van penningmeester iets voor u is.

Het PCI-Bestuur

Adriaan Rotteveel 072 - 57 19 098

Jannie Ligthart 072 - 57 44 328

Astrid Boi 072 - 57 41 088

Nieuws van de Charismatische Gebedsgroep

Impressie van Celebrate, 27 juli t/m 3 augustus 2012 te Stadskanaal

Voor de 8e keer vond deze vakantie-conferentieweek plaats. We hebben ons geloof met hart en ziel gevierd. Meer dan 800 mensen, plus tientallen dagjesmensen, namen deel aan dit festijn. De 180 kinderen en 120 tieners hadden hun eigen programma.

Verdieping en ontspanning gingen hand in hand. Velen werden diep geraakt door de Ierse Alpha-priester Pat Collins en de Nieuw-Zeelander James Jordan. Zij spraken over de vaderlijke liefde van God. Gods hart brandt van liefde voor al zijn kinderen en God wil dat zijn kinderen dit ervaren! Velen vroegen om gebed en er waren veel pastorale gesprekken over dit thema. Het was een ware oase, zeven dagen lang. Een teken van hoop voor onze Kerk. Als God zich zo liefdevol bekend heeft willen maken, zullen wij Hem dan ook niet bekend willen maken? Kom heilige Geest en vernieuw onze harten!

Gert en Riet Borst namens de Gebedsgroep

The word 'Celebrate' is written in a large, elegant, black cursive script. The letters are fluid and interconnected, with a prominent 'C' at the beginning and a decorative flourish at the end.

Van 27 juli t/m 3 augustus was er weer *Celebrate* in Stadskanaal. Na twee keer bij Hightime geweest te zijn, wilden we nu wel eens naar een groter festival van de KCV. Dat was dus voor ons de eerste keer. We deden niet mee aan een jongerenprogramma (4You) zoals bij Hightime, maar hebben bewust gekozen voor het programma voor volwassenen. En we hebben daar absoluut geen spijt van gehad, wat is *Celebrate* een fantastisch festival voor jong en oud. We hebben genoten, van o.a. de lofprijzingen, de eucharistievieringen (elke dag en met acht priesters), de ministries, de teachings etc. De teachings (lezingen) werden gegeven door hele goede en krachtige sprekers, die het geloof echt konden overdragen. James Jordan uit Nieuw Zeeland bijvoorbeeld en Father Pat Collins spraken ons heel erg aan. Er was een zeer breed assortiment voor elk wat wils. Ook de verschillende workshops die werden gegeven, waren geweldig. Ook deze waren en voor jong en oud. Zelf heb ik gekozen voor o.a. workshops die gingen over 'het geven van presentaties over het geloof', en 'Jezelf openen voor de Vader'. Heel aangrijpend. 's Ochtends en 's avonds was er (maar!) een uurtje lof-prijzen met o.a. *The Fruits* en een lofprijzband voor volwassenen. Dat lof-prijzen had van mij wel langer mogen duren: God prijzen met zingen ... er is niets mooiers. Tijdens een lofprijzing was de zanger John Nutall uit Engeland aanwezig. Hij heeft een schitterende stem en aangrijpende praise-nummers; we hebben een gesigioneerde CD gekocht. Fantastisch. Ook werden theaterstukken

voorgedragen door kinderen, die de hele week hadden geoefend. Mooi om te zien. Er is een hoop emotie naar boven gekomen bij mij en de Heilige Geest heeft een hoop bij mij losgemaakt. Als ik wil, kan ik wel deze hele Dionysius in Beeld volschrijven over Celebrate 2012. Maar ik wil graag wat ruimte over houden voor Celebrate 2013, want dat word zeker óók een spetterende feestelijke bijeenkomst. Zoveel mensen, wel geteld 800, die allemaal met dezelfde bedoeling naar Stadskanaal kwamen om een week lang de allergrootste God te ontmoeten in woord en sacrament en in mensen. Om een week lang zijn liefde te ontvangen. Wat zeg ik: een week lang? Je hele leven, want ná *Celebrate* gaat het leven mét God gewoon door.

Ik moet stoppen met schrijven, maar ik ben zo enthousiast geworden, mijn vrouw Marcha ook, dat ik eigenlijk niet wil stoppen. Dus ... kom volgend jaar ook naar *Celebrate* in Stadskanaal.

Niels Buiten



"Zingen is dubbel bidden"

Kerkmuziek in de Katholieke kerk werd vroeger, en ook nu, in het latijn gezongen. Eenheid in de liturgie was en is belangrijk en overal te begrijpen. Ook nu nog zingt het Gemengd Koor muziek, die bijvoorbeeld in Italië geschreven is en door het gebruik van het Latijn over de hele wereld bekend. Na Vaticanum II werd het gebruik van de volkstaal in de Kerk toegestaan. Het probleem was echter dat buiten enige liederen in het Nederlands, die in het Lof gezongen werden geen Nederlandse muzikale literatuur bestond. Denk maar eens aan de vele Marialieder. Spoedig is, na het Concilie in de zestiger jaren, veel muziek in onze landstaal geschreven. Bekende dichters en componisten maakten voor de liturgie bruikbare liederen. In de 'Gezangen voor de Liturgie' komen vele bekende namen voor: Huub Oosterhuis, Bernard Huijbers, Henk Jongerius. Ook vonden we bruikbare gezangen in het 'Liedboek van de Kerken', die vooral in de Hervormde Kerk gebruikt wordt, ofschoon nu ook wat modernere boekwerken in gebruik zijn. In welke gemeenschappelijk taal in de hemel gezongen wordt, weet ik niet, in ieder geval zingen het Gemengd Koor en de Cantory in het Nederlands en in het Latijn. Kom het maar eens meemaken!

Ton Klos

Kapsalon Soumo

Knippen: Dames en Heren

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali
Averkamplaan 34
1701 VL Heerhugowaard
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

Ik werk het liefst op afspraak!

PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl



Johan Griffioen

Brillen en Contactlenzen

www.johangriffioen.nl

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 info@johangriffioen.nl

Stad van de zon - gratis parkeren

Leesgroep Dionysiusparochie

Onze Leesgroep komt al enkele jaren bij elkaar en bestaat nu uit zes personen. Wij ontmoeten elkaar om de twee weken op maandag van 20.00 uur tot 21.30 uur. Wat hebben we zoal gelezen? Boeken over de heilige Franciscus, boeken van Anselm Grün, hoofdstukken uit de Bijbel.

Door het lezen komen we op ons eigen levensverhaal, op onze ervaringen in ons leven met God. Deze ervaringen worden met elkaar gedeeld in vertrouwen en respect. Zo kunnen we groeien in ons denken over levens- en geloofsvragen. Het is niet zo, dat er een vast plan is voor

de te lezen boeken, ieder kan een goed boek inbrengen. Het laatste boek dat we met elkaar hebben gelezen, was van Lorna Byrne, *Hoog in de hemel*. Lorna Byrne ervaart al heel jong engelen om haar heen. In haar boek spreekt zij over de beschermengel, die ieder van ons heeft en die ons

nooit in de steek laat. Het was bijzonder om dit boek samen te

lezen en ervaringen te delen. Door de gesprekken zijn we ons er meer bewust van geworden, dat engelen om ons heen zijn die ons willen helpen.

We hebben allemaal een eigen beschermengel, of zoals deze vroeger werd genoemd: een eigen Engelbewaarder.

Onze volgende bijeenkomst is op maandag 24 september om 20.00 uur in de huiskamer van de pastorie.

Iedereen die zich bij ons wil aansluiten, is van harte welkom. Heeft u zelf een boek dat u met anderen wilt lezen en bespreken, graag. Voor de koffie of thee wordt € 0,50 gevraagd. Voor meer informatie of als u zich wilt opgeven kunt u terecht bij Jannie Ligthart 072 - 57 44 328.



Boekje Open

Lauwrence Lovasik. De verborgen kracht van vriendelijkheid. 256 blz.
€ 14,75. ISBN 97890.6257084.3.

Voor de titel staat: De verborgen kracht van ... Een praktische handleiding voor wie de wereld om zich heen een beetje leefbaarder wil maken, steeds een beetje meer. Spreek nooit onvriendelijk over iemand Spreek nooit

onvriendelijk tegen iemand Altijd vriendelijk zijn is moeilijk. Het lijkt een minder belangrijke 'deugd', die toch echt wel aangenaam is voor anderen en ook prettig voor de vriendelijke persoon zelf, want tegen iemand die vriendelijk is, zijn anderen meestal ook aardiger. Met de vriendelijkheid komen tal van andere goede eigenschappen om de hoek kijken zoals behulpzaamheid, vergeving, respect, liefde, goedheid en hoffelijkheid. Vriendelijkheid verdrijft somberheid en duisternis en brengt nieuwe hoop in de harten. Een vriendelijk woord, een gebaar of enkel de toon van je stem kan al sympathie overbrengen op het lijdende hart. De neerslachtige mens wordt zo aangespoord om de moed niet te laten zakken. En dat is vooral in deze tijd zo heel hard nodig. Jij kunt het verschil maken! Dit boek maakt duidelijk dat vriendelijkheid geen klein onbelangrijk 'deugdje' is, maar dat wie zich erin oefent vanzelf vooruitgaat in de menselijke en bovennatuurlijke deugden. Maar het fijnste van dit boek is, dat het uitlegt hoe vriendelijkheid in eenvoudige, praktische stappen kan worden aangeleerd. Niets zwaarwichtigs, heel direct, helder als glas, en zo wijs! Doorheen het hele boek zijn vele bijbelteksten uitgeschreven, die achterin het boek worden aangeduid. En op het eind een test: Hoe aardig ben ik? Er was ooit een bekende spreuk, die vandaag nog altijd opgaat: Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Ook dit boek is zeer de moeite waard!

Ada Bakker



**Eén vriendelijk woord
kan
drie koude wintermaanden
verwarmen**

**Uw vriendelijkheid
moet bij alle mensen bekend zijn**
Fl. 4,5

Een goede voorbereiding op het basisonderwijs
en een nieuwe uitdaging voor uw kind

CHRISTELIJKE
PEUTERSPEELZAAL



HET PARAPLUUTJE

Chr. Peuterspeelzaal 'Het Paraplutje'

Wij bieden een veilige omgeving waar
de Bijbel de belangrijkste basis is.
Een plek waar uw kind spelenderwijs
de grondbeginselen leert voor het
basisonderwijs.

voor meer informatie bezoek onze website: www.hetparaplutje.nl
of stel een vraag via: info@hetparaplutje.nl

Taxuslaan 32 Heerhugowaard | Museumweg 1 Broek op Langedijk

ANA

KLEDINGREPARATIE NAAIATELIER & STOMERIJ

Ulterwaard 1B - 1703 MB - Heerhugowaard - Tel. 072 5345 555
www.anakleding.nl - info@anakleding.nl

Wij verstellen, repareren én **maken**
gewone kleding, bruidskleding, gelegenheids-
kleding, zwangerschapskleding etc.

Wij helpen u ook graag met het maken/
vermaken van uw gordijnen.

STOMERIJ

Overhemden wassen en strijken: **€ 1.95 p/st**

In de rivierenwijk naast de Vomar

Puzzel ... Kleren maken de man ...

maar ook de puzzel van deze ronde, waaraan het gehele gezin een bijdrage kan leveren. In het volgende fragment hebben we, schrik niet, meer dan dertig kledingstukken en hoofdbedekkingen van vier of meer letters verborgen. Komt u bijvoorbeeld 'de ijsboer kan' tegen, dan moet u daar 'boerka' uit zien te halen. Het juiste aantal verborgen kledingstukken en hoofdbedekkingen, een even aantal, is de oplossing van deze puzzel die binnen een maand kan worden gezonden naar Jan Tamis, Van Hellemondstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard. Het kan ook via j.tamis@zonnet.nl.



Niels Buiten, Pieter de Hooghstraat 85, dankt zijn gewonnen tientje aan het feit dat elk nadeel zijn voordeel heeft.

BLA-BLA!

VOOR OVERLEG GINGEN WE IN DE AVONDKILTE GOEDGEMUTST ARNHEM DOOR EN ONTWEKEN EEN STRUIKROVER. JA, SOMS PROBEREN LOSLIPIGGE JONGELUI ERGENS IN EEN BEDSTEE KABAAL OVER ALLES TE MAKEN. DEZE SCHELMENSTREEK KWAM MIJ TER ORE VIA MANKE PIET DIE ZIJN TUBA RETOUR ZOND, OMDAT HIJ ALLESBEHALVE STEVIG IN DE KOU STOND, TERWIJL HANS OP ZIJN HOEDE WAS. HIJ LIET ZICH DUS TERECHT EERST RINGELOREN. DEZE WANTOESTAND HAD NATASJA AL, MET KETJAP ONTSIERD, OP EEN ALP IN OOSTENRIJK ERVAREN. ZO'N TOVERKOL BAKT ZE BRUIN! ALLEMAAL BLA-BLA! ZE ROEMDE JAPAN. TYPEN HAD ZE DAAR GELEERD TIJDENS EEN WESPENCEREMONIE MET EEN COUPON CHOCOLADE. ZO GEZWIND! JACK KON TEVREDEN ZIJN!

Missio Wereldmissiemaand 2012: Senegal

Hoewel rijkelijk vroeg, willen we toch alvast uw aandacht vragen voor 'Oktober Wereldmissiemaand', met het zwaartepunt op Missiezondag. Missio doet de volgende oproep.

Wereldmissiemaand staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners van verschillende bevolkingsgroepen. De grootste zijn:

Wolof, Peul, Sérèr en Toucouleur. Senegal is een republiek en heeft dit jaar een nieuwe president gekregen: Macky Sall. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en Staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.

Katholieke Kerk

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven Bisdommen, waaronder het Aartsbisdom Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. De Katholieke Kerk zet zich onder andere in voor het onderwijs. Het land kent een hoog percentage analfabetisme. Het onderwijs is meestal in het Frans, de officiële taal van Senegal. Er wordt wel steeds meer les gegeven in het Wolof, één van de vele andere talen. Men streeft er naar meer kinderen naar school te laten gaan en vooral ook langer dan alleen de basisschool. Andere belangrijke problemen waar de Kerk zich mee bezig houdt: emigratie, vrouwenbesnijdenis, situatie van verstoten vrouwen.



Emigratie

Veel jonge mannen vertrekken naar Europa, waar ze werk hopen te vinden. Het is hun droom waarvoor ze alles riskeren: vele dagen op zee in een kleine houten vissersboot. Veel van hen overleven het niet. En degenen die Europa wel bereiken wacht een onzekere toekomst. In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven.

Vrouwenbesnijdenis

Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack strijdt tegen vrouwenbesnijdenis. Hoewel officieel verboden in Senegal, komt het nog vaak voor. Veel mensen zijn er van overtuigd, dat een meisje pas vrouw wordt wanneer ze besneden is. Zuster Christine heeft langzaam het vertrouwen van de dorpingen gewonnen. Samen met haar team gaat ze de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking.

Opvang vrouwen en kinderen

In de hoofdstad Dakar hebben de Zusters van de Goede Herder een opvanghuis voor vrouwen en kinderen. Zuster Yvonne Clémence Bambara

begeleidt de vrouwen tijdens hun zwangerschap en verzorgt samen met hen de baby's. De vrouwen volgen in het opvanghuis cursussen handarbeid, koken, wiskunde, boekhouding en Frans. Zo kunnen ze beter in hun eigen onderhoud voorzien.

Steun de Katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de collecte tijdens de vieringen in het weekend van Missiezondag (20-21 oktober) of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 ten name van Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Voor meer informatie: www.missio.nl
Bedankt voor uw gift en betrokkenheid!

Siem van Langen
MissieWerkgroep



Katholiek Vrouwengilde Heerhugowaard-Centrum 60 jaar

Op 26 september vieren wij het 60-jarig bestaan van onze vereniging. Daar zijn we trots op, vooral ook omdat KVG Nederland in 2005 opgehouden is te bestaan en KVG Noord-Holland ook sinds 2006 gestopt is. Wij zijn zelfstandig verder gegaan en draaien, mede door ondersteuning van het Gewest Noord-Holland-Midden, nog steeds goed.

We beginnen 26 september om 09.30 uur met een feestelijke heilige Mis opgeluisterd door het Gemengd Koor. Na afloop staat er een aangekleed kopje koffie in de parochiezaal. Om 19.45 uur zetten we ons feest voort in 'De Deel' in 't Kruis waar het muziektheatergezelschap 'New Danza' ons enige onvergetelijke uurtjes gaat bezorgen.

Ons programma tot eind dit jaar ziet er als volgt uit:

Woensdag 3 oktober: excursie naar het Tassenmuseum in Amsterdam.

Woensdag 24 oktober komt Frans Hofstra ons alles vertellen over slechthorendheid.

Woensdag 21 november: een avond georganiseerd door het gewest Noord-Holland-Midden in Hotel de Rijper Eilanden. Het viswijkenkoor 'Dulle Griet' uit Enkhuizen treedt voor ons op.

Woensdag 12 december: excursie naar de kerstshow in 'De Boet'.

Dinsdag 18 december: kerstavond in de SVW-kantine met een viering, een broodmaaltijd en een optreden van de zangtheatergroep 'Maandag Wasdag' in de sfeer van Kerstmis.

Onze avonden beginnen om 19.45 uur en vinden plaats in het zaaltje aan de Van Duivenvoordestraat 54, tenzij anders vermeld.

Mocht u belangstelling hebben voor het KVG, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Agnes Al (57 13 761) of Stiny van Schaik (57 14 446).

Stiny van Schaik



Mariamorgen

woensdag 10 oktober 2012

Op 10 oktober viert het Bisdom Roermond en de stad Maastricht het feest van de Heilige Maagd Maria, Sterre der Zee. De werkgroep van de KBO, die bestaat uit Ria Louter-Bruin, Coba Rood-Mulder en Rina de Lange-Vlaar heeft daarom gekozen voor het thema:

☆ 'Maria, Sterre der Zee' ☆

Het genadebeeld in de basiliek van O.L.V. ten Hemelopneming in Maastricht dateert van omstreeks 1435. Maria draagt het naakte Christuskind op haar linkerarm en heeft, net als haar Zoon, een kroon op het hoofd. Haar hoofd en schouders zijn bedekt met een sluier. Aan de voet draagt ze spitse Bourgondische schoentjes. Oorspronkelijk hield zij een peer in haar rechterhand. Later, vermoedelijk tussen 1609 en 1635, werd die vervangen door een vaasje met daarin een lelie. Aan haar rechterpols hangt een grote rozenkrans waarvan het kruis de vorm heeft van een anker. Maria wordt als Sterre der Zee vereerd sinds het wonder van 1684 toen een schipbreuk op zee werd voorkomen dankzij de voorspraak van O.L.V. van Maastricht. Ma

ria's gewaad is daarom ook bezaaid met sterren. Maria en haar Christus-kind draagt op hoge feestdagen een nieuwe blauwe mantel. De oude blauwe mantel wordt gedragen door het jaar en de rode mantel op lagere feestdagen en in de Paastijd. In de Vastentijd en de Advent draagt het beeld geen mantel en zijn de luiken van het retabel op het altaar gesloten. Meer informatie kunt u vinden op: <http://www.marypages.com/SterrederZee.htm> en <http://www.sterre-der-zee.nl>

Deze Mariamorgen houden we op woensdag 10 oktober 2012 om 09.30 in de Dionysiuskerk. Het Mariabeeld komt voor in de kerk te staan. Hiervoor zullen de tuinlieden van de parochie zorgen. En natuurlijk wordt weer gezorgd voor een bloemenpracht rondom het Mariabeeld. Na afloop van de viering kunt u gezamenlijk in de parochiezaal een kopje koffie of thee drinken. We rekenen op een grote opkomst. Iedereen is welkom, ook niet KBO-leden.

De Mariakapel in de Dionysiuskerk is overdag altijd open. U kunt er even bidden en een kaars of noveenkaars opsteken. Er zijn diverse soorten noveenkaarsen te koop voor € 5,= per stuk.

Rina de Lange-Vlaar ☆☆



Meet & Greet

Mgr. Punt heeft een groep vormelingen ontvangen in een 'Meet and Greet'-bijeenkomst. Het is uiteraard niet de eerste keer dat bisschop vormelingen ontmoet in het bisschopshuis, maar hier ging het om een bijzondere aanleiding.

Bavo-dag

Tijdens de vormelingsdag (de Bavo-dag) van het Bisdom Haarlem-Amsterdam kregen vormelingen de kans tips voor de Kerk aan de jongerenwerker van het Bisdom te geven. Natuurlijk was daar een prijs aan verbonden: de vormselgroep met de beste tips kon een 'Meet & Greet' winnen met de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J. Punt.

Assendelft

De groep uit Assendelft viel deze eer te beurt en mocht bij de bisschop op visite. De statige spiegelzaal van het bisschopshuis werd speciaal voor de

ze gelegenheid versierd met slingers en ballonnen. De vormelingen hadden tips gegeven, zoals een speciale Mis voor jongeren, en na afloop samen iets drinken en gezelligheid. Eigentijdse muziek, meer kleur en lekker zitten-de banken. Ook stelden zij de bisschop vragen als: “Hoe word je bisschop?” en “Heeft u nog tijd om te bidden?”

's nachts

“Bidden doe ik meestal 's nachts”, vertelde de bisschop. “Ik ben een avondmens en ga pas laat naar bed. Vroeger ging ik vaak nog om 01.00 uur de natuur in om te bidden op een duintop.”

vliegen in een F16

Opeens kwam het avontuur ter sprake, dat mgr. Punt, als bisschop van de Nederlandse Krijgsmacht, ook wel eens in een F16 had gevlogen. “Dat is gaaf!” riepen twee jongens in koor.

het belangrijkste van ons geloof

De bisschop had ook een kleine toespraak voorbereid: “Weten jullie wat het belangrijkste van ons geloof is? Toen de mensen aan Jezus vroegen wat het belangrijkste was, antwoordde Jezus: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Dat is het belangrijkste en daar hangt al het andere van ons geloof aan vast. God bestaat, Hij houdt van je en is mens geworden in Jezus Christus en wij, christenen, zijn naar Hem genoemd.”

cadeautje, rondleiding en pannenkoeken

Natuurlijk liet de bisschop de jongeren niet met lege handen naar huis gaan. Ieder kreeg een rozenkrans mee, die door de bisschop werd gezegd. De middag werd afgesloten met een uitgebreide rondleiding door het bisschopshuis. Daarna wachtte elders in de stad het pannenkoekenhuis.

Onze jongerengroep komt - in een nieuw jasje - bij elkaar
onder leiding van Marja, Petra, Martijn en pastoor Frank
op zondag 14 oktober van 17.30-20.30 uur

De Houtwurm



houten speelgoed

de spellenspecialist



edelstenen en mineralen

Houten speelgoed - Puzzels - Motoriek speelgoed

Creatieve materialen, oa. potloden, verf, krijt, vilt, wol, flanel

Ein O Sience - Spectro - Spellen van oa. Selecta,

Queen, Day's of Wonder, Smart, Mayhong, Go,

Schaak, Sjoelbakken etc.

Dijk 118 - 120 • 1721 AJ Broek op Langedijk • tel. 0226 - 34 40 42

mob. 06-13477733 • e-mail: info@dehoutwurm.nl • internet: www.dehoutwurm.nl

*Openingstijden: maandag: 13.00 - 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur,
donderdagavond tot 21.00 uur, zaterdag: 10.00 - 16.00 uur. Tevens op afspraak.*

Vieringenrooster

za 15-09	19.00		samenzang
zo 16-09	10.00	24 ^e zo dhj	stille heilige Mis
	12.15	Westfrieze Bedevaart Heiloo	GK+Cantory
za 22-09	19.00		Gemengd Koor
zo 23-09	10.00	25 ^e zo dhj	Spirit
woe 26-09	09.30	H. Mis b.g.v. 60 jaar KVG	
za 29-09	19.00		samenzang
zo 30-09	10.00	26 ^e zo dhj	Gemengd Koor
za 06-10	19.00	27 ^e zo dhj	samenzang
zo 07-10	10.00	Parochiefeest	GK+Cantory+Spirit
woe 10-10	09.30	KBO Maria-ochtend	
za 13-10	19.00		samenzang
zo 14-10	10.00	28 ^e zo dhj	Gemengd Koor
	11.30	Familieviering	SalTierra
za 20-10	19.00		samenzang
zo 21-10	10.00	29 ^e zo dhj	Gemengd Koor
za 27-10	19.00		samenzang
zo 28-10	10.00	30 ^e zo dhj	Gemengd Koor
do 01-11	19.00	Allerheiligen	Gemengd Koor
vrij 02-11	19.00	Allerzielen	Spirit
za 03-11	19.00		Cantory
zo 04-11	10.00	31 ^e zo dhj	Gemengd Koor
woe 07-11	09.00	H. Willibrord	
za 10-11	19.00		Spirit
zo 11-11	10.00	32 ^e zo dhj	Gemengd Koor

Inhoud

Pastoor Frank Domen	Jaar van het Geloof	1
Even bijpraten ...		2
Ons Parochiefeest		4
Familieberichten		4
Egbert Klaassen	Van de Penningmeester	7
Activiteiten	Jaar van het Geloof	8
Wiljan Domen	Ten huize van ...	10
Jannie Ligthart	Een druilerige dag met zon	13
Rien van Holland	Glas-'indoor'-ramen Aanbiddingskapel	14
Bezoekersgroep		15
Vacature	Penningmeester PCI	16
Gert en Riet Borst & Niels Buiten	Celebrate 2012	16
Ton Klos	Zingen is dubbel bidden	18
Leesgroep	Dionysiusparochie	20
Ada Bakker	Boekje Open over vriendelijkheid	20
Jan Tamis	Puzzel	23
Siem van Langen	Wereldmissiemaand 2012	23
Stiny van Schaik	Katholiek Vrouwen Gilde 60 jaar	25
Rina de Lange-Vlaar	Mariamorgen KBO 10 oktober	26
Meet & Greet		27
Vieringenrooster		30

Garage van den Berg

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
en onderhoud van alle merken

- 35 jaar ervaring
 - apk keuring benzine, diesel en hybride auto's
 - schadeherstel
 - storingsdiagnose
 - banden, uitlijnen
 - airco service
 - uitlaatservice
 - gratis haal- en brengservice
- Stevinstraat 1a
1704 RN Heerhugowaard
Tel. 072 5713842
www.garagevandenbergnl



TOYOTA



RENAULT



OPEL



CITROËN

en vele
andere ...

R.K. Parochie van de H.Dionysius

Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
www.dionysiusparochie.nl

pastoor Frank Domen

06 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

diaken Frank Kamp

f.kamp@dionysiusparochie.nl

eucharistievieringen

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

Aanbidding

elke donderdag van 19.00 uur tót vrijdag 23.00 uur

Parochiebestuur

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

Commissie Kerkbijdragen

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking

Rabobank 32 69 10 034

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

ABN-AMRO 58 90 67 656

kerkledenadministratie

wijlandomen@dionysiusparochie.nl

kerkhofadministratie

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

de volgende Dionysius in Beeld verschijnt op 1 november 2012

copij a.u.b vóór 21 oktober sturen naar
parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking
Zonwering**

**Raamdecoratie
Buitenzonwering**

**Wandbekleding
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50
www.decobreed.nl**

BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: gmsprenkeling@quicknet.nl



Lijstenmakerij (De Rietvink)
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.
Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Horizon Transport & Koeriersdienst V.O.F Heerhugowaard

***Altijd snelle en goede bezorgservice
Voor binnen- en buitenland***

Mobiel: 06 53 68 68 37

06 23 66 11 20

Fax: 072 53 49 00 6

www.horizon-transport-koeriersdienst.nl



Horizon Transport & Koeriersdienst

WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering. Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten en hoorservice!