

Parochieblad  
Dionysiusparochie  
Heerhugowaard

jaargang 46  
nr 2 maart 2012

# Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper  
in onze parochie

---

## **VANUIT EIGEN ATELIER**

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

## **OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD**

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

## **GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES**

---

**rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82**

---

## Vieringen rond Pasen

woe 28 maart 19.00 uur: boeteviering

### Palmpasen

za 31 maart 14.30 uur: Palmpasenkruisen maken in parochiecentrum  
19.00 uur: Palmpasenviering met het Gemengd Koor  
zo 1 april 09.30 uur: Palmpasenprocessie  
10.00 uur: Palmpasenviering met SalTierra

### Witte Donderdag

do 5 april 19.00 uur: Witte Donderdagviering met Cantory  
aansluitend biechtgelegenheid in de kerk en  
Aanbidding tot vrij 09.00 uur in de Dionysiuszaal

### Goede Vrijdag

vrij 6 april 09.00 uur: ochtendgebed in de Dionysiuszaal  
13.30 uur: familie-kruisweg in de tuin  
15.00 uur: kruisweg in de kerk  
19.00 uur: Dienst van Goede Vrijdag met Gemengd Koor

### Paaszaterdag

za 7 april 09.00 uur: ochtendgebed in de dagkapel  
09.30-10.30 uur: biechtgelegenheid in de kerk  
14.00-15.00 uur: biechtgelegenheid in de kerk  
19.00 uur: Paaswake met Spirit  
21.30 uur: Paaswake met Cantory

### Pasen

zo 8 april 10.00 uur: eucharistieviering  
met Cantory en Gemengd Koor  
aansluitend koffie in de Fatimazaal



### Tweede Paasdag

ma 9 april 10.00 uur: eucharistieviering met SalTierra  
aansluitend koffie in de Fatima- en Dionysiuszaal  
en eieren zoeken

## Van donker naar licht

Op Goede Vrijdag is Jezus gestorven en in het donkere graf gelegd. Omdat in binnen- en buitenland geweld aan de orde van de dag is, is het leven soms ook zo donker als een graf.

Toen Jezus om drie uur 's middags stierf, viel er duisternis over het hele land. De aarde beefde. De graven gingen open en de lichamen van vele heilige mensen kwamen te voorschijn. Zijn sterven was zó indrukwekkend, dat een Romeinse, niet-gelovige officier uitriep: "Waarlijk, Hij was een Zoon van God". Even indrukwekkend was zijn opstanding uit de dood. De aarde beefde. Er kwam een engel, stralend als een bliksemschicht. Hij rolde de steen van het graf weg. De soldaten schrokken.

In de loop van de veertig dagen tot aan Hemelvaart, laat de Heer zich vele keren zien. Aan één persoon, Petrus, of aan de apostelen en andere mannen en vrouwen en soms zelfs aan meer dan vijfhonderd mensen tegelijk. Iedere keer straalde Hij van licht, en begroette Hij de mensen met de woorden: "Vrede zij u".

De veertigdaagse vasten is (bijna) voorbij. Nu breekt een nieuwe tijd van bezinning aan. Wij mogen luisteren naar verhalen over de verrijzenis. Wie komt luisteren en meevieren, dringt er steeds dieper in door. En iedere keer dat wij horen over zijn lichtende aanwezigheid, mogen wij Hem laten komen in een stukje duisternis in ons eigen leven of in het leven van anderen. Zie de onmin tussen mensen en zie dan in je verbeelding Christus komen, die tegen beide partijen zegt: "Vrede zij u". Zie de droeve duisternis van je buurvrouw of een vriendin, die onlangs haar man heeft verloren, en nodig de van licht stralende Christus uit in haar leven te komen. Zie je eigen duisternis en zie Christus binnenkomen.

Jezus Christus is gestorven. En Hij is uit de dood opgestaan. Omdat God van ons houdt. Hij verlangt er echt naar dat wij in Hem geloven, dat wij ons leven, onze wereld, door Hem laten verlichten. Hij doet het, werkelijk, als wij maar geloven.

Ik wens jullie van harte een Zalig Pasen! Laat Jezus Christus, de Verrezenen, in jullie leven binnen. Laat zijn Licht schijnen in je duisternis. Geloven in Pasen betekent, dat wij er van getuigen. Spreken wij mensen over Jezus Christus, de Verrezenen. Brengen wij zijn Licht in hun bestaan. Moge de vrede van de Verrezenen met jullie zijn alle dagen van jullie leven.

Pastoor Frank Domen

## Van de Penningmeester

Minder goed nieuws moet je "verpakken" tussen goed-nieuws-berichten. Dan komt het minder hard aan en is de boodschap toch afgegeven. Dit heb ik ooit tijdens een cursus "communicatie" geleerd.

Gekscherend noem(de) ik deze methodiek "hoe vertel ik het mijn kinderen". Voor alle duidelijkheid, ik beschouw u, geachte lezer, niet als mijn kinderen maar als medeparochianen die ik, namens de Commissie Kerkbijdragen, wil informeren over het verloop van de actie Kerkbalans.

**Goed nieuws**, als u kijkt naar het resultaat tot en met februari in vergelijking met de voorgaande jaren. Namelijk: 2010 - € 31.225 - 2011 - € 36.600 en nu in 2012 - € 38.644 (!). Is het niet fantastisch en hoopvol dat wij, eigenlijk een beetje tegen de stroom in van de ontwikkelingen binnen de Kerk, dit resultaat hebben bereikt?

**Slecht nieuws**, als we de aan het Bisdom ingediende en inmiddels goed-gekeurde begroting voor 2012 beoordelen. Deze toont een indrukwekkend negatief saldo. Het, vooralsnog theoretisch, verschil tussen de inkomsten en de uitgaven binnen onze parochie, is vele tienduizenden euro's. Ik zal u in een latere publicatie van Dionysius in Beeld, gelijktijdig met het verslag over de jaarrekening 2011, gedetailleerd informeren.

**Goed nieuws**, wanneer ik me steeds weer realiseer (misschien ga ik nu wel buiten mijn boekje als penningmeester, maar het moet me toch van het hart) van welke dynamische en toegewijde parochie wij deel uitmaken. Niet alleen de toename van de kerkbijdragen maar, minstens zo belangrijk, de grote groep van vrijwilligers en de trouwe kerkbezoekers, zijn hier voorbeelden van. Evenals u constateer ik, dat er vanuit het pastorale team toenevende aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden tot geloofsverdieping en -beleving. Het pastorale team is blij met een ieder die daaraan meedoet, maar zeker niet minder blij met alle parochianen, die andere accenten leggen in hun geloofsbeleving en hun betrokkenheid bij de parochie.

Ik ben ook verheugd, dat het pastorale team, samen met de Bezoekersgroep, is begonnen met nog meer tijd te besteden aan het bezoeken van bijvoorbeeld parochianen van 80 jaar en ouder.

Zo gaan we samen verder, ieder op zijn/haar eigen manier, met het opbouwen van onze parochie. Bij deze gelegenheid wil ik u dan ook nog eens nadrukkelijk bedanken voor elke bijdrage in welke vorm dan ook.

Egbert Klaassen

## Even bijpraten ...



### **vrijwilligerswerk**

Ons vrijwilligersbestand is gedigitaliseerd. Elke vrijwilliger met taak of taken, staat in de computer. Heel belangrijk is nu: nieuwe vrijwilligers en vrijwilligers die stoppen, doorgeven aan de administratie. En, als u twee of meer vrijwilligerstaken heeft, en één daarvan vervalt, wilt u dat dan ook a.u.b. melden? Alleen dán blijft ons gedigitaliseerde vrijwilligersbestand up to date. Wij zouden ook graag de telefoonnummers, vast en mobiel, en e-mailadressen van alle vrijwilligers hebben. En dan nog: wanneer bent u met uw vrijwilligerstaak (taken) begonnen? Ook die info wordt zeer gewaardeerd. Daarom wordt, samen mét de uitnodiging voor de komende vrijwilligersavond op 18 april, deze aanvullende informatie aan u gevraagd. Als u wilt meewerken, bij voorbaat dank.

### **kaartje**

Joop Baten heeft ook een kaartje gekregen met de aanhef 'Lieve onbekende meneer Joop Baten'. Een - zeer gewaardeerd - kaartje van een echtpaar, voor wie Joop geen bekende is. Dat zijn leuke gebeurtenissen als je al lang noodgedwongen in Westerhout bent. De meer dan 100 kaartjes, die hij al heeft ontvangen, zijn nu van het prikbord verwijderd. "Dus", zei hij, "er is weer plaats voor andere". Nadat Joop al weer weken geleden gevallen is, heeft hij nog een zware longontsteking gehad. Gelukkig gaat het nu weer beter. Hij heeft al eens een scootmobiel geprobeerd! Hartelijke groeten en dank namens Joop. En als u nog eens een kaartje wilt sturen ... heel graag: uit het oog **niet** uit het hart, wordt zo ook bewaarheid.

### **Nelis**

De pastorie wordt ook bewoond door een kater en twee poezen. Vooral Nelis, de kater, wil 's nachts wel eens buiten blijven. Maar nu heeft hij in de gaten hoe hij in de nacht van donderdag of vrijdag op een gemakkelijke manier naar binnen kan. Hij gaat bij de voordeur zitten en gaat met één van de nachtelijke aanbidders naar binnen. Soms gaat hij zelfs mee naar de aanbiddingskapel en blijft daar uren liggen. Voor Ada Prinse is dat geen probleem: de Heer is ook zijn Schepper! Maar Nelis mag in de kapel van Ada niet miauwen, niet spinnen en geen andere geluidjes maken, want ... het is stille Aanbidding.

### **parochie-cursus-aanbod en filmavonden**

De cursus 'In goed Gezelschap' mag een succes genoemd worden. Het pastorale team heeft inmiddels besloten per jaar één Alpha-cursus te geven en één andere verdiepende cursus. Het onderwerp 'In goed Gezelschap', over verschillende heiligen die ons, mensen van deze tijd, iets te zeggen hebben, is voorgesteld door deelnemers van de 'Credo-cursus', die in 2011 gegeven is. Als er onderwerpen zijn, die u bijzonder interesseren: ideeën zijn welkom.

Dan worden per jaar nog twee filmavonden georganiseerd. De eerste keer is woensdag 18 april a.s. Het betreft de film 'Des Hommes en des Dieux'. De film, die gaat over een groep monniken in Algerije die steeds verder in het nauw wordt gedreven door de burgeroorlog die om hen heen woedt, was wekenlang de best bezochte film in de bioscopen. U bent van harte welkom op 18 april om 19.30 uur in het parochiecentrum.

### **godsdienst is terug**

"Godsdienst is terug", stelt Otto de Bruijne volgens CIP.nl. "Er wordt meer geluisterd naar elkaar. Zeker jongeren staan vaak open voor het christendom". De kerken zullen volgens De Bruijne niet per definitie voller worden, maar de gemeenschappen die blijven, sterker en vitaler zijn. "Ze zullen meer leven vanuit de kracht van God. Dat christendom heeft toekomst."

### **palmpasenkruisen maken**

Op zaterdag 31 maart worden om 14.30 uur palmpasenkruisen gemaakt. Alle kinderen én ouders zijn welkom. De kerk zorgt voor crèpepapier in allerlei vrolijke kleuren. En ook voor een paaswens, die gegeven kan worden aan degene voor wie het palmpasenkruis bestemd is. Als jullie geen kruis hebben, de kerk heeft er voldoende. Wel graag alles meenemen, waarmee jullie het kruis willen versieren: snoep, broodhaantje, chocolade-eieren, kaars, enz.



Na de viering op Tweede Paasdag mogen alle kinderen eieren zoeken in de tuin van de pastorie.

### **Kruisbedekking**

Een al-oude mooie traditie is: op zaterdag vóór de 5<sup>e</sup> zondag in de Veertig-dagentijd de kruisbeelden met een paarse doek bedekken. En op Witte Donderdag met een wit kleed. Heel fijn, dat Jo Ottenbros-Mahieu deze doeken voor onze kerk heeft gemaakt.

## Familieberichten (gemaakt op 17-03-2012)

### gedoopt

Julia Hiska Lens, geboren op 17 november 2011, is gedoopt op 4 maart. Zij woont met ouders Dennis en Sanna, en broertje Lucas: Tuin van Freyr 32.

Dilayla Turenhout is geboren op 5 september 2011 en gedoopt op 11 maart. Zij is het derde kindje van Wouter en Helena en de familie Turenhout woont: Tuin van Freyr 53.

Fons Junior Graziano Bot is geboren op 23 september 2011. Hij is gedoopt op 11 maart. Zijn vader en moeder zijn Fons en Silvia, zijn broer en zusjes heten Luca, Jada en Senna. Het adres van de familie Bot is: Amer 13.

### van ons zijn heengegaan

Johannes Petrus, Joop, Schouten is geboren op 1 mei 1921 en overleden op 26 februari 2012. Hij was getrouwd met Hermien Schouten-Hermans en woonde Dolomiet 52. De uitvaartdienst was op 2 maart 2012, waarna de crematie plaats vond in Hoorn.



## MEMORIAL GEDENKTEKENS

*Voor een blijvende herinnering*

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten  
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,  
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,  
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

### Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur  
Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A  
1921 CE Akersloot  
Tel. 072 - 5330691  
[www.memorialgedenktekens.nl](http://www.memorialgedenktekens.nl)



Petrus - Piet - Tamis is overleden op 14 maart 2012. Hij is geboren op 3 augustus 1931 en woonde met zijn vrouw, Gré Tamis-de Boer, in de Coltermanlaan op nummer 10. De avondwake en de uitvaart waren op 18 en 19 maart. Piet is begraven op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

Gertrudis Kruijer-van der Gragt woonde Dolomiet 82. Geboren op 4 november 1919, is zij overleden op 7 maart 2012. De uitvaart was op 13 maart en aansluitend volgde de begrafenis op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

## Vastenaktie 2012

*Onze solidariteit met Ethiopië!!!*

Vastentijd, tijd voor bezinning. De Vastenaktie van u, uw familie? Even meer aandacht voor een ander. Even geen toetjes na het eten. Even iets minder voor jezelf, en méér voor een ander. Even minder snoepen tot Pasen. Even minderen voor Ethiopië.

Herkent u zich in de diverse aansprongen van de Vastenaktie? Ze klinken als vanouds, bijna ouderwets. Toch zijn ze springlevend, en op ons allemaal van toepassing. Misschien zijn ze tot nu toe een beetje langs ons heen gegaan, maar we hebben nog een goede kans om er vóór Pasen iets mee te doen.

Uw tastbare steun aan Ethiopië is dit jaar bestemd voor de uitbreiding van de katholieke basisschool in Dhanka, West Ethiopië. We schreven hierover in het vorige parochieblad. We hebben ons aangesloten bij de parochies die zich, samen met de Stichting Schoolproject Ethiopië, inzetten voor de bouw van vier extra klaslokalen. Door deze uitbreiding van de school kunnen ruim 700 leerlingen in hun eigen dorp acht jaar naar school en deelnemen aan een examen dat hen kansen biedt voor een betere toekomst.

Tevens worden er agrarische en commerciële activiteiten ontwikkeld om de exploitatiekosten van de school in de toekomst te dekken. Op dit moment denkt men aan het verbouwen van koffie en groene pepers, het starten van een winkel en het houden van koeien. Op den duur is de school dan niet meer afhankelijk van ondersteuning van het bisdom. Al met al een duurzame investering!!



De Vastenactie heeft dit project, ingebracht uit onze regio, goedgekeurd en steunt het met extra gelden. De opbrengst die door de deelnemende parochies wordt overgemaakt naar de Vastenactie, wordt door de organisatie vermeerderd met 50% en bestemd voor het schoolproject. Dit laatste geldt alleen voor de opbrengst, verzameld in de parochie, en niet voor directe stortingen naar de Vastenactie! In ons geval is dat de opbrengst van de collecte op 17-18 maart, en het geld verzameld in de 'duiventil'. Mocht u liever een bedrag overmaken, wilt u dat dan dit jaar misschien storten op de rekening van de Missiewerkgroep onder vermelding van 'Vastenactie'. Ook dan geldt de verhoging van het bedrag met 50%.

In dit parochieblad vindt u naast de folder met algemene informatie het bekende enveloppe van de Vastenactie. Dit laatste kunt u t/m Pasen inleveren in de 'duiventil', die achter in de kerk staat. Maakt u uw bijdrage liever over: bankrekening 3269.10.034, Missiewerkgroep, o.v.v. Vastenactie (voor 50% verhoging), of giro 5850, Den Haag. Alvast hartelijk dank voor uw steun!!!

Namens de Missiewerkgroep  
Siem van Langen

## De Bezoekersgroep

Pastoor Frank, diaken Frank en de zeven leden van de Bezoekersgroep bezoeken regelmatig parochianen. Dit zijn veelal parochianen, die hebben laten weten bezoek op prijs te stellen. De Bezoekersgroep heeft echter het gevoel, dat er méér parochianen zijn, voor wie het zinvol is om eens een bezoekje te krijgen van de Bezoekersgroep. Het plan is nu opgevat om, onder leiding van het pastorale team, alle parochianen van 80 jaar en ouder te bezoeken, omdat we ons realiseren dat het op deze leeftijd moeilijk kan zijn om zelf naar de parochie, de kerk, te komen. Het pastorale team wil met deze bezoeken hun betrokkenheid met de parochianen uitdrukken. We horen het ook graag als iemand ziek is, of het anderszins moeilijk heeft. We willen als parochiegemeenschap ziekte, verdriet en vreugde met elkaar delen, om elkaar zo nabij te zijn op onze levensweg.

Namens de Bezoekersgroep  
Jannie Ligthart



## Ten huize van ...

'In der Beschränkung zeigt sich der Meister!' Het leven van de nu 77-jarige Jan Tamis, onze puzzelmaker, heeft zich afgespeeld op één vierkante kilometer! Hij is geboren aan de Van Veenweg, die toen nog Hondenweg heette, en gedoopt, gevormd, en getrouwd in de oude Dionysiuskerk.

Vader Dirk Tamis was koster. Toentertijd was een koster multifunctioneel: koster, doodgraver, klokkenluider, schoolschoonmaker (want de pastoor was voorzitter van het kerkbestuur én van het schoolbestuur), verwarmingsman. Dirk Tamis is op 40-jarige leeftijd overleden en liet een vrouw en acht jonge kinderen achter. Jan omschrijft zijn moeder als een dappere vrouw die het alleen gered heeft en kracht putte uit haar diep religieus besef. Jammer, dat ze niet heeft meegemaakt, dat drie van haar zes zoons koninklijk zijn onderscheiden voor bewezen maatschappelijke diensten.

Jan is getrouwd met Tonny van Tooren, dochter van een gemeentebode in Heerhugowaard. Zij hebben vier dochters en zeven kleinkinderen. De vader van Tonny had niet alleen iets met de gemeente Heerhugowaard, maar ook met het toneel. Alle kinderen speelden toneel en op een goede dag werd Jan uitgenodigd voor een rol: een verwend zontje des huizes. Tonny speelde zijn moeder. En zo is het geschied: Jan is dus - in toneelterminologie - getrouwd met zijn moeder!



De lagere school waarop Jan gezeten heeft, binnen die ene kilometer, was natuurlijk 'Het Goddelijk Kind'-school, nu de Pater Jan Smit-school. Hij heeft er eerst les gekregen én later gegeven! Op 24-jarige leeftijd, in 1959, was Jan een van de oprichters van de Don Bosco ULO, later MAVO, in Heerhugowaard; eerder was men voor algemeen voortgezet onderwijs aangewezen op Alkmaar.

'In der Beschränkung zeigt sich der Meister!' Er bestaan verschillende soorten meesters: onderwijzers en leraren, maar ook meester-spionnen, schaakmeesters, huismeesters, iemand kan meester in de rechten zijn. Jan is vaker ceremoniemeester geweest: bij veel feesten in het dorp, bij Sint Barbara en bij de KBO.

Jan Tamis is dus eerst 'meester' op de lagere school geweest, vervolgens leraar wiskunde en later directeur van de Don Bosco-school. Vanuit zijn woning (Van Hellemondstraat 50) heeft hij een goed *úitzicht* op de school, waar hij jarenlang vele leerlingen *inzicht* in de wiskunde heeft gegeven.

Kijken naar de school roept enkel maar mooie herinneringen op. Een meesterlijke houding: kijken naar ... en vervuld worden met dankbaarheid.

Voor dit interview had Jan een lijstje gemaakt met 'mogelijke gespreks-items'. Bovenaan stond: SVW. Jan heeft sinds zijn 12<sup>e</sup> gevoetbald en speelt nu nog steeds in een veteranengroep. Hij is voorzitter van SVW geweest. En dan het jongenskoor van Jan Tromp, zingend in de huiskamer aan de Hondenweg met Jan achter het harmonium. Je leerde noten lezen en men ontdekte ook, al zingende en spelende en in de wandelgangen, andere talenten bij de verschillende jongens. En Jan bleek schrijftalent te hebben! Hij is correspondent geweest van dag- en weekbladen, heeft verschillende jubileumuitgaven verzorgd, o.a. van SVW. De Heerhugowaardse Ballade, die op Koninginnedag wordt gezongen bij de aubade op het gemeentehuis, is ook van de hand van Jan Tamis. En wat dies meer zij.



Neem nu de verkenners van de enthousiaste kapelaan Bart Hoogeveen, iemand aan wie Jan nu nog heel dankbaar terugdenkt. De voordelen van de welgestelde burgerij missend, kreeg je door die verkenners toch een stuk vorming mee. En ook een soort vakantie, want het gehele jaar werd toegeleefd naar het jaarlijkse evenement dat 'op kamp gaan' heette. In de oorlogstijd hadden de jongens als speelgoed pas een goede pijl-en-boog, als je ermee hoger dan de kerktoeren kon schieten. De soldaat die in de spits van de toren met zijn benen uit het raam hing, probeerde de pijlen te grijpen, die omhoog geschoten werden. Het staat hem ook nog duidelijk voor de geest hoe de Duitsers de torenklokken weghaalden. Ze werden omgesmolten tot oorlogstuig.

In die tijd waren de kerken nog stampvol en elke veertien dagen ging je biechten. Ook aan de toenmalige biechtpraktijk heeft Jan goede herinneringen: "Ik had na de biecht altijd een blij gevoel: je kon met een schone lei beginnen". Nu moet ik opeens denken aan nóg een soort meester: een heelmester, een dokter. Jezus is ook een heelmester: in letterlijke zin, maar ook door de vergeving die Hij schenkt in de biecht, het Sacrament van Boete en Verzoening. Een mooi woord: ver-zoen-ing.

In onze parochie zijn verheugende ontwikkelingen gaande. Tweemaal per jaar bijvoorbeeld wordt een boete/biechtviering georganiseerd voor ouders en kinderen. De laatste keer waren 20 ouders en 30 kinderen aanwezig. Ook zij ervaren het Sacrament van Boete en Verzoening als een blij- en vrij-

makend geschenk van de Heer. En bij de familievieringen, eenmaal per maand om 11.30 uur, zijn nu wel zo'n 80 personen aanwezig: (groot)ouders en kinderen. Jaren geleden waren er wel eens maar vier gezinnen, is mij verteld. Dit ter bemoediging, want zoals veel mensen maakt Jan zich zorgen over het item 'Jeugd en Kerk'. Maar we zijn er natuurlijk nog laaaaaa-aaaaaaaang niet!

Jan noemt de Stille Omgang-loop: een sportieve prestatie met veel geestelijke inzet, waaraan hij bijna 30 maal, dus 30 jaar, heeft meegedaan, ook als organisator. Een ware pelgrimstocht en een hoogtepunt. Vanuit De Noord lopen de rond de honderd pelgrims naar Amsterdam. Onderweg worden kerken aangedaan, waar een bezinning wordt uitgesproken of een geestelijk woord gehoord.

Jan is erg dankbaar voor zijn nog goede gezondheid. Hij geniet nog altijd van tennissen, hardlopen, voetballen en bridgen. En zijn grote hobby is puzzelen. Niet allereerst puzzels oplossen, maar puzzels ontwerpen! Hij is ook de vaste parochiepuzzel-maker. Maar bij dit item moet toch vooral gedacht worden aan de 4 stippen Zweedse puzzels, die hij als professional al ruim 30 jaar maakt, samen met Tonny, voor 'Denksport'.

Voor het maken van deze puzzels is een meester(!)brein nodig: met een gigantische woordenschat. Ook hier toont zich 'in der Beschränkung der Meister', want de omschrijving van het te vinden woord moet zo beknopt mogelijk zijn en toch duidelijk!

Een laatste gespreksitem: Kerk en geloof. "Hoe katholiek is uw school?" vroegen ouders wel eens. Jan, als directeur, had dan een meester-lijke tegenvraag als antwoord: "Hoe katholiek is uw gezin?" Volgens Jan kan een school pas *dán* echt katholiek zijn als ouders en kinderen thuis samen bidden, praten over het geloof, en naar de Kerk gaan.



Jan zelf filosofeert zo nu en dan over een Kerk met minder of geen hiërarchie of structuur. Of dat mogelijk is?

Ik heb ooit wel geloofd, dat de heilige Geest een dergelijke Kerk - zonder duidelijke structuur - zou kunnen 'bouwen'. Maar toch ... alles in het leven lijkt gestructureerd, ge-orde-nd, samenhangend. Is ons *zijn*, onze geestelijke en materiële ontwikkeling, wel mogelijk zonder structuur, zonder orde,

zonder samenhang? In deze tijd zijn veel structuren verdwenen. Het individualisme is geboren: er blijkt gebrek aan samenhang en verbanden. Tegelijk lijkt de wan-orde toe te nemen. In den beginne echter heeft de (heilige) Geest van God, die zweefde over de wateren, juist orde geschapen in de chaos. De natuur, de tijd, ons lichaam, een familie, ook een vriendschap, een opleiding, een sport, een vereniging, en ook de Kerk, heeft - bij nadere beschouwing en analyse - een duidelijke structuur en functioneert mede dankzij deze orde. De mensen binnen de structuur ... functioneren niet altijd even goed als de structuur zelf. En dat is jammer. Heel jammer. Zonde. Doodzonde!

Jan Tamis ziet zichzelf als een zoekende leerling van Emmaüs. Hij hoopt ook eenmaal hier in dit ondermaanse op religieus gebied te ervaren wat de beide Emmaüsgangers overkwam en wat hun hart deed branden. De eerste twee leerlingen van Emmaüs waren in de war om hetgeen in Jeruzalem was gebeurd: Jezus' lijden en sterven aan het kruis. Wat nu? Hoe verder? Zij spraken, samen onderweg, van Jeruzalem naar Emmaüs (een afstand van ruim 11 km) over alle dramatische gebeurtenissen van die laatste tijd. En Jezus liep met hen mee. Maar zij herkenden Hem niet. Zij uitten wel hun teleurstelling tegenover de vreemdeling: "Wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen, maar nu ...". En Jezus verklaarde hun vervolgens uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Tenslotte herkenden de Emmaüsgangers Hem bij het breken van het brood. En toen zeiden ze tegen elkaar: "Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?"



Het gelovig gesprek onderweg, doorheen het leven, het breken van het brood (de eucharistieviering) en de ontsluiting van de Schriften (de Bijbel): drie heel belangrijke items. Het devies, en vast ook wel een advies, van Jan Tamis: "Blijf nadenken en blijf zoeken en houd de deur van je hart open". Dan wordt de belofte van dé Meester waarheid: "Wie zoekt, vindt".

Wiljan Domen

## Een vitale gemeenschap

Op 2 februari j.l. was Leo Feijen (RKK) in de parochie van Sint Jan de Doper in Noord-Scharwoude. Hij was uitgenodigd om een lezing te geven en gaf tips voor het vitaliseren van een geloofsgemeenschap. Zo'n 80 aanwezigen hadden een mooie avond met interessante suggesties en gedachten om een parochie te zijn, die iets betekent in deze tijd. Hieronder worden een paar punten kort toegelicht (*met toestemming overgenomen uit het parochieblad van de parochie van Sint Jan de Doper*). Een echt 'paasverhaal' - vitaliseren heeft immers te maken met nieuw leven!

*Niet klagen.* Niemand wil bij een club horen waar mensen klagen en zeuren. Ook niet bij zo'n parochie. Problemen bespreken, zeker, maar niet blijven klagen en zeuren, dat werkt verlamdend voor de onderlinge sfeer.

*Er zelf in geloven - van onderop.* Als wij zelf niet geloven in de toekomst, niet geloven in onze parochie ... ?! We kunnen er als gemeenschap toe doen als we gastvrij zijn, een plek voor mensen (om, indien nodig, te schuilen) maar ook omdat we trouw en betrokken zijn. En dat zijn we omdat we in deze gemeenschap geloven, omdat deze gemeenschap iets toevoegt aan ons leven en ons geloven.



*Jongeren en ouderen.* Voor alle organisaties (politieke partijen, vakbonden e.d.) is het moeilijk jongeren te binden. We moeten niet denken dat jongeren zomaar van de ene op de andere dag de kerk binnenlopen. Misschien moeten we niet denken 'de jongeren de kerk in', maar 'de kerk is er ook voor jongeren'. Maak van jongeren geen probleem, maar schep kansen en mogelijkheden voor ze. Oudere mensen kunnen de sleutel zijn tot verjonging. Ze hebben veel levenservaring, kunnen de wijsheid overdragen aan jongere generaties en binden kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen aan zich. Gouden en diamanten huwelijken zijn voor iedere geloofsgemeenschap unieke kansen om de andere generaties te bereiken. Want op deze hoogtijdagen komt de hele familie naar de kerk. Ouderen hebben veel te geven.

*Kwaliteit bieden.* Naast de trouwe parochianen zijn ook mensen die af en toe komen. En er zijn nieuwe mensen. Met name die laatste groep is (soms lang) op zoek. Ze hebben een vermoeden van de bestemming, maar willen geraakt worden. Mensen van deze tijd zoeken overal kwaliteit. En die kwa-

liteit moet overal zichtbaar zijn: in de vieringen, in de betrokkenheid met elkaar, in het parochieblad, in het koor, in de presentatie op internet, in de ruimte voor de stilte, in de kansen voor nieuwe initiatieven enz.

*Scharniermomenten.* Steeds meer mensen komen al tijden (soms jaren) niet meer in de kerk, doen niet mee met de actie Kerkbalans, lezen het parochieblad niet en weten niet of ze nog katholiek zijn. Toch doen ook zij een beroep op de parochie. Zijn deze mensen incidentele voorbijgangers of geëerde gasten? Uitvaarten, doopvieringen en huwelijksvieringen zijn bij uitstek de momenten om de kracht van onze gemeenschap en de kracht van ons geloof te tonen. Krijgen in onze parochie mensen in nood die aankloppen, een luisterend oor, en troost voor hun hart? Eén goede ervaring op een scharniermoment kan veel betekenen.

*Doorbreek de sprakeloosheid.* Het grootste probleem van deze tijd is het stilzwijgen over God. Een gemeenschap die spreekt over het geloof, over het zoeken naar God, is een sterke gemeenschap. Want mensen vinden dan woorden om met elkaar te spreken over geloof en leven. Dan weten we weer waar het over gaat en wat wij als overtuiging te bieden hebben. Dat maakt ons ook sterker als de deuren open gaan, naar de maatschappij, om als kerk iets te bieden aan de mensen - wat niemand anders heeft!

## Aanbidding

Als het niet goed ging, wist ik de kerk wel te vinden, maar als het beter ging, had ik altijd belangrijker dingen te doen. "Je kunt overal bidden", zo dacht ik mijn schuldgevoel weg.

Maar toen hoorde ik de preek van rector Nars Beemster over Aanbidding. Ik hoefde er helemaal niet over na te denken en gaf me op voor één uurtje in de week.

Toen ik de eerste keer dat uurtje op visite ging bij God, was ik heel druk bezig met de voorbereidingen van het jaarlijkse werkbezoek van Stichting Nederland-Suriname Child Welfare Fund. Er zou een hele groep mensen meegaan om in de tropen hard aan het werk te gaan om de woon-





ruimte te verbeteren voor enkele zeer trieste gevallen, die in erbarmelijke leefomstandigheden verkeerden.

Ik kwam binnen in een warme, speciaal voor de Aanbidding ingerichte, kamer/kapel. Het voelde als een warm welkom. Ik voelde de liefde van God: "Kom maar even bij Mij uitrusten". Het hele uur liepen de tranen over mijn wangen uit dankbaarheid.

Nu ik terug ben van het werkbezoek uit Suriname, ga ik met plezier naar de Aanbidding. Daar vind ik rust en heb/neem ik de tijd om God te bedanken voor al het moois dat gebeurd is in Suriname. Wat de werkgroep uit Heerhugowaard binnen twee weken bereikt heeft, is meer dan geweldig. Als u wilt zien wat zij gedaan hebben, kunt u kijken op [www.childwelfare.nl](http://www.childwelfare.nl)

Een dankbare Plo Vermeulen

### **Thema-ochtend - Ontmoetingsochtend**

We hopen u de volgende ontmoetingsochtenden te ontmoeten.

Op woensdag 21 maart zal het thema 'Palliatieve Zorg' zijn.

Jannie Ligthart zal hierover uitleg geven  
en zo mogelijk antwoord geven op uw vragen.

Woensdag 18 april staat nog open. Mocht u ideeën hebben ... !

Op woensdag 16 mei is de Mariaochtend, verzorgd door de KBO.

De ontmoetingsochtend begint om 10.00 uur met een kop koffie/thee.

Daarna wordt door een inleiding met het thema begonnen.

Het streven is om de ochtend om 11.30 uur af te sluiten,  
wat vaak moeilijk is door het gezellige samen-zijn.

De inloop -ochtend is in principe opgezet om elkaar te ontmoeten  
en elkaar te spreken, en het is daarom fijn  
dat er steeds nieuwe belangstellenden komen.

Vooraf, om 09.00 uur, wordt de heilige Mis gevierd in de dagkapel.

Daarna, om 09.30 uur, wordt de rozenkrans gebeden.

We hopen elkaar op deze ochtenden te ontmoeten.

Namens de PCI en de diaconale werkgroepen  
Jannie Ligthart

# Kapsalon Soumo

**Knippen: Dames en Heren**

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,  
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali  
Averkamplaan 34  
1701 VL Heerhugowaard  
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

Ik werk het liefst op afspraak!

## BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois  
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen  
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: [gmsprenkeling@quicknet.nl](mailto:gmsprenkeling@quicknet.nl)



Lijstenmakerij (De Rietvink)  
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.  
Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

**Openingstijden:** woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

# JG

# Johan Griffioen

Brillen en Contactlenzen

[www.johangriffioen.nl](http://www.johangriffioen.nl)

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 [info@johangriffioen.nl](mailto:info@johangriffioen.nl)

Stad van de zon - gratis parkeren

## Met Dio naar Rio

*Met de Dionysiusparochie (Dio) naar Rio de Janeiro (Rio)*

*Hoe staan we ervoor?*

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam is gedurende deze maanden druk bezig om het voorprogramma voor de WereldJongerenDagen in Brazilië te organiseren. Zoals het er nu naar uitziet, gaat onze reis naar een bijzondere en veilige wijk in de miljoenenstad Rio om één week bij gastgezinnen door te brengen. Hoe en wat, wordt nog nader bekeken, maar het belooft heel uniek te worden: een hele week verblijven tussen de Braziliaanse cultuur en gewoontes.

Opvallendste krantenbericht deze maand: “Over de opschudding, die de komst van het beeld van Christus de Verlosser kan veroorzaken: burenruzie in Londense wijk vanwege reusachtige Christus” (dagblad Trouw).

In de Londense wijk Primrose Hill veroorzaakt het vriendelijke beeld, de reusachtige Christus de Verlosser, een burenruzie. De Braziliaanse regering wil een replica van het 40 meter hoger Jezusbeeld cadeau doen bij gelegenheid van de Olympische Spelen. Dit jaar vinden deze plaats in Londen, over vier jaar in Rio de Janeiro. “Het beeld moet verbondenheid symboliseren, een gebaar van genegenheid”, zeggen de Brazilianen. Maar de buurtbewoners hebben bezwaar. “Dit is een erg speciale plaats”, zegt Malcolm Kafetz van ‘Welstandsvereniging Vrienden van Primrose Hill’ tegen persbureau Reuters. “Hier hoeft niet gebouwd te worden. Als je hier één iemand laat adverteren, wil iedereen het”. Het Jezusbeeld zou vooral horizonvervuilend zijn. Omdat de wei hoog gelegen is, is het kunstwerk zichtbaar voor de hele stad. De bewonersvereniging staat wel positief tegenover de plannen. Volgens manager Mick Hudspetch is het “best leuk om het beeld hier te hebben”.



*Stille Omgang*

Wij staan als jongerengroep voor twee grote evenementen. Op 17 maart hebben we meegedaan met het jongerenprogramma van de Stille Omgang in Amsterdam. Vanuit onze parochie gingen mee: George, Amanda, Cas, Wietse, Julian, Paula, Sjoerd, Ikar en Aernoud.

Net als vorig jaar gingen we samen met één bus met jongeren uit Den Helder en Langedijk naar de hoofdstad om het Mirakel van Amsterdam te herdenken. Het was een prachtige bijeenkomst in de Nicolaaskerk aan het IJ, met een indrukwekkend lezing door zuster Anima Christi en na afloop een

gedenkwaardige tocht door de binnenstad van Amsterdam, die we met veel mensen gelopen hebben en die bijdroeg aan het stille getuigenis van het Eucharistisch Wonder van Amsterdam.

*En dan nog dit*

Op zondag 1 april 2012 wordt wereldwijd voor de 27e keer de Wereld- jongerenDAG gevierd. Zo ook in Bisdom Haarlem-Amsterdam, waar er zelfs een heel weekend van wordt gemaakt (hét Wereldjongerenweekend). Jongeren uit het hele bisdom worden dit jaar op zaterdag 31 maart 2012 uitgenodigd om bijeen te komen in Langedijk om hier met elkaar het geloof te vieren! Jongeren kunnen het gehele weekend deelnemen en overnachten in gastgezinnen, of alleen op zondag komen. Het gehele weekend staat in het teken van het thema 'Rejoice!', afgeleid van het thema dat de paus voor deze WereldjongerenDAG heeft uitgekozen.

In ons eigen Heerhugowaard hebben we voor 30 jongeren slaapplekken gevonden om jongeren vanuit het hele bisdom een gastgezin voor één nacht aan te bieden. De WereldjongerenDAG is voor alle jongeren - ook dus voor jongeren die niet in de Kerk te vinden zijn. Wij hopen, dat wij veel jongeren feestelijk ontmoeten. En dat deze dag een prachtig startmoment is, richting de WereldJongerenDagen in Rio 2013.

Namens de kerngroep 'Met Dio naar Rio'  
Piet, Sjoerd, Frank Kamp, George, Julian, Paula en  
Martijn (06 - 18 48 70 84 voor meer info)

**De nacht voor Hemelvaart**

In de nacht voor Hemelvaart, donderdag 17 mei 2012,  
vindt dit jaar weer de Nachttocht naar Heiloo plaats.

Voor iedereen tussen de 14 en de 30 jaar wordt weer de eigentijdse  
nachtelijke pelgrimstocht georganiseerd naar het Putje van Heiloo.

Maar let op, want dit jaar heeft de Nachttocht een 2-in-1-formule.

Naast de inspirerende en gezellige wandeling

krijg je nu ook de kans om geld op te halen voor een goed doel.

Kortom, het is een eigentijdse pelgrimstocht en sponsorloop in één.

## Rozenkrans bidden in de Mediaan

In onze Dionysiuskerk wordt iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, vóór de heilige Mis van 09.00 uur, de rozenkrans gebeden. Op woensdag gebeurt dat ná de heilige Mis om 09.30 uur.

Wij, een aantal parochianen die nogal ver van de Dionysiuskerk af wonen, in Heerhugowaard-zuid of daar buiten, zijn vanaf de dag dat de Stad van de Zon door o.a. Prins Willem Alexander officieel werd geopend, begonnen om gezamenlijk te bidden in zorgcentrum De Mediaan. We komen elke dinsdagmorgen om 10.00 uur bij elkaar in een vaste ruimte van de Mediaan om de rozenkrans te bidden. Wij bidden voor onze wijk, voor de Kerk, voor de samenleving, maar natuurlijk ook voor alle intenties die er in ons eigen hart leven. Zeker degenen onder ons die gewend waren zelf thuis te bidden voor wat hen bezighield, valt het op hoeveel krachtiger het gezamenlijk gebed is. Samen bidden geeft ons veel kracht, rust en vertrouwen.

Wanneer u het fijn vindt, dat we voor u of voor uw intentie bidden, dan doen wij dat met plezier. Uw intentie kunt u op een briefje (anoniem of persoonlijk) schrijven en deponeren in de brievenbus van één van ons. Wij als Rozenkransgroep gaan dan samen met u bidden voor uw intentie.

Het rozenkransgebed, zoals wij dat bidden, hebben wij voor u in een boekje gezet (verkrijgbaar in de Mediaan en in de Dionysiuskerk), zodat u het thuis voor uzelf kunt bidden. Maar wij nodigen u bij deze ook graag uit om met ons mee te komen bidden. Dan kunt u persoonlijk ervaren hoeveel krachtiger uw gebed is als het samen met anderen gebeden wordt.

Na afloop drinken we met ieder die dat prettig vindt en er tijd voor heeft, altijd nog een lekker kopje koffie of thee.

Deponeer alstublieft uw intentie in de brievenbus van: Corrie Bergen, Brandpunt 49 (links in de hal van de Mediaan).

Namens de Rozenkransgroep in de Mediaan  
Riet van Raaphorst

## Lourdeswerkgroep 't Veld e.o.

'Betekenisvol ontmoeten' met de Lourdeswerkgroep 't Veld e.o. kan ook in 2012. De VNB, de Vereniging Nationale Bedevaarten heeft voor 2012 weer veel bedevaartreizen naar Lourdes gepland. De Werkgroep 't Veld e.o. heeft ingeschreven voor een 6-daagse reis per vliegtuig van 5-10 september.

Het naar Lourdes gaan met een groep heeft allerlei voordelen. Van inschrijving tot reünie-bijeenkomst wordt alles voor u geregeld. Er gaat altijd één verpleegkundige mee voor eventuele zorg, en enkele hulpen voor ondersteuning en rolstoel-rijden. Ina van Schagen en Jan Verkroost zijn in Lourdes de hoteleiders en zorgen ervoor, dat in het hotel alles naar wens gaat. Tevens zijn zij nauw betrokken bij het programma van de VNB en zorgen, dat we op tijd bij de diverse vieringen en processies zijn en dat we een goede plaats hebben.

Het thema van de bedevaartreizen naar Lourdes is dit jaar 'Samen met Bernadette de rozenkrans bidden'. Tijdens de bedevaart is er pastorale begeleiding. Het zijn reizen waarin je jezelf, de ander en de Ander kunt ontmoeten. Aan de grot van Massabielle, waar de hemel de aarde heeft geraakt door de verschijning van Maria aan Bernadette, raakt elke keer wéér de hemel de aarde als we daar in verbondenheid samen zijn.

### *Waarom naar Lourdes?*

Vele duizenden pelgrims gaan naar Lourdes omdat zij geloven, dat Maria daar verschenen is in een nis van de rots van Massabielle. Daardoor is Lourdes één van de plekken geworden, waar 'de hemel de aarde raakt'. Zowel voor zieken als gezonden is het een oase van gebed en ontmoeting. In Lourdes kunt u niet alleen terecht met uw zorgen en verwachtingen, maar ook met uw dankbaarheid. De vieringen, de contacten en gesprekken, het stil genieten, samen bidden en zingen, de pelgrims die blijheid uitstralen en de hulpvaardigheid van vele vrijwilligers, het zijn allemaal momenten die een diepe indruk achterlaten. Je voelt je geestelijk verrijkt. Een reis naar Lourdes is een betekenisvolle ontmoeting en een ervaring voor het leven die bemoediging geeft.



Achter in de kerk(en) hebben de contactpersonen van de werkgroep folders van de VNB en flyers van onze reis neergelegd. Op deze folders en flyers staan de telefoonnummers van de contactpersonen. Voor meer informatie

kunt u altijd bij hen terecht. En heeft u de mogelijkheid, kijk dan eens op internet: [www.lourdes.nl](http://www.lourdes.nl)

*beste mensen*

In het weekend van 10-11 maart heeft de deurcollecte, ten bate van de Stichting Lourdesgroep 't Veld € 321,20 opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Fantastisch! Na de viering was er een presentatie over Lourdes door de twee hotelleiders, Ina van Schagen en Jan Verkroost van deze groep. U zult wel denken: wat doet de Lourdesgroep 't Veld e.o. in Heerhugowaard. Enkele jaren terug had Heerhugowaard Centrum een eigen Lourdesgroep. Deze groep heeft, in verband met te weinig mensen, contact gezocht met de Lourdesgroep 't Veld en is daarin opgegaan. In het bestuur van de Lourdesgroep zitten afgevaardigden van Heerhugowaard, 't Kruis, de Noord en het Centrum, Winkel en 't Veld.

De contactpersoon in het bestuur voor onze parochie is ondergetekende. Voor vragen over een Lourdesreis kunt u bij mij terecht.

In onze parochie doen Betty Lolkema (57 13 322) en ook Tiny Dekker (57 19 689), veel aan sponsorwerving. Vanuit onze parochie hebben we ook al enkele donateurs, maar in vergelijking met de andere parochies zouden dat er meer kunnen worden. Om donateur te worden, kunt u contact opnemen met Betty of Tiny.

Het collecte en sponsorgeld wordt gebruikt om vrijwilligers (hulpen) mee te kunnen nemen tegen een gereduceerde prijs. Zo is het mogelijk, dat iemand die bijvoorbeeld slecht ter been is ook mee kan, omdat er altijd iemand is die hem/haar helpt en zo nodig in een rolstoel begeleidt. Dus als u van hulp afhankelijk bent, hoeft u niet zelf voor hulp te zorgen en te betalen; dat regelt de Lourdesgroep dan voor u. Tevens gaat er ook altijd een vrijwilliger mee met een verpleegkundige achtergrond.

Nogmaals dank voor uw gulle gaven bij de deurcollecte.

Namens de Lourdesgroep 't Veld e.o.  
Jannie Ligthart (57 44 328)

## Bedevoarten naar Beauraing in 2012

Beauraing is een stad met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 drie en dertig maal is verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Drie kinderen van de Familie Voisin en twee van de Familie Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bidden, een kapel te bouwen en dat men hier ter bedevaart zal komen. Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. We leven in een wereld, waarin we dagelijks overspoeld en meegetrokken worden in een stroom van schokkende beelden en onthutsende berichten. Als gelovige christenen vinden we maar moeilijk de tijd, rust en stilte, die nodig zijn voor inkeer in ons zelf, voor contact met God en voor gebed. Onze meerdaagse bedevoarten maken stilte, rust en bezinning mogelijk. Op deze wijze proberen we samen met u gehoor te geven aan de oproep van Maria "dat men ter bedevaart kome". Ook in 2012 organiseert het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria Bisdome Haarlem-Amsterdam weer drie bedevoarten en een bedevaart met extra zorg naar Beauraing in België.



De data van de bedevoarten in 2012 zijn: 21 april t/m 24 april, 5 juni t/m 8 juni, 21 augustus t/m 24 augustus

Tevens is er van 5 t/m 8 juni een extra zorgbedevaart, speciaal bestemd voor degenen, die moeilijk ter been zijn en/of extra hulp nodig hebben. Voor hen rijden touringcars met liftvoorziening. Deze extra zorgbedevaart staat onder leiding van een pastor, een arts, verpleegkundigen en brancardiers. Vrijwilligers, die verpleegtaken of verzorgingstaken of huishoudelijke taken op zich willen nemen, zijn welkom. Informatie hierover kunt u inwinnen bij onderstaande adressen.

Mocht u aan de oproep van Maria gehoor willen geven, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

### *bedevoarten*

R.M. de Lange-Vlaar  
Van Santenlaan 61  
1701 BV Heerhugowaard  
072 - 57 10 294 of 06 - 10 30 83 15  
rm.delange-vlaar@quicknet.nl

### *extra zorgbedevaart*

Dhr. H. v. Etten  
Stoomweg 5  
1764 NA Breezand  
0223 - 53 17 37  
jm.vanetten@quicknet.nl



## Boekje open

*Kent u Sint-Jozef?* 320 pag. € 22,70. Te bestellen op de pastorie.

We zijn in de maand maart, vanouds toegewijd aan de heilige Jozef. Wie kent hem niet, de voedstervader van Jezus? Wat heeft Sint Jozef grote zorg gehad voor Jezus en Maria. Wat was zijn gehoorzaamheid groot! Toen Jozef erover dacht in stilte van Maria te scheiden, toen zij zwanger bleek, verscheen hem in een droom een engel die zei: "Jozef, vrees niet uw vrouw tot u te nemen". Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had.

Na het bezoek van de wijzen verscheen hem opnieuw een engel van de Heer: "Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte". Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. Dit boek geeft een mooie bloemlezing van gebeden en bezinningen van verschillende heiligen over Sint-Jozef. Maar wat het boek zo mooi maakt en zelfs spannend om te lezen, zijn de vele verhalen van gebedsverhoringen door Sint-Jozef. De heilige Theresia zei: "Er zijn veel heiligen voor een bepaalde noden, maar de heilige Jozef kun je aanroepen voor álle noden".

Een klein verhaaltje: *Het prentje van Sint Jozef.*

Een christelijke moeder had een dochter die zich nogal misdroeg. Deze bedroefde moeder kwam nooit in een kerk zonder zich op de knieën te werpen voor een beeld van de heilige Jozef, hem onder tranen de bekering van haar dochter afsmekend. Tenslotte kreeg ze een goede ingeving: "Als ik haar nu eens een prentje van de heilige Jozef gaf", zei ze bij zichzelf; en gebruik makend van de afwezigheid van haar dochter, ging ze haar kamer binnen. Op tafel lag een boek. Maar wat voor een boek!

"O, heilige Jozef", zei de moeder, "vergeef me als ik uw prentje hier in steek, maar het moet". Toen het jonge meisje terugkwam, ging ze verder met haar lectuur. "Wat is dat?" zei ze. "Een plaatje!" Ze draaide het om en las werktuiglijk het gebed dat op de keerzijde gedrukt was. Daar wachtte haar de genade. Ze begon te huilen van berouw en wierp het slechte boek in het vuur: ze was bekeerd.

Schietgebedje bij grote problemen: *O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kunt bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is. Help ons met uw vaderlijke liefde in onze nood en verhoor ons, dat vragen wij u nederig. Amen.*

Ada Bakker

## Ziekentriduüm Heiloo 2012

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het jaarlijkse Ziekentriduüm in Heiloo Onze Lieve Vrouw ter Nood, georganiseerd voor alle oudere mensen in het Dekenaat Alkmaar.

Kunt u niet geregeld naar de kerk of vindt u het fijn eens in een andere sfeer met uw geloof bezig te zijn? Vindt u het prettig ook eens andere mensen te ontmoeten, dan zijn deze dagen aan u goed besteed.

Een groep enthousiaste mensen heeft drie dagen vrij genomen om zich voor u in te zetten. Het zijn drie dagen van ontmoeting met elkaar, van spiritualiteit en bezinning. Dagelijks zal er om 09.30 uur een kerkelijke viering worden gehouden en er is ruimte voor ontspanning en lekker eten. Om 15.30 uur is het programma ten einde. Gewoon drie heerlijke verwendagen op dinsdag 3 juli, woensdag 4 juli en donderdag 5 juli. U kunt aan alle dagen deelnemen, maar ook aan één of twee dagen naar keuze.

De kosten voor deelname zijn nu nog niet bekend, maar wel inclusief koffie en lunch. Met een dieet kan rekening worden gehouden. U wordt goed verzorgd en verplegend personeel is aanwezig. De kosten voor vervoer blijven € 5,= per dag. Mochten de kosten een bezwaar voor u zijn, dan kan daar over gesproken worden en zullen wij een oplossing proberen te vinden.

U kunt zich tot en met 30 mei opgeven bij Stiny van Schaik (57 14 446) of bij Cilia Janse (85 05 091). Wij vragen u vriendelijk u toch vooral tijdig op te geven vanwege de organisatie. Mensen, die eerder mee geweest zijn, worden in de maand mei persoonlijk benaderd.

## Celebrate 2012

Dit jaar doet Celebrate zijn naam eer aan. Want voor de 8<sup>e</sup> keer vieren wij Celebr8. Een week samen vakantie vieren, samen bij God te komen. Ervaren dat God er helemaal is voor jôu! Celebrate is vieren ... Vier Gods aanwezigheid in momenten van ontmoeting. Vier je dankbaarheid met muziek en dans. Vier je relatie met God, geniet van zijn schepping. Vier je vakantie, gewoon relaxed, zoals altijd. Vier ... dat de Kerk leeft! Celebrate 2012 is van 27 juli t/m 3 augustus in Stadskanaal. Geef u op en u heeft een prachtige week. Meer weten? Lees Dionysius in Beeld, nummer 1(2012) blz. 15. In de kerk liggen folders. Of kijk op [www.celebratefestival.nl](http://www.celebratefestival.nl)

Gert en Riet Borst (072 - 57 10 883)

# Puzzel

## Lettergrepen grijpen

Hoewel je dat in deze tijd niet zou verwachten, hebben we geen eieren, maar 11 woorden in 44 lettergrepen verstopt. Bij juiste invulling verschijnt op de eerste en vierde verticale rij, van boven naar beneden gelezen, een spreekwoord. Om een gooi te doen naar de prijs van € 10,- moet ditmaal de gehele puzzel vóór half april worden ingezonden naar Jan Tamis, Van Helmondstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard of via [j.tamis@zonnet.nl](mailto:j.tamis@zonnet.nl). C.C.M. Bosschert, Citrien 6, telde 20 E's en zag die moeite beloond met de prijs.

1	▼			▼								
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

1 dorp bij Den Helder 2 plezierig voor het oog 3 zo moest al het rookwerk zijn 4 dertien is het niet 5 vorm van verkwisting 6 deel van een flat 7 European 8 eensgezind 9 archipel 10 opsporingsmiddel 11 reptiel.

De lettergrepen: a - bur - co - dar - den - dis - dorp - drach - duin - e - een - ei - ge - ge - ge - ge - geld - ger - ha - ju - lan - lend - li - lu - luks - na - ne - ni - ning - oog - ra - rij - rijk - scherm - smij - stre - ta - tal - te - ti - tig - vrij - wo - xem.

## Vieringenrooster

za 31-03	19.00	Palmzaterdag	Gemengd Koor
zo 01-04	10.00	Palmzondag	SalTierra
do 05-04	19.00	Witte Donderdag	Cantory
vrij 06-04		Goede Vrijdag	
	13.30	Kruisweg (tuin)	SalTierra
	15.00	Kruisweg (kerk)	samenzang
	19.00	Dienst van Goede Vrijdag	Gemengd Koor
za 07-04	19.00	Paaswake	Spirit
	21.30	Paaswake	Cantory
zo 08	10.00	Pasen	Cantory+Gemengd Koor
ma 09-04	10.00	Tweede Paasdag	SalTierra
za 14-04	19.00		samenzang
zo 15-04	10.00	2 <sup>e</sup> zo van Pasen	Gemengd Koor
za 21-04	19.00	3 <sup>e</sup> zo van Pasen	samenzang
zo 22-04	10.00	EHC-viering	SalTierra
za 28-04	19.00		samenzang
zo 29-04	10.00	4 <sup>e</sup> zo van Pasen	Gemengd Koor
za 05-05	19.00		Cantory
zo 06-05	10.00	5 <sup>e</sup> zo van Pasen	Gemengd Koor
za 12-05	19.00		samenzang
zo 13-05	10.00	6 <sup>e</sup> zo van Pasen	Gemengd Koor
do 17-05	10.00	Hemelvaart	Gemengd Koor

## Inhoud

Vieringen rond Pasen	1
Pastoor Frank Domen Van donker naar licht	2
Egbert Klaassen Van de penningmeester	3
Even bijpraten ...	4
Familieberichten	5
Siem van Langen Vastenactie 2012	7
Jannie Ligthart De Bezoekersgroep	8
Wiljan Domen Ten huize van ...	9
Leo Feijen Een vitale gemeenschap	13
Plo Vermeulen Aanbidding	14
Jannie Ligthart Thema-ochtend	15
Martijn van de Graaf Met Dio naar Rio	17
Riet van Raaphorst Rozenkrans bidden in de Mediaan	19
Jannie Ligthart Lourdeswerkgroep 't Veld e.o.	20
Rina de Lange Bedevaarten naar Beauraing in 2012	22
Ziekentriduüm Heiloo 2012	24
Celebrate 2012	24
Jan Tamis Puzzel	25
Vieringenrooster	26

## Bloembinderij Florissant

[www.wereldsboeket.nl](http://www.wereldsboeket.nl)  
[florissant@wereldsboeket.nl](mailto:florissant@wereldsboeket.nl)

Kwaliteit staat bij ons voorop! Dit geldt voor al onze snijbloemen, boeketten, bloemstukken en planten. De snijbloemen zijn altijd vers.



De bloemen worden door ons geschikt of u kunt uw eigen creativiteit laten spreken.



Er staat een ruime keuze aan boeketten voor u klaar.

Bloembinderij Florissant  
Berckheidelaan 12  
1701 VG Heerhugowaard  
T/F 072 - 5744210



## **Parochie van de H.Dionysius**

Middenweg 248  
1701 GH Heerhugowaard  
072 - 57 11 292  
www.dionysiusparochie.nl

### **pastoor Frank Domen**

06 26 30 66 36  
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl  
www.pastoorfrankdomen.nl

### **diaken Frank Kamp**

f.kamp@dionysiusparochie.nl

### **eucharistievieringen**

zaterdag 19.00 uur  
zondag 10.00 uur  
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

### **Parochiebestuur**

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

### **Commissie Kerkbijdragen**

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

### **Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking**

Rabobank 32 69 10 034

### **Parochiële Caritas Instelling (PCI)**

ABN-AMRO 58 90 67 656

### **kerkledenadministratie**

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

### **kerkhofadministratie**

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

### **advertenties parochieblad**

parochieblad@dionysiusparochie.nl

Het volgende parochieblad verschijnt op 10 mei 2012

**copij** a.u.b vóór 22 april sturen naar  
parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking  
Zonwering**

**Raamdecoratie  
Buitenzonwering**

**Wandbekleding  
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50  
[www.decobreed.nl](http://www.decobreed.nl)**

**PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK**



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - [info@urmaprint.nl](mailto:info@urmaprint.nl) - [www.urmaprint.nl](http://www.urmaprint.nl)  
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

**Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op [www.urmaprint.nl](http://www.urmaprint.nl)**

## **Begraffenisvereniging „SINT BARBARA”**

HEERHUGOWAARD-C.

### **Tevens verzorging van crematies**

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63  
Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222  
J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

*Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich **UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.***

# WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering. Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur  
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten en hoorservice!