

Parochieblad
Dionysiusparochie
Heerhugowaard

jaargang 45
nr 7 december 2011

Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper
in onze parochie

VANUIT EIGEN ATELIER

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES

rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82

Vieringen rond Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar

za 17-12 16.30 Kerstviering (H.Mis) in de Raatstede

zo 18-12 15.00 boeteviering voor ouders en kinderen
19.00 Heerhugowaardse Kerstsamenzang

woe 21-12 19.00 boeteviering

vrij 23-12 19.00 'Nachtmis' in Hugo Oord



za 24-12 **Kerstavond**
19.00 Nachtmis met Spirit
21.30 Nachtmis met Gemengd Koor en Cantorij

zo 25-12 **Kerstmis**
10.00 eucharistieviering met Gemengd Koor en Cantorij

ma 26-12 **Tweede Kerstdag - H. Stefanus**
10.00 eucharistieviering met SaLTierra
na de viering: koffie, thee, iets lekkers
en knutselwerkjes voor de kinderen

vrij 30-12 géén viering in Hugo Oord

za 31-12 **Oudjaar**
15.30 viering in de Raatstede
19.00 eucharistieviering met de Cantorij

zo 01-01 **Nieuwjaar: Maria, Moeder van God**
10.00 eucharistieviering met het Gemengd Koor



Vrede alleen voor één nacht?

Het is een stille en heilige nacht. Het goddelijke Kind wordt geboren. Een ster schijnt aan de hemel, engelen zingen van vrede. Herders en wijzen komen het Kind bezoeken. Het is allemaal even mooi.

Het goddelijk Kind is een Kind van vrede. Kerstmis is Kerstmis als ook wij een beetje meer mensen van vrede worden. Ietsje dichterbij God, en bij elkaar, vooral bij die mensen met wie wij moeite hebben. Zeggen wij tegen het Kind: Ook ik wil Jou eren, niet met goud, wierook en mirre, maar door Jou mijn hart te geven.

In de heilige kerstnacht vieren wij, dat God mens is geworden. Jezus Christus leefde eerst - niet als mens - bij zijn Vader in de hemel, maar nu zien wij Hem als een mens als wij. Dat betekent, dat Hij in plaats van een grote en almachtige God in de hoge hemel een klein mensje is in de koude en soms zo bedreigende wereld.

God laat ons zien hoe je mens kunt zijn. Het Kindje wordt vereerd door herders en wijzen. Fijn, maar al gauw moeten Jozef en Maria vluchten voor Koning Herodes. En zij gaan, zonder te klagen. Zij vertrouwen erop dat de Vader in de hemel alle kwaad ten goede zal leiden. En dat gebeurt ook. Vooral na dat grootste kwaad, zijn kruisdood, liet God Hem uit de dood opstaan.

Mensen kunnen niet zonder elkaar. Wij zijn soms zo blij, dat wij het aan iedereen willen vertellen. Maar soms zijn wij zo verdrietig, dat wij dankbaar zijn met een schouder waarop wij mogen uithuilen.

Zoals wij niet zonder elkaar kunnen, zo kunnen wij ook niet zonder God.

Maria en Jozef waren blij met het Kindje, met de komst van de herders en de wijzen en met de waarschuwing van de engel. En zij wisten, dat dit alles werd geleid door de God van hun vaders.

Zou het kunnen dat ook wij God weer wat meer eerbied en aandacht geven!? Zouden ook wij dan niet de ervaring kunnen krijgen, dat God alles ten goede leidt? Wij moeten niets voor onszelf houden. Vreugde niet, verdriet niet. God weet beter dan wij alles ten goede te keren. Zou er niet meer vrede in de wereld komen als alle mensen zich door God lieten leiden, zoals Jezus Christus zich liet leiden in zijn leven?

Ik wens jullie allen van harte een Zalig Kerstfeest. Stel jullie open voor dit Kind. Het wil overal vrede brengen. Doe het Kind na. En de Vader van dit Kind zal voor jullie zorgen, niet alleen in de heilige kerstnacht, maar alle dagen van jullie leven, tot in de eeuwigheid. Zalig Kerstfeest en Gods Zegen voor het nieuwe jaar!



Pastoor Frank Domen

Dierbare medeparochianen

Het jaar 2011 is al bijna weer voorbij en 2012 staat te wachten. De tijd gaat zo snel, dat we soms even stil moeten staan: waar blijft de tijd en wat moeten we er mee doen?! Een mooie periode daarvoor is de Adventstijd, de voorbereidingstijd op Kerstmis. Het is ook een tijd om terug te zien, maar ook om vooruit te kijken naar de toekomst. De komst van de Heer is nabij. En wat brengt Hij bij ons teweeg? We hebben een nieuwe start gemaakt met de Aanbidding: neerknielen in nederigheid. Nederig ons realiseren dat Hij ons lief heeft, wie we ook zijn, wat we soms ook denken. Binnen onze parochiegemeenschap hebben wij de opdracht om zijn liefde uit te dragen.



Ieder jaar zien we uit naar dit hoogfeest, de geboorte van Jezus, wiens levenswijze wij als christenen proberen na te volgen. Veel parochianen hebben dit concreet gemaakt als vrijwilliger op allerlei gebied voor onze parochie. Door Jezus te volgen, in verbondenheid met elkaar en onze parochiegemeenschap, blijven we verbonden in ons geloof.

Het Parochie bestuur wil ook dit jaar, langs deze weg, alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, en wenst alle parochianen een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Namens het Parochiebestuur
Eelke Ligthart



**Kerstmis
je kunt geen verjaardag vieren zonder de jarige**

Even bijpraten ...



In het weekend van 12-13 november werd het Diaconaal Weekend gevierd. De opbrengst van de collecte, tijdens de viering, was helemaal bestemd voor de PCI, de Parochiële Caritatieve Instelling. De reactie van Eelke Ligthart, die wekelijks de collecte telt: "Na de prachtige viering van zondag j.l., met de diaconie als rode draad en een heldere uitleg van Adriaan Rotteveel (voorzitter van de PCI), heb ik vanmorgen de collecte geteld. De opbrengst van een weekendcollecte is gewoonlijk ± € 500,=. Maar nu was de opbrengst, bestemd voor de PCI, € 900,11. Een prachtig resultaat, dat getuigt van een positieve instelling van de parochianen. Dit geeft moed voor de toekomst." Bovendien is nog € 2250,= aan giften overgemaakt! Geweldig! U allen héél veel dank!



Aanbidding

Kapelaan Nars Beemster is enige maanden in de Verenigde Staten geweest en ook in Guatemala om kennis te maken met 1) het jongerenwerk en 2) de Aanbidding aldaar. Hij is heel enthousiast teruggekomen met veel ideeën. En nu preekt hij, op verzoek van de Bisschop, in de parochies van ons Bisdom. Ook bij ons is hij een november-weekend geweest. Naar aanleiding van zijn preek hebben zich zo'n 40-50 mensen opgegeven om de Aanbidding, die er al langer is op donderdagavond van 19.00-23.00 uur uit te breiden.

Met ingang van 1 december is de Aanbidding elke week van donderdagavond 19.00 uur tot vrijdagmorgen 09.00 uur als de heilige Mis begint. En na de heilige Mis op vrijdagochtend is er weer Aanbidding tót vrijdagavond 24.00 uur. De Aanbidding is van donderdagavond tót de viering op vrijdagochtend in de kleine zaal. En na de heilige Mis op vrijdag tot 24.00 uur in de Aanbiddingskapel: de werkkamer van Frank Kamp is Aanbiddingskapel geworden. De logeerkamer rechts boven aan de trap in de pastorie is de nieuwe werkkamer van onze diaken. Op donderdag 1 december om 19.00 uur was de feestelijke opening én de inzegening van de kapel. Iedereen is welkom om 'zomaar' korter of langer bij de Heer aanwezig te zijn.

En ... heel veel dank aan alle vrijwilligers, die zo hard gewerkt hebben om dit project te realiseren.

De Aanbidding op de eerste zondag van de maand vervalt nu. ☆



Ziekencommunie thuis

Als u een zieke kent, iemand die slecht ter been is, of als u een ziek familie-lid hebt, die graag de Communie ontvangt, waarschuwt u dan a.u.b. even

diaken Frank of pastoor Frank. De mensen die de Ziekencommunie thuis brengen, komen graag!



14-15 januari 2012

Gezien het grote belang van onze vorige paus, Johannes Paulus II, voor de hele Kerk én naar aanleiding van talloze verzoeken om een liturgische verering van deze nieuwe zalige in de hele Wereldkerk, heeft de Congregatie voor de Eredienst toegestaan, dat tót 1 mei 2012 eenmalig een heilige Mis van dankzegging voor deze zalige paus kan worden gevierd in alle bisdommen ter wereld.

De Nederlandse Bisschoppen hebben als datum voor deze speciale viering de tweede zondag door het jaar vastgesteld: 14-15 januari 2012. Deze datum is gekozen omdat paus Johannes Paulus II in zijn zorg voor de eenheid in de Nederlandse Kerkprovincie een bijzondere synode van de Nederlandse Bisschoppen heeft samengeroepen, die werd geopend op 14 januari 1980. Wij hopen, dat op 14-15 januari (weer) veel mensen bloemen, planten of kaarsen bij het pausbeeld op het kerkplein zullen zetten. Aan de eerste keer, op 1 mei van dit jaar, toen paus Johannes Paulus II zalig werd verklaard, bewaren we immers goede herinneringen

hersteld

De kameel van de drie wijze koningen is, onderweg zijnde, zwaar gewond geraakt. Eén van zijn poten was gecompliceerd gebroken. En ook zijn kop en enkele andere lichaamsdelen behoorlijk geblesseerd. Rien van Holland heeft zich over hem ontfermd. We weten inmiddels zeker, dat deze onmisbare trouwe drager van koningen en koninklijke bagage, waaronder goud, wierook en mirre, begin januari hersteld zal zijn. En dus aanwezig in de kerststal op 7 en 8 januari, het feest van Drie-koningen. En ... Rien, een groot artiest, restaureert al uw beelden tegen een afgesproken klein prijsje.



gastkoren

Op zondag 11 december luistert het Oekraïens koor 'Elegia', inmiddels welbekend bij ons en in de hele regio, de eucharistieviering van 10.00 uur op. Het Neva Ensemble geeft op donderdagavond 26 januari om 20.00 uur een concert in onze kerk.



Familieberichten



gedoopt

Op 30 oktober is Ryan Alejandro Albertus Postma gedoopt. Hij is geboren op 21 juli 2011. Ryan woont met zijn ouders en broertje Jayden in de Mercuriuslaan op nummer 11.

Mark Gerald van Engelen is geboren op 6 december 2010 en gedoopt op 13 november. De familie van Engelen woont in Uitgeest, De Twaalfmaat 11.

Bo (Johanna Maria) Entius is geboren op 25 september 2011 en gedoopt op 20 november. Zij woont met haar ouders Stefan Entius en Kim Deen: Windmolen 21.

Op 27 november zijn gedoopt: Martina Johanna en Maria Ernestina Bernaards, een tweeling van 15 maanden. De familie Bernaards woont Huygenhoekring 143.

jubiläum

Op zondag 20 november is gevierd dat Marianne Wijte-Winter, Wouwermanslaan 16, 25 jaar lid was van het Gemengd Koor. Het Gemengd Koor luisterde samen met de Cantorij de heilige Mis op. En na de viering was er een gezellig samen-zijn in de parochiezaal. Marianne ontving een speld van de Gregoriusvereniging, een oorkonde, en de nodige bossen bloemen. Joke Swinkels had zelfs een bloemetje voor Marianne geborduurd.



van ons zijn heengegaan

Zuster Corrie Bakker, oud-wijkverpleegkundige, is geboren op 25 november 1923 en overleden op 5 november 2011, op 87-jarige leeftijd. Cornelia Duvèra Bakker woonde in Hugo Oord, kamer 14. De uitvaartdienst was op 9 november, waarna zij is begraven op ons eigen kerkhof.

Johanna Overgoor-Provoost is op 8 mei 1925 geboren en op 20 november overleden. Zij woonde in de Esdoornlaan op nummer 25. De avondwake was op 24 november en de uitvaartdienst op 25 november. Na de uitvaartdienst is Jo Overgoor begraven op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

Deze familieberichten zijn gemaakt op vrijdag 2 december.

damschool



nico konijn

Woensdag 11 januari start een nieuwe damcursus voor beginners.

De cursus omvat tien lessen van een uur.

Na de tien lessen wordt examen voor het eerste damdiploma afgenomen.

De lessen worden gegeven op woensdagmiddag in
een lokaal van de Don Boscoschool aan de Bickerstraat.

De aanvang van de lessen is 13.30 uur.

Kinderen vanaf groep 5 van elke Heerhugowaardse basisschool
kunnen zich voor de cursus opgeven.

De prijs voor deze cursus is € 25,- (incl. Damwerkboek).

Aanmelden kan via nicokonijn@planet.nl

www.damschoolnicokonijn.nl



MEMORIAL GEDENKTEKENS *Voor een blijvende herinnering*

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur
Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A
1921 CE Akersloot
Tel. 072 - 5330691
www.memorialgedenktekens.nl



Heerhugowaardse Kerstsamenzang

EEN STER OVER DE GRENS

zondag 18 december in onze kerk om 19.00 uur

een avond vol liederen voor de Advent en Kersttijd
over de geboorte van het Kind in de Kerstnacht
Kerstmis in de wereld
van Kerst tot Drie Koningen

We vieren eerdaags het Kerstfeest
en willen alvast in de juiste stemming komen.
Er zal dus op deze avond veel samenhang zijn.
De samenhang wordt afgewisseld met koorzang en orkest.

Het kerstverhaal zal natuurlijk niet ontbreken.

De samenstellers van deze zangavond garanderen u
een mooi en afwisselend programma.
Teksten worden gesproken door pastoor Frank Domen.

Muzikale medewerking verlenen:

FANFARE HOU EN TROUW
onder leiding van Niels Marchal

ons koor **SPiRiT**
Sandra Blokdijk (dirigente)
Laura Tesselaar (piano)



het **GEMENGD KOOR** en de **CANTORY**
van onze eigen parochie onder leiding van Ton Klos
orgel: Henk Smolenaars

De toegang is vrij.
Wel wordt een vrijblijvende deurcollecte gehouden
ter bestrijding van de onkosten.



Ten huize van ...

Een poosje geleden al weer heeft een Poolse mevrouw een paar dagen gelogeed in de pastorie. Hoe is Lena, niet haar echte naam, in Nederland terecht gekomen? Teveel om op te noemen, maar het riekt naar mensenhandel. De Vreemdelingenpolitie heeft zich zelfs met de zaak bemoeid.

In die tijd vroeg diaken Frank Kamp, op een goede vrijdagochtend, of ik even mee wilde lopen naar de stomerij, Cristal Cleaning, aan de overkant: een paar kazuifels moesten nodig gestoomd worden.

Eigenaar Pieter Goede gaf ons een rondleiding. Overal textiel: kleding, dekbedden, lakens, gordijnen ... in manden en aan rekken. En ineens kreeg ik een ingeving. Ik vroeg Pieter of hij geen extra arbeidskracht kon gebruiken: een Poolse mevrouw, die wij kenden, zocht dringend werk. Nee dus!

De volgende maandagavond ging de bel: Pieter Goede wilde het, ondanks grote taalproblemen, toch proberen met Lena. Twee dagen in de week in ieder geval tót 1 januari 2012. Gelukkig is de parochie een goede en behulpzame tolk rijk: Ursula van de Kraats.

Lena werkt nu tot tevredenheid twee tot drie dagen per week in de stomerij en eet op die dagen warm in de pastorie. Iedereen blij!



In 1973 is Pieter Goede als 16-jarige begonnen bij Cristal Cleaning, destijds geopend door Ed Koopman. Hij heeft in allerlei vestigingen gewerkt en is sinds 2008 eigenaar van 'onze' Cristal Cleaning.

Als eigenaar van een stomerij moet je veel weten: de opleiding - vroeger verbonden aan TNO in Delft, nu ondergebracht bij Netex - omvat bijvoorbeeld machinekennis, stoffenkennis, vlekherkenning en vlekverwijdering, probleemkleding, en klachtenbehandeling.

In een ruimte boven de winkel, misschien zou je die ruimte het hart van de stomerij kunnen noemen, staat een stoomketel met een inhoud van 1500 liter water. Een speciaal apparaat zorgt dat het water onthard wordt, zodat geen wasverzachter nodig is. Deze stoomketel wordt één keer in de twee jaar streng gecontroleerd en daartoe helemaal uit elkaar gehaald. Een tweede belangrijke machine is de compressor, die voor lucht zorgt zodat de andere machines hun werk kunnen doen. Verder staan beneden één mangel van 2½ meter breed, twee persen, vier nat-reiniging-machines - met een totaal wasvermogen van 69 kilo - en één milieuvriendelijke reinigingsmachine.

Voor ons simpel lijkende vlekken zijn soms gecompliceerd om te verwijderen. De koffievlek bijvoorbeeld! Betreft het zwarte koffie, koffie met melk, of met suiker, of koffie mét melk én suiker?! In ieder geval moet eerst de

koffiemelk (een eiwitvlek, waarbij géén water gebruikt mag worden) verwijderd worden met een speciale vloeistof. Suiker en koffie zijn plantaardige vlekken, die gemakkelijker te verwijderen zijn. Heel grappig: Pieter liet me een instructie zien: *Tien geboden van detacheren*, oftewel: tien geboden voor het verwijderen van vlekken! Ik moest natuurlijk wel even denken aan de Bijbelse Tien Geboden.

Een stomerij en de Kerk hebben iets met elkaar: vlekverwijdering. Een Bijbelse vlek heet zonde. De Kerk heeft drie reinigingsmiddelen: de Doop: verwijdert álle vlekken; de schuldbelijdenis aan het begin van elke viering: voor kleine, gemakkelijk te verwijderen vlekken; en het Sacrament van Boete en Verzoening (biecht): voor moeilijke en hardnekkige vlekken.

De stomerij aan de overkant en de Kerk hebben nog méér gezamenlijke idealen: sociale bewogenheid, dienstbetoon en eerlijkheid. Kleding wordt altijd nagekeken vóór het wassen of reinigen. Pieter vond eens in een regenjas een briefje van f 10,=. Hij gaf het geld terug aan de eigenaresse, toen zij de jas kwam ophalen. En deze begon te huilen. Haar zoon stal namelijk geregeld geld van haar. Ze had de tien gulden gemist en haar zoon beschuldigd. Maar het tientje bleek dus in haar jas te zitten! De zoon kreeg het geld en Pieter een grote bos bloemen.

Toen Pieter nog in Haarlem werkte, kwam een bruid in bruidsjurk én in paniek naar de stomerij! Vlak voor vertrek naar het Gemeentehuis had ze cola over haar jurk gekregen. Vlek én probleem zijn opgelost: de bruid heeft, met een jas van de stomerij aan, op de toilet gewacht tót de colavlek met spoed handmatig weggespoten was.

Niet-afgehaalde kleding dient twee jaar bewaard te worden! Op de verdieping waar het 'machinepark' van de stomerij staat, staat ook een rek met 'vergeten' kleding, die na lang genoeg gewacht te hebben naar een goed doel gaat. Iemand uit Heerhugowaard zorgt voor verzending naar Oost-Europa en een ander stuurt geschikte kleding naar Afrika, waar een pastoor direct zorg draagt voor de verdeling. En Pieter ontvangt af en toe foto's van mensen in 'stomerij-kledij'.

Soms wordt Pieter ook ingeschakeld na een brand: het betreft dan brand- en roetreiniging. Eens was er een brand op een derde etage in Amsterdam. De beneden-buurman wilde zijn buurvrouw redden, maar wist niet dat zij het huis al had verlaten via de achterkant. De beneden-buurman is overleden; de boven-buurvrouw vertelde, onder tranen natuurlijk, het hele verhaal aan Pieter.

In Alphen aan den Rijn kwam ooit een mevrouw terug van boodschappen doen en rook een brandlucht, maar kon geen brand ontdekken. Zij ging naar haar slaapkamer om zich om te kleden, want ze zou uitgaan met een

vriendin. Een flesje Spawater waarop de zon geschenen had, had vlam gevat! Vervolgens het nachtkastje, waarop het flesje stond en toen Gelukkig vergoedt de verzekering in vele gevallen kleding, dekbedden, vloerkleden en gordijnen.

Toen Pieter nog in Haarlem werkte, is hij twee maal benaderd in verband met een moordzaak. Of de bebloede kleding van een vermoorde man een beetje opgeknapt kon worden?! De kleding moest namelijk, na onderzoek door de Politie, op tv getoond worden. En nog een keer: een doodgeschoten Amerikaanse jongen had alleen maar een sleutel van een hotelkamer bij zich én een stomerij-bon (met naam en adres). Of de stomerij méér inlichtingen kon geven?! Trouwens, of Pieter Goede kleding, die onder het bloed zat, altijd even wilde melden!

Cristal Cleaning in Heerhugowaard heeft veel klanten: 'gewone' toonbankmensen zoals wij, maar ook restaurants (en elk restaurant heeft eigen wensen betreffende bijvoorbeeld het opvouwen van de servetten), het Leger des Heils waar mensen kunnen overnachten, winkels en bedrijven. Behalve de zaak tegenover onze kerk heeft Pieter Goede drie depots in Amsterdam, één in Medemblik, Enkhuizen, Zandvoort, Heemstede, Haarlem en Bergen.

Kwaliteit is belangrijk en daarom lóópt de stomerij goed. De kleding van de orkestleden en obers van het Concertgebouw in Haarlem wordt ook in Heerhugowaard gereinigd. Pieter haalt het textiel op in de depots en brengt alles gewassen en gestreken weer terug: hij rijdt elke dag 300 km en dat zes dagen per week.



Toen Pieter op die ene maandagavond aanbelde om te zeggen, dat hij toch werk had voor Lena, vertelde hij een mooi waar-gebeurd verhaal. Op een avond stond hij benzine te tanken in Amsterdam. Een Poolse stelletje vroeg of ze mee mochten rijden ... ging hij misschien naar Duitsland? Nee, naar Haarlem! Maar Pieter vindt dat je, als het maar even kan, iemand moet helpen. Nadat de jongen en het meisje hun situatie uitgelegd hadden, reed Pieter richting Haarlem en verder en verder Bij iedere grotere parkeerplaats werd gestopt en uitgekeken naar een Poolse vrachtwagen. Helemaal geen succes. Ze waren al bijna bij Arnhem en Pieter kondigde aan niet verder te rijden. Op die allerlaatste parkeerplaats stond een Poolse personenauto met een slapende chauffeur achter het stuur. Hij werd gewekt en ... de man kwam uit het dorp waar de jongen en het meisje woonden. Ze werden in hun dorp in Polen vóór de deur afgezet!

Pieter Goede doet graag dit soort goede dingen. Als mensen hem bedanken, vraagt hij altijd of de mensen die hij geholpen heeft, zelf ook anderen willen helpen. "Zo wordt onze wereld een beetje beter!"

Pieter Goede! What's in a name? In dit geval alles!

Binnenkort is het Kerstmis. Stomerij Cristal Cleaning lijkt op een 'herberg', die nooit 'vol' is: er is altijd - het hele jaar door - plaats en tijd voor mensen in nood, mensen met problemen. Pieter Goede, de 'herbergier', is goed in het bedenken van creatieve oplossingen.

Ons hart, ons leven, kan ook een gastvrije herberg zijn: deur altijd open, in plaats van een bordje 'vol', een bordje met 'welkom'. Welkom!!! Vriend en vreemdeling, herders en koningen, in ons hart en leven. Dan zullen we dezelfde engelen zien en horen, die bij de kerststal zongen: "Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft".

Wiljan Domen



**Dáár moeten jullie zijn:
waar liefde is en vrede
waar 'Welkom' wordt gehoord en bede
en geen wanklank in de stede.
Dáár is het klein
K i n d
door God en mens bemind.**

Thema-ochtend - Ontmoetingsochtend

De thema-ochtend op woensdag 16 november door Peter Sneek is door vele parochianen bezocht. Op inspirerende wijze vertelde Peter over zijn werk als uitvaart-leider. Hij beantwoordde veel vragen gaf wijze raad.



Op woensdag 21 december is de volgende thema-ochtend.

Deze ochtend wordt een kerst-levende verteld en ontmoeten we elkaar in een gezellige kerstsfeer. Neem dus gezellig iemand mee.

De ochtend begint om 10.00 uur in de parochiezaal met een kopje koffie of thee.

Als u kunt, is er om 09.00 uur de mogelijkheid om de heilige eucharistie mee te vieren, waarna het rozenhoedje gebeden wordt.

Op woensdag 18 januari 2012 zal Adri Kortekaas OSB, broeder in de Abdij van Egmond, over zijn leven in het klooster vertellen.



We hopen elkaar op deze ochtenden te ontmoeten.

Namens de PCI en de Diaconale Werkgroepen

Jannie Ligthart-Slippers ★
www.dionysiusparochie.nl



De Alpha-cursus

Graag wil ik even mijn Alpha-cursus-ervaringen met u delen.

Helaas is de Alpha-cursus alweer bijna afgelopen. Het was prachtig, met een hoop mooie inleidingen van onze pastoor Frank, diaken Frank, Jannie en Eelke Ligthart, Zuster Elvira Maria, Peter Zaat en last but not least onze Wiljan.

De avond begon voor ons, begeleiders, om 18.00 uur met gebed.

Om 18.45 uur gingen we met alle deelnemers aan tafel om te genieten van een heerlijke maaltijd, die door de dames in de keuken was klaargemaakt; deze dames hebben 10 avonden lang voor ons een warme maaltijd bereid, waarvoor onze hartelijke dank. Na het eten werd een passend lied gezongen onder begeleiding van Theresia Kamp, die ook de chef-kok van het

Alpha-gebeuren is. Dan koffie/thee met soms iets feestelijks erbij - als er iemand jarig was geweest. Tijd voor de thema-inleiding. Uit de inleidingen, over hele mooie onderwerpen, kon je een hoop kracht en steun halen. En met een lekker gevoel werd dan het gesprek in deelgroepjes begonnen. Ervaringen uitwisselen is tijdens een Alpha-cursus heel belangrijk. Er waren dit jaar vijf deelgroepen en elke deelgroep had één of meer deelgroepeliders. De gesprekken waren altijd mooi en raakten je: heel wat stof om over na te denken en iedere keer gingen wij met een goed gevoel naar huis. Marcha en ik hebben thuis nog heel wat nabeschouwd ... ! Het was voor ons de tweede keer dat we de Alpha-cursus volgden, maar we hebben dit jaar toch een hoop bijgeleerd.

De cursus heet dan wel Alpha-cursus, begin-cursus, en de cursus is ook opgezet voor mensen die kennis willen maken met het katholieke geloof, maar je bent nooit te oud om te leren over het geloof, want voordat je bij Omega bent

De Alpha-cursus werd goed bezocht, 14 december aanstaande is helaas alweer de laatste avond. Thema van de laatste avond: 'Het christelijk geloof saai ?'. Eén ding kan ik u wel zeggen: ons geloof is allesbehalve saai! Op zo'n laatste Alpha-cursus-avond is iedereen altijd van harte welkom. Het is tevens een vrijblijvende introductie-avond voor de Alpha-cursus 2012. We beginnen, zoals iedere Alpha-cursusavond, met een heerlijke warme maaltijd.



Nu ik dit verslag gelezen heeft, zijn uiteraard heel wat mensen enthousiast geworden, dus als u komt om mee te genieten: laat dit dan wel even weten aan diaken Frank Kamp vanwege de overheerlijke maaltijd.

Als u niet kunt komen, raad ik u echt aan om volgend jaar de Alpha-cursus te volgen. Andere geloofscursussen zijn ook de moeite waard: u zult zien dat het echt werkt en dat u als een ander mens met een fris geheugen de parochiezaal uitstapt. Tot ziens!

Niels Buiten

Meet en Greet! Alles = Anders!

De volgende jongerenbijeenkomst - een Dio-evening
is in onze eigen parochiezaal
op zondag 11 december om 18.00 uur.
Niet thuis eten, hoor, van te voren!

Onze parochie ... een stageplek

Bij deze wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Anton Goos, en ik ben een student van het Groot-Seminarie De Tiltenberg, te Vogelenzang, voor het Bisdom Groningen-Leeuwarden, dat tot op heden nog geen eigen seminarie heeft.

De opleiding bestaat uit zeven jaren, waarvan zes jaar studie en één jaar stage, waarin aan het begin de diakenwijding plaatsvindt en aan het einde de priesterwijding. Een onderdeel van de studie is ook de kleine stage, dat betekent dat de student gedurende het studiejaar ook een dagdeel stage loopt in een parochie.

In mijn vierde jaar aangekomen, ben ik gevraagd om in uw parochie stage te lopen, waarvan het eerste gedeelte bestaat uit het volgen van

de Alpha- cursus, die in deze parochie wordt gegeven onder leiding van diaken Frank Kamp en pastoor Frank Domen.

In het tweede gedeelte, dat zal vanaf halverwege februari zijn, zal ik voornamelijk betrokken zijn bij de vormsel-catechese en mogelijk kerwijs zal ik met de diaken of pastoor meegaan op catechetisch vlak, zoals huwelijks- of doopgesprekken.

Ik hoop door deze stage veel te leren en hetgeen ik geleerd heb ook zelf in de toekomst toe te passen, want tot nu toe heb ik een interessante en mooie tijd in deze parochie gehad, en ik verwacht dat dit ook geldt voor de rest van mijn stage hier.

Anton Goos



**Ons geloof is ongelooflijk:
God is mens geworden.
Gods mensenliefde is ons verschenen!**

Kapsalon Soumo

Knippen: Dames en Heren

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali
Averkamplaan 34
1701 VL Heerhugowaard
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

Ik werk het liefst op afspraak!

BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: gmsprenkeling@quicknet.nl



Lijstenmakerij (De Rietvink)
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.
Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

JG

Johan Griffioen

Brillen en Contactlenzen

www.johangriffioen.nl

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 info@johangriffioen.nl

Stad van de zon - gratis parkeren

Stichting Lourdeswerkgroep

Heerhugowaard, 't Veld e.o.

Met Bernadette het 'Onze Vader' bidden, was het thema van onze Lourdesreis van 20-25 september 2011. Als onderdeel van de VNB-reis (185 pelgrims) ging onze groep met 23 pelgrims op 20 september, vanuit Heerhugowaard De Noord, naar vliegveld Eindhoven. Vandaar vlogen we om 14.30 uur naar Tarbes in Frankrijk. Daar stonden de bussen al klaar om ons naar ons hotel in Lourdes te brengen. Dezelfde avond was er met alle VNB-pelgrims de openingsviering, waarna onze groep naar en door de Grot ging. Voor hen die de eerste keer megingen een fijne ervaring, en voor hen die er al vaker waren geweest een 'thuiskomen bij Maria'. Het met elkaar op reis zijn, gaf al snel een gevoel van verbondenheid en vertrouwen in de groep, hetwelk de rest van de week door de contacten, vieringen en pastorale momenten verstevigd werd. Door Ina van Schagen en Jan Verkroost werden we door Lourdes geleid en kregen we uitleg, in onder andere het museum en op het Heiligdom. Belangrijk werd ook de ervaring van het gezamenlijk genieten van de heerlijke cappuccino op een terras. Degenen die minder mobiel waren, werden in een rolstoel overal mee naar toegenomen. Zo waren we ook een dag op excursie in de Cavergnie, een plaats aan de voet van de Pyreneeën, waar we gewandeld hebben, ja ook met degenen die een rolstoel gebruikten, en aan de rivier de Gave onze lunch hebben opgegeten. Zo had elke dag zijn bijzondere momenten, van het bidden van de Kruisweg, de eucharistieviering bij de Grot, de Internationale Hoogmis in de Pius X, de baden, de sacraments- en de lichtprocessie, het zijn bij de Grot en de ontmoetingen met de ander. Een week Lourdes, op deze manier, is eigenlijk niet in woorden over te brengen, het is een ervaring die ik iedereen van harte gun.



Onze groep heeft zich ingeschreven voor de vliegreis van 5-10 september 2012. U kunt zich nu al inschrijven voor deze reis bij Ina van Schagen, telefoon 072 - 57 12 020.

De Lourdeswerkgroep zet zich, naast het organiseren van de reis, ook in voor hen die fysieke en of financiële hulp nodig hebben om de reis te kunnen realiseren.

Denkt u erover om donateur te worden van onze Lourdeswerkgroep, dan kunt u contact opnemen met Betty Lolkema 072 - 57 133 22 of Tiny Dekker 072 - 57 19 689. De werkgroep heeft een *anbi*-registratie, waardoor uw donatie of gift aftrekbaar van de belasting is.
Met vriendelijke groet.

Jannie Ligthart-Slippens
072 - 57 44 328



Bisschoppelijke Adventsactie 2011

Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de Katholieke gemeenschap uiting aan haar solidariteit met de Derde Wereld. We helpen mannen en vrouwen, die zich inspinnen voor en samenwerken met de Kerk ter plaatse. We zijn als Katholieke gemeenschap terecht trots op deze mensen, die het Evangelie handen en voeten geven. We noemen hen missionaire ondernemers en roepen u op hun goede werk te steunen.

Hoe werkt de Adventsactie? Missionaire ondernemers worden uitgenodigd om hun projecten voor te stellen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de mens achter de projecten en organisaties. Als we een project adopteren, geloven we in

het nut ervan, zijn we overtuigd dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. Waar nodig helpen we de missionaire ondernemers in ons land om hun goede inzet sterker te maken door ze in contract te brengen met organisaties die over nuttige kennis en ervaring beschikken.

Onze Nederlandse Katholieke Kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de Derde Wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten

wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten goede aan alle mensen, niet alleen aan Katholieken. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk: ze staat open voor alle mensen in nood. Door zo te werken, denken we het beste van twee werelden



samen te brengen: de belangeloze inzet uit idealisme en evangelische ijver geboren, versterken en verrijken met de ervaring en kennis van een grotere organisatie. De Adventsactie kan met weinig kosten voor zichzelf toe, we bemiddelen maar voeren niet zelf uit.

We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het evangelie van het Mens-geworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar. Hier en daar! We hopen, dat u dit aanspreekt. Ontwikkelingswerk via de Kerk werkt.

Nu volgt het concrete project voor onze parochie in de Adventstijd 2011:

Blauwe Zusters delen hun leven met gehandicapten in Ecuador

Mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap hebben het zwaar in Ecuador. Ze worden vaak aan hun lot overgelaten of verblijven bij familie in heel arme omstandigheden. In het opvanghuis Sint Camillio de Lellis in Loja worden ze liefdevol opgevangen, een unieke voorziening in Ecuador! Het gaat om mensen die verlamd zijn, zwakbegaafd, of bijvoorbeeld het Down Syndroom hebben. Het huis wordt geleid door Zusters van de Heer en de Maagd van Matara, oftewel: de Blauwe Zusters.

Er wonen nu 24 mensen in Loja bij de zusters, in leeftijd van 18 maanden tot 48 jaar. Het huidige gebouw heeft daarmee zijn limiet bereikt en meer mensen kunnen niet worden opgevangen. De zusters ontvangen geen financiële tegemoetkoming van de overheid van Ecuador: ze leven van giften en van de hulp van vrijwilligers, die medicijnen, luiers, eten of medicijnen doneren.

Het huurcontract van het huidige gebouw loopt af en daarmee wordt de voortgang van de opvang bedreigd. De zusters willen daarom een stuk grond kopen en een nieuw opvanghuis bouwen. Dat biedt continuïteit, geeft meer ruimte aan de huidige bewoners én er kunnen meer mensen worden opgevangen.

**GELD MOET
ROLLEN**

**MAAR WAAROM
ALTIJD NAAR
DE TOP**

Loeje

Met € 30.000 kunnen de zusters hun werk voortzetten en een blijvend thuis bieden aan deze kwetsbare groep mensen.

Voor bovengenoemd project zal na de vieringen van 17-18 december een deurcollecte worden gehouden. Mocht u die collecte missen, of liever een bedrag overmaken, dan kunt u dat doen op rekening 65.31.00.000 ten name van Ad-

ventsactie, Den Haag.

De collecte op Wereldmissiedag (22-23 oktober) heeft het mooie bedrag van € 445,86 opgebracht. Namens de Katholieke gemeenschap in Viëtnam heel hartelijk dank daarvoor!

Namens de MOV-groep
Siem van Langen



Merry Christmas!

Met Dio naar Rio

Met de Dionysiusparochie (Dio) naar Rio de Janeiro (Rio)

Het Bisdom organiseert op allerlei plaatsen 'follow ups' voor de Wereld-JongerenDagen, die afgelopen augustus in Madrid hebben plaatsgevonden. Half december komen 'onze' WJD-jongeren bij elkaar in het Familiehuis en dan beginnen vast en zeker ook de voorbesprekingen over de reis naar Rio. U wordt op de hoogte gehouden.

Het plan is om over een tijdje novenekaarsen te verkopen (voor € 5,-) met een afbeelding van het grote Christus-de-Verlosser-beeld, dat in Rio de Janeiro staat. Bij de kaars hoort een klein gebed: 1) we bidden voor de jongeren om interesse voor wat echt belangrijk is in het leven, 2) om een open hart en geest voor God en Jezus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is, en 3) om een warm gevoel voor de Kerk en de sacramenten.

Natuurlijk is de jeugd de toekomst van de Kerk. Maar ... wat zou de Kerk zijn zonder alle oudere mensen, die bidden voor die toekomst?!

Zingen is dubbel bidden

volgens de heilige Augustinus

De oudste muziek in West-Europa is de kerkmuziek, zoals we die in de Katholieke Kerk kennen: het Gregoriaans. Talrijk zijn de componisten die zich er mee bezig hielden én houden. Ook omdat je, als je als musicus enig inkomen wilde verwerven, je in dienst moest stellen van de Kerk, aan het hof bij een vorst, of iets van dien aard. Het vak van musicus leerde je als jongetje in de klosterscholen. Alleen jongens; meisjes mochten op geen enkele manier meedoen of meezingen. Zelfs in mijn beginperiode als organist in 1955 in den Haag, was het ondenkbaar dat vrouwen, meisjes, in de kerkkoren meezongen! Boven de trap die in mijn kerk naar de koor-zolder leidde, stond *alleen heeren* (dubbel e). Maar zo was het toen niet alleen in de Kerk. Het hele leven was meer een 'mannenmaatschappij'.

De jongens in de Middeleeuwen, die in het kloosters leerden zingen, waren geluksvogels omdat ze de enigen waren die, naast het zingen van de gezangen, leerden lezen en schrijven. Waren ze eenmaal volwassen en ze kozen niet voor een kerkelijke functie, dan werden ze een van de notabelen van het dorp of de stad. Ze kregen hoge betrekkingen, omdat ze konden lezen en schrijven. Noten lezen was er aanvankelijk niet bij, men zong alles uit het hoofd, ook de monniken in het klooster. Daarover later meer.

Dat men geen noten kon lezen was over het algemeen geen bezwaar. Ook nu zijn er nog zangers die het muziekschrift niet kennen. Over het algemeen leert men de muziek van buiten. Ook op het koor van de Dionysiuskerk, bij Henk Smolenaars.

Kerst staat weer voor de deur, vooral wat mannen met hoge en lage stemmen moeten het koor komen versterken. Wie durft te versterken?

Ton Klos



Puzzel

Kerstvisite

Drukte rond de kersttafel: 12 personen met 12 verschillende beroepen. Ze gaven wel hun visitekaartjes af, zodat de nijvere puzzelaar door omzetting van de letters de 12 beroepen kan achterhalen.

De beginletters vormen in de gegeven volgorde de naam van een persoon met een wel heel bijzonder beroep. Die naam verwachten we vóór eind december in de bus van Jan Tamis, Van Hellemondstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard of via j.tamis@zonnet.nl. De cadeaubon van € 10,- gaat deze keer naar Jaap Bankras, Basiusstraat 26. De ook nu toepasselijke oplossing: twaalf ambachten, dertien ongelukken.

- | | | | |
|-----|---------------------|-----|------------------------|
| 1. | IJS SCHERP
LAREN | 2. | GERT EZEL
ETT |
| 3. | RIK TREK
EDE | 4. | AD PAREL
TERAPEL |
| 5. | DR. DAVE
GOOR | 6. | TIM OT
AIR |
| 7. | FRANS VOK
REKKE | 8. | IR.E.O. PASJA
STEEK |
| 9. | GER VRAT
ANTEN | 10. | N. BIER
ERK |
| 11. | E.S. TRUI
TIJM | 12. | RUWE THEO
NES |

**Een gezegend
en heel gelukkig nieuw jaar!**



Durf!

Pak je agenda want dit mag je niet missen! Op 17 maart 2012 vindt voor de zesde maal het jongerenprogramma van de Stille Omgang plaats. Het SO-jongerenprogramma is uitgegroeid tot een Katholiek jongerenevenement van nationale omvang. Ook dit jaar worden er weer honderden jongeren in de hoofdstad verwacht. Het thema voor dit jaar is *Durf!* In verre landen als Egypte, Irak en Iran staan christenen vierkant achter hun geloof, hoewel een direct levensgevaar vaak het gevolg is. In Nederland daarentegen voelen wij ons op andere vlakken niet vrij om uit te komen voor ons geloof; het stuit op onbegrip en een negatief oordeel.

Tijdens het SO-jongerenprogramma staan we hierbij stil, door middel van muziek en/of theater, een spreker van formaat en in de liturgie: een heilige Mis en aanbidding. Kortom, gezamenlijk het geloof vieren: dat is het hoofd-ingrediënt van het SO-Jongerenprogramma. Het hoogtepunt van de avond is het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang. Houd de komende tijd www.stille-omgang.nl/jongeren in de gaten voor programma-updates.

Wanneer? De Stille Omgang vindt plaats op zaterdag 17 maart 2012.

Waar? In de Sint Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73 in Amster-

dam. De kerk is recht tegenover Amsterdam CS. Het programma begint om 20:00 uur en is rond 00:30 uur afgelopen.

Meer info ...

Heb je vragen over het SO-jongerenprogramma? De organisatie helpt je graag verder. Kijk op boven-genoemde site of neem contact op met het Jongerenpastoraat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam: 023 - 51 12 635. Bellen kan ook: Jochem Oor: 06-23 41 05 93. Flyers en posters van het SO-jongerenprogramma kunnen aangevraagd worden via info@jongbisdomhaarlem.nl Aanmelding gewenst via: aanmelding@stille-omgang.nl.

Over de Stille Omgang

Steeds meer jongeren trekken jaarlijks vanuit het hele land naar 'Mirakelstad' Amsterdam om daar het eucharistisch wonder van 1345 te herdenken en een krachtig signaal van geloof af te geven midden in de grote stad Amsterdam. In gebed lopen zij door de binnenstad en laten zo zien hoezeer God bij ons mensen betrokken is. Het is indrukwekkend en bijzonder om 's nachts met een grote groep jongeren in stilte en gebed te lopen - in een stad waar het nooit stil is!

Tot ziens op 17 maart in Amsterdam! ✖✖✖

Boekje Open

Over de dood en het leven na de dood

Titel: Licht aan de horizon. Schrijvers: allerlei, o.a. de moeder van een overleden kindje, een interview met kardinaal Simonis, Formaat: A4. 60 pagina's. Prijs: € 4,=.



Deze keer een niet zo eenvoudig onderwerp: doodgaan. Misschien heb je dit al meegemaakt: je oude moeder of je vader, je eigen man, vrouw, je broer of zus, je eigen kindje, een dierbare vriend. Lang geleden of nog maar heel kort. Zo'n afscheid kan je nog heel lang bij blijven.

We hebben net Allerzielen achter de rug en de kerk was vol. We zijn er dus met zijn allen wel degelijk mee bezig.

Als de dag van gisteren herinner ik me het overlijden van mijn eigen vader. Iedereen was er bij: mijn moeder en al mijn broers en zussen, op mijn zus en ik na, die verder weg woonden en te laat kwamen. Pa was nog maar net overleden, maar ik stond naast hem en realiseerde me: het heeft geen zin meer om te vragen: "Ach Pa, doe uw ogen nog één keertje open om ook ons nog gedag te zeggen". Het was onherroepelijk!

Toen ben ik begonnen te bidden: "Lieve God, mag ik er wel bij zijn als mijn moeder komt te overlijden?" En tien jaar later gebeurde dat echt: op een vrijdagmiddag kwamen we op bezoek. Mijn moeder maakte het slecht. Even later kwam diezelfde zus met haar man op bezoek. In ons bijzijn is ze toen overleden. Dat maakte heel diepe indruk! God is een hoorder van gebeden!

En dan dit boek. Talloze verhalen, overdenkingen. Immers, de dood blijft een ingrijpende gebeurtenis in ieders leven. Zoveel vragen kunnen er bij je opkomen. Hoe ga je er mee om? En ook bij de uitvaart kun je vragen hebben. Hierop wordt ingegaan en er is ook een schema hoe de uitvaartliturgie er uit kan gaan zien.

En voor ieder van ons ook nog dit: als we het *Wees Gegroet* bidden, vragen we aan Maria: Bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Mooi om te lezen of cadeau te geven. Verkrijgbaar op de pastorie.

Kerstmis: geboortefeest!
Sterven: geboren worden voor het eeuwig leven!

Vieringenrooster

za 10-12	19.00		samenzang
zo 11-12	10.00	3 ^e zo Advent B	Elegia (Oekraïne)
za 17-12	16.30	Kerstviering (H.Mis) in de Raatstede	
za 17-12	19.00		samenzang
zo 18-12	10.00	4 ^e zo Advent B	gemengd koor
	15.00	boeteviering voor ouders en kinderen	grote en kleine zaal
	19.00	Kerstsamenzang	in de kerk
woe 21-12	19.00	boeteviering	kerk
vrij 23-12	19.00	'Nachtmis' in Hugo Oord	
za 24-12	19.00	'Nachtmis'	Spirit
	21.30	Nachtmis	Gemengd Koor+ Cantorij
zo 25-12	10.00	Kerstmis	Gemengd Koor+ Cantorij
ma 26-12	10.00	Tweede Kerstdag	Spirit
woe 28-12	09.00	Onnozele kinderen	in de dagkapel
vrij 30-12	09.00	Heilige Familie	in de dagkapel
vrij 30-12		géén viering in Hugo Oord	
za 31-12	<u>15.30</u>	viering in de Raatstede	
	19.00	Oudjaar	Cantorij
zo 01-01	10.00	Maria, Moeder van God	Gemengd Koor
za 07-01	19.00		Cantorij

zo 08-01	10.00	Driekoningen	Gemengd Koor
ma 09-01	09.00	Doop van de Heer	in de dagkapel
za 14-01	19.00		samenzang
zo 15-01	10.00	2 ^e zo dhj A + viering JP II	Gemengd Koor
	11.30	Familieviering	SalTierra
za 21-01	19.00		samenzang
zo 22-01	10.00	3 ^e zo dhj	Gemengd Koor
do 26-01	20.00	concert Neva Ensemble	
za 28-01	19.00		Spirit
zo 29-01	10.00	4 ^e zo dhj	Gemengd Koor
do 02-02	09.00	Maria Lichtmis	in de dagkapel
za 04-02	19.00	Kantorij	Cantorij
zo 05-02	10.00	5 ^e zo dhj	Gemengd Koor

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Er is een **familieviering** op
zondag 15 januari om 11.30 uur
SalTierra zingt en klapt en beweegt
Na afloop gezellig samen-zijn
met thema-knutsels en -puzzels
Iedereen is welkom!



Inhoud

Vieringen rond Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar	1
Pastoor Frank Domen Vrede alleen voor één nacht?	2
Eelke Ligthart Dierbare medeparochianen	3
Even bijpraten ...	4
Familieberichten	6
Heerhugowaardse Kerstsamenzang	8
Wiljan Domen Ten huize van ...	9
Jannie Ligthart Thema-ochtend - Ontmoetingsochtend	13
Niels Buiten De Alpha-cursus	13
Anton Goos Onze parochie ... een stageplek	15
Jannie Ligthart Stichting Lourdeswerkgroep	17
Siem van Langen Bisschoppelijke Adventsactie	18
Met Dio naar Rio	20
Ton Klos Zingen is dubbel bidden	21
Jan Tamis Puzzel: Kerstvisite	22
Durf!	23
Ada Bakker Boekje open	24
Vieringenrooster	25

Workshops bij Bloembinderij Florissant

kijk op de website voor de diverse datum's
in september, november en december.

www.florissantheerhugowaard.nl

Gezellige workshop voor 25,- met koffie, thee
en wat lekker's

Tevens op woensdagmiddag kinderworkshops
voor 10,-

Inschrijven noodzakelijk

Bloembinderij Florissant
Berckheidelaan 12
1701 VG Heerhugowaard
072-5744210



Parochie van de H.Dionysius

Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
www.dionysiusparochie.nl

pastoor Frank Domen

06 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
www.pastoorfrankdomen.nl

diaken Frank Kamp

f.kamp@dionysiusparochie.nl

eucharistievieringen

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

Parochiebestuur

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

Commissie Kerkbijdragen

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking

Rabobank 32 69 10 034

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

ABN-AMRO 58 90 67 656

kerkledenadministratie

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

kerkhofadministratie

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

advertenties parochieblad

parochieblad@dionysiusparochie.nl

Het volgende parochieblad verschijnt op 26 januari 2012

copij a.u.b vóór 15 januari sturen naar
parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking
Zonwering**

**Raamdecoratie
Buitenzonwering**

**Wandbekleding
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50
www.decobreed.nl**

PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Begraffenisvereniging „SINT BARBARA”

HEERHUGOWAARD-C.

Tevens verzorging van crematies

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63
Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222
J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

*Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich **UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.***

WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering.

Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten
en hoorservice!