

Aan Broers + Zusters
Familie + Vrienden
H. Dionysius Parochi - HHW

DIVINE RETREAT CENTRE
Muringoor, Chalakudy 680309, Kerala, INDIA
2017 ①
Ontv. 7-17
6 Februari, 2017

De Vrede van JEZUS! Aan jullie allen! Ik hoop en bid, veel goed, heel goed! Jullie zitten ook nog in de Winter-koude - misschien wel met wat sneeuw en ijs!! Zo is het ook in Kashmir, in het hoge noorden van ons grote land India. Zelf zit ik nu nog in het warme zuiden van dit heel grote land, India. Onze Scholen zijn dicht - en moeten op 1 Maart weer open.

Waar ik nu al zou zes weken een rustige kamer heb, in wellicht het grootste Retraite-Centrum in de hele wereld. Elke week zijn er Retraites in zo'n 8 verschillende talen. Zelf heb ik een mooie kamer in het Engels Taal Gebouw. Er is nu - op Maandag - weer een grote groep van mensen in de zaal, het hier naast mijn kamer, ik kan de toespraak, de proef, hier volgen. Vóór in de zaal is ook een podium voor de dagelijkse Eucharistie Viering - met een altaar en tabernakel.

Mijn kamer zit op de eerste verdieping, daar vlak tegen over. Zelf sta ik nog voor half zes op - na de nachtrust, en vierde de Eucharistie om kwart over zes in een klein kapelletje op de 2^e verdieping - met zo'n 40-50 mede werkers hier. Het ontbijt is klaar om kwart voor 7 op de 1^{ste} verdieping.

Wij zitten hier niet ver van een kleine stad (Chalakudy). Daar hebben de Fatima Zusters een nieuwe stichting. Deze Zuster Congregatie werd gesticht door Militair missionary Frans Xaviera Kroon uit Zwolle. De drie Zusters zijn daar begonnen met een kleuter-school - Nu is ook de lagere School begonnen met de 1^{ste} Les: totaal zo'n 60 kinderen, uit de niet-kristen families in de omgeving. Ze verwachten dat deze kleine plant gaat groeien - er is al begonnen met de bouw van een school. Daar ben ik gisteren op bezoek geweest Radakun, Bijvihar (Noida) New Delhi - INDIA

15 February 2017

We zitten nu aan de Oost-kant van de grote hoofdstad New Delhi. Zuster Veronica's broer, genaamd Rommel, heeft hier op de eerste verdieping van zijn de huis kamers - met keuken en kapel - voor ons klaargemaakt. Gisteren zijn we op bezoek geweest bij een echte - en hoge - Oom Jagdish Tytler die ons werk ook echt steunt. Over een week reizen we met trein (en zo) naar Kashmir - het hoge noorden van INDIA. School weer open op 1 maart, na de lange (en vries-koude) winter maanden.

Hier - in New Delhi - krijg ik nog wel weer de kans om een bezoek te brengen aan het Holy Family Ziekenhuis. Voor wat medische helpen raad van mijn dokter Rajiv Gupta. Ik rijg vert wel goede punten van hem. 3 Maart 2017 En God zij dank, Dr. Rajiv Gupta, laat mij nu vertrekken - met wat dagelijkse medicijnen - die ik mee gebrag in voor de komende drie maanden. Vandaag is de verjaardag van onze zuster Veronica. We zijn op bezoek geweest bij de Zusters van Presentatie en hier heeft Veronika vroeger gestudeerd - tot 12^{de} klas. Blad vol: Hartelijke groeten en de broer Jaap