

Sacred Heart Jesus Mary Convent (10)
Shogawah School (SHJM-Convent)

Dear Broerst Zusters,
Familiet Vrienden,
Dionysius Parochie-HHW

Punjab - N.W. India.
25-8-16
Thursday, 18 Augustus, 2016

De Vrede van Jezus! Hoe gaat het met jullie allen? We
bidden van heel goede! Ten minste voor onze leeftijd.

Deze brief schrijf ik - niet vanuit mijn eigen verblijf in de
Kashmir Berg-Vallei. Nee, ik ben op bezoek in een klooster van de
Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria! Dit is in de
Punjab provincie, aan de Westgrens van ons land, India. Dit is op
het uitgestrekte platteland - vol met groene weiden en gewassen.
De Zusters hebben hier een grote school voor kinderen tot de 12de
klas. De kinderen worden door hun ouders veel met de auto gebracht,
komen in grote school-bussen. School-uren van 8 tot 2 uur. Er zijn
hier enkele zusters die - veel jaren geleden - in St. Joseph's Hospital voor
Baramulla-Kashmir - hebben gestudeerd voor verpleegster-werk.

Ik ben hier enkele dagen terug aangekomen met onze Zr. Veronika
van Good Shepherd Mission School in Pulwama-Kashmir. We zijn
van plan om samen, binnen een week - terug te vliegen naar onze
Kashmir Berg-Vallei. Daar zijn alle scholen al een week of zes
volkomen gesloten. Hoe komt dat nu zo. Nou, een plaatselijke
ondergrondse opstandeling werd op 8 juli gedood in een gevecht!!
Hij was de grote leider!!! In alle dorpen en kleine stadjes gingen zijn
sympatisanten een grote staking leiden. De overheid met politiemensen
maken dit natuurlijk niet - maar konden alles niet meer beheersen!!!
Er zijn nu al z'n 60 doden gevallen. Wat een ramp!!

Wij gaan daar weer terug. Eerst om te bidden. Dan geleidelijk
om onze Good Shepherd Mission School (in Pulwama) weer
te openen; een goede opvoeding kan weer leiden tot een goed en
positief leven!

Het is hier - in deze platteland school - een rustig verblijf voor
ons twee. Wel een beetje te warm, maar we zitten in kamertjes met
grote wind-waaiers aan het plafond! Dus, OK!!

Vrijdag, 19 Augustus: We horen dat in Kashmir Valleï alles dicht blijft. Dus, nu
zijn tijdje hier! Veeldank voor jullie steunen blijvend gebed.

Met veel zegen, hartelijke groeten
en all my love

Je broer
Jaap R.