

Leve Broers en Zusters,
Familie + Vrienden
Dionysius Parochie-HHW

(2)
SVD-House, Marghera, Okhla Road
New Delhi - 110025 - India

23 Februari - 2016

De Vrede van Jezus!

01.10.16
u-3-16

Hoe gaat het met jullie allen? Twee dagen geleden had ik
broers Leo "aan de lijn" (via het "mobieltje" van Zuster Veronica!) en
ik ben echt blij met allen van ons gezin - ~~hoe~~ het met jullie gaat!!
Ik wil nog even onze broer Piet hartelijk bedanken voor zijn
kerstkaadret van 14 december 2015. Die heb ik ontvangen in het
"DYNINE" Retreat Centre" in Kerala (Zuid-India). Heel mooi - en heel veel
dank, Piet (en gezin)!

Ik moet nu even denken aan de Missionarissen van Steyl, in Limburg
aan de Duitse grens. Ze zijn ook wel bekend als SVD-Missionarissen.
Daar verblijft ik nu - voor ongeveer een week. ~~Zijn~~ een Missie-Kongregatie
met veel werk in centraal en het oosten van India. Ik geniet van hun
gastvrijheid hier. 's Morgens om half zeven de Eucharistie-viering in de
huiskapel. Daarna lopen we een Rondje door de straten van deze woon-
wijk, en thuis gekomen is het ontbijt klaar.

Eerst zijn we - met Zuster Veronica - naar het heel grote Apollo -
Ziekenhuis gegaan, niet ver hiervandaan. We gaan naar de heel bekende
Docter Wangoo - uit Kashmir (!) - die ook de President van India verzorgt!!!
Zo kunnen we straks op 1 Maart weer aan ons school-werk in Kashmir
beginnen.

Over een week zijn we weer terug in Kashmir, in deze mooie Berg-
Vallei. De "Chief Minister", een goede vriend, is begin januari overleden: te
veel en te hard gewerkt, denk ik. Hij was 78 jaar geworden. Wie zal zijn
Post als chieft Minister nu overnemen?? Zijn dochter Mevrouw
Meh boora (56 jaar oud). Ik ken haar heel goed - ik heb haar 2 dochters ge-
holpen tot ~~toelating~~ toelating op de Meijes school van de Presentatie ~~School~~ ^{Zusters} in
Srinagar. Zij heeft mij geholpen om mijn verblijfsvergunning in Kashmir te
kunnen behouden: Zonder haar was ik misschien wel - al enkele jaren geleden -
terug naar Holland gestuurd.

Het wordt tijd om met deze brief naar de post te gaan.

Het ga jullie allemaal goed. We bidden voor mekaar. broer
Met hartelijke groeten - en veel dank Jaap