

Holy Family Catholic Church, (16)
M. A. Road, Srinagar - 190 001 - Kashmir
INAA

Lieve Broers - Zusters,
Familie + Vrienden
Dronysiu Parochie - HHCO

Donderdag
15 oktober 2015

De Vrede van JEZUS. Hoe gaat het met jullie in het Verre Nederland?
We bidden van maar heel goed. Hier in Srinagar, de hoofdstad van Kashmir,
is het ook goed, maar wel koud - echte herfst-koude, met wat sneeuw hoog in
de omringende bergen.

Ik verblijf nu - en ook de laatste nacht - in het nieuwe gebouw achter
de Parochie-kerk "van de heilige familie" (Holy Family Church). Met de grote
overstroming van 7 September 2014, was ook de oude pastorie - en ~~de~~ het kerk
gebouw volkomen onder water gestroomd. Dit jaar, op 6 September, hebben
ze de kerk weer in gebruik genomen. Schoon, witgevenfd, mooi.

In deze "schone" kerk hebben we net de Eucharistie gevierd - met een
30-tal Zusters van OH Vrouw van de Karmel: allemaal in hun bruine
habijten. Ze komen uit de Jammu-Missie Staties - en hebben even een
paardagen "vry". Waaron ook vandaag? Het is nl. het Feest van de
Grote heilige Teresia van de Karmel.

Onze Zuster Veronika - de ~~stichtster~~ en hoofd van onze Good Shepherd
Missiew School - in Pulwama Distrikt - komt vanmiddag aan op het vlieg-
veld. We gaan haar ophalen. Ze is een dag fien naar haar broer - in New
Delhi geweest, met ook een bezoek aan haar dokter - in het grote
Apollo Ziekenhuis. Dan morgen weer naar school. Daar zijn ze deze
Oktober maand bezig met de jaarlijkse Overgangs-examens. Het nieuwe
Schooljaar begint weer op 1 November!!

Onze nieuwe jonge (51 jaar) Bisschop Ivan Pereira ontwaakte ik ook een
twee weken terug. Zijn meeste werk is in de grote JAMMU parochies,
Scholen, staties, ten zuiden van de Kashmir Berg-Vallei. Hij vertelde me dat
het bisdom het "dienstbaar-zijn" werk in onze Kashmir Valleï zo veel mo-
gelyk wil uitbreiden - vooral ook in onze Pulwama streek. Het bisdom ~~heeft~~
al bezig met kouland aan te kopen, ook voor onze Good Shepherd Missiew School
dat nu steeds in huur-gebouwtjes zit en werkt.

Het is nu 10 uur. Ik kan nog even naar het post-kantoor met deze
brief. Ik wens jullie allen het allerbeste - met veel zegen van boven!

Met hartelijke groeten - en all my love
Jebson Jais