

Ref. No. Lieve Broers + Zusters

Dated 27 Sept 2015

Familier Vrienden
Dionysius Parochie H/W

Dit is
6-10-15

De Vrede van Jezus! Hoe gaat het met jullie? Ik bid van maar heel vaak. Bijna elke dag denk ik aan jullie. Wat jammer dat ik nog niet kon overkomen. Vandaag, Zondag, schrijf ik weer een eenkeer. Deze Zondag is ook weer een echte vrije dag! Een vroege Eucharistie in onze Kapel-kamer. We maken ons klaar voor een drukke School-maand: de jaarlijkse Steppings examens - alle klassen, van de kleinste klassen tot klas 10 in onze school, maar klas 8 en klas 10 hebben openbare examens, gezegeled door de regering!!! Vanaf 1 November begint dan het nieuwe schooljaar!!!

Over een week, Zondag, 4 oktober gaan we naar Baramulla (waar ik in 1963 ben begonnen.) De Zusters daar hebben een heel nieuw Ziekenhuis gebouwd. Die Zusters - Franciscan Missionaries of Mary: FMM - zijn daar in 1920!!! begonnen. Ze gingen - te paard - de dorpen in om doelsvrouwen te helpen. Die mochten toen niet de dorpen uit, ook niet geholpen worden door mannelijke dokters. Ik heb de grote missionaris, Zuster Priscilla, nog goed gekend, vanaf 1963. Ze was Italiaanse, uit de grote stad van ROME!!! Ook het St. Joseph Ziekenhuis was alleen voor vrouwen en kinderen. Dat wordt nu anders; op 4 oktober (feest van St. Franciscus) wordt het nieuwe Ziekenhuis ingezegend - ~~voor~~ ook voor mannen. De Zuster Overste is ook een dokter, met veel medische ervaring. De Zusters leiden ook plaatselijke verpleegsters op. Ze bidden ook dagelijks voor het Heilig Sacrament!!!

Ons missie-bisdom (van Jammu - Kashmir) is heel groot in oppervlakte, met de meeste parochies in het platteland van Jammu. In onze Berg-vallei van Kashmir dienen we de mensen vooral met onze Scholen (3) en het Ziekenhuis. In mijn brief (10) van 21 Juni vertelde ik over de zoon van Saleem Joseph die ik in Baramulla (in 1963 →) heb opgevoed. Ik hoorde net dat zijn zoon Issac Joseph door onze Mill Hill Congregatie is aangenomen - in Hyderabad (Zuid India). Hij werkt nu in Centraal India in een nieuwe missie-part ~~ende~~ in een afgelegen gebied. (Zie mijn brief (10) van 21 Juli.)

En hier mee ga ik dan sluiten. Bidden we allemaal voor elkaar. "Het regent het zegent ---" van Onthoog! Wiet hartelyke groeten.
+ alle my love
Je broer Jagga