

Lieve Broers, Zusters  
Familie + Vrienden

Dionysius Parochie-H/W

14  
% Holy Family Catholic Church,  
M.H. Road, Srinagar - 190 001 - Kashmir  
INDIA

ZONDAG, - 7 September 2015

De Vrede van Jezus! He gaat het met jullie, elk van jullie? Wat zitten jullie ver bij ons hier vandaan!! Ik had gehoopt dat ik deze zomer zou overkomen voor een kort familie-bezoek. Maar nij gezien, zit het er niet meer in! Het is me nog niet gelukt om een echte terug-reis visum te krijgen: weg gaan mag, maar nog geen terug-reis!! Toch echt jammer! We zijn op bezoek geweest bij het hoofd van de Veiligheids-dienst - "Je kunt rustig hier blijven werken, maar een terug-reis, dat kunnen we je nog niet garanderen!!"

Ik ben een weekje weg geweest - van 14 tot 21 Augustus. In die week werd er weer echt gevocht in de Pulwana-Streek, dus alle scholen dicht. We zijn toen op reis geweest naar Bombay, Poona en New Delhi. We zochten steun, bij een hulp-organisatie en ook bij de vroegere Bischop van Poona, Bischop Valerian D'Souza. Hij is nu in een Tehsil voor oudere priesters. (Hij is nog maar net 82!!) Ik ken hem persoonlijk al 35 jaar; hij was de steun van de katholieke Vernieuwings Beweging!! in India. We verbleven enkele dagen bij de Fatima Zusters die daar ook hun hoofdkwartier hebben. Die Zusters doen echt veel missie-werk in India. Ze zijn gesticht in ± 1890 door de Nederlandse Mill Hill Father Frans X. Kroo. Bij deze Zusters in Poona zijn nu ook zo'n 40 novicen, (uit missiegebieden in India).

Vandaag is het 7 September 2015. Precies een Vol jaar geleden hadden we hier de grote overstroming van onze Jhelum-Rivier. De Rivier-Dijk brak 's Zondag morgen heel vroeg (3 uur 's nachts) - en <sup>ik</sup> moest heel vlog naar de hogere verdieping van dit oude gebouw. Alles om ons heen: een grote overstroming. Pas om 3 uur 's middags werden we gered door een platte boot van het leger. Gisteren zocht ik nog onze Parochie-kerk op, in de oude stad. De kerk was ook helemaal in de overstroming. Pas nu, een jaar later, zijn ze begonnen met de schoon-maak van het kerkgebouw. De parochianen moesten al een heel jaar naar een andere gebouw - op een hogere verdieping. Ik moest telkens weer denken aan Noord-en Zuid Holland dat eeuwen geleden ook een "Verdronken Oor" was geweest. Enkele eeuwen moesten "Wind-molens" het water weer weg-halen..

Ik maak nu deze brief alvast maar af. ER kwam een telefoontje: "Morgen komt onze nieuwe bisschop nog langs - en die wil jullie toch even ontmoeten!" Hij wil toch wel eventjes precies weten, hoe het Rijkt en zijde "op onze School in Pulwana. Hij is er zelf nog niet geweest. Dus "kom maar eens kijken!". We bidden voor ons kade: Het ga jullie ook allemaal echt goed.

Met hartelijke groeten - en al my love  
Jebrael Jangpe