

Lieve Broers + Zusters
Familie + Vrienden
Dionysius Parochie - HHW.

Holy Family Catholic Church,
11, A. Road Srinagar - 190 001
Kashmir - INDIA

(12)

Maandag - 13 JULY 2015

De Vrede van JESUS! Hoe gaat het met jullie - in het verre Nederland.

We bidden dat het echt goed gaat, - met alle zegen van Boven! Hier is de echte natte zomer begonnen. Het begint van uit de "Monsoen" in het Verre Zuiden van Kerala, ~~en~~ is eindelijk ook hier (in het Noord-Westen) bij ons beland!!

We hebben hier vandaag (Maandag) een Vrije Schooldag, de "Dag Van de Martelaren" (MARTYRS Day). Dat gaat terug tot 1931. Wij, jongeren in ons gezin, waren er nog niet!! In die tijd werd Kashmir bestuurd door een soort "Hertog" (kleine Koning!!): nog geen democratie!! Maar een grote beweging van jongeren gingen de straat op! "Wij willen democratie!!" De Hertog van toen gaf zijn soldaten het bevel: "Schiet er op Raak!" Heel wat mensen dood - en die zijn daar op een groot grafveld begraven!! Vandaag, Dag Van Martelaren, gaan allerlei politieke partijen daarheen, met bloemen en gebed!!

Catholic Bishops Conference Centre,
"Round" Post Office, New Delhi - 110 001
Saturday, 18 Juli 2015

Deze brief komt nu uit New Delhi, de hoofdstad van het grandioos Land van India. Dat is heel plotseling (!) gisteren zo begonnen!!! Hoe is dat zo plotseling gekomen? Ja, ik zat gisteren stilletjes op mijn kamer in Srinagar - Kashmir. Toen, in eens: Pak je koffer en, mee naar het vliegveld: voor de vlucht naar New Delhi!! Zo gezegd, zo gedaan! Om 3 uur 's middag waren we in de grote hoofdstad... Ja, vandaag is het Groetfeest van het einde van de 30 daagse Vasten van onze Kashmiri bevolking. Dus, alle scholen dicht voor zijn dag of vijf. Onze hoofd-onderrijzers gaven ons deze reis als een cadeautje!! Zuster Veronica is dus enkele dagen bij haar broer = zijn gezin gewoon thuis!! En ik heb een gartenkamer bij het kantoor van de Katholieke Bisschoppen van India Centrum!!! We - dwz met Zuster Venenika - zijn gistermiddag nog wel aan het winkelen geweest o.a. togen (o.a) voor mij: ik wou toch in September 7, (2014) alles in de grote Vloed kwijt geraakt!!

En verder? We zitten nog te werken bij de "Vreemdelingen Dienst" om mijn papieren weer in orde te maken - zo dat ik straks (wanneer precies?) toch naar jullie over kan komen.

Ik ga nu naar de post, hier vlak tegenover ons, om deze brief vlug te verzenden. Ik denk nu aan St. Paulus zijn brief waar hij schrijft: "Alles gaat ten goede van degenen die OL Heer lief hebben."

Ik sluit deze brief nu - zal proberen om hem op de post te doen.
Het ga jullie allen goed. Ook tot ziens! With all my love from Jaap