

Lieve Broers, Zusters,
Familie - Vrienden
Dionysius Parochie - HHW

Holy Family Catholic Church,
M. A. Road, SRINAGAR - 190001 - KASHMIR
INDIA
ZONDAG - 21 Juni 2015

10

De Vrede van Jezus! Hoe gaat het er mee - bij jullie + met jullie allen?!
We hopen dat het echt goed gaat - van dag tot dag, van week tot week, van
maand tot maand... Kom maar eens kijken!! hoor ik al zeggen. - en dat ben
ik ook van plan! Maar toch, z'n reisje gaat zomaar niet. Ik bid er voor,
ik werk er voor, maar ik zie het nog niet zitten.---

Na de regentijd, is hier de zomer begonnen - maximum 30°C - en dat
is nog maar het begin. En drie dagen geleden is hier ook de "Vasten maand"
begonnen - van de plaatselijke bevolking. Hoe vasten ze? Overdag, van zons-
opgang (d.w.z. 3 uur 35 s 's morgens) tot zons ondergang (d.w.z. 7.45 s 's avonds) - en
dan geen korreltje eten, en geen druppeltje water - de hele dag. 's Nachts
wordt er dan goed van gegeten en gedronken...

En overdag! scholen, winkels, kantoren - alles gewoon open. Ja, en he
vele werk op den akker; het is nu net de tijd om de rijst-velden uit te
bouwen, op het platte land: de hele familie druk bezig - op natte voeten!!

Ook onze Good Shepherd Mission School - op het platteland van Pulwan
Daar zijn we deze week begonnen met de halfjaarlijkse examens: om de de
een vak, tot aan Zaterdag 27 juli...

Sisteren Kwan Saleem Joseph ons opzoeken in ons school-kantoor. In 1964
kende ik hem 'thuis' in Baramulla - een heel arme gezin, in een hutje, aan de
Rand van de straat. Ik heb hem toen meteen opgenomen in ons school-internaat,
waar zo'n 30 katholieke jongens werden opgevoed.

In 1969 kwam een nieuwe wijk. Onze goede Pa Leo liet ons een erfenis! Ik
kon toen wat land kopen, dicht bij onze St. Joseph's School - en er werden echte
huizen gebouwd, voor onze straat - arme katholieke gezinnetjes!!

Saleem Joseph heeft het heel goed gedaan: afgestudeerd werd hij onderwij-
zer op onze St. Joseph's School - al die jaren - tot vorig jaar (58 jaar) zijn beslag
kreeg... Hij ziet er nog gezond en krachtig uit - vanwege een gezonde-internaat-op-
voeding!! Sisteren zocht hij ons op - in ons school-kantoor - voor z'n zoon Issac
Joseph (nu 27 jaar oud!!) - die ook Mill Hill Missionaris wil worden!! Ik zal contact
opnemen met ons Mill Hill Hoofdkantoor in Zuid-India (Hyderabad), waar we
nu onze Mill Hill Missionarissen opleiden - om als Missionarissen uitgezonden te worden
in India, en Afrikaanse landen.

Maandag, 22 juni 2015

Nu, weer in ons School-kantoor. De examens zijn in volle gang. Ik zal
proberen om deze brief vanmiddag nog op de Post te doen in de Stad, Srinagar. Dat
meest weer met de "Speed Post" naar Amsterdam. Het ga jullie allen goed.
Met hartelijke groeten - en all my love
Johan Jooppe