

Lieve Broers + Zusters,
Familie + Vrienden
Dionysius Parochie HHW

Stoffely Family Catholic Church,
M.A. Road, Srinagar - 190 001, Kashmir - INDIA

9

7 JUNI - 2015

Corpus Christi - ZONDAG

De Vrede en Liefde van JESUS!

Hoe gaat het er mee, bij jullie in het VERRE NEDERLAND?! Toch wel goed, denk ik; daar bid ik ook voor, elke dag!!

Twee weken geleden - op Pinkster-Zondag - had ik geschreven; en ik verwacht dat de brief al gauw wel aangekomen ("Speed Post") Dat was ook een echte bedank brief.

Vandaag is het ook een speciale ZONDAG, nl. Corpus Christi - het Heilig Sakraments Dag. We hebben dit vanmorgen stilletjes in onze "huis-kapel" gevierd. Ik denk dan altijd weer aan 16 juni 1940 - onze (klare) Eerste Heilige Communie Zondag (Pastoor van Haerster!?). "In de H. Communie, ontvang je Hem en Hij komt in je hart" - en Hij kwam echt! Daarom werd ik uiteindelijk missionaris - in dit Verre Land van Kashmir... Vandaag - Zondag - zitten we stilletjes in ons "Verdronken" Oord, even buiten de stad - terwijl in de Parochie - kerk van de Hrfamilie wel een feestelijke processie gaande is!!!

In onze Parochie - kerk, van de week, was er nog een plechtige "Requiem" Mis voor Bishop Peter Celestine Kapucijn. Hij was bijna 15 jaar onze Bischop hier - en heeft me altijd zijn steun gegeven. Hij was nog maar 77 jaar - toch niet zo oud, maar de dagelyke lasten van een Bischop zijn toch wel zwaar!! Ik had hem 2 jaar terug nog opgezocht in het Ziekenhuis in Kerala (Z. India) waar hij liefdelijk door Medische Zusters werd verzorgd. R.I.P.

Dan is er Mr. Sajad, een top-onderwijzer op onze School, die ons ook hier - in ons verblijf - dag en nacht bijstaat. Zijn eigen vader (van nog maar 65 jaar!) was in "Intensive Care" in een Ziekenhuis hier in de stad. We waren daar, een week terug, op bezoek geweest. Ik heb hem mijn hand opgelegd - met alleen de Naam van JESUS, een minuut of 5, en hij voelde zich verlicht. Zr. Veronika hier heeft hem dagelyk eten gestuurd. En gisteren kwam hij ons hier opzoeken, met veel dank. Hij heeft hier ons "Verdronken Oord" goed gezien: de nieuwe muren, Rond ons erf, de nieuwe betonnen weg + plein - voor de school-afte - de vernieuwde keukens en kamers - op de Eerste Verdieping (waar ik nu woon) en de platte grond die we nog niet kunnen gebruiken...

Wat mijn plannen betreft - om in de laatste 10 dagen van Juli over te komen, de situatie is nog niet duidelijk. Mijn "Verblyfs-vergunning" hier is nog niet in orde (zo niet, dan krijg ik geen terug-reis visum!!). Zo, we blijven kijken naar Hem 'omhoog' - en verwachten toch dat Hij alles in orde zal leiden!!

Hier mee sluit ik dan. We bidden voor elkaar. Het goe julle allen goed, zoo goed!

With all my love, Sincerely yours in Him, Jeffrey