

# Van onze Penningmeester

*Kerkbalans 2017 - Mijn kerk verbindt*

Voordat ik u informeer over het resultaat van de Kerkbalans 2016 in vergelijking met de daaraan voorafgaande jaren, wil ik aandacht schenken aan een onderwerp dat dieper ligt dan louter de noodzakelijke euro's. Wat ik met u wil delen, overstijgt wellicht mijn primaire verantwoordelijkheid als Penningmeester van onze parochie. Het betreft het volgende. In toenemende mate zien we in vele parochies het kerkbezoek achteruitgaan. Dit is niet nieuw en een proces dat zich over de achter ons liggende tientallen jaren heeft ontwikkeld. Ik heb niet de pretentie om hier een quasi wetenschappelijke beschouwing op los te laten en nog minder de behoefte om hierover een moreel oordeel te vellen. Door tal van maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan situaties die, op korte termijn, onomkeerbaar lijken en daardoor als vast gegeven geaccepteerd moeten worden. Binnen dit realiteitsbesef las ik een publicatie van ons Bisdom.



## *'Kerk in een veranderde en veranderende samenleving'*

De publicatie laat zien hoe het Bisdom aankijkt tegen de huidige stand van zaken en maakt 'hoe naar de toekomst bewegen' inzichtelijk. Ter inleiding verwijst men naar het onlangs verschenen rapport: 'God in Nederland'. Hieruit blijkt dat 1/3 van de Nederlanders katholiek of protestant is gedoopt; 5% van deze gedoopte mensen bezoekt regelmatig een kerkdienst.

Ons Bisdom telt 400.000 katholiek-gedoopten, van wie zo'n 25.000 gelovigen participeren en in het weekend aan een viering deelnemen. Procentueel ligt dit percentage van 6% min of meer gelijk aan dat van onze parochie. Dit betekent, dat grofweg 94% de kerk niet of nauwelijks bezoekt.

Vervolgens verwijst de publicatie naar de, wat men noemt, kernmissie van onze Kerk, namelijk om de boodschap van het evangelie uit te dragen.

Ik citeer: "Een Kerk die ophoudt het verloren schaap te zoeken, zal zeker ook de anderen verliezen". Ook las ik, samengevat: "De Kerk is instituut, sociale beweging, lokale gemeenschap, pijler van de christelijke traditie en cultuur - en drager van cultureel erfgoed. Zij zoekt in deze tijd, en in een sterk veranderende context, opnieuw haar plaats in de samenleving. De geschiedenis van de volkskerk, met in elke wijk of buurt een eigen lokale gemeenschap en kerkgebouw, breekt haar nu op. Een al te grote versnippering kan een bedreiging vormen voor haar voortbestaan".

## *Wat betekent dit alles nu voor de toekomst van onze kerk?*

Verwijzend naar 'de Kerk als gemeenschap' krijgen het Pastorale Team en het Parochiebestuur door ons Bisdom de volgende vier vragen voorgelegd.

Hoe ziet uw geloofsgemeenschap eruit? Hoe groot is ze nog? Hoe missionair is zij? Uit welke groepen is ze opgebouwd?

De onderliggende vraag is: zijn wij nog in staat om als zelfstandige parochie op een verantwoorde wijze te functioneren? Als wij de vitaliteit van onze parochie inventariseren, dan zien we: vergrijzing en verdergaande secularisatie waardoor het aantal kerkbezoekers afneemt. Maar ook ... een toenemend aantal tieners bij 'On the Road'. Wekelijks verheugen wij ons op gemiddeld 300-400 kerkbezoekers, dit is inclusief de tehuizen waar wij geestelijke zorg verlenen. Jaarlijks begeleiden we kinderen op weg naar de Eerste heilige Communie en het Vormsel. Toenemende belangstelling voor de Alpha-cursus en de cursus 'Catholicism'. Een groeiend aantal jonge en volwassen dopelingen. Het aantal kerkelijke uitvaarten is stabiel. Kinderen en tieners bezoeken graag het KISI-club-koor en de KIDI club, onze kinder-catechese-club. Een PCI, die direct en indirect, binnen de Heerhugowaardse samenleving haar diaconale kerntaken praktiseert.

Toegegeven, het een compenseert het ander niet. Toch noem ik het tekenen van hoop. Hoop die we mogen koesteren. De Kerk gaat dus door, maar wordt anders in de toekomst. Met beperkingen, maar ook met nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen; onze missionaire opdracht. Ook tijdens het komende jubileumjaar. Ik noemde al het inventariseren van de vitaliteit van onze parochie. Weeg ik de criteria die het Bisdom hanteert om dit te meten af tegen hetgeen wij als zelfstandige parochie presteren, dan ben ik van mening dat wij beslist niet krakkemikkig zijn. Voeg hier aan toe, dat wij beschikken over een buitengewoon actief Pastoraal Team. Ik heb geen vergelijking waar het andere parochies betreft. Toch durf ik, zonder terughoudendheid te stellen, dat de energie en betrokkenheid van ons Pastorale Team, cruciaal zijn voor de bedoelde vitaliteit van onze parochie. En de vrijwilligers dan? Is dat dan allemaal maar vanzelfsprekend? Nee, natuurlijk niet. Sterker nog, zonder hen kunnen we de kerk wel sluiten. De waardering is evident. Ik kan het niet genoeg benadrukken.

En nu kom ik toch bij de euro's! Een vitaliteitcriterium van de eerste orde. Immers als wij onze broek niet zelf kunnen ophouden, dan is het pleit snel beslecht. Met andere woorden: inkomsten versus uitgaven in balans houden en vooral de reserves niet aanspreken, want dat betekent het begin van het einde. In de inmiddels door het Bisdom goedgekeurde Begroting 2017 is alles nog in evenwicht. Ik ben bij het opstellen van de Begroting uitgegaan van een aantal aannames waaronder de parochiële inkomsten. U weet, de Actie Kerkbalans maakt hier een substantieel deel van uit.

De opbrengst van de Actie Kerkbalans was in 2014 € 83.000,=; in 2015 € 81.100,= en verleden jaar € 76.600,=; dat is € 4.500,= minder dan 2015 en € 6.400,= minder dan 2014. Analyse van bijdragende kerkleden leert ons het volgende: de 65-plussers, dus de categorie geboren vanaf 1960 en eerder, vertegenwoordigen ruim 80% van de kerkbijdragers. Splits ik de cijfers verder uit, dan blijkt dat door ongeveer 10% van hen, maar liefst méér dan 50% van de totale kerkbijdragen wordt gerealiseerd. Het wankele fundament, weet u het nog?



Hoe nu verder? Mijn voorzichtig, en gelijktijdig optimistisch, karakter strijden soms om voorrang. Ik kies voor optimisme en hoop - en durf aan te dringen op uw ruimhartige bijdrage. Er zijn tal van mogelijkheden om uw bijdrage te spreiden over het hele jaar. Per maand of per kwartaal, met of zonder gegarandeerd belastingvoordeel ... vult u zelf maar in.

Tot slot, mijn boodschap in een enkele, maar allesomvattende zin, luidt:

**Bedeel de Actie Kerkbalans naar draagkracht en praktiseer de missionaire opdracht van onze kerk.**

#### **Kerkbalans 2017 - Mijn kerk verbindt**

In de Kerkbalans-enveloppe vindt u een aan u persoonlijk gerichte brief van pastoor Frank Domen Hierin wordt de letterlijke en figuurlijke waarde van deze, o zo belangrijke, actie duidelijk toegelicht. Als Penning-meester maak ik u graag attent op een scala van mogelijkheden om uw bijdrage over te maken.

- Het bankrekeningnummer is vermeld op de bijgesloten acceptgiro, en ook staan bankrekeningnummers vermeld op de brief van de pastoor.
- De mogelijkheid voor automatische incasso (zie de machtigingskaart in de Kerkbalans-enveloppe), wordt steeds meer gebruikt
- Voor uw Periodieke Gift (aanzienlijk belastingvoordeel) ligt het daarvoor bestemde formulier in het secretariaat van het Parochiecentrum.
- Inzake specifieke giften en/of legaten kan ik u desgewenst gedetailleerd informeren. Mocht u omtrent de Actie Kerkbalans aanvullende informatie wensen, dan sta ik steeds tot uw dienst.

Egbert Klaassen (072 - 57 13 383)